

HOVHANNES  
ÇİLİNGİRİYAN

ARMENIA  
TÜRKLERİN  
(SÖZDE)  
BİLMEDİKLERİ  
GERÇEKLER



Romaya gidenler bilir. Şehrin merkezinde COLOSSEO'dan FORO ROMANO'ya giden tarihî yol üzerinde, mermerden yapılmış çok büyük haritalar var. Bu mermer haritalar, Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunun ilk devirlerinden başlayarak, ta genişlemenin son zamanlarına kadarki durumu belirtirler.

Birinci mermer haritada, bir nokta olarak görülen Romulus'un kurduğu Roma şehrinden başlayan Roma İmparatorluğu, seneler zarfında genişler, bütün Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya, Yakın Doğu'ya ve ta Küçük Asya'ya kadar ilerler.

O senelerde Avrupa haritasında ne Fransa'nın ismi var, ne de bugünkü Avrupa devletlerinin isimleri.

Çünkü o devletler o gün mevcut değillerdi.

Yalnız Yunanistan'ın ismi var. Ve birkaç artık tarih olmuş devletlerin isimleri.

Ve Küçük Asya'nın doğu kısmına yayılmış bir devlet var: İsmi ARMENIA.

Yan yana dizilmiş büyük mermer haritaların üzerinde, Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunu gösteren, birinci haritadan başlayarak, bütün haritalarda ARMENIA daima mevcut.

Yalnız Roma İmparatorluğu'nun son genişleme devrinde, ARMENIA Roma İmparatorluğu'na tâbi olur.

Fakat daima, Büyük Ermenistan Krallığı olarak devam eder.

Roma'da mermer haritalar üzerinde ARMENIA ismini ilk gördüğümüz gün, göğsümüz iftiharla kabardı.

Ve Ermeni milletinin büyüklüğüne daha fazla inandık.

M.E. I. yy.'da, Büyük Dikran'ın Krallığı devrinde ARMENIA, devleti büyük bir imparatorluk olmuştu.

Ve Ermenistan'ın nüfusu üç milyondan fazla idi.

O devirde üç milyondan fazla nüfuslu devletler, parmakla sayılırdı.

Fakat Ermenistan XI. yy.'ın sonlarından başlayarak, XX. yy.'ın ilk senelerine kadar, devamlı olarak Türklerin katliamına maruz kaldı.

Ve eğer Ermeniler, 24 Nisan 1915'te Türkler tarafından uygulanan Soykırımın kurbanı olmasalardı, bugün Birleşik Büyük Ermenistan'la, en azından otuz milyonluk bir millet olacaklardı.

İşte Roma'daki bu mermer haritalar, Ermeni milletinin büyüklüğünün sembolüdürler.

H. Ç.



ZANGAK  
PUBLISHING HOUSE





---

RUPEN SEVAG KÜLTÜR FONU

HOVHANNES ÇİLINGİRYAN

TÜRKLERİN (SÖZDE)  
BİLMEDİKLERİ GERÇEKLER

Gözden geçirilmiş III. baskı



ZANGAK  
PUBLISHING HOUSE

ERİVAN

2013

**ESER, ERMENİ SOYKIRIMININ 100.  
YILINA İTHAF EDİLMEKTEDİR.**

*Eser, Ermeni Soykırımı ve Ermeni Özgürlü Mücadelesi*

*Uğdadun Müze Enstitüsü Bilim Kurulu kararıyla yayımlanmıştır.*

*Yayıma hazırlayanlar: Nairi haftalık gazetesi baş editörü JİRAYR NAİRİ*

*(Beyrut) Prof. Dr. VLADİMİR PETROSYAN (Erivan)*

*Editör: KAYTZAK MARMARYAN (Erivan)*

*Bilgisayar Mizanpaj: ANNA AGHUZUMTSYAN (Erivan)*

Hovhannes Çilingiryan

**Türklerin (Sözde) Bilmedikleri Gerçekler** (Gözden geçirilmiş III. baskı), Erivan  
Makaleler, 2013, 400 s.

Hovhannes Çilingiryan, bu eseriyle Ermeni Soykırımına yönelik Türklerin inkarcı politikalarıyla mücadelesini sürdürmektedir.

*Dizide daha önce yayımlanan kitaplar:*

Türklerin "Bilmedikleri" Gerçekler, *H.Çilingiryan*, Erivan, 2003

Türklerin (Sözde) Bilmedikleri Gerçekler, *H.Çilingiryan*, Erivan, 2005

Türklerin (Sözde) Bilmedikleri Gerçekler, *H.Çilingiryan*, Erivan, 2009

ISBN 978-9939-68-138-2

© H. Çilingiryan, 2013  
© "Zangak-97" LTD, 2013

## ÖNSÖZ

Sayın okuyucular rica edeceğiz, lütfen Avrupa ve etrafının haritasına dikkatle bakınız.

Bu haritada acaba bir devlet bulabilir misiniz ki, o devletin büyük çoğunluğu o topraklarda binlerce seneden beri yaşayan yerli halk olmasın ve bilâkis sonradan gelme yabancılar olsun?

Avrupa kıtasında böyle bir devlet yok!

Fakat Avrupa'nın dışında yeni kurulan bir devlet var!

O da Asya kıtasında, Avrupa'ya yakın büyük bir yarımada olan ve **Küçük Asya** denilen Anadolu'da, 1923'de hiç yoktan yaratılan Türkiye devletidir.

Antik medeniyetlerin ve Hıristiyanlığın beşiği olan Anadolu'da, 1915 senesinin başında yaşayan halkın çoğunluğu Hıristiyan idi.

Fakat, 1915'ten 1923'e kadar sekiz sene zarfında, Anadolu'nun Hıristiyan halkı tamamen temizlendi.

Milyonlarcası katledildi. Ve kalanlar da sürüldü, ve 1923'te Anadolu nüfusunun yüzde doksan dokuz virgül dokuzu müslüman oldu...

Yirminci asrın başlarında, Türklerin gerçekleştirdiği bu korkunç etnik temizlemenin ve Soykırımı'nın benzerini, tarihin hiçbir devrinde bulmak mümkün değildir.

11. yüzyılın sonlarında, Orta Asya'dan gelen Türkler, on bin kişilik bir aşiretle Anadolu'yu zaptetmeye başladıkları zamanlarda, tarihin bilindiği devirden beri Anadolu'nun yerli ahalisi, Yunanlılar ve Ermeniler idi.

O zamanlarda bir tek Türk yoktu Anadolu'da.

11. yüzyıldan sonradır ki, Türkler korkunç vahşetleri ile Anadolu'da ilerlemeye başladılar. Ve birkaç yüzyıl sonra, 1453'te Türkler İstanbul'u

zaptettiler ve **Bizans İmparatorluğu**'nu yıktılar. Ve aynı vahşet ve yağmacılıkla, Viyana kapılarına kadar ilerlediler.

Fakat 1683'te Hıristiyan orduları birleşerek, Osmanlı Türklerini Viyana önlerinde mağlûp ettiler.

Ve o tarihten sonra, Osmanlılar başladılar gerilemeye.

1876'da Rus orduları İstanbul'u işgal ederek, **Osmanlı İmparatorluğu**'na son vereceklerdi. Ve Ruslar, Türkleri geldikleri Orta Asya steplerine geri süreceklerdi.

Fakat XIX. asırda ortaya çıkan *enternasyonal para babaları teşkilâtı*, Osmanlı Devleti'nin yakılmasına mâni oldu.

Ve Batılı devletler, *hasta adam* denilen Osmanlı Türklerini diriltmeye başladılar.

Niçin?

Rusların, Akdeniz'e inmelerine mâni olmak için.

Ve müslüman Türkler, Anadolu'da, Ruslara karşı kalkan olarak kullanıldı.

Ve planın perde arkasında, *enternasyonal para babaları teşkilâtı* vardı.

Ve bu planı, Türkler üç devrede uyguladılar:

**I. Devre:** 1915'te, Birinci Dünya Harbi'nin kargaşalığından istifade ederek, Osmanlı Devletinin sınırlarında yaşayan bütün Ermenileri soykırımına uğrattılar.

**II. Devre:** 1919'dan itibaren Karadeniz'deki Pontuslu Yunanlıları ve Anadolu'daki Süryanîleri ve diğer Hıristiyanları katlettiler.

**III. Devre:** 1923'e kadar Anadolu'daki bütün Yunanlıları ve 1915'teki Soykırımı'ndan arta kalan *kılıç artığı* Ermenileri temizlediler..

Ve 1923'te, nüfusunun yüzde doksan dokuz virgöl dokuzu müslüman olan, yeni bir Türkiye meydana getirdiler.

Ve bu korkunç etnik temizlemeler ve soykırımları, (sözde) insaniyet havarisi geçinen Batılı devletlerin yüksek menfaatleri için, ve onların gözü önünde yapıldı...

Acaba hakikatler ne zaman meydana çıkacak ve bu soykırımların hakikî suçluları ne zaman cezalarını çekecekler?

Bu suçlular cezalandırılmadıkları müddetçe, dünyada adaletten söz etmek mümkün değildir.

Bu kitap, bu korkunç haksızlığa karşı, bir isyan haykırışıdır.

**HOVHANNES ÇİLİNGİRİYAN**

(Vrej Rupenyan)

13.08.2003



### Kapak fotoğrafının açıklaması

Romaya gidenler bilir. Şehrin merkezinde COLOSSEO'dan FORO ROMANO'ya giden tarihî yol üzerinde, mermerden yapılmış çok büyük haritalar var. Bu mermer haritalar, Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunun ilk devirlerinden başlayarak, ta genişlemenin son zamanlarına kadarki durumu belirtirler.

Birinci mermer haritada, bir nokta olarak görülen **Romulus**'un kurduğu Roma şehrinden başlayan **Roma İmparatorluğu**, seneler zarfında genişler, bütün Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya, Yakın Doğu'ya ve ta Küçük Asya'ya kadar ilerler.

O senelerde Avrupa haritasında ne Fransa'nın ismi var, ne de bugünkü Avrupa devletlerinin isimleri.

Çünkü o devletler o gün mevcut değillerdi.

Yalnız Yunanistan'ın ismi var. Ve birkaç artık tarih olmuş devletlerin isimleri.

Ve Küçük Asya'nın doğu kısmına yayılmış bir devlet var:

İsmi AR MEN I A .

Yan yana dizilmiş büyük mermer haritaların üzerinde, **Roma İmparatorluğu**'nun kuruluşunu gösteren, birinci haritadan başlayarak, bütün haritalarda ARMENIA daima mevcut.

Yalnız **Roma İmparatorluğu**'nun son genişleme devrinde, ARMENIA Roma İmparatorluğu'na tâbi olur.

Fakat daima, **Büyük Ermenistan Krallığı** olarak devam eder.

Roma'da mermer haritalar üzerinde ARMENIA ismini ilk gördüğümüz gün, göğsümüz iftiharla kabardı.

Ve Ermeni milletinin büyüklüğüne daha fazla inandık.

M.E. I. yy.'da, **Büyük Dikran'ın Krallığı** devrinde ARMENIA, devleti büyük bir imparatorluk olmuştu.

Ve Ermenistan'ın nüfusu üç milyondan fazla idi.

O devirde üç milyondan fazla nüfuslu devletler, parmakla sayılırdı.

Fakat Ermenistan XI. yy.'ın sonlarından bařlıyarak, XX. yy.'ın ilk senelerine kadar, devamlı olarak Trklerin katliamına maruz kaldı.

Ve eęer Ermeniler, 24 Nisan 1915'te Trkler tarafından uygulanan Soykırımın kurbanı olmasalardı, bugün **Birleřik Byk Ermenistan**'la, en azından otuz milyonluk bir millet olacaklardı.

İřte Roma'daki bu mermer haritalar, Ermeni milletinin byklğnn semboldrler.

H. .

N 1

Naïri, 1 Ocak 2001, Özel sayı

## TÜRKOMANI

Abdullah Öcalan için  
Ermeni piçi demişsiniz.  
Öcalan'ın Ermeni piçi  
olduğunu bilemeyiz,  
fakat bildiğimiz birşey var,  
Siz çoğunlukla  
Rum ve Ermeni piçlerisiniz.

N 2

Naïri, 9 Ocak 2001, № 139

## TÜRKOMANI

‘Cihangirane bir devlet çıkarttık bir aşiretten.’

*Namık Kemal*

Namık Kemal'in sözleri küpe olsun kulaklarınıza.

Orta Asya çöllerinden gelen, vahşî bir aşiret olarak girdiniz, medeniyetlerin beşiği Anatolya topraklarına.

Korkunç vahşetinize dehşet saçtınız, Anadolu'nun yerli halklarına.

Asırlar boyu süren vahşetiniz sayesinde yerleştiniz bu topraklara.

Siz, o günden bu güne kadar, yine aynı vahşîlersiniz.

Medeniyetler beşiği Anadolu'yu mahveden ve yerli halkları soykırımına uğratan vahşîler.

N 3

Naïri, 23 Ocak 2001, № 140

TÜRKOMANİ

**ECEVİT ERMENİ SOYKIRIMI İÇİN  
'HAYALİ SOYKIRIM' DEMİŞ**

Hayallerin, yalanların ustası Ecevit'tir. 1950 senelerinde Yunanlılar için kardeşlik şiirleri yazan Ecevit, 1974 senesinde hocası Kissenger'in emriyle Kıbrıs'a hücum etti. Ve binlerce Kıbrıs'lı Yunanlının ölümüne sebep oldu. Bütün Kıbrıslı Yunan halkını yasa boğdu.

Ve Kıbrıs celladı Ecevit, bu Kıbrıs faciasının ismini "**Barış Harekâtı**" koydu. Kıbrıs celladı Ecevit, biraz tarih oku ve öğren! Anadolu'nun öz sahipleri Rumlar ve Ermenilerdir. Bugün Anadolu topraklarında bir tek Rum, bir tek Ermeni yok. Ne oldu bu Rumlara ve Ermenilere? Sana benzer yalancılar, onları soykırımına uğrattı!

N 4

Naïri, 6 Şubat 2001, № 141

TÜRKOMANİ

**ÇALINAN VATAN**

4000 seneden beri, kendi öz vatanı olan Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeni milletini saldıığınız dehşetle türkleştirdiniz, islâmlaştırdınız.

İslâmlığı kabul etmeyenlerin bir kısmını katlettiniz, bir kısmı da vatanını terketmeye, kaçmaya ve Batı Anadolu'ya, Trakya'ya yerleşmeye mecbur oldu.

Ermeni milletine karşı bu vahşetiniz, sizin Anadolu topraklarına ayak bastığınız 11. yüzyıldan, 20. yüzyılın başlarına kadar devam etti.

Ve 24 Nisan 1915'ten itibaren, Birinci Dünya Savaşı'nın kargaşalığından istifade ettiniz ve Ermeni milletini Edirne'den Van'a kadar, tarihte görülmemiş vahşetle soykırımına uğrattınız.

Tarihte benzeri olmayan bir Ermeni Soykırımı, Batı devletlerinin sizi Sovyetlere karşı desteklemesi sayesinde, bugüne kadar cezasız kaldı.

Ve Ermeni Soykırımı'ndan 85 sene sonra bugün siz, Ermeni soykırımı için 'sözde soykırım' diyorsunuz.

Bu yalanları söyleyen, faşist ve ırkçı Türk devletinin propaganda-sıdır. Eğer içinizde, gerçeği öğrenmek isteyen varsa, 1971'de İstanbul'da Toker Yayınevi tarafından basılan '**Anadolu'nun Türkleştirilmesi ve İslâmlaştırılması**' kitabını okusun.

Gerçekler güneş gibi, balçıkla sıvanmaz!

N 5

Naîri, 20 Şubat 2001, № 142

## CEZASIZ KALAN KATİLLER DEVLETİ: TÜRKİYE

Fransa Ermeni Soykırımı'nı kabul etti diye birbirinize geçtiniz. Zıvanadan çıkmış deliler gibi bağıırıp çağırıyorsunuz. Buna derler suçluluk kompleksi.

Çünkü siz, işlediğiniz suçun korkunçluğunu çok iyi biliyorsunuz. Bunun için korkuyorsunuz.

Celâl Bayar Ermeniler için "*Ya biz kalacaktık, ya da Ermeniler. Mecburduk Ermenileri temizlemeye*" demişti.

Anlıyorsunuz, değil mi?

Bugün "Türkiye" dediğiniz devlet, Ermenilerin soykırımı sayesinde meydana geldi.

Ermenileri soykırımına uğrattınız!

Ve onların vatanını çaldınız!

İşte bunun hesabını vereceksiniz!  
İşte bunun cezasını çekeceksiniz!

N 6

Naïri, 6 Mart 2001, № 143

## DÜNYANIN EN KORKUNÇ IRKÇI DEVLETİ: TÜRKİYE

**Onuncu Yıl Marşını** bilirsiniz herhalde.

*“On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan”.*

Nasıl yaratırsınız? Siz “Allah” mısınız?

Yok canım...Türk usulü sağ olsun. Çingene asıllı (fakat *farmason* üstad-ı azamı) Talât Paşa Ermenileri soykırımına uğrattı. Selânikli Mustafa Kemal, Rumları ve Talât Paşa’dan sağ kalan Ermenileri temizledi. Sonra? Sonra, *farmason* Yunanlı Venizelos sizinle anlaştı ve Yunanistan’da (Batı Trakya hariç) ne kadar kılıç zoruyla müslüman olmuş, Yunan ırkının en temiz insanlarını, Türk diye milyonlarcasını size yolladı. Sonra, Bulgaristan’dan, halis muhlis Bulgar ırkından, fakat kılıç zoruyla müslüman olmuş “Boşniak”lar da geldiler.

Anadolu’da ise haham kızı Yahudi, fakat korkunç *türkçü* Halide Edip, Soykırım artığı yüzbinlerce Ermeni çocuğunu su katılmamış Türke çevirdi.

Buna, 1915’te ölüm korkusuyla müslüman olmuş, Anadolu’daki milyonlarca Ermniyi de ilâve edin.

4000 senelik vatanında yaşayan bir milleti, ne kadar da kesseniz bitiremezsiniz, hesap ortada.

İşte böyle yarattınız *‘on yılda on milyon genç her yaştan.’*

N 7

Naïri, 20 Mart 2001, № 144

**'TULUMBACI' YAHUDİ:  
İSMAİL CEM**

Türk devletinin Yahudi Dışişleri bakanına, çok lâkap vermek mümkün. Fakat en yakışanı 'tulumbacı', niçin mi? Çünkü son zamanlarda en mühim vazifesi, dünyadaki Ermeni Soykırımını ateşini söndürmek.

Çat Amerika'da. Çat İran'da. Sonra İtalya'da. Daha sonra Fransa'da ve en sonra da İsviçre'de.

Geçen sene Ekim ayında, aman Amerikan Senatosu Ermeni Soykırımını'nı kabul edecek korkusuyla Amerika'daydı.

Oradaki Yahudi soydaşlarının yardımını ile ateşi söndürmeye çalıştı.

Çok zor oldu. Fakat son saniyede seksi manken B. Clinton sayesinde muvaffak oldu. Sonra ateş İtalya'ya sıçradı. Ver elini İtalya. "Fakat geç kaldı Tatar ağası", ateş her tarafı sarmıştı ve Türk basın yaygara şirketi İtalya'ya karşı ateş püskürdü. Ne tehditler, ne küfürler. Ayıp, ayıp!

Fakat en mühimi Fransa'daki Ermeni Soykırımını ateşiydi. İsmail Cem ve kumpanyası çok çalıştı. Çok uğraştı. Fakat boşuna. Ateş çoktan bacayı sarmıştı. Ve biz Türk basın ve TV mafyasının, bu kadar köpürmesini görmemiştik.

Ne yalanlar, ne iftiralar. Ve söyleyenler kim? İstanbullu Ermeni esirler. "*Yok canım, Türkler Ermenilere birşey yapmamış*", "*Ermeniler kesmiş Türkleri*". Hoppala! Kim inanır bu kuyruklu yalanlara.

Paris mebusu Deveciyan'ın dediği gibi: "*Zavallı İstanbul Ermenileri*".

'Tulumbacı' İsmail Cem'in en son marifeti İsviçre yangını. Fakat, o bu sefer işi sıkı tuttu. Daha 25 Ocak 2001'de, Bern'de İsviçre Dışişleri bakanı Josef Deiss ile anlaştı. Ne "anlaşma"sı anlayın işte. Türk zenginlerinin İsviçre'de o kadar parası var ki...

Fakat, herşeye rağmen İsmail Cem yine korkuyordu. Çünkü İsviçre mebusu İstanbul'lu Josef Zisyadis'in sağı solu belli olmazdı. 13 Mart

2001'de Lugona'da az kalsın kıyamet kopuyordu. Kopacaktı. Fakat kıl payı kurtuldu. 70'e karşı 73 oyla.

Tebrikler Selânikli İsmail Cem!

Fakat bunun rövanşı var. Ve 'tulumbacı' İsmail Cem, Josef Zisyadis'ten korkmakta haklı. O çok ateşli bir delikanlı. Onun ateşini söndürmek çok zor.

**N 8**

**Nairi, 3 Nisan 2001, № 145**

## **BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA SİZ HEPİNİZ KATILSINIZ**

Almanya'daki (1939-1945) Yahudi "soykırımı" ile Türkiye'deki (1915) Ermeni Soykırımı arasındaki fark nedir?

Almanya (1939-1945) İkinci Dünya Harbinde, Avrupa'da işgal ettiği memleketlerde yaşayan Yahudileri topladı ve Almanya'daki kamplara doldurdu.

Ve bu Yahudilerin büyük kısmı bu kamplarda, SS denilen Alman kamp polisleri tarafından öldürüldü.

Alman SS kamp polisleri tarafından yapılan bu katliama, Alman halkı hiçbir şekilde katılmadı.

Anadolu'da asırlar boyu devam eden Ermeni milleti katliamı, 24 Nisan 1915'te Ermeni halkının soykırımı uğratılması ile son buldu.

İttihat ve Terakki Partisi'nin senelerden beri hazırladığı, Ermeni milletini yok etme planı, Birinci Dünya Harbi'nin kargaşalığından istifade ederek, 24 Nisan 1915'te tatbikata konuldu.

İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan Ermeniler hariç (bu şehirlerde çok Avrupalı yabancı vardı. Onların gözünün önünde tehcir ve katliam yapmak pek aşikâre olurdu). Edirne'den Van'a kadar, tüm Ermeni halkı, kırksekiz saat zarfında sürgüne zorlandı. Ve jandarmaların nezareti altında yola çıkarıldı. Ve Suriye çöllerine sürüldü. Sonsuz kabileler halinde



ilerlemeye çalışan bu Ermeni sürgünlerin üzerine, hapishanelerden salıverilen katil ve eşkiyalar gönderildi.

Ve Anadolu'nun sayısız şehir ve kasabalarında, bu Ermeni tehciri, İttihat ve Terakki Partisinin azılı idarecilerinin, Türk halkını kışkırtması ile katliama dönüştürüldü.

Ve 1915'te gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı'na Almanya'daki Yahudi soykırımının aksine, Türk halkı büyük ekseriyetle katıldı. Uygulanan senaryo şöyleydi: Anadolu şehir ve kasabalarındaki Ermeni halkı, tehcir bahanesiyle yola çıkarıldı. Bir iki saat sonra, pusuda bekliyen ve Ermeni halkının komşuları olan Türkler tarafından, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek demeden, hepsi hunharca, koyunlar gibi boğazlanıp öldürüldü, sonra da cesetleri üzerinde neleri varsa, elbiselerine varıncaya kadar soyulur ve çalınırdı.

1915'te, İttihat ve Terakki Partisi tarafından gerçekleştirilen, Ermeni Soykırımı'nın hakikî senaryosu budur.

Bu vahşeti yapan Türkler son zamanlara kadar, bu Ermeni katliamı "hikâyelerini", avcı masalları gibi çocuklarına, torunlarına, iftiharla böbürlenerek anlatırlardı.

Çünkü onların yaptıkları bu korkunç katliam, bugüne kadar cezasız kalmıştı.

Onun için hiç çekinmeden anlatırlardı, nasıl er birinin elli, altmış Ermeni gâvurunu kestiğini.

Hatta, aralarında "şampiyonlar" da vardı. Bu şampiyonların herbiri beşyüz Ermeni gâvurunun kellesini uçurmuştu.

Biz ölüm döşeğinde, kestiği Ermeni yetimlerinin sesleriyle beyinleri çatlıyan, yaşlı Türklerin çektiği cehennem azabına, gözlerimizle şahit olduk.

Bu arada, bazı temiz yürekli Türk ailelerinin, kendi komşuları Ermenileri saklıyarak ölümden kurtardığını minnetle analım.

Böyle "insan-Türkler" de vardı!

Fakat binde bir!?

Ve siz, bugün Ermeni Soykırımı'nı inkâr ediyorsunuz.

Ve sonuna kadar da inkâr edeceksiniz.

Fakat... bekleyin. Göreceksiniz.

Dünyanın cezasız kalmış, son eşkiya devletinin ömrü uzun sürmeyecektir.

N 9

Naîri, 24 Nisan 2001, № 146

**24 NİSAN 1915  
TÜRK EŞKİYA DEVLETİNİN  
ERMENİ MİLLETİNE KARŞI  
SOYKIRIMINI BAŞLATTIĞI TARİHTİR**

Türk eşkiya devleti Ermeni milletini ortadan kaldırmak için, verdiği idam kararını, 24 Nisan 1915 tarihinde infaz etmeye başladı.

Siz, vahşî Türkler kelle uçurmakta dünya şampiyonusunuzdur.

Bilirsiniz ki, kellesi olmayan vücut yüzde yüz ölüdür.

Bir milletin başı kimdir?

Aydınlar, yazarlar, entelektüller.

O halde, Ermeni milletini ortadan kaldırmak için, ilk iş olarak onların aydınlarını, yazarlarını öldürmek lâzımdı, ki Ermeni milleti başsız kalsın.

24 Nisan 1915 gecesi İstanbul'da bulunan bütün Ermeni ileri gelenlerini, aydınlarını, yazarlarını topladınız ve hepsini **Çankırı**'ya ve **Ayaş**'a sürdünüz. Ve orada hepsini yavaş yavaş öldürdünüz.

İşte böyle başladı, 24 Nisan 1915'te Ermeni milletinin soykırımı.

Ondan sonra kolay oldu başsız kalan Ermeni milletini temizlemek.

Trakya'dan Anadolu'dan, Edirne'den Van'a kadar bütün şehirlerde, kasabalarda, köylerde bulunan bütün Ermenileri, yaşlı genç, çoluk çocuk hepsini topladınız ve jandarmaların nezareti altında, koyun sürüleri gibi aç, susuz sürdünüz.

Ve Dahiliye vekili Talât Paşa'nın emriyle, çoluk çocuk demeden, hepsini boğazlıyarak öldürdünüz.

24 Nisan 1915'te başladığınız Ermeni milletinin soykırımında, tatbik ettiğiniz korkunç zulmü, tarihin hiçbir devrinde hiçbir devlet yapmamıştır.

Ne Cengiz Han'ın ne de Timurlenk'in 'vahşet'i, sizin 1915'teki Ermeni Soykırımı'ndaki vahşetinize erişemez.

Bu bakımdan, siz “**dünyanın en korkunç cellâtlar devleti**” lâkabını iftiharla taşıyabilirsiniz.

Fakat bütün Ermeniler için en acı olan, gerçekleştirdiğiniz bu korkunç Ermeni Soykırımı'na karşı, sizin bugüne kadar cezasız kalmanızdır.

Ve siz cezasız kaldığınız müddetçe, dünyada adaletten söz etmek mümkün değildir.

Geriye kalır, yalnız “ilâhî adalet”, Allah'ın adaleti!

Eğer Allah mevcutsa, inanın sizin gibi insanlığın yüzkarası bir devlet “Türk devleti”, muhakkak lâyük olduğu cezayı görecektir.

## N 10

**Naîri**, 8 Mayıs 2001, № 147

**YEYİN EFENDİLER YEYİN,  
PATLAYINCAYA KADAR YEYİN  
AMERİKAN GÂVURUNUN  
MİLYARLARCA DOLARINI.  
HELÂL OLSUN SİZE!**

Tebrikler, Türkiye Ekonomi Bakanı Kemal Derviş! 27 Nisan 2001 Cuma günü Amerika'dan yine 10 milyar dolar kopardın.

Halbuki bundan birkaç ay evvel, 2000 yılının son aylarında, Amerika size 10 milyar dolar vermişti.

Ne oldu bu milyarlarca dolara? Ne olacak, hop, hop, şaralom. Uçtu gitti, toz oldu.

Hokkabazlardan yalnız Cavit Çağlar'ın ismi ortada. Tesadüfe bakın ki o da Amerika'da, ya öteki hokkabazlar? Bu kadar milyarlarca doları yalnız Çağlar yiyemez ki. Sen de çok safsın. Bilmiyor musun?

“Devlet malı deniz, yemiyen domuz”.

Sana doğrusunu söylüyeyim mi?

“Çok karıştırma altından şokola çıkar”.

Pek iyi amma. Bu kadar da olmaz ki.

Geçen Mart ayındaydı, dolar yediyüzbin liradan, bir milyon iki yüz bin liraya fırladı. Türk lirası bir gün içinde, değerinden yüzde yetmiş kaybetti.

Buna bizim bildiğimiz iflâs derler. İflâstan da beterdi vaziyet.

Onda sonra, bir fırtına, bir fırtına, ha battık, ha batıyoruz.

S.O.S., S.O.S., S.O.S.

Aman Amerika, etme eyleme!

Bizi kurtar! Siz ne dersiniz onu yapacağız.

İstediğiniz reform kanunları Meclis'ten çıktı, çıkıyor.

Ve sonra, oldu da bitti maşallah.

En sonunda Kemal Derviş Amerika'yı kandırdı. Yaşasın gâvur *Sam amca*.

Ve Kemal Derviş'in cebinde keklik on milyar dolar. Şimdi eski defterleri kapadık. Yenisine bakalım.

Bu anlattıklarımız için resmî tarafı, madalyanın yalnız bir yüzü. Madalyanın öteki yüzü ne ki?

Siz öcü masalı nedir bilir misiniz?

Bizim zamanımızda çocuklara uslu dursunlar diye “*Öcü geliyor, öcü geliyor!*” diye korkuturlardı.

Aynı şekilde şimdi “Türkiye’de Hizbullahlar iktidara gelecek!” diye Amerika'yı korkutuyorlar. Amerika da, öcü Hizbullahlar Türkiye’de iktidara gelmesinler diye, bastırıyor milyarlarca doları Türkiye’ye.

Hikâye bundan ibaret. Fakat, ben size doğrusunu söylüyeyim mi? Amerika'nın hakikatte Hizbullahlardan korkusu yok (aslında Hizbullah'ı Sovyetlere, şimdi de Ruslara ve Çinlilere karşı kışkırtan Amerikan CIA'sıdır).

Amerika'nın endişesi İsrail için. Türkiye, İran gibi Hizbullahların eline geçerse, İsrail'in güvenliği tehlikeye gider. Amerika bundan korkuyor.

İşte bu sebepten, Amerika öcü parası olarak Türkiye’ye milyarlarca dolar veriyor.

N 11

Nairi, 22 Mayıs 2001, № 148

**YALANLAR ÜZERİNE KURULMUŞ  
BİR DEVLET: “SÖZDE TÜRKİYE”**

Ermeni Soykırımını için “sözde soykırım” diyorsunuz. Haklısınız böyle söylemeye.

Çünkü hakikati söylediğiniz gün, Türkiye denilen, yalanlar üzerine kurulmuş bu devletin sonu gelir.

Sizin nereniz Türkiye?

1920’ye kadar Türk Devleti diye birşey yoktu. Osmanlı Devleti’ydi ismi. Ve 1918’de sizin sonunuz gelmişti.

Ve Osmanlı Devleti denilen, katliam ve yağma sistemi üzerine kurulmuş bu haydutlar devleti, insanlığın vücudundan bir habis ur gibi kesilip atılacaktı.

Fakat son dakikada şansınız yine yürüdü.

Batı devletlerinin yüksek menfaatleri ve onların dizginlerini elinde tutan, görünmez korkunç kuvvet, sizin ölümünüze mâni oldu. Ve siz yine dört ayak üstüne düştünüz. Ve hokkabazın sandığından çıkan tavşan gibi, Osmanlı Devleti’nin tabudundan da, Türkiye denilen ucube çıktı. Ve **Makedonya Locası**’nda mason olan, Selânik doğumlu Atababanız, Türklüğün havarisi olarak ortaya çıktı.

Artık ne nutuklar, ne nutuklar. Türk de Türk? Türkiye de Türkiye.

Kim bu Türk? Herkes Türk?

İster Arab ol, ister Kürt. İster Ermeni ol, ister Rum.

**“Ne mutlu Türküm diyene!”**

Çünkü Türk denilen bir nesne yok ki.

Ondan sonra şişir de şişir.

Damarlara kuvvet şurubu.

Atababa damarlardaki asil kandan bahsetmiş. Bu hangi kan acaba? Pomak mı? Boşnak mı? Çerkez mi? Arnavut mu? Sakın Ermeni kanı olmasın?

N 12

Naïri, 5 Haziran 2001, № 149

## OSMANLI MUCİZESİ

Nasil, cihangirane bir devlet çıkardınız bir aşiretten?

Nasıl mı? Sağ olsun Osmanlı yatağanı.

***“Ya müslüman olursunuz, ya da kelleleriniz uçar bu yatağanla”.***

Bu “mucize cümle” açtı size “açıl susam açıl” masalındaki gibi bütün muvaffakiyet kapılarını.

Çok zordu, sizin esir halklarınız için, bu korkunç ‘seçim’de, bu hayat memat meselesinde ‘hayat’a karşı ‘ölüm’ü seçmek?

Bu her babayiğitin harcı değildi. Buna rağmen sayısız inançlı Hıristiyanlar ölümü seçti...ve kelleleri yatağanla uçtu.

Fakat milyonlarca zavallı insan bu cesareti gösteremedi. Ve ***hak dinini*** kabul ettiler ve müslüman oldular.

***“Ama kırk yıllık yani, olur mu kani?”*** Fakat oldu, zor oyunu bozar.

Ve bu katliam ve yağma siyasetiniz sayesinde ilerlediniz Anadolu’da, Balkanlar’da...ta Viyana kapılarına kadar.

Sırbistan’daki Boşnaklar, Bulgaristan’daki Pomaklar, Albanya’daki Arnavutlar, bu sizin korkunç yatağanınızın meydana getirdiği vahşetin “piçler”idirler.

Fakat Viyana kapılarında bu oyun bitti. Polonya kralı Jean Sobiesky, Viyana kapılarında 1683’te size vurduğu darbeden sonra, bir daha iflah olmadınız.

Çünkü Viyana mağlûbiyetinden sonra, sizin yağma üzerine kurulmuş siyasetiniz iflâs etti. Yağma edecek başka toprak zaptedemediğiniz için, başladınız gerilemeye. Fakat huylu huyundan vaz geçmez. Alışmıştınız yatağanla kelle uçurmaya.

1809 yılında sizin zulüm idarenize karşı isyan eden, Sırbistan’daki Niş şehri halkını, yarattığınız terörle kana buladınız.

Sırp vatanperverlerinin kellelerini üst üste yığarak, korkunç bir “Kelleler Kulesi” inşa ettiniz. Ki Sırplar ibret alsın, korksun ve bir daha isyan etmesin.

Sırplar, istiklâllerini kazandıktan sonra, bu “kelleler kulesi”ni, sizin vahşetinizin inkâr edilemez bir delili olarak muhafaza ettiler. Bugün bu “Kelleler Kulesi” bütün Sırplar için çok mukaddes bir ibadet yeridir. Ve Niş kentine giden ana yol üzerinde, dört lisanda yazılmış; Sırpça, İngilizce, Fransızca, Almanca “**Tower of Cranes**”, “**La tour des cranes**”, “**Schadelturm**” tabelaları, bu mukaddes “Kelleler Kulesi”nin giriş yerini gösterir.

Ve siz, Türkler, yolunuz düşerse ve Niş şehrinden geçerseniz gidin görün, vahşetinizin utanç verici “eser”ini. Biz ziyaret ettik ve gördük, Niş şehrindeki bu korkunç “Kelleler Kulesi”ni.

Ve bir Ermeni olarak, Ermeni soydaşlarımızın Anadolu’da, sizin asırlar boyu süren zulmünüz altında nasıl ıstırap çektiğini ve en sonunda 24 Nisan 1915’te başlattığınız Ermeni Soykırımı’yla nasıl yok edildiğini düşündük.

Ve Türk vahşetinin, inkâr edilmez eseri olan ‘Kelleler Kulesi’nin ölülerinin önünde, gözlerimiz yaşlı olarak hürmetle eğildik.

Yalancı Türkler, bu kuleye ne diyeceksiniz!?

Bu kelleler kulesi de, sizin ifadenize göre “sözde katliam” mı?

Ermeni “sözde soykırımı” gibi.

**N 13**

**Naîri, 19 Haziran 2001, № 150**

**GİDECEKSİNİZ EFENDİLER  
DEFOLUP GİDECEKSİNİZ,  
GELMİŞ OLDUĞUNUZ  
ORTA ASYA STEPLERİNE -1**

Siz Osmanlı tarihini bilir misiniz?

1683 senesinde, Viyana kapılarına kadar ilerleyen Osmanlı ordusunu teşkil eden askerlerin ismi yeniçeriydi.

Yeniçerilerin kim olduğunu bilir misiniz?

Hepsi de Yunan-Sırp-Bulgar-Ermeni ailelerinden kılıç zoru ile çalınmış, beş-altı yaşlarında Hıristiyan erkek çocukları idi.

Bu çocuklar sünnet edilerek müslümanlaştırılır ve Yeniçeri Ocakları'nda devşirilir ve Osmanlı cengaveri olarak yetiştirilirdi.

İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'nin (1934'de) yazdığına göre: *"Bu Hıristiyan asıllı yeniçeriler kendi asıllarını unutmuşlardı ve tamamen Osmanlı vahşî ve zalim şahsiyetini almışlardı. Ve bu yeniçeriler Yunan-Sırp-Bulgar ve Ermeni topraklarında yağma için ilerlerken, kendi soydaşlarını en vahşî şekilde öldürüyorlardı"*.

İşte, bu vahşetiniz sayesinde ilerlediniz Viyana kapılarına kadar.

1820 senelerine kadar, Yunanistan sizin işgaliniz altındaydı.

Eski Yunan tarihinin en kıymetli tapınağı Atina Akropolü'nün *Parthenonunu* "**barut deposu**" yapmıştınız.

Ve 1867 yılında barut deposu infilâk etti. Ve Yunan tarihinin iftiharî *Parthenon* harabeye döndü.

1820'lerdeki Yunan isyanında o kadar vahşîyane davrandınız ki, meşhur Fransız yazarı Victor Hugo '**Yunan çocuğu**' ismini taşıyan şiirinde sizin vahşetinizi şu cümlelerle tarihin sahifelerine geçirdi: *"Türkler buradan geçti/ her yer harabe halinde/ herkes yas içinde"* (1828, Victor Hugo).

Siz Kapadokya'yı bilir misiniz?

Siz, bu yerlere **Peri bacaları** diyorsunuz.

Siz, Hıristiyanlığın beşiği olan bu kutsal topraklarda, kayaların içinde, oyularak meydana getirilen bu kiliseleri ziyaret ettiniz mi?

Ve bu oyma kiliselerin duvarlarını süsleyen, Bizans sanatının harikası olan freskleri gördünüz mü?

İsa peygamberin ve Hıristiyan azizlerinin resimleriyle bezenmiş bu fresklere dikkat ettiniz mi?

Biz gittik, gördük. Ve gördüğümüz faciadan dolayı kahrolduk.

Çünkü bu fresklerin üzerindeki İsa peygamber ve azizlerinin çoğunun gözleri oyulmuştu. Sizin, aşırı dincilerinizin kışkırtması ile bu dünya harikası freskler, *gâvur resmidir* diye "alçak eller" tarafından tahrip edilmişti.

1923'e kadar, bu kiliselerin sahiplerini hunharca öldürdünüz. Ve sonra da bu sanat harikası fresklerin üzerine, sizin vahşetinizin "damgasını" vurdunuz.



N 14

Naïri, 3 Temmuz 2001, № 151

**GİDECEKSİNİZ EFENDİLER  
DEFOLUP GİDECEKSİNİZ,  
GELMİŞ OLDUĞUNUZ  
ORTA ASYA STEPLERİNE – 2**

Son zamanlarda sizin palavracı, yaygaracı gazetelerinizde ismi çok geçiyor.

M.S. 1000 senelerinde, Ermenistan Krallığı'nın merkezi **Ani** şehri idi.

Bu şehrin Ermeni tarihinde ismi 'binbir kilise şehri **Ani**' diye geçer.

Bugün bu binbir kiliseli Ermeni Krallığı'nın merkezi **Ani** şehrinde kala kala bir tek, o da yarı harabe halinde bir kilise kaldı.

Ne oldu bu binbir kiliseye?

Siz, vahşî Türkler, bu kiliseleri yaktınız, taşlarını kullandınız, çoğunu kireç yaptınız.

Son kalanları da, 1945'ten sonra *Milli şefiniz* İsmet İnönü'nün emri ile dinamitle havaya uçurdunuz.

*Milli şefinizden* emir gelmişti: “**Ermenilerden iz kalmayacak**”.

Bugün işgal ettiğiniz Batı Ermenistanı'nın sayısız kasaba ve köylerinde, onbinlerce Ermeni kilisesi vardı.

Ne oldu bu kiliselere?

Büyük Fransız şairi Victor Hugo'nun söylediği gibi: “**Türkler buradan geçti/ her yer harabe halinde/ herkes yas içinde.**”

Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi, imparator Constantin tarafından kurulduğu için şehrin ismi “Constantinople” idi.

Bu şehrin ismi 1930'a kadar resmen **Constantinople** olarak kaldı.

1930'da siz **Constantinople** ismini sözde türkleştirdiniz. “İstanbul” yaptınız.

Hakikatte “İstanbul” ismi de, Yunanca “İstanboli” isminin devşirmesidir.

Fakat İstanbul'un ismini ne kadar da değiştirdiyseniz değiştirin, İstanbul gene gâvur şehridir, İstanbul'dan çıkarın, Bizans'tan kalan tarihî anıtları. Çıkarın Ermeni devşirmesi, Kayseri'nin "Ağırnas" köyünden büyük mimar Sinan'ın eserlerini. Ve bilhassa çıkarın 19. asırda Ermeni Balyan mimarlar ailesinin inşa ettiği eserleri. İstanbul'un süsü olan Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi sarayları ve Balyanların inşa ettiği sayısız harika yapıtları. Geriye ne kalır?

İstanbul'da kala kala kalır, yalnız eğri büğrü beton apartımanlar ve bilhassa gecekondular.

Siz, bütün tarih boyunca "Osmanlılar" olarak işgal ettiğiniz topraklarda yalnız vahşet ve dehşet saçtınız.

Tarihin iftiharla andığı abideleri yıktınız!

Mamureleri harebeye döndürdünüz!

Siz, bu topraklarda oturmaya lâayık değilsiniz!

Nasıl Viyana'dan, Belgrad'dan, Atina'dan, Sofya'dan, Bağdat, Şam ve Beyrut'tan kovulduysanız, o şekilde de medeniyetlerin beşiği Anadolu'dan ve **Constantinople**'dan da defolup gideceksiniz, Orta Asya steplerine!

N 15

Nâiri, 17 Temmuz 2001, № 152

## BİR FRANSIZ YÜN UZMANININ ANLATTIKLARI

Sene 1948. **Sümerbank**'ın davetiyle Fransa'dan bir yün uzmanı İstanbul'a gelir. Ve Anadolu koyunlarının yün cinslerini tesbit etmek için, Sümerbank'tan bir sorumlu ile beraber, Doğu Anadolu şehir ve kasabalarında tetkik seyahatine çıkar.

Fransız uzman, Sümerbank'ın sorumlu memuru ile koyunların otladığı yaylaları da ziyaret eder.

Ve bu dolaşmalar esnasında, Fransız uzmanın dikkatini dinamit patlamaları çeker. Yakından alâkadar olur ve görür ki; bir subayın nezareti

altında Türk askerleri, yüksek tepeler üzerinde inşa edilmiş, Ermeni tarihî manastır kiliselerini, dinamitleyip yıkmaya çalışıyorlar.

Fransız uzman Türk subaya sorar: “Dağ tepelerindeki bu tarihî Ermeni kiliselerinin ne zararı var size?”

Türk subayı cevap verir: “İsmet İnönü’den emir var. Ermenilerden hiçbir iz kalmayacak.”

N 16

Naîri, 31 Temmuz 2001, № 153

### KAYSERİ’Lİ BİR ERMENİ GENCİNİN ANLATTIKLARI

Ermeni gencinin Türkçe olarak anlattıklarını, kendi sözlerine sâdık kalarak vermiye çalışacağız:

“1915’ten evvel **Talas** çok mamur bir şehirmiş. Çok sayıda Ermeni yaşarmış Talas’ta. Rum da varmış ama, Rumlar Ermeniler kadar değilmiş, yukarı mahalle hep Ermeni imiş.

26 tane mahalle fırını çalışırmış.

Gülbenkyan’ın ailesi Talas’lıdır (meşhur milyarder Kalust Gülbenkyan- *Mistir yüzde beş*).

Genç Gülbenkyan, Avrupa’ya gitmiş okumaya. Sonradan milyoner olmuş, ve istemiş ki Talas’ta kendi adına bir kilise inşa edilsin. “*Çok güzel bir kilise olsun, harcanan para mevzubahis değil*” demiş. Ve çok güzel bir kilise yapmışlar. Çok sağlam taşlar kullanmışlar. Ve iki taş üst üste konduktan sonra, arasına kurşun dökmüşler. Bu kilisenin istisnâî bir çanı varmış. Çaldığı zaman Kayseri’den duyulurmuş. Çan, tunç ve altın karışımı imiş. Şimdi de çanı Erciyes dağına koydular.

Sisli havalarda yolunu şaşırın kayakçılar olursa, tipili havalarda o çanın sesine gelsin, bulsun, kaybolmasın diye.

Bu kilisenin boyasını yapan nakkaş (ressam), bu kilisenin resimlerini çizerken, 105 sarı liralık şarap içmiş, o kadar güzel motifler işlemiş...

Sonradan, 1950 senelerinde Kayseri'ye bir vali geliyor, "Nazmi Toker" isminde. "*Ermeni eseri kalmıyacak*" diye bu kiliseyi dinamitle yıktırıyor. Kurşun döküldüğü için, kazmayla yıkamıyorlar.

Ve şimdi bahçe olarak kullanılıyor. Ağaçlar dikili.

Başka hiç bir kilise eseri, taşı falan kalmamış vaziyette. Olay bu...

Yalnız, dedem ölmeden, Gülbenkyan ailesinin üstü Ermenice yazılı mezar taşını almış eve getirmiş.

Bu kiliseden kalan yegâne hatıra: "Gülbenkyan ailesinin mezar taşı."

N 17

Naïri, 14 Ağustos 2001, № 154

### BABASI SIVAS'LI OLAN BİR ERMENİ GENCİNİN ANLATTIKLARI

Ben, İstanbul'da doğdum. Annem İstanbul doğumludur. Babam ise 1914'te Sivas'ta doğmuş.

Ben liseyi 1948 senesinde bitirdim.

O senelerde başımızda *Milli şef* İsmet İnönü vardı.

1948 senesinde, birden kırk yıllık diktatör *Milli şef* İsmet İnönü, demokrat oluverdi.

Nasıl mı? İngiliz Churchill sayesinde. İsmet İnönü, 1939'dan 1943'e kadar Almanlarla çok "flört" etti, eğer Stalingrad Almanların eline düşseydi, Almanlarla birleşip, Ermenistan üzerinden Rusya'ya hücum edecekti.

Fakat hevesi kursağında kaldı *Milli şef*in. Stalingrad düşmedi ve aksine Almanlar yenilmeye başladılar.

Ve *Milli şef* mecburen İngilizlere döndü.

Ve Churchill'in emirlerini harfiyen tatbik etmiye başladı, çünkü Churchill'in derdi imanı, Türkiye'nin Rusların eline geçmesine mâni olmaktı.

İnönü, Churchill'in ilk emri olarak Almanya'ya harb ilân etti. Ama ne biçim harb bu? Almanlar uzun zamandan beri Balkanlardan çekilmişler, nerde ise Almanya'ya döneceklerdi.

Fakat Churchill için mühim olanı, Türkiye'nin müttefikler safında görünmesiydi.

Sonra Churchill, İsmet İnönü'ye "*demokrat olacaksın*" emrini verdi, ve *Milli şef* İnönü demokrat oluverdi.

Bu ne biçim iş? Devlet mi idare ediyorsunuz? Tiyatro mu oynuyorsunuz?

Sen ona bakma, tiyatro miyatro, Churchill Türkiye'yi müttefik ve demokrat olarak bütün dünyaya yutturdu ya. Ona bak.

Ve Ruslar bu işte avucunu yaladı.

Fakat gel bak ki, bu demokrat oyunu İstanbul gayrimüslimlerine de yaradı.

1948'e kadar gayrimüslimler çöpçü bile olamazken, sözüm ona demokrat İnönü, lise bitiren gayrimüslimlere yedek subay olma hakkı verdi.

Ve ben 1949 senesinde yedek subay oldum ve 1949 senesinin sonbaharında, babamın doğduğu şehir olan Sivas'ta, yedek subay olarak vazifeye başladım.

Sivas'ta ilk iş olarak babamın, bana çok methettiği Sivas'ın büyük Ermeni kilisesini ziyaret ettim.

Kiliseyi malzeme deposu yapmışlardı.

Fakat o vaziyette bile kilise, yine çok ihtişamlı idi. Düşünün, İstanbul'un en büyük Ermeni kilisesi olan Galatasaray'daki **Üç Horan Kilisesi**'nden daha büyük bir kiliseyi, malzeme deposu yapmışlardı.

Sıkıntımdan kilisenin kapısındaki kahvehaneye gittim oturdum. Bir kahve içtim.

Bir müddet sonra ne göreyim? Bir bölük asker, başlarında bir ast çavuşla geldiler. Ellerinde kazma kürekler kiliseye yöneldiler. Kilisenin içinde bulunan malzemeyi dışarı taşıdıktan sonra, anladım ki kiliseyi yıkmaya çalışıyorlar.

Artık orda duramazdım...fakat bir hafta sonra merak ettim ve kiliseyi ne yaptılar diye bakmaya gittim.

Bir bölük asker, kazma küreklerle çalışıyorlardı gene. Fakat olduğu gibi yerinde duruyordu. Bir bölük asker, kilisenin bir tek taşını bile sökmemişlerdi.

Üzerimde subay elbiseleri vardı. Ve askerlerin komutanı olan ast çavuşun yanına gittim, ve ona sordum: “Neden yıkıyorsunuz bu kiliseyi? “.

Ast çavuş şu cevabı verdi: “*Kilisenin yıkılma tehlikesi var*”.

Ve bu cevap üzerine artık dayanamadım ve dedim ki: “*Utanmaz herifler. Bir haftadan beri sizi seyrediyorum. Bir bölük asker kazma küreklerle çalıştınız. Fakat bir haftadır, kilisenin bir taşını bile sökemediniz. Ve bir de kalkıyorsunuz, kilisenin yıkılma tehlikesi var diyorsunuz. Allah’tan korkunuz, yalancılar*”.

Bu sözleri söyledikten sonra ayrıldım kilisenin yanından.

Ve askerliğim bitinceye kadar, bir daha gitmedim kilisenin yanına.

Ve seneler sonra bir müşterimden öğrendim ki, Sivas’ın o muhteşem kilisesini, 1950 senesinin Nisan ayında dinamitle yıkmışlar.

## N 18

Nairi, 18 Ağustos 2001, № 155

### VARTAN İSMİNDE, İSTANBUL’LU BİR ERMENİ GENCİNİN AĞLAYARAK ANLATTIKLARI

“Ben, 1947 senesinde lisenin son sınıfından, babam aniden vefat edince, aileme yardım etmek için mecburen okuldan ayrıldım, ve babamın işinde, büyük kardeşlerimle çalışmaya başladım.

Altı ay sonra beni askere çağırdılar ve beni doğu vilayetlerinden Muş’a sevk ettiler.

Muş hakkında dedelerimden işitmiştim ki Muş, 1915’e kadar çok mamur bir Ermeni şehri imiş.

Muş’ta askerî garnizonda vazifeye başladım. Komutanımız Mustafa Yalın isminde bir yüzbaşıydı. Komutan çok sert karakterli bir subaydı.

Yüzü hiç gülmezdi. Askerlerin ufak bir hatasını elindeki kamçı ile, avuçlarının içine vurarak cezalandırırdı.

Askerlerin içinde en tahsillisi ben olduğum için, yüzbaşı zor işleri bana yaptırırdı. Ben beceririm diye.

Muş'un umumî olarak iklimi çok sert değildi, başka doğu vilayetlerine kıyasen.

İzinli olduğum zamanlar Muş'un çarşısına gider, orda kahvehanede oturur, Muş'lularla konuşurdum.

Ermeni olduğumu öğrenince, önce benden uzak durdular. Zamanla aramızdaki buzlar eridi, samimileştik.

Bana anlattıklarına göre, Muş ovasını çevreleyen dağların birinin eteklerinde, yüksek bir tepenin üzerinde meşhur "**Muş Sultanı Surp Garabet Manastırı**" varmış.

Ermenilerin zamanında çok kutsal bir yer imiş. Çok uzaklardan hacılığa gelirlermiş bu manastıra.

Eski Muş'luların anlattıklarına göre, bu manastırdaki Ermeni papazları çok gelişmiş bir tarım ve hayvancılık kombinasyonu kurmuşlar.

Manastır etrafında beslenen koyunların ve ineklerin sütleri, dağ yamaçlarından borularla ovaya akıtılırlar, oradan da sütler güğümlerle Muş'a getirilir ve orada dağıtılırmış.

Eski Muş'lulara sordum: "Şimdi ne oldu bu manastır?"

"Ermeniler gittikten sonra (daha doğrusu Ermeniler kesildikten sonra demek istiyor) manastır sahipsiz, bakımsız kaldı. Dağ başında öyle duruyor" -dediler.

Bir gün yüzbaşı beni çağırdı ve "bugün mühim bir vazifemiz var" -dedi. "Ne vazifesi" -diye sordum. "Görürsün" - dedi.

Sonra yüzbaşı, üç kamyona askerleri doldurdu, beni de kendi jeepine aldı.

Ve bir saat kadar dağ yollarında gittikten sonra, yüksek duvarlarla çevrili bir kalenin önünde durduk.

O zaman anladım ki "**Surp Garabet**" manastırına gelmişiz.

Yüzbaşı: "*İsmet Paşa'dan emir geldi, kiliseleri dinamitle yıka-cağız*" -dedi.

Ben aptallaşmıştım, ağlamaklı oldum.

Fakat mecburdum emrini dinlemeye.

Yüzbaşıya baktım, o gülmez adam keyiflenmiş gülüyordu bugün. Ermeni kiliselerini, Ermeni Vartan'ın eliyle havaya uçurmuştu.

Bugün aradan on sene geçti. Çoğu zaman, dinamitle yıktığımız kiliselerin fecî manzarası gözümün önüne gelir ve göz yaşlarım kendiliğinden akmaya başlar. Ve lânet okurum yüzbaşı Yalın'a ve bilhassa İnönü'ye, İnönü'ye!”

N 19

Naïri, 11 Eylül 2001, № 156

### OLAYLARIN YARGISI

Sene 1945, müttefiklerin Almanya'ya karşı zaferinin yakın olduğu aylardı. Ve Şubat 1945'te Stalin, Roosevelt ve Churchill Yalta'da toplandılar ve harp sonu Avrupa'sının haritasını çizdiler.

Ve Roosevelt, Churchill'in homurdanmasına rağmen, Stalin'in birçok teklifini kabul etti.

Unutmıyalım ki, II. Dünya Harbinde Sovyetler, 20 milyon insan kaybetmişlerdi.

Yalta'da alınan kararlardan, bizim için en önemli olanları:

**Türkler, Boğazlar'da Sovyetler'e üsler verecekti.**

**Kars ve Ardahan Sovyetler'e iade edilecekti.**

Gel gör ki Roosevelt, Nisan 1945'te aniden vefat etti.

Ve yerine geçen yeni Amerikan cumhurbaşkanı Truman, Ağustos 1945'te **Potsdam Konferansı**'nda, Roosevelt'in Yalta'da kabul ettiği birçok kararları reddetti.

Truman'ın reddettiği kararlar arasında, Türkiye'nin Sovyetlere Boğazlar'da üs vermesi, Kars ve Ardahan'ı iade etmesi de vardı.

Buna rağmen, 1946 senesinde Sovyetler Türkiye'ye nota verdiler, Boğazlar'da üs ve Kars, Ardahan'ın iadesini talep ettiler.

O zaman Truman *“Amerika'nın hudutları Kars'tan başlar”* diyerek Türkiye'nin yardımına koştu.



Ve Ruslar mecburen daha ileri gidemediler. Çünkü o senelerde Amerika'nın elinde atom bombası vardı ve Ruslar daha atom bombası yapmamışlardı.

Ve *Milli şef* İsmet İnönü rahat bir nefes aldı.

Fakat İnönü işkillenmişti. “Ya Amerika fikir değiştirirse”, “Ya Truman'ın yerine gelen Roosevelt gibi Sovyetlerin tarafını tutarsa”, “ya Birleşmiş Milletler'den bir heyet gelir de Doğu Anadolu'da bulunan Ermeni kiliselerini görüp ‘Bu toprakların hakikî sahipleri Ermenilerdir’ ” -diye rapor verirse “bu bizim için iyi olmaz”dı.

*Milli şef* “ne yapabiliriz” -diye düşündü. Biraz sonra “Evreka!” -dedi.

Bulmuştu hal yolunu. Ermeni kiliselerini ortadan kaldırmak lâzımdı ki, Ermenilerden iz kalmasın. Ve öyle de yaptı.

Birkaç ay sonra, belli başlı tarihî Ermeni kiliseleri İsmet İnönü'nün emriyle dinamitle havaya uçuruldu.

Naîri gazetesinde dört sayıdır devam eden, muhtelif şahitlerin anlattıkları, tarihî Ermeni kiliselerinin dinamitle havaya uçurulması olayları, İsmet İnönü'nün endişelerinin neticesidir.

Fakat 1948 senelerinde, başka bir olay patlak verdi. Ve bu olay İsmet İnönü'yü kara kara düşündürdü.

1933 senelerinde, Almanya'da Hitler iktidara geldikten sonra, Yahudi asıllı ve Almanca konuşan birçok profesörler Türkiye'ye geldiler. Bu arada, Hitlerlere karşı olan birkaç Alman profesörü de Türkiye'ye geldi. Bu Alman asıllı profesörlerden biri, Güzel Sanatlar Akademisi'nde ve Edebiyat Fakültesi'nde **Sanat Tarihi** dersi veren Ernst Dietz idi. 1948 senelerinde İstanbul'da, ‘**Selçuk Sanatı**’ ismini taşıyan bir kitap neşretti.

Fakat kitap neşredildikten bir müddet sonra, Prof. Dietz'in bu kitabı, polisler tarafından toplatıldı.

Ve pofesör Ernst Dietz'in Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki ve Edebiyat Fakültesi'ndeki görevine son verildi.

Ne olmuştu? Sebebi ne idi bu kovulmanın?

Prof. Ernst Dietz yazdığı bu kitapta “büyük bir hata” yapmıştı. Çünkü Ernst Dietz ‘**Selçuk Sanatı**’ ismini taşıyan bu kitapta, “**Selçuk sanatı Ermeni sanatının devamıdır**” demek cesaretini göstermişti.

Ve bu sebepten, yukarıdan gelen (İsmet İnönü'den) emirle kitap toplatılmış ve işine de son verilmişti.

Burada Selçuk eseri diye tanıtılan Ahlat'taki bir kümbetin resmini yayınlıyoruz.

Bu Selçuklu kümbeti (mausolee) Ermeni mimari sanatının inkâr edilmez numunesidir. İsmet İnönü, Ermenilerin izlerini ortadan kaldırmak için, Ermeni kiliselerini dinamitle yıktırdı.

Daha sonra “**Selçuk sanatı Ermeni sanatının devamıdır**” diyen Alman profesörünü işinden attırdı ve yazdığı kitabı polislere toplattırdı.

Fakat, Selçuklular zamanında inşa edilmiş kitabe ve Ermeni mimari sanatının temsilcisi bu kümbetleri İsmet İnönü, hiç dinamitlemeyi düşündü mü acaba?

N 20

Naïri, 25 Eylül 2001, № 157

## **SİZ TÜRKLER, ERMENİ SOYKIRIMINI İNKÂR EDİYORSUNUZ**

Haklısınız. Sizin için Ermenileri kesmeniz olağan birşeydi. Çünkü asırlar boyunca, Ermenileri koyunlar gibi kesmeye, mallarını mülklerini, kızlarını çalmaya alışmıştınız.

Ermeni Soykırımı'nı (sözde) bilmiyen Türk büyük babalarınıza sorun gizliden, onlar size Ermenileri nasıl kestiklerini iftiharla anlatırlar.

Yaşar Kemal'in ‘**İnce Memet**’ romanını okuyun. Bu romanda iki Adanalı zengin ağa, birbirleriyle lâf yarışına tutulurlar. Birisi: “**Yok sen Ermeni Garabet'in mallarına kondun**” der. Ötekisi cevap verir: “**Hadi canım sen de. Senin Ermeni Krikor'dan aldıklarının yanında, benim aldıklarımın esamisi okunmaz**”. Bugünün Anadolu'lu Türk zenginlerinin “altlarını” biraz karıştırınız. Hepsinin sicilinde Ermeni Soykırımı'nda ele geçirdikleri zenginlikler ortaya çıkar. Bu hadiseleri binlerce, onbinlerce çoğaltınız. O zaman Ermeni Soykırımı'nın hakikatleri ortaya çıkar. Fakat, siz Türkler, sizin hakikatle alâkanız yok ki.

Çünkü sizin herşeyiniz sahte. Herşeyiniz yalan!

N 21

Nairi, 9 Ekim 2001, № 158

**“MİLLET-İ SÂDIKAYI ERMENİYE” – 1**

Saygıdeğer ve değmez Türkler: Siz “Millet-i sâdikayı Ermeniye” cümlesini hiç işittiniz mi?

Bu cümleyi sizin hunhar padişahınız *Kızıl sultan* Abdülhamit söylemişti, 1876’da Ermeni milletinin, Osmanlı devletine karşı gösterdiği sadakati takdir etmek için. Çünkü Osmanlı devletinin işgali altında yaşayan Yunanlılar, Sırp lar ve Bulgarlar birer, birer isyan etmişler ve istiklâllerine kavuşmuşlardı.

Yalnız Ermeniler sonuna kadar Osmanlı devletine sâdik kaldılar.

1876’da Ruslar, İstanbul’un kapılarına Ayastefanos’a (bugünkü namı diğer Yeşilköy) gelmişlerdi. Ve İstanbul, Rusların avuçlarının içindeydi. Doğu’da Rus orduları, Batı Ermenistanı’nın bir kısmını kurtarmışlar, Erzurum’a kadar ilerlemişlerdi.

Ve Ermeniler de Yunanlılar, Sırp lar, Bulgarlar gibi Osmanlı boyun-duruğundan kurtulacaklardı.

Fakat o zamanki İstanbul Ermeni patriği Nerses Varjapetyan, Ermeni milletinin kaderiyle oynadı ve Osmanlı Devleti’ne karşı sadakati göstermek için, bütün Ermeni kiliselerinde okunmak üzere şu tebliği yayımladı:

**“Osmanlı devletini müdafa etmek, Ermenistan’ı müdafaa etmek demektir, bilhassa Ermenilerin dinlerini, mekteplerini, malını, mülkünü, ailesini, namusunu, canını müdafaa etmek demektir”.**

Ve Ermenileri, Osmanlılarla beraber Ruslara karşı direnmeye davet etti.

Bu büyük fırsatı kaçırmayan, İngiltere’nin o zamanki başbakanı Yahudi Benjamin d’Israeli Ruslara ültimatom verdi ve Rusları geri çekilmeye mecbur etti.

Ve Osmanlı devletine yaptığı bu büyük yardıma karşılık sultan Abdülhamit, İngiltere başvekili Yahudi Benjamin d’Israeli’ye Kıbrıs adasını hediye olarak verdi.

Ve işte, Ermeniler bu şekile Osmanlı Devleti'ne karşı sadakatlerini ispat ettiler ve sonuna kadar da Osmanlı Devleti içinde “**Millet-i sâdikayı Ermeniye**” olarak kaldılar.

Ve siz Türkler de, Ermenilerin, kuzulara yakışır bu sadakatini çok takdir ettiniz ve ...

Ve Birinci Dünya Harbinin kargaşalığından istifade ederek, bütün Ermenileri kuzuları keser gibi kestiniz! Ve Ermeni milletini soykırımına uğrattınız!

N 22.

Naîri, 24 Ekim 2001, № 159

## “MİLLETİ SÂDIKAYI ERMENİYE” - 2 SADAKAT VE NANKÖRLÜK

19. yy.ın başlarında Osmanlı İmparatorluğu denilen, yağmacılık sistemi üzerine kurulu devletin günleri sayılıydı. Avrupalılar bu devlete “*Hasta adam*” ismini vermişlerdi.

Fakat Batı devletleri bu “*Hasta adam*” ı diriltmek istediler. Rusların ilerlemesine mâni olsunlar diye.

1839'da sultan Abdülmecit zamanında, Batı devletlerinin programını tatbik eden sadrazam Mustafa Reşit Paşa, **Gülhane Hattı Hümayunu** ile **Tanzimat devri**'ni başlattı. Bu karara göre, bundan böyle gayrimüslümler de eşit olacaklardı. Ve tatlı sözlere en çok Ermeniler inandı. Onlar, asırlar boyunca Türklerden çektiklerini unuttular ve Osmanlı'dan fazla Osmanlı oldular. Ve Osmanlı Devleti'nin kalkınması için, canla başla çalışmaya başladılar. Açın tarihî belgeleri ve okuyun, her sahada yaratıcı kuvvet olarak Ermenileri göreceksiniz.

İlk barut fabrikasını kuran Dadyan, Darphane'yi modernleştiren Bezciyan, İstanbul'un saraylarını inşa eden Balyan ailesi, Güzel Sanatlar Akademisi'ni ve Arkeoloji Müzesi'ni kuran Yervant Oskan, tiyatroyu kuran Hagop Vartovyan (Güllü Yakup), Posta'yı kuran Oskan Mardikyan.

Halkalı Ziraat Okulu'nu kuran Ermeni. Ticaret Okulu'nu kuran Ermeni. Matbaacılığı kuranlar Ermeniler. Her türlü işleri kuranlar Ermeniler.

Ermeniler yeni ve kuvvetli bir Osmanlı devleti yaratmak için, safiyane ve sâdikane çalıştılar.

Ve siz, Türkler, bu sâdik millete minnet borcu olarak ne yaptınız? Yalnız ve yalnız nankörlük ve en büyük nankörlüğü 24 Nisan 1915'te yaptınız!

24 Nisan 1915 tarihini unutmayın! Siz, o tarihte Ermeni milletini soykırımına uğratmaya başladınız.

N 23

Naîri, 6 Kasım 2001, № 160

### “MİLLET-İ SÂDIKAYI ERMENİYE” - 3 SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK

Selânik'te, *dönmeler* ve *farmasonlar* tarafından kurulan **Jön Türkler** teşkilâtının kuvvetleri, 1908'de İstanbul üzerine yürüdüler, İstanbul'u işgal ettiler ve Abdülhamit yeniden Meşrutiyet'i ilân etmeye mecbur oldu. Ve Jön Türkler iktidari ele geçirerek “*Hürriyet*” ilan ettiler.

İstanbul halkı sevinç içindeydi. Hoca-Papaz-Haham kardeş olmuşlar, birbirleri ile kucaklaşıyorlardı.

Jön Türkler teşkilâtının başında; Niyazi, Talât, Enver ve Cemal vardı. Ermeni ileri gelenlerinden yazar ve avukat Krikor Zohrab, *masonlar locasından* Talât'ın “kardeş”i ve en iyi arkadaşı idi.

Fakat *Hürriyet* sevinci çok sürmedi. Gerici ve softalar isyan ettiler ve İstanbul'u ele geçirerek **Jön Türkler**'i aramaya başladılar, intikam almak için.

O fecî günlerde, Talât ve arkadaşları ölümden kurtulmak için, kaçacak delik arıyorlardı. Krikor Zohrab ve arkadaşları, Talât ve şürekâsını evlerinde saklayarak, şeriatçıların elinden ve hakikî bir ölümden kurtardılar.

Bir müddet sonra Selânik'ten gelen kuvvetler irtica isyanını bastırdılar ve Abdülhamit'i tahttan indirerek sürgüne gönderdiler. Ve *Hürriyet* yeniden geri geldi.

Ermeni Zohrab ve arkadaşları Osmanlı devletini kuvvetlendirmek için çok çalıştılar. Osmanlı donanmasını yeniden kurdular.

Zohrab ve arkadaşlarının büyük gayretleri sayesinde, Osmanlı Devleti *hasta adam* olmaktan kurtuldu.

Fakat Jön Türkler, 1914'te Osmanlı devletini Almanların müttefiği olarak harbe soktular. Ve harbin kargaşalığından istifade ederek Ermeni milletini 1915'te soykırımına uğrattılar.

*Farmasonların* reisi olan üstad-ı azam Talât Paşa, kendilerini ölümden kurtaran *farmason* Krikor Zohrab'a "çok yakın alâka" gösterdi!

Zohrab'ı Adana'ya sürgün gönderdi. Ve orada Çerkes Ahmet, Zohrab'ın başına taşla vura vura öldürdü!?

## N 24

Naîri, 20 Kasım 2001, № 161

### "MİLLET-İ SÂDIKAYI ERMENİYE" - 4 SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK

5 Ekim 1915 tarihinde İstanbul'daki Alman elçiliğinden Freiherr K. von Neurath, elçiye vekaleten Berlin'e Alman başbakanına bir rapor gönderir. (Kimdi fon Neurath? Hitlerin en yakın çalışma arkadaşı. 1930'da Çekoslovakya gauleiteri. 1946'da Nürnberg Mahkemesi'nde harp suçlusu olarak 15 sene hapse mahkum oldu). Ve fon Neurath bu raporunda Alman başvekiline şu malumatı veriyordu...: "İstanbul'da Doktor Rupen Sevag'ın Alman zevcesi Çankırı'ya sürgün gönderilen eşini kurtarmak için çok çalıştı. Fakat polis müdürü Bedri Bey, Dr. Rupen Sevag'ı sürgünden kurtarmayı reddetti. Ve şu sebebi ileri sürdü: 'Dr. Rupen Sevag, o entelektüellerdendir ki onun topluluklar üzerindeki etkisinden korkulur'".

Kimdir Dr. Rupen Sevag? Ermenilerin ileri gelen şair ve yazarlarından. 1911'de Lozan Tıp Fakültesi'nden doktor olarak mezun oldu. Ve 1911'den 1914'e kadar Lozan hastahanelerinde doktor olarak çalıştı.

Onun Lozan'da bulunduğu senelerde, İstanbul'dan birçok Türk ileri gelenleri, paşalar, nazırlar Lozan'da tedaviye gelmişlerdi ve Dr. Rupen Sevag, onlara doktor olarak çok yardım etmişti. Ve bu paşalar ve nazırlar çok minnettar idiler Rupen Sevag'a karşı.

Hepsi de Rupen Sevag'a "*İstanbul'a gelecek olursanız, bizim köşkte misifirimiz olucaksınız*" diyerek birbirleriyle yarışıyorlardı.

Dr. Rupen Sevag, Haziran 1914'te Alman eşi ve çocukları ile beraber İstanbul'a döndü ve orada doktorluğa başladı.

Dr. Rupen Sevag'ın, en yakın Türk arkadaşlarından biri, İstanbul mebusu Salah Cimcoz idi (Salah Cimcoz'un ailesinden meşhur sanatkâr Ferdi Tayfur ve Türkiye cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk'ün isimlerini verelim). 24 Nisan 1915'te Talât Paşa ve avanesi Ermeni milletin soykırımını, ilk önce Ermeni entelektüelleri ve ileri gelen şahsiyetlerini Anadolu'ya sürgün göndererek başlattı.

Dr. Rupen Sevag, **Çankırı**'ya sürgün gönderildi ve onun Alman eşi Rupen Sevag'ı sürgünden kurtarmak için çok çalıştı. Alman elçisine, von der Goltz Paşa'ya ve Rupen Sevag'a minnet borcu olan paşalara ve nazırlara ve bilhassa, doktorun yakın arkadaşı İstanbul mebusu Salah Cimcoz'a müracaat etti.

Fakat hiçbiri Dr. Rupen Sevag'ı kurtaramadı.

Ve 26 Ağustos 1915'te İttihat ve Terakki Partisinin **Çankırı** temsilcisi Cemal Oğuz'un önderliğindeki eşkiyalar, **Çankırı**'dan **Ayaş**'a giden yol üzerinde, Kalecik'in Tüney köyü yakınlarında, doktor Rupen Sevag'ı hunharca katlettiler!

N 25

Nairi, 1 Ocak 2002, Özel sayı

**“MİLLETİ SÂDIKAYI ERMENİYE” - 5  
SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK**

**1915 ERMENİ SOYKIRIMINDA, ERMENİ  
ENTELEKTÜELLERİNİN SÜRGÜN ŞEHİRİ  
ÇANKIRI’DA TRAJEDİ İÇİNDE BİR AŞK TRAJEDİSİ**

24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı’nda, birçok Ermeni entelektüelleri ile beraber, doktor Rupen Sevag da Çankırı’ya sürülmüştü.

Çankırı’da sürgünler, önce topluca bir koğuştta hapsedildiler. Birkaç hafta sonra sürgünlere, Çankırı’dan çıkmamak şartı ile şehir içinde ev kiralamalarına izin verildi. Dr. Rupen Sevag da bir arkadaşı ile Çankırı’da bir ev kiraladı. Bu arada Çankırı’daki halk arasında, Ermeni sürgünleri içinde Avrupalı bir doktor bulunduğu haberi yayıldı. Ve o günden sonra Dr. Rupen Sevag, gece gündüz bir hastadan öbür hastaya koşarak, Çankırı Türk ahalisini tedavi etmeye çalıştı.

Bu tedaviler esnasında Dr. R. Sevag adeta harikalar yaratıyordu.

O derece ki, hasta aileleri, kendi hastalarını tedavi etmesi için Dr. R. Sevag’ı birbirlerinden kapışıyorlardı.

Ve Çankırı ahalisi, harikalar yaratan Dr. Rupen Sevag’a adeta tapıyorlardı.

Bu arada Dr. R. Sevag, Çankırı’nın arabacıbaşı İsmail’in kızını tedavi ediyordu ve hasta kız birkaç hafta sonra tamamen iyileşmişti, fakat kız üzgündü. Babası kızına üzgünlüğünün sebebini sordu. Kız önce söylemek istemedi fakat en sonunda itiraf etti. Kız doktora aşık olmuştu. Fakat Doktor Rupen Sevag’ın bundan haberi yoktu.

Babası şaşırıldı. Fakat kızını çok sevdiği için Doktor Rupen Sevag’ı çağırdı ve *“Bak doktor” dedi “burada hepiniz ölüme mahkumsunuz. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. Fakat sen istersen, ben seni kurtarabilirim. Kızım sana aşık olmuş, gel, müslümanlığı kabul et ve kızım ile evlen. Bu suretle seni ölümden kurtarabilirim”*. Dr. R. Sevag: *“Nasıl olur, ben*



zaten evliyim ve iki çocuğum var” -dedi. Arabacıbaşı İsmail: “*Ziyanı yok*” -dedi. “*Müslüman dininde buna cevaz var, istersen düşün. Yarın cevap ver*” -dedi.

Dr. R. Sevag yakın arkadaşlarına hadiseyi anlattı. Hepsi de “*müslümanlığı kabul et, evlen ve canını kurtar*” dediler. Fakat Dr. R. Sevag: “**Türkleşmek alçaklıktır**” -dedi ve müslüman olarak ölümden kurtarılma teklifini reddetti.

26 Ağustos 1915’te Dr. Rupen Sevag ve 4 entelektüel arkadaşı, Çankırı’dan Ayaş’a sevk edilmek bahanesi ile, askerlerin muhafazasında arabalarla yola çıkarıldılar. Yol üzerinde, Kalecik’in Tüney köyü yakınlarında, Çankırı İttihat ve Terakki Partisi temsilcisi Cemal Oğuz’un eşkiyaları, arabaların yolunu kestiler.

Askerler önce karşı gelmek istediler. Fakat askerlerin komutanı Selânik’li çavuş askerlere mâni oldu. Ve eşkiyalar Dr. Rupen Sevag ve arkadaşlarını ağaçlara bağlayarak hunharca katlettiler. Ve bu eşkiyaların arasında, Dr. Rupen Sevag’ın tedavi ettiği hasta kızın babası, *arabacıbaşı* İsmail de vardı.

N 26

Naîri, 15 Ocak 2002, № 162

**“MİLLET-İ SÂDIKAYI ERMENİYE” - 6**  
**SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK**

**İSTANBUL’DA DOLMABAĞÇE SARAYI’NI**  
**ZİYARETTEN İZLENİMLER**

Bundan on sene kadar evvel, Avrupa’da görevli Ermeni ruhani liderlerden bir başpiskopos, İstanbul’da **Dolmabahçe Sarayı**’nı turist olarak ziyaret eder.

Ve bir Fransız turist grubu ile beraber, bir Türk tercümanın öncülüğünde sarayı dolaşmaya başlarlar.

Ve Türk tercüman, turistlere saray hakkında Fransızca bilgi verir: *“Dolmabahçe Sarayı, 19. asrın ortalarında İtalyan mimarı Balyani tarafından inşa edilmiştir”*. Sonra sarayın salonlarını ziyaret ederler. Türk tercüman duvarlarda asılı büyük yağlıboya tabloların önünde durur ve şu malumatı verir: *“Bu deniz manzaralı büyük tabloları, Rus ressamı Ayvazovski çizmiştir”*. Ve Türk tercüman, sarayı gezdirmeye devam eder ve büyük bir çini soba önünde durur ve şu izahatı verir: *“Bu sobanın çinileri, meşhur Kütahya çinileridir ve Türk çini ustaları tarafından yapılmıştır”*.

O zaman, Ermeni başpiskopos artık dayanamaz ve tercümana Türkçe olarak şunları söyler: *“Şimdi artık beni dinle ve bilmiyorsan öğren! Bu sobanın çinilerini yapan usta Ermeni. Bak oku! Usta Ermenice yazmış ismini, sonra büyük salondaki deniz tablolarını çizen ressam için, sen “bu Rus ressamı” dedin. Halis muhlis Ermeni ressamı ve en mühimi, Dolmabahçe Sarayı’nı inşa eden mimar için “İtalyan mimarı Balyani” dedin. Yalan! Dolmabahçe Sarayı’nı inşa eden mimar Ermeni Balyan, İstanbul’un bütün saraylarını inşa eden Ermeni Balyan ailesinden. Ve bunları sana söyleyen, ben de Ermeni başpiskoposuyum!”*

*“Anladın mı şimdi! Bundan sonra hakikati söyle, yalan konuşma!”*

N 27

Naîri, 29 Ocak 2002, № 163

**“MİLLET-İ SÂDIKAYI ERMENİYE” - 7  
SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK**

**SAĞMAL İNEKLER GİBİ BİR MİLLET: ERMENİLER**

Siz 11. yüzyılda, Ermeniler sayesinde Anadolu’ya girdiniz.

1071 senesinde **Manazgert**’te (sizin uydurduğunuz isimle, Malazgirt’te) Ermeniler sayesinde Bizanslıları yendiniz.

Bizanslılar uzun yüzyıllardan beri Ermenistan'da (Doğu Anadolu'da) Ermenileri devamlı, dinî ve siyasî baskı altında tutuyorlardı.

Bu bakımdan Ermeniler, Bizanslılarla devamlı mücadele halindeydiler.

Siz, Anadolu'yu işgal etmiye başladığınız zaman, birçok özgür Ermeni prensleri, kendi bindikleri dalı kestiler ve Bizanslılara dirsek çevirerek sizden medet umdular.

Ermeniler, bu şekilde Bizanslıların baskısından kurtulacaklarını zannettiler.

Halbuki Ermeniler, Bizanslılara karşı bu yanlış stratejilerinden dolayı, kendi mezarlarını kazmış oldular, ve aynı zamanda **Manazgert**'te Bizanslıların mağlubiyetine de sebep oldular.

Ve siz, böylece Ermeniler sayesinde Anadolu'ya girdiniz ve korkunç vahşetiniz sayesinde de, bir iki yüzyıl içinde bütün Anadolu'yu işgal ettiniz.

Ve siz, 1071 **Manazgert** zaferinden itibaren, 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı'na kadar, Ermenileri sağmal inekler gibi sağdınız. Ve 24 Nisan 1915'te de, sütü biten inekler gibi, bu sâdik Ermeni milletini kesime gönderdiniz.

**N 28**

**Naîri, 12 Şubat 2002, № 164**

**“MİLLET-İ SÂDIKAYI ERMENİYE” - 8  
SADAKATA KARŞI NANKÖRLÜK**

**1915 ERMENİ SOYKIRIMINDA  
VUKU BULAN MİLYONLARCA  
KANLI FACİADAN BİR ÖRNEK SİZE**

Sene 1915. Vak'a **Çankırı**'nın Kalecik kasabasında geçer.

1915 Mayıs aylarında, Kalecik'in kaymakamı, İstanbul'dan gelen Dahiliye vekili, Çingene asıllı, fakat *farmasonların* başkanı, üstad-ı azam Talât Paşa'nın, Ermenilere ilişkin direktiflerini tatbik etmiye başlar.

Kalecik'in Ermeni halkının, 12 yaşından büyük bütün erkekleri, en yaşlılarına kadar hepsi, amele taburlarında çalışmak bahanesi ile toplattırılır ve jandarmaların nezaretinde Engürü'ye (sizin uydurmanızla bugünkü Ankara) doğru, yaya olarak yola çıkarılır.

Kalecik'te 4 çocuklu Vartuhi'nin kocası Nerses Kaprielyan da, bu kabile ile yola çıkarılanlar arasındadır.

Aradan birkaç gün geçer...

Ve Vartuhi Kaprielyan, kocasının yanında rençber olarak çalışan ve her zaman fakir ailesine yardım ettikleri Mustafa'nın parmağında, kocasının koyu yeşil taşlı şövalye yüzüğünü görür.

Ve o zaman, kocasının, yola çıkan kabilede bulunan bütün Ermeni erkekleri ile beraber, kendi Türk komşuları tarafından katledildiğini anlar.

Ve üzüntüsünden çılgınlar gibi feryat etmeye başlar ve en sonunda bayılarak, boylu boyunca taşların üzerine yığılır.

## N 29

Naîri, 26 Şubat 2002, № 165

### İKİNCİ DÜNYA HARBİNDE, 1942 SENESİNDE İSTANBUL'DA GEÇEN “YİRMİ SINIF” FACİASI

Sene 1942. Almanlar Rusya'nın kalbine dayanmış. Leningrad ablukada. Alman orduları Moskova'ya yaklaşmış.

Ve en mühimi, Almanlar Kafkasya'da ilerliyor ve Stalingrad düşmek üzere.

Ve Türkler sevinç içinde... ezeli düşmanları Ruslar yeniliyor diye.

Ve o senelerde Türkiye'nin diktatörü *Milli şef* denilen İsmet İnönü idi.

Ve Almanlar'ın Stalingrad'a yaklaştığı günlerde, İsmet İnönü'nün emriyle, İstanbul'da yaşayan bütün gayrimüslimlerin; Rum, Ermeni ve Yahudilerin 25 yaşından 45 yaşına kadar (**Yirmi sınıf**), bütün erkekleri askere alınmak bahanesi ile Anadolu içlerine sürgüne gönderildi.

Bu sürgüne gönderilenlerin birçoğunun ağzından, şahsen dinlediğimiz acı hatıralarını anlatmaya çalışalım.

**Yirmi sınıf** denilen, sürgün günlerinde maruz kaldığımız ölüm tehditlerini, ömrüm boyunca unutamam.

Omuzlarında süngülü silahlar bulunan askerler, bizim gibi sürgünlerin yüzlercesini, çok geniş, çukurca bir sahanın içine topladılar.

Dört bir tarafımız, namluları üzerimize dönük makineli tüfeklerle çevrilmişti.

Ve katil suratlı bir subay, bir kamyonun üzerine çıkararak, bize şu tehditleri savurdu:

***“Siz bir daha İstanbul’un yüzünü göremiyacaksınız! Sizin burdan yalnız ölünüz çıkar!”***

Bu ölüm tehditlerinden sonra, günlerce gözümüze uyku girmedi. Ve bu kâbus dolu günler aylarca devam etti.

Ve bir gün inanılmayacak bir haber yayıldı, biz sürgünlerin arasında: ***“Bizi İstanbul’a geri göndereceklermiş”***.

Ertesi gün, gelen gazeteleri okuyunca bu haberin sebebini anladık. Almanlar Stalingrad’da Ruslara mağlûp olmuşlardı.

Ve başlarında mareşal Paulus olmak üzere, Alman ordusundan sağ kalanlar, Ruslara teslim olmuştu.

Ve biz, Rusların Stalingrad zaferi sayesinde ölümden kurtulduk.

Eğer Almanlar Stalingrad’da galip gelselerdi, Türkler Ruslara harp ilân edeceklerdi.

Ve o zaman, katil suratlı subayın dediği gibi, ***“Hiç birimiz İstanbul’un yüzünü bir daha göremiycektik. Ve bizi, o çukur sahanın içinde, makineli tüfeklerle öldüreceklerdi”***.

N 30

Nairi, 12 Mart 2002, № 166

## VAHŞİ BİR HAYVANLA, BİR TÜRKÜN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

VAHŞİ HAYVAN YALNIZ AÇ OLDUĞU ZAMAN  
BİR HAYVAN ÖLDÜRÜR VE AÇLIĞINI GİDERİR.  
TÜRK İSE ÖLDÜRME ZEVKİ İÇİN ADAM ÖLDÜRÜR.

Acaba, Türkün hunharlığını ispat etmek için, delilleri sıralamak şart mıdır?

İsterseniz başlayalım, tarihte vahşetin sembolü olarak tanınan Cengiz Han'dan ve Timurlenk'ten. Ve devam edelim, hunhar Osmanlı sultanları ile: Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman.

Bu sultanlar, sadece işgal ettikleri topraklarda yaşayan Hıristiyan ahaliyi öldürmekle kalmadılar.

Aynı zamanda, kendilerine rakip olmasın diye, kendi öz kardeşlerini de öldürürlerdi.

Gelelim daha yakın tarihlerdeki hunharlara.

Ermeni milletinin katili *kızıl sultan* Abdülhamit ve Ermeni milletini soykırımına uğratan sadrazam Talât Paşa ve diğerleri.

Bu hunharların isimlerini saymakla bitiremeyiz.

Hunharlık Türkün kanına işlemiştir. Türkün kromozomlarında katillik faktörünü bulabilirsiniz.

İsterseniz ufak bir hesap yapalım.

Meşhur şairiniz Namık Kemal'in söylediklerini tekrar edelim: "*Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten*". Bir aşiret kaç kişidir?

Olsa olsa en fazla onbin kişi. Onbin kişiyle girdiniz, medeniyetin ve Hıristiyanlığın beşiği Anadolu topraklarına.

Bugün, Türkiye dediğiniz Rum ve Ermenilerden çalınmış topraklarda, kalan Hıristiyanların sayısı, taş çatlasa altmış bini geçmez.

Ve sizin istatistiklerinize göre; "Türkiye'de yaşayan halkın yüzde doksan dokuz virgül dokuzu, müslüman Türk."

Nasıl oldu da, onbin kişilik bir aşiretten, bugün altmışbeş milyon müslüman Türke ulaştınız?

Türkün kromozomlarında bulunan katillik faktörü sayesinde.

N 31

Naîri, 26 Mart 2002, № 167

## YENİ YILINIZ-NEVRUZ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN KÜRTLER

Afedersiniz. Pot kırdık. Türkiye’de Kürt diye birşey yok ki.

Kürt dediğiniz *dağ Türkleridir*. Bu palavralara senelerce kendiniz de inandınız.

Doğrusunu isterseniz başka çareniz yoktu. Bütün Doğu Anadolu Kürtlerle dolmuştu. Orası adeta Kürdistan olmuştu. Sivas’tan doğuya giden vasıtalar, Kürt *peşmergeler*’in kontrolünden geçiyordu.

Ne yapabiliirdiniz? Bu Kürt meselesi sizi kara kara düşündürüyordu. Siz 1885’ten itibaren, Ermeni meselesini kökünden halletmeye başladınız

Sizin *Kızıl sultanınız* Abdülhamit, Kürt problemini yaratan en büyük suçlu. Niçin mi?

1885’te Doğu Anadolu’da kıpırdamaya başlayan Ermenileri temizlemek için, güney vilayetlerinden ne kadar Kürt varsa, onlarla **Hamidiye alayları** kurdu.

Ve onları doğudaki Ermeni vilayetlerine gönderdi.

Orda bu Kürtler, ne kadar Ermeni varsa hepsini kılıçtan geçirdiler.

Ve Abdülhamit bu boşalan toprakları, Kürt ahaliyle doldurdu.

Birinci Dünya Harbi’nde, 1915’te, Türkler Ermeni milletini soykırımına uğratmaya başladılar.

Ve bu soykırımında Kürtleri cellât olarak kullandılar.

Ve 1915’te çoğunlukla Kürtler kesti Ermenileri.

Aptal Kürtler, Türklerin oyununa gelmişti.

Evvelden Anadolu’da merkezde ve bütün sahillerde Rumlar, doğuda Ermeniler, güneyde de Kürtler vardı.

Türkler sonradan geldi Anadolu'ya. Ve sizin deyiminizle: "*Dağdan geldi, bağdakini kovdu.*"

1915-1923 senelerinde Talât ve Mustafa Kemal şürekâsı, Anadolu'da ne kadar Ermeni ve Rum varsa hepsini temizlediler.

Kala kala kaldı: Türkler ve Kürtler. Pardon *dağ Türkleri*.

Bu şekilde Kürtler, Türklerle karşı karşıya kaldılar.

Ve Ermeni ve Rumlardan sonra, temizlenmek sırası Kürtlere geldi.

**"Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste."**

Kürtler Ermenileri kesmelerinin cezasını çekeceklerdi.

1925'lerde, Şeyh Sait'ten beri, bugüne kadar Türkler, Kürtleri öldürmeye devam ediyorlar.

Bugün Doğu Anadolu köylerinde Kürt diye birşey kalmadı. Türk komandoları hepsini öldürdü. Türkler, Kürtlere en büyük darbeyi, Abdullah Öcalan'ı ele geçirerek vurdular.

Ermeni-ASALA örgütünü temizleyen İsrail timleri, Öcalan'ı tuzığa düşürdüler ve Türklere teslim ettiler.

Simdi Öcalan, Türklerin elinde keklik. İmralı adasına hapsedilen Öcalan, şimdi devamlı sulhtan ve Türklerle birlikte yaşamaktan bahsediyor. Eski aslan Öcalan gitmiş ve yerine kuzu gibi yumuşak Öcalan gelmiş.

Ne yaparsın "*beşer, şaşar*".



N 32

Naîri, 9 Nisan 2002, № 168

**5 NİSAN 2002 TARİHLİ “HÜRRİYET”  
GAZETESİNDE OKUDUK:****TÜRKİYE’NİN BERLİN BÜYÜKELÇİSİ  
OSMAN KORUTÜRK DEMİŞ Kİ:  
“TÜRKİYE TAM 700 YILDIR AVRUPA’DA.  
TÜRKİYE AVRUPA’DA YERİNİ ALMALIDIR”.**

Sayın Korutürk’e soralım: “*Sizin ne işiniz vardı Avrupa topraklarında?*”

Milli şairiniz Namık Kemal’in söylediği gibi, 11. asrın sonlarında, Orta Asya’dan gelen bir aşiret olarak girdiniz Anadolu topraklarına.

Anadolu’daki yerli Hıristiyan ahaliyi kılıç zoruyla müslümanlaştırdınız. Müslüman olmak istemiyenlerin büyük kısmını öldürdünüz ve Anadolu’yu yağma ettiniz.

Yağma edilecek birşey kalmayınca, Dardanel’den Trakya’ya geçmeye, oradaki şehir ve kasabaları yağmalamaya başladınız.

Daha sonra bu vahşet ve yağma sisteminizle, Bulgaristan’ı, Yunanistan’ı ve Sırbistan’ı zaptettiniz.

Ve her tarafa dehşet saçarak, Viyana kapılarına kadar ilerlediniz. Ve orada 1683 senelerinde, Polonya kralı Jean Sobiesky sizin ilerlemenizi durdurdu ve sizin ordularınızı perişan etti.

Ve ondan sonra başladınız gerilemeye.

19. asırda Avrupa devletleri size *hasta adam* lâkabını vermişti. Artık sonunuz gelmişti ve çökecektiniz.

Ve Ruslar, sizi geldiğiniz Orta Asya çöllerine süreceklerdi.

Fakat dua edin İngilizlerin Yahudi başbakanı Benjamin d’Israeli’ye, sizi o kurtardı, 1876 senesinde.

Çünkü sizi, Rusların ilerlemesine kalkan olarak kullandı. Ve Batıların, Ruslara karşı sizi destekleme siyaseti bugüne kadar devam

ediyor. Ve siz bu siyaset sayesinde bugüne kadar kalabildiniz Anadolu'da, Doğu Trakya'da ve İstanbul'da.

*“Biz 700 seneden beri Avrupa'dayız”* diyorsunuz?

Acaba, siz o işgal ettiğiniz Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya'da eser olarak, hatıra olarak ne bıraktınız?

Yalnız ve yalnız tüyler ürpertici vahşet, yağma ve katliam olayları ile anılırsınız, Balkan milletlerinin tarihlerinde.

Afedersiniz unuttuk.

Vahşet, yağma ve katliamdan başka, sizin Balkan milletlerine bıraktığınız en mühim hatıra: Kılıçtan geçmemek için zorla müslüman olan Bulgaristan'da Pomaklar, Sırbistan'da Boşnaklar ve Albanya'da Arnavutlar. Ve siz bugün, bu zavallı *dönmeleri* kışkırtarak, Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden yaratmaya çalışıyorsunuz.

Allah, Balkan milletlerini bu faciadan korusun!

N 33

Naîri, 23 Nisan 2002, № 169

### 20 NİSAN 2002 TARİHLİ “HÜRRİYET” GAZETESİNDE MEHMET ALİ BİRAND'IN İTİRAFLARI

Palavracı, yaygaracı Türk basınında ilk defa olarak oldukça realist bir yazı okuduk.

Mehmet Ali Birand **“Türk deyince akla gelenler”** başlıklı yazısında Türkün ne olduğunu itiraf ediyor ve Avrupalıların, Türkler için ne düşündüklerini şu cümlelerle anlatıyor:

*“...Çatık kaşlı, militer, insan hakları ve demokrasiyi hiçe sayan, etrafı tehdit eden, Avrupalı ile kültür farkı olan...”*

Ve ilâve ediyor: *“Kabul edelim ki biz farklıyız, Avrupalının dünyası farklı, bizim dünyamız farklı.*

*Bu fark yıllar içinde giderek azalıyor”*.

Sayın Birand acaba hangi azalmadan bahsediyor? Bırakalım, asırlar boyunca Anadolu'da, Balkanlarda ve işgal ettiğiniz bütün memleketlerde saçtığınız vahşeti ve katliamları. Ve oldukça realist dediğimiz yazınızda, umumî Türk beyanlarına uygun olarak belirttiğiniz "Ermeni Soykırımını iddialarını" da bırakalım.

Bırakalım Anadolu'da ve Pontus'ta, Rumlara yaptığınız katliamları.

Sözünü etmiyelim, Ermeni Soykırımında, onlar da gâvurdur diye kestiğiniz Süryanîlerden. Gelelim daha yakın tarihlerde işlediğiniz suçlara.

**Varlık vergisi'ni, Yirmi-sınıf sürgünü'nü ve bilhassa 6-7 Eylül 1955** denilen faciayı da geçmişe bırakalım.

Fakat ne diyelim 1974'de Kıbrıs'ta Barış Harekâtı yalanları ile Rum ahaliye yaptığınız katliamlara?

Gelelim Kürtlere karşı son zamanlarda yaptıklarınıza.

Rumlar ve Ermeniler gibi Anadolu'nun yerli halkı olan Kürtleri, kendi kimliklerine sahip olmak istedikleri için, Doğu Anadolu'daki bütün Kürt köylerini yaktınız ve Kürt ahaliyi öldürdünüz.

Bu mu sizin "*Avrupalılarla farkımız azalıyor*" dediğiniz?

Siz, asırlardan beri, ne vahşîler iseniz, bugün de aynı vahşîlersiniz.

Ve siz, 1915'te Ermeni milletine karşı işediğiniz ve bütün tarih boyunca ve bugüne kadar benzeri olmıyan, asırlar boyunca ne vahşîler iseniz, aynı vahşîler olarak kalacaksınız!

N 34

Naîri, 7 Mayıs 2002, № 170

**27 NİSAN 2002 TARİHLİ "MİLLİYET"  
GAZETESİNDE "UFAK ADIMLAR  
POLİTİKASI" BAŞLIKLİ YAZISINDA  
SAMİ KOHEN'İN SÖYLEDİKLERİ**

Sami Kohen *Milliyet* gazetesinde çıkan bu yazısında; Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşme yönünde bir gidiş olduğunu söyledikten sonra,

Türkiye'nin Ermenistan'la siyasî ilişkiler kurması için, temcit pilavı gibi devamlı şart olarak öne sürülen;

**Ermenistan'ın "soykırım" iddiasının Türkiye tarafından kabul edilmesi talebinden vazgeçmesi,**

**Ermenistan'ın Azeri toprakları üzerindeki işgaline son vermesi,** hususlarını tekar ediyor.

Sami Kohen, bu hakareten sonra, Ermenistan Dışişleri bakan yardımcısı Rupen Şugaryan'ın, Stockholm'de uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmadan dolayı, memnuniyetini ifade ediyor.

Sami Kohen'in yazdığına göre, Rupen Şugaryan sözde şu konuşmayı yapmış:

*"Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesinde pragmatik davranmak zamanı geldi. Bunun için soykırımının tanınması gibi bir ön şart koşmak, söz konusu değil. Bu siyasal değil, manevi bir konudur..."*

Rupen Şugaryan'ın, hakikaten böyle bir beyanat verdiğini bilemeyiz.

Fakat bizim bildiğimiz bir şey var. O da, dünyada bir tek Ermeni dahi, 1915 Ermeni Soykırımı'nın tanınma hakkından vaz geçmez.

Sayın Sami Kohen'e soralım.

Kendi Yahudi ırkdaşları, İkinci Dünya Harbinde Almanya'da vuku bulan Yahudi katliamları faciası hakkında ufak bir tenkide veya şüpheye müsaade ederler mi?

Ayrıca 1940-1945'de Almanya'da vuku bulan Yahudi Soykırımı hakkında her türlü tenkid ve şüphe, yargıçlar tarafından cezalandırılır.

1915 Ermeni Soykırımı'nda bir millet yok edildi, bir vatan çalındı. Bu soykırımın cezasız kalmasını dünyada hiç bir Ermeni kabul edemez.

Böyle bir haksızlık, 1915 Soykırımında Anadolu'da koyunlar gibi kesilen Ermenilerin hatırasına yapılan, en büyük hakarettir.

Eğer böyle bir haksızlık yapılsak olursa, 1915 Soykırımında vahşice katledilen milyonlarca masum Ermenilerin ruhu, buna sebep olanları, ömürleri boyunca cehennem azabı çecktirecektir.

N 35

Nairi, 21 Mayıs 2002, № 171

**9 MAYIS 2002 TARİHLİ “MİLLİYET”  
GAZETESİNDE SAMİ KOHEN  
“AVRUPANIN AÇMAZI” BAŞLIKLİ  
YAZISINDA: “BU SIRADA AVRUPA  
TOPLUMLARINDA AŞIRI MİLLİYETÇİ,  
IRKÇI EĞİLİMLER YÜZEYE ÇIKIYOR”.**

Sayın Sami Kohen *Milliyet* gazetesindeki yazısında, dünya basınının dümenini elinde tutan ırkdaşlarının, Avrupa’da sürdürdükleri propandaya uyduruyor ve Avusturya’da, Danimarka’da, İtalya’da, Fransa’da ve Hollanda’da yerli halkın, yabancıların giderek çoğalmasından dolayı, kendi benliklerini kaybetme tehlikesine karşı tepki olarak, seçimlerde vatansever partilere rey vermelerini, aşırı milliyetçilik, ırkçılık olarak nitelendiriyor.

Ve buna karşı göz boyamak için Amerika örneğini gösteriyor. Ve Amerika’nın bir göçmenler ülkesi olduğu için bu kadar ilerlediğini ileri sürerek; “*bugün Avrupalılar başarılı ‘ABD’ örneğini dikkate alsınlar*” diye buyuruyor.

Sayın Sami Kohen’in bilmediği, daha doğrusu bilmek istemediği bir şey var.

Avrupa halkı *amerikanlaşmamak* için, Avrupa benliğini kaybetmemek için mücadele ediyor. O Avrupa, ki Yunan ve Roma medeniyetlerinin devamı olarak, bugünkü medeniyetin beşiğidir.

Ve *görünmez kuvvetler*, daha doğrusu herkesin bildiği, fakat söylemeye cesaret edemediği kuvvetler, Avrupa medeniyetini yıkmak istiyorlar.

İşte vatansever Avrupalılar, üçbin senelik Yunan-Roma-Avrupa medeniyetini muhafaza etmek için mücadele ediyorlar.

Amerika gibi kovboylar ve gangsterler ülkesi olmamak için mücadele ediyorlar.

Yeni Cengiz Hanların, yeni Timurlenklerin, yeni Kanuni Sultan Süleymanların vahşetine maruz kalmamak için mücadele ediyorlar.

Ve Avrupalılar 6/7 Eylül 1955'te İstanbul'u harabeye çeviren zihniyeti Avrupa'ya taşıyan ve Berlin'de, Paris'te, Strazburg'da, Lyon'da ve birçok Avrupa şehirlerinde, 6/7 Eylül gibi yıkıcı geceler tertip eden vahşî Türklere karşı mücadele ediyorlar.

Acaba sayın Sami Kohen, bu gerçekleri anlamak ister mi?

N 36

Nairi, 4 Haziran 2002, № 172

### SELÂNİK'TE ATA BABANIZIN DOĞDUĞU EVDEN İZLENİMLER

Birkaç hafta evvel Ata babanızın doğduğu evin önünden geçtik. Çoğu zaman, bazı şom ağızlılar, Ata babanızın Selânik'te doğması sebebiyle birçok gerekli, gereksiz yorumlarda bulunurlar. Malûm ya. Eskiden Selânik su katılmamış Yahudilerin ve su katılmış Yahudilerin (açıkçası *dönmelerin*) çok bulunduğu bir şehir idi.

Bırakalım bu dedikoduları, gerçeklere dönelim. Bize okulda öğrettiklerine göre “1900’lerden sonra iktidara gelen bütün Türk liderleri *farmasondur, yalnız Mustafa Kemal hariç*”. Biz de inanmıştık bu sözlere ve ispatı da vardı. Mustafa Kemal, iktidara geldikten sonra, farmasonluğu yasaklamış ve bütün *farmason* localarını kapatmıştı.

Fakat birkaç sene evvel Alman basını, meşhur *farmasonların* isimlerini yayımladı. Ve bunların içinde Mustafa Kemal’in ismi de vardı.

Bunun üzerine Türk basını köpürdü. Ne lâflar ne yaygaralar Almanlara karşı, Almanlar tınmadı bile.

Yalnız birşey yaptılar: Ata babanızın **İtalya Farmason Locası**’ndaki üyelik belgesini yayımladılar. Ondan sonra Türk basını tıss. O kükremeler balon gibi söndü.

Ata babanızın doğduğu evin önünden geçerken bunları düşünüyorduk, bu arada evin duvarında mermer bir levha gördük. Üzerine dört lisanda şunlar yazılıydı:

**“Türk milletinin müceddidi ve Balkan ittifadının müzahiri Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmiştir”.**

Bu hatıra levhasında yazılanlar çok doğrudur. Ata babanız 1923'te, o zamana kadar mevcut olmıyan bir millet yarattı. 1918'e kadar Osmanlı idiniz: Rum, Ermeni, Arap, Kürt, Laz karışımı. Türk denilenler azınlıkta idi. Ve 1923'te birden Türkiye oluverdiniz.

Nasıl mı? *Görünmez kuvvetler* sayesinde.

*Görünmez kuvvetler*, Ata babanıza yardım ettiler.

1918'de Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştı. Her şeyi kaybetmiştiniz. Fakat birkaç sene sonra dirildiniz.

Ve Anadolu'yu yeniden ele geçirdiniz.

Yaşasın Mustafa Kemal. Fakat bilhassa yaşasın: *Görünmez kuvvetler*.

N37

Nâiri, 18 Haziran 2002, № 173

## **SELÂNİK'TE BAŞLAYAN VE TÜRK, ERMENİ, YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY**

### **BİRİNCİ OLAY:**

### **MUSTAFA KEMAL'İN SELÂNİK'TE DOĞUŞU**

Selânik'te Mustafa Kemal'in doğduğu evin duvarında asılı mermer levhada yazıldığına göre: **“Mustafa Kemal 1923'te Türk milletini yarattı”.**

Mustafa Kemal'in bu “tanrısal yaratma kabiliyetini” 1933'te **Onuncu Yıl Marşı**'nda da görürüz: **“On yılda onbeş milyon genç yarattık, her yaştan”.**

Yani, Mustafa Kemal, doğa üstü kuvvetlere sahip bir insan mı idi? “No comment”, geçelim.

Mustafa Kemal'in hayat hikâyesi için kitaplarda ne yazıldığını bilmek istedik ve önce 1969 yılında yayımlanan **Okul Ansiklopedisi**'ne baktık.

Bu ansiklopedide, Mustafa Kemal'in öldüğü tarih (10 Kasım 1938) gün, ay, sene olarak var da, doğduğu tarih olarak yalnız 1881 yazılmış.

Gün ve ay yok. Niçin? Mustafa Kemal uzun yüzyıllar önce yaşamış bir insan değil ki. Alt tarafı 120 sene evvel. Her şeyin belli olduğu bir yakın tarih.

Bundan başka **Okul Ansiklopedisi**'nde Mustafa Kemal'in annesinin ismi "**Zübeyde**" olarak var da, babasını ismi yok. Niçin?

Çok garip, doğduğu ev belli, fakat babasının ismi yok.

Gel de şom ağızların söyledikleri, yalan yanlış dedikoduları düşünme.

Bunun üzerine araştırmalarımızı derinleştirdik ve Almanların **Der Grosse Brockhaus** büyük ansiklopedisinde, Mustafa Kemal için yazılanları okuduk.

Hayret, burada da Mustafa Kemal'in doğum tarihi olarak, 1880 yazılmış ve yanına da bir soru işareti konmuş. Niçin?

Bu kadar meşhur bir insanın, kendisine doğa üstü kuvvetler atfedilen ve doğduğu ev müzeye çevrilen bir insanın, doğum tarihinin belli olmaması, doğa üstü bir olay.

Fakat bizim için en mühim olan, bu ansiklopedide Mustafa Kemal'in biyografisinde yazılı şu cümle: "*Mustafa Kemal, Enver Paşa'nın fikir arkadaşı olarak, 1908-1909'da Jön Türklerin devrimine katıldı*".

Bu demektir ki; Mustafa Kemal, Selânik'te *dönmelerin* ve dönme olmıyanların kurduğu "İttihat ve Terakki Partisi"nin üyesi idi.

Halbuki, bizim mekteplerde okuduğumuza göre: Mustafa Kemal nutuklarında "İttihat ve Terakki Partisi"ni yerden yere vurmuştu.

Ve İttihat ve Terakki Partisinin birçok ileri gelenlerini de, 1923'den sonra idam ettirmişti.

Hakikatten, Mustafa Kemal doğa üstü kuvvetlere sahip ve anlaşılması mümkün olmıyan bir insan.



N 38

Nâiri, 2 Temmuz 2002, № 174

**SELÂNİK'TE BAŞLAYAN VE TÜRK,  
ERMENİ, YUNAN MİLLETLERİNİN  
KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN  
ÜÇ MÜHİM OLAY**

**İKİNCİ OLAY:  
İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİNİN  
SELÂNİK'TE DOĞUŞU**

Acaba tesadüf müdür.

1. Türk milletini yeniden yaratan Mustafa Kemal'in Selânik'li olması.

2. Ermeni milletini, 24 Nisan 1915'te Soykırımına uğratan İttihat ve Terakki Partisinin Selânik'te kurulması.

Bunlara tesadüf demek için, kör, sağır ve akılsız olmak lâzım. Yalnız şu duruma sizin dikkatinizi çekeriz. 1905'lerde Selâniğin nüfus dağılımı şöyle idi:

- 40.000 (Kirk bin) Safarad-Yahudi,
- 20.000 (Yirmi bin) Dönme-Yahudi,
- 20.000 (Yirmi bin) Müslüman,
- 40.000 (Kirk bin) Yunanlı,
- 3.000 (Üç bin) Tatli su frengi-Levantenler

Ve Yahudilerin büyük bir çoğunluğu İtalyan uyruklu ve **İtalyan Mason Locası'nın** üyeleri idiler.

*Kızıl sultan* Abdülhamit 1895'te başlattığı Ermeni katliamları ile vazifesini yapmış ve *görünmez üstün kuvvetlerin* programını gerçekleştirmişti.

1908'de İttihat ve Terakki Partisinin **Hareket Ordusu** İstanbul'a girerek, vazifesi biten Sultan Abdülhamit'i tahttan aşağı aldı ve hükûmeti ele geçirdi.

1914'de İttihat ve Terakki Partisi, *görünmez üstün kuvvetlerin* yeni bir programını uygulamaya başladı.

1914'de başlayan Birinci Dünya Harbin'de Almanların yanında yer aldı ve bu kargaşalıktan istifade ederek, 24 Nisan 1915'te Dahiliye vekili, Çingene asıllı *farmason*, üstad-ı azam Talât Paşa, Ermeni milletini soykırımına uğratmaya başladı.

Ve senelerden beri devam eden Ermeni meselesini bir kaç ay içinde, tarihte görülmemiş bir vahşet tatbik ederek temizledi.

Ve 19 Mayıs 1919'da programın son kısmı tatbik edilmeye başladı:

Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Ve yeni ve kuvvetli bir Türkiye'nin kurulmasına başladı. Bir saat zembereği dakikliği ile uygulanan yeni Türkiye programının köklerinin Selânik'te olması acaba tesadüf mü idi?

Kat'iyen!

1914'den 1923'e kadar Anadolu'da vuku bulan olaylar, *görünmez üstün kuvvetlerin*, yeni bir dünya kurma planlarının sadece bir kısmı idi.

Eğer gözünüz varsa, görürsünüz. Eğer aklınız varsa, anlarsınız. Bugün dünyada vuku bulan bütün olaylar, *görünmez üstün kuvvetlerin* planlarının uygulamalarının sonuçlarıdır.

N 39

Nairi, 16 Temmuz 2002, № 175

## SELÂNİK'TE BAŞLAYAN VE TÜRK, ERMENİ, YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY

ÜÇÜNCÜ OLAY:

ALTI-YEDİ EYLÜL 1955'TE VUKU BULAN  
İSTANBUL FACİASI - 1

Sayın İstanbul gençleri: Siz 6/7 Eylül 1955 tarihinde vuku bulan İstanbul faciasını bilir misiniz? Bilmiyor musunuz? Haklısınız. Aradan

nerede ise 50 sene geçmiş. O tarihte siz doğmamıştınız bile. Fakat siz, hiç okumadınız mı? Hiç merak etmediniz mi? *“İşitmedim, görmedim, bilmiyorum”*.

Haklısınız. Siz Ermeni Soykırımı'nı da hiç bilmezsiniz. Yalnız size öğretileni bilirsiniz.

**“Ermeniler kesmiş Türkleri”** vah zavallılar!!! Onun için Ermenilerin vatanı olan Doğu Anadolu'da bugün bir tek Ermeni yok. Fakat milyonlarca Türk var. Nasıl da inanırsınız, sizin başbuğlarınızın uydurduğu palavralara.

Daha doğrusu, inanır görünürsünüz. Çünkü siz hakikati herkesten iyi bilirsiniz.

Ermenileri kesen büyük babalarınız bu “kahramanlık”larını anlatmışlardır size.

Gelelim 6/7 Eylül 1955 İstanbul faciasına.

Biz, 6/7 Eylül gecesi, bu faciayı, birinci dakikasından, son dakikasına kadar yaşadık. Gördük, halk denilen Türk gürhununun nasıl canavarlaştığını.

Hersey 6/7 Eylül akşamı, **İstanbul Ekspres** gazetesinin çıkardığı, ikinci baskısında büyük puntolarla verdiği, kışkırtıcı haberle başladı: **“Selânik'te Atatürk'ün doğduğu ev bombalandı”**.

Bu gazetenin verdiği haber, bir parola idi. Bu, olayların başlaması için bir emirdi.

Aradan yarım saat geçmeden, İstanbul'daki Rumların ve Ermenilerin dükkânlarına, evlerine ve kiliselerine hücum başladı.

Sebep? Yunanlılar Selânik'te Atatürk'ün evini bombalamışlar. Sözde onun intikamını alacaklardı.

Fakat bu, bir bahaneydi.

Her şey evvelden, bir saat dakikliği ile planlanmıştı.

Ve hiç şüphe yok ki, İstanbul'un gâvur mahallelerine hücum planı, MİT'in kurmay subayları tarafından bir harp planı gibi, çok evvelden hazırlanmıştı.

İstanbul'un gâvur mahallelerine hücum, her tarafta aynı zamanda saat 21:00'de başladı.

'Kıbrıs Türktür!', 'Bayrak asın!' vaveylaları ile gelen binlerce çapulcu, evvelden tespit edilen gâvur dükkânlarını, görülmemiş bir vahşetle yıkıp talan ederek ilerliyorlardı.

Ve bu canavarlara mâni olmak için, ortalıkta ne bir polis ne de bir asker vardı.

N 40

Nâiri, 30 Temmuz 2002, № 176,

**SELÂNİK'TE BAŞLAYAN VE TÜRK,  
ERMENİ, YUNAN MİLLETLERİNİN  
KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN  
ÜÇ MÜHİM OLAY**

**ÜÇÜNCÜ OLAY:  
ALTI-YEDİ EYLÜL 1955'TE VUKU BULAN  
İSTANBUL FACİASI - 2**

6/7 Eylül 1955 gecesi saat 21:00'de başlayan hadiseler esnasında, niçin bir tek polis ve ne de bir asker görünmedi?

İstanbul'un asayiş kuvvetleri tamamen sırt olmuştu. Adeta yerin dibine girmişti.

Çünkü bu da, hazırlanan programa dahildi.

Çünkü o zamanın başbakanı Adnan Menderes "**Bırakın, çocuklar biraz eğlensin**" demişti.

Onun için polisler ve asayiş kuvvetleri hiç müdahale etmedi.

Ve çocuklar çok güzel eğlendiler ve birkaç saat zarfında bütün Yunanlıların ve Ermenilerin dükkânlarını, kiliselerini yağma ettiler.

6/7 Eylül 1955 gecesi İstanbul sokaklarının tek hâkimi, bu çapulcu grupları idi.

Fakat başıbozuk zannedilen bu çapulcu grupların, biraz dikkat edilince, çok disiplinli bir çalışma yaptıkları belli oluyordu.

Her grubun başında bir şef vardı ve bu şef hangi dükkânı yıkacaklarını emrediyordu.

Umumî olarak 6/7 Eylül gecesi evlere hücum olmadı. Evlere yapılan hücumlar, dükkânlara yapılanlara kıyasen çok azdır..

Çünkü 6/7 Eylül programında katliam yoktu.

Yalnız, dükkânlar ve kiliseler talan edilecekti

Bu program çok dikkatli hesaplanmış ve planlanmıştı. Ve program çok sistematik bir şekilde tatbik edildi.

Biz, hadiselerin başladığı saatlerde Kurtuluş'ta, Ergenekon caddesindeki evimizde bulunuyorduk.

Saat 21:00'de çapulcu alayı kırıp dökmeye, Pangaltı'daki meşhur **Haylaf Pastahanesi'**nden başladı.

Ve ancak o zaman, telefonla verilen bu haberle hadiseyi öğrendik.

**Haylaf** harabeye döndükten sonra, bir grup çapulcu Osmanbey'e doğru ilerledi, başka bir çapulcu grubu da Ergenekon caddesinden yukarı çıkarak Kurtuluş'a doğru ilerledi. Ve yol üzerindeki gâvur dükkânlarını yıkmaya başladı.

Ve o andan itibaren, hadiseleri gözlerimizle gördük. İlerleyen grubun önündeki şefin bir işaretiyle canavarlaşan, insanlıktan çıkan yağmacılar, birkaç dakika içinde dükkânın kepenklerini kırıp içeri giriyor ve dükkânı yağma ediyorlardı.

Ve çok kısa bir zamanda dükkânı harabeye çevirdikten sonra, şefin gösterdiği başka bir dükkânı yıkmaya başlıyorlardı.

N 41

Nairi, 13 Ağustos 2002, № 177

**SELÂNİK'TE BAŞLAYAN VE TÜRK,  
ERMENİ, YUNAN MİLLETLERİNİN  
KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN  
ÜÇ MÜHİM OLAY**

**ÜÇÜNCÜ OLAY:  
ALTI-YEDİ EYLÜL 1955'TE VUKU BULAN  
İSTANBUL FACİASI – 3**

Pangaltı'yı Kurtuluş'a bağlayan Ergenekon caddesinde bulunan bizim evin sırasında, çoğu gâvurlara ait olan, bakkal, mezeci, manav, kasap, pastacı, elbiseci ve daha bir çok çeşit mallan satan dükkânlar vardı.

Ve çapulcular dükkânlara hücum ediyor, içerideki malları kırıp döküyor ve sonra da bu malları sokaklara atıyorlardı.

Bu şekilde sokaklar binbir çeşit mal ve eşyalarla dolu bir çöplük halini alıyordu.

Ve bu dükkânların içinde bulunan muhtelif malların, sirke, şarap, rakı, gaz, un, şeker ve daha birçok maddelerin kırılıp dökülmesinden ve karışmasından meydana gelen bir koku, o zamana kadar bilmediğimiz acayip bir koku, ta evlerin içine kadar giriyor ve boğazımızı yakıyordu.

Ve biz bu arada, bu dükkânları yıkıp tahrip eden insanların yüzlerine bakmaya çalışıyorduk. İçlerinde hırsızlık yapan da vardı, fakat bu çapulcuların büyük çoğunluğu, yıkmak için, tahrip etmek için büyük bir hırsla dükkânlara hücum ediyorlardı.

Ve o anda bu insanlar, hakikî bir canavar hüviyetine bürünmüşlerdi.

Daha doğrusu yüzlerindeki maskeyi atmışlar ve yakıp yıkan Osmanlı hüviyetini almışlardı.

Ve bu kırıp dökme ve talan, gece yarısından sonra, saat bire kadar devam etti.

Ve tam saat birde, Pangaltı'dan Kurtuluş'a doğru gelen bir jeep görüldü. Ve jeep'in üzerinde birkaç asker ve şoförün yanında da, ayakta duran bir subay vardı.

Ve bu jeep'in üzerindeki subay bir taraftan düdük çalıyor, bir taraftan bağıyordu: *"Dağılın! Savulun!"*

Ve bu subayın bir düdük sesi ve bağırp çağırması, bu çapulcu güruhlarının birkaç dakika içinde dağılmalarına ve ortadan kaybolmalarına kâfi geldi. Ve geriye, harabeye dönen dükkânlar, çöplüğe dönen sokaklar ve tiksindirici bir koku kaldı.

Fakat bu faciayı yaşayan, biz gâvurların yüreklerinde, 6/7 Eylül 1955 gecesinden itibaren dehşet, korku ve hırsıla karışık bir his, bir daha çıkmamak üzere yerleşti.

N 42

Naîri, 27 Ağustos 2002, № 178

## SELÂNİK'TE BAŞLAYAN VE TÜRK, ERMENİ, YUNAN MİLLETLERİNİN KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY

### ÜÇÜNCÜ OLAY: ALTI-YEDİ EYLÜL 1955'TE VUKU BULAN İSTANBUL FACİASI – 4

Gece yarısından sonra, saat birde sokaklarda hiçbir çapulcu kalmamıştı.

Fakat onların yerini, bambaşka bir insan kalabalığı aldı:

Harabeye dönen gâvur dükkânlarını görmeye gelen bir güruhla dolmuştu sokaklar.

Ve onlar, bir tiyatro bir sinema seyreder gibi, zevkle bakıyorlardı bu yıkıntılara.

O andan itibaren biz de bu kalabalığın içine karıştık. Ve Pangaltı'ya doğru yürümeye başladık. Pangaltı'daki lüks dükkânlar ve bilhassa o güzelim **Haylayf Pastahanesi** tanınmayacak vaziyette tahrip edilmişti.

Oradan Harbiye'ye doğru ilerledik. Burada kalabalık giderek çoğaldı.

Bilhassa otomobillerin klakson sesleri kulaklarımızı deliyordu.

Fakat bu otomobillerin birçoğunun arkasında, bagajlarından asılı, kumaştan uzun kuyruklar vardı.

Bu otomobillerin sahipleri kumaş mağazalarını talan ederken, birçok kumaş toplarını otomobillerine doldurmuşlar ve sonra da eğlenmek için, birkaç top kumaşı bagajlarına bağlamışlar ve hareket eden otomobillerin arkasında, bu toplar yerlere saçılarak acayip ve uzun kuyruklar meydana getirmişti.

Dört-beş kuyruklu bir canavara benzeyen, bu otomobillerin İstanbul caddelerinde keyfetmek için dolaşması, o günün feci hatıralarından olarak hâlâ gözlerimizin önündedir.

Ve biz, bu otomobillerin yanından yürüyerek, Harbiye'den Taksim'e geldik. Çapulcuların ateşe verdikleri Taksim'deki büyük **Aya Triada Kilisesi** hâlâ alev alev yanıyordu.

Manzara korkunçtu...ve Taksim'den Beyoğlu İstiklâl caddesine doğru ilerledik. Ve gördüğümüz manzara karşısında şaşaladık.

Bir zamanların Constantinople şehrinin iftihar, sosyetik ahalinin merkezi, meşhur Rue de Pera, şimdiki ismi Beyoğlu İstiklâl caddesi bombardımana uğramış bir manzara arz ediyordu.

Gözlerimize inanmıyorduk.

Beyoğlu İstiklâl caddesi diye bir yer kalmamıştı ve cadde dükkânların yağmalanması ile ortaya dökülen mallarla tamamen kapanmıştı. Yer yer bir metreden yüksek tümsekler oluşmuştu.

Ve biz bu manzara karşısında insan denilen bu vahşî yaratığın meydana getirdiği, barbarlığın sembolü bu harabenin önünde, dayanamadık ve ağladık.



N 43

Naîri, 10 Eylül 2002, № 179

**SELÂNİK'TE BAŞLAYAN VE TÜRK,  
ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN  
KADERİNİ DEĞİŞTİREN  
ÜÇ MÜHİM OLAY**

**ÜÇÜNCÜ OLAY:**

**ALTI-YEDİ EYLÜL 1955-TE VUKU BULAN  
İSTANBUL FACİASI – 5**

Naîri'nin sütunlarında 4 sayıdan beri, 6-7 Eylül 1955'te İstanbul faciasında bizzat gördüğümüz ve yaşadığımız o fecî olayları anlatmaya çalıştık.

Şimdi, bu facianın meydana gelmesine sebep olan unsurları, anlatmaya çalışalım:

1951 'de Türkiye Dışişleri bakanı olan Fuat Köprülü, bir beyanat vermiş ve resmen “**Bizim, Kıbrıs diye bir sorunumuz yoktur.**” demişti.

Fakat daha sonra, İngiltere'nin geleneksel kahbe siyaseti çalışmaya başladı ve Kıbrıs'ı kaybetmemek ve devamlı Kıbrıs'ta kalmak için Türkleri kışkırtmaya başladı.

İngiliz gizli teşkilâtı, bu vazifeyi İstanbul'daki **Hürriyet** gazetesi sahibi, Kıbrıs asıllı Sedat Simavi'ye verdi.

Kıbrıs'la alâkalı bütün feci olayların birinci sorumlusu, bu **Hürriyet** gazetesidir.

Ve **Hürriyet** gazetesi, 1951'den itibaren verdiği asılsız haberlerle ve yayınladığı kışkırtıcı yazılarla Türk halkının beynine Kıbrıs sorununu soktu. “Kıbrıs Türktür” sloganını yaratan **Hürriyet** gazetesidir.

Ve bu gazetenin kışkırtmaları senelerce devam etti.

Ve kısa bir zaman sonra, İngilizlerin kışkırtma siyaseti meyvesini verdi ve Türkiye hükûmeti, Kıbrıs sorununa sahip çıkarak, çok saldırgan bir siyaset uygulamaya başladı.

Ağustos 1955'de, Londra'da başlayacak **Kıbrıs Konferansı**'ndan üç ay kadar evvel, Türkiye Dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşen İngiltere Dışişleri bakanı, Zorlu'ya şu telkinlerde bulunur:

*“Yunanlılar Kıbrıs için devamlı gösteriler yapıyorlar, siz niçin hareketsiz duruyorsunuz? Siz de gösteriler tertip edip, Kıbrıs için hak talep edin”*, işte 6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasının baş sorumlusu, İngilizlerin bu kışkırtıcı sözleridir.

Ve ondan sonra her şey, Fatin Rüştü Zorlu, başbakan Adnan Menderes ve MİT başkanı tarafından planlandı.

Ve çok makyavelik bir senaryo hazırlandı. Ve bu senaryo Selâniğe gönderildi.

Ve bu senaryonun 4 baş oyuncusu şunlardı:

Selânik başkonsolosu - Mehmet Ali Balin.

Selânik başkonsolos muavini - Mehmet Ali Tetikalp.

MİT ajanı ve Selânik'te sözde hukuk okuyan Oktay Engin.

Selânik başkonsolosluğundan kavas Hasan Uçar.

Senaryonun mizansenini de şöyle idi:

Selânik'te Mustafa Kemal'in doğduğu evin bahçesinde, İstanbul'dan getirilen bir bomba patlatılacak ve bu olay İstanbul'a **“Yunanlılar Atatürk'ün evini bombaladı”** diye bildirilecekti.

İşte Selânik'te uygulanan bu senaryo; 6-7 Eylül 1955 gecesi, İstanbul'un harabeye dönmesine sebep oldu.

N 44

Naîri, 24 Eylül 2002, № 180

**SELÂNİK’TE BAŞLAYAN VE TÜRK,  
ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN  
KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN  
ÜÇ MÜHİM OLAY**

**ÜÇÜNCÜ OLAY:**

**ALTI-YEDİ EYLÜL 1955”TE VUKU BULAN  
İSTANBUL FACİASI – 6**

6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasında resmî makamların verdiği tahribat rakamları şunlardır:

**“3 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmış. 73 kilise, 8 ayazma, 2 manastır ve yalnız bir havra tahrip edilmiş. Yunanlılara ait 3564 dükkân ve Ermenilere ve diğer gayrimüslimlere ait 1954 dükkân tahrip edilmiş”.**

Bizim bildiklerimiz de şunlar:

6-7 Eylül 1955 günü, Yunanlılara ait bütün kiliseler (Fener’deki Yunan Patrikhane Kilisesi hariç) hepsi yakıldı ve talan edildi.

Ermenilere ve diğer Hıristiyanlara ait kiliselerin büyük bir kısmı tahrip edildi.

Yahudilere ait yalnız bir havra yanlışlıkla tahrip edildi.

Yunanlılara ait bütün dükkânlar tahrip edildi. Ermenilere ve diğer Hıristiyanlara ait dükkânların bir çoğu tahrip edildi.

6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasında, vuku bulan korkunç hadiselerden, yalnız bir kaçını saymaya çalışalım:

O gün; tesadüfen talancı güruhun yanından geçen Yunanlı bir papaz, çırılçıplak soyulur ve hayalarından asılarak öldürülür.

Balıkçı’daki Yunan mezarlığında bulunan, Yunan patriklerinin tarihî lahitleri tahrip edilir ve patriklerin kemikleri mezarlardan çıkarılarak ayaklar altında ezilir.

Fakat en acısı, o gün İslanbul'daki uluslararası bir kongreye iştirak eden Amerikan CIA teşkilâtının başkanı Allen Dulles, 6-7 Eylül 1955 hadiselerin sorumluluğunu, komünistlerin üzerine atar.

Aynı kongreye iştirak eden, Fransız başbakanı Yahudi Mendes-France Fransa'ya döndükten sonra, 6-7 Eylül hadiselerinden hiç bahsetmez bile.

Fakat 6-7 Eylül faciasında, İstanbul'un harabeye çevrilmesinden başka, meydana gelen en mühim olay şudur:

1923'ten sonra, Türkler şehrin ismini değiştirdiler ve *Constantinople*'ü İstanbul yaptılar.

Buna rağmen, İstanbul 1955'e kadar, şehride yaşayan yüzbinden fazla Yunanlı ahali ile *Constantinople* karakterini muhafaza etti.

Fakat 6-7 Eylül faciasından sonra Yunanlılar, İstanbul'dan yavaş yavaş göçetmeye ve Yunanistan'a yerleşmeye başladılar.

Bugün İstanbul'da yaşayan Yunanlıların sayısı, bir kaç yüz kişiyi geçmemektedir.

Hakikatte, Türkiye'yi idare eden gizli kuvvetlerin istediği de buydu. Onlar; 1923'e kadar Anadolu'yu gâvurlardan temizlemişlerdi. 6-7 Eylül faciası ile de, onlar İstanbul'u gâvurlardan temizlediler.

Bu mevzu ile alâkalı olarak, Türkiye'nin eski Dışişleri bakanı Fuat Köprülü'nün söyledikleri çok mühimdir:

**“1957'de Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'a, 6-7 Eylül hadiselerinden bahsettim. Bana şu cevabı verdi: 'Mamañih bu hadiselerin çıkışı iyi oldu. Arkadaşlar da aynı fikirde...' ”**

N 45

Naïri, 8 Ekim 2002, № 181

**SELÂNİKTE BAŞLAYAN VE TÜRK,  
ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN  
KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN  
ÜÇ MÜHİM OLAY**

**ÜÇÜNCÜ OLAY:**

**ALTI-YEDİ EYLÜL 1955'TE VUKU BULAN  
İSTANBUL FACİASI – 7**

**GÖRGÜ TANIĞI OLARAK BİZİM VARDIĞIMIZ SONUÇ**

Türkler, Hıristiyan İstanbul'u 1453'de zaptettiler.

Fakat, ancak 500 sene sonra, 1955'te, 6-7 Eylül gecesi Hıristiyan İstanbul'u yıkarak, türkleştirmeye muvaffak oldular.

6-7 Eylül olaylarına, Kıbrıs probleminin sebep olduğu zannedilir. Fakat bu, olayların dış görünüşüdür sadece.

Asıl sebep, *görünmez üstün kuvvetlerin*, bir asırdan beri tatbik ettikleri programdır.

1850'lerden itibaren, *görünmez üstün kuvvetler*, *hasta adam* denilen Osmanlı devletini, diriltmeye çalıştılar.

Onlar; 1915'te Ermeni milletine tatbik ettikleri soykırım ile, Anadolu'daki Ermenileri temizlediler.

1919'dan 1923'e kadar da, Anadolu'daki Pontusluları ve Yunanlıları soykırımına uğrattılar.

Ve bu şekilde Anadolu, tamamen gâvurlardan temizlenmiş oldu.

Altı-yedi Eylül 1955'te de programın son kısmı uygulanmaya başlandı. Ve İstanbul da gâvurlardan temizlendi.

1960'dan itibaren, *görünmez üstün kuvvetlerin* adamı, *farmason* Süleyman Demirel "Büyük Türkiye" programını ortaya attı. 1974'te Kıbrıs'ın işgal edilmesi, 1992'de Bosnia'nın islâmlaştırılması, 1998'de

Kosovo'nun tamamen müslüman Arnavutlara teslim edilmesi, “**Büyük Türkiye**” planının uygulanması sonuçlandır.

Son haftalarda ise; Türkiye başka bir rüyanın peşinden gitmeye başladı: Petrol rüyası. *Görünmez üstün kuvvetler*, daha doğrusu artık gün ışığına çıkan “**Amerika-İsrail-Türkiye Birliği**” Irak’a hücum etmeye hazırlanıyor.

Ve Türkiye'nin gözü Kerkük petrolünde. Fakat, dikkat edin Türkler! **“Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olabilirsiniz!”**

N 46

Nairi, 22 Ekim 2002, № 182

## BÜYÜK TÜRK TİYATROSU

Bugün bizim amacımız, 1873'te İstanbul-Gedikpaşa semtinde, ilk Türk tiyatrosunu kuran Ermeni Hagop Vartovyan'dan (namı diğer Güllü Yakup'tan) bahsetmek değildir.

(O Hagop Vartovyan ki 1873'te Namık Kemal'in “**Vatan veyahut Silistre**” piyesini oynuyarak halkı galeyana getirdi diye, *kızıl sultan Abdülhamit* tarafından idama mahkûm edilmişti. Fakat bir müddet sonra, meşhur Osmanlı yıldırma metodu olan “*ya müslüman olursun, ya da kellen uçar*” teklifiyle, Hagop Vartovyan müslüman olmayı kabul ederek kellesini kurtardı).

Ne de niyetimiz, Güllü Yakup'tan sonra, Türk tiyatrosunun, en seçkin Avrupa piyeslerini oynuyarak bugünkü seviyeye getiren, Ermeni Minakyan efendiden bahsetmektir.

Hele Hagop Vartovyan için, “**Anadolu'da, aslında Türk asıllı bir aileden gelmedir. Fakat sonradan Hıristiyanlığı kabul ederek Ermeni oldu**” palavrasını ortaya atan, büyük sanatkâr, fakat Türk sindirme ve zorba zihniyetinin uşağı, Vasfi Rıza Zobu'dan da, bahsetmeye hiç niyetimiz yok.

Bizim bugünkü gayemiz; son zamanlarda Türk hükûmeti tarafından Amerika'nın Irak'a hücum planından istifade ederek, Irak'a karşı,

bilhassa Irak'taki Kürtlere karşı oynanmaya başlıyan büyük tiyatrodan söz etmektir.

Son zamalarda, Amerika'nın Irak'ta Saddam Hüseyin'i devirerek, Orta Doğu petrollerini tamamen ele geçirmek planı, Türkleri çok sevindirdi.

Harp kargaşalığından istifade ederek, Irak'taki Kürtlerin hesabını görmek çok iyi olurdu.

Hele biraz daha ileri giderek, Kıbrıs'ta yaptıkları **Barış Harekâtı** gibi, sözde Kerkük'teki Türkmen ahaliyi kurtarmak bahanesi ile Kerkük'e inerek, oradaki petroleri ele geçirmek, Türklerin büyük rüyasıdır.

12 Ekim 2002 tarihli **Milliyet** gazetesinin kışkırtıcı başlığı, Türklerin bu niyetlerinin delildir.

On santimlik puntolu başlıkla **Milliyet** gazetesi Kürtleri tehdit ediyor, "**Hadlerini aştılar!**" diyor.

Sebepe? Kürtler Irak Kürdistanı'nın anayasasında, Kerkük'ü baş şehir göstermiş.

18 Ekim 2002 tarihli **Milliyet** gazetesinde yine büyük puntolarla daha sert çıkış var: "**Akıllı ol Barzani!**" neymiş? Avrupa'daki Kürt temsilciliklerinde Doğu Anadolu'yu da içine alan, bir Kürdistan haritası asmışlar. Kürtlerin bu haritası yeni değil ki. En aşağı elli senelik. Türkler bunu şimdi mi görüyor? Yok canım. Bu sadece bahane. Oynanacak tiyatronun hazırlık senaryosudur bu Türklerin. Fakat acaba Amerika, Kerkük petrollerini Türklere bırakır mı?

Geçen seferki yazımızda: "*Türkler, dikkat edin. Dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olabilirsiniz*" demiştik.

Son günlerde Türk gazetelerinin Irak'tan bahsetmemeleri, Türklerin bu mevzuda, kara kara düşünmeye başladıklarından dolayı mıdır acaba?

N 47

Naîri, 5 Kasım 2002, № 183

**30.10.2002 TARİHLİ “HÜRRIYET”  
GAZETESİNDE YAYINLANAN  
TUFAN TÜRENÇ’İN  
ÇOCUKÇA VE KARGALARI BİLE  
GÜLDÜREN PALAVRALARI**

Biz; Türk basınında yayınlanan yazıların, çoğunlukla, faşist Türk devletinin propagandasının aynası olduğunu söylemiştik.

Fakat 30.10.2002 tarihli **Hürriyet** gazetesinde, Tufan Türenç imzası ile okuyanları aptal ve sersem zanneden zihniyetle yazılmış ve birinci satırından son satırına kadar, yalan ve palavralarla dolu bir makale yayınlanabileceğini düşünememiştik.

Rusların, Türkiye’ye verdiği ve Türk devletini Çeçenyalı teröristleri desteklemekle itham eden notasına karşı, Tufan Türenç, kabahati örtmek ve dikkatleri başka tarafa çekmek için, Moskova’daki tiyatro faciasında ölen yüz kadar rehinenin kaybının suçunu, Rusya’nın başkanı Putin’in üzerine atıyor.

Sayın Tufan Türenç, 700’e yakın tutsağı hakikî bir ölümden kurtardığından dolayı, büyük devlet başkanlarının Putin’i tebrik ettiklerini bilmiyor mu?

11 Eylül 2001 New York faciasında, Amerikan harp jetlerinin, teröristlerinin kaçırdığı ve Beyaz Saraya doğru giden Amerikan yolcu uçağını büyük bir faciaya mâni olmak için, içindeki yolcuları feda ederek düşürdüklerini bilmiyor mu?

Tufan Türenç, bütün bunları çok iyi biliyor. Fakat niyeti, Çeçenya’lı teröristleri destekleyen faşist Türk devletinin suçunu örtmek.

Onun bildiği başka şeyler de var:

11 Eylül 2001’de, New York faciasına sebep olan teröristleri destekledikleri için, *ben Ladencileri* ve Afganistan’daki “**Taliban**” denilen gerici devlete karşı, Amerika’nın önderliğinde Birleşmiş Milletler harp îlân ettiler, ve bir kaç hafta zarfında Taliban softa devleti yok edildi.



Çeçen teröristlerinin, *ben Ladenciler*'den ne farkları var?

Ve, Çeçen teröristlerini destekleyen Türk faşist devleti, Taliban softa devletinden daha az mı suçlu?

Taliban softa devleti cezasını buldu.

Türk faşist devleti ne zaman cezalandırılacak?

N 48

Nairi, 19 Kasım 2002, № 184

**15 KASIM 2002 TARİHLİ “HÜRRİYET”  
GAZETESİNDE YAZAR TUFAN TÜRENÇ’İN  
DÜNYADA DEVRİM YARATACAK KADAR  
BÜYÜK ‘KEŞFİ’: “ANADOLU YARIMADASI,  
AVRUPA KITASININ BİR PARÇASIDIR”.**

Tufan Türenç’in bu yeni buluşu sayesinde, antik çağlardan beri, Asya kıtasına bağlı olduğundan Küçük Asya denilen Anadolu yarımadası, bundan böyle Küçük Avrupa diye isimlendirilecek ve Avrupa kıtasına bağlanacak.

Sayın Tufan Türenç, şakayı bırakalım. “*Kırk yıllık yani, olur mu kani*”. Olmaz, ama zor oyunu bozar. Kılıç zoru ile ölüm tehditi ile kırk yıllık yani, olur kani.

Nitekim yaptınız. Medeniyetin ve Hıristiyanlığın beşiği Anadolu’nun Hıristiyan halkını kılıç zoruyla türkleştirdiniz.

Dinini değiştirmek istemeyenlerin kellelerini uçurdunuz.

Aynı sistemle; Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Arnavutluk’ta ve Sırbistan’da ‘harikalar’ yarattınız.

Fakat, ne de yapsanız, Anadolu’yu Avrupa’ya birleştiremezsiniz.

Coğrafya kurallarını değiştiremezsiniz.

Bu, sizin alıştığınızın, kılıç zoru ile olacak iş değildir vesselâm.

Ne kadar da zorlasanız, bu olmıyacak duaya, kimse amin diyemez.

Fakat öyle anlaşılıyor ki, sayın Tufan Türenç çam devirmeyi adet edinmiş.

30.10.2002 tarihli **Hürriyet**'teki yazısında; Rusların verdiği notaya kızdığı için, binlerce kişiyi hakikî bir ölümden kurtaran, başkan Putin'e karşı palavralarla dolu, ithamlar savurmuştu.

Bu sefer de, *"Türkiye Avrupalı değil, Asya devletidir. Bu bakımdan Avrupa Birliği'ne giremez"* diyen Fransa'nın eski başkanlarından Giscard d'Estaing'e kızmış. Ona coğrafya dersi veriyor ve Anadolu'nun Avrupa kıtasına bağlı olduğu martavalını ortaya atıyor.

Sayın Tufan Türenç, bizim anladığımız kadarıyla, siz gazeteci olmaktan ziyade, çok mahir bir hokkabaz olabilirsiniz.

Belki o zaman el çabukluğu marifeti ve dilinizin belagati ile, bir çok cahili, Anadolu'nun Avrupa'ya bağlı olduğuna inandırabilirsiniz.

N 49

Naîri, 1 Ocak 2003, Özel sayı

**AMERİKA NİÇİN TÜRKİYE'NİN, AVRUPA BİRLİĞİ'NE ALINMASI İÇİN, AVRUPA DEVLETLERİNİ BU KADAR ZORLUYOR? HER HALDE TÜRKLERİN KARA GÖZLERİ İÇİN DEĞİL**

Çünkü Amerika 500 milyonluk Birleşik Avrupa Devletleri'nden korkuyor. Amerika'ya rakip olacaklar diye.

Amerika 1991'de Sovyetler Birliği'ni "komünistlik" bahanesi ile yıktı. Avrupa Birliği için böyle bir bahane bulamaz.

Onun için, Türkleri Avrupa Birliği'ne sokarak, onlara *"Truva atı"* rolünü oynatmak istiyor.

Avrupa'yı içinden yıkmak için. Türk idarecileri; Cengiz Han'ın, Timurlenk'in ve kan içici Osmanlı padişahlarının ahfadıdır.

Türklerin, Avrupa Birliği'ne girdikten sonra, taş üstünde taş bırakmayacaklarını, Amerika çok iyi biliyor.

Onun için Amerika, Türklerin bir an evvel Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor.

Hele, eski Fransız Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'in "Türkiye Avrupa'ya giremez" demesinden sonra Amerika'nın etekleri tutuştu.

Amerikan Savunma bakanının baş yardımcısı Paul Wolfowitz, Londra'da verdiği demeçte Avrupa Birliği'ne emretmiş. "*Türklere kucüğınızı açın*", ondan sonra da uzun uzun Türklerin methini yapmış Avrupalılara. Ve sonra Ankara'ya uçmuş. Malûm ya, Şubat ayı yaklaşıyor. Irak'a hücum tarihine çok bir şey kalmadı. Ankara'da Irak'ı işgal planlarının son hazırlıklarını görüşecek. Londra'da Türkleri bu kadar methettikten sonra, tabî ki Türkler Ankara'da Wolfovitz'in her dediğini kabul edecekler.

Dünya hiç bir zaman, bu kadar kahbe bir devir geçirmemiştir.

Şüphe yok ki, bütün bu makyavelik planları hazırlayanlar, Amerika'daki para babalarının kurduğu görünmez örümcek ağı teşkilâtlarıdır.

Bu örümcek ağı teşkilâtları, dünya milletlerinin kanını emiyor.

Bakalım ne zamana kadar.

Eğer, Avrupa'nın aklı varsa, en hakikî Avrupa milleti olan Ruslarla birleşir.

Ve ancak o zaman, hakikî büyük Avrupa Birliği doğar.

Ve o zaman, sahte hürriyetler devleti Amerikanın diktatörlüğünün sonu gelir.

N 50

Naîri, 14 Ocak 2003, № 185

## KURT VE KUZU HİKÂYESİ

Kurt ve kuzu hikâyesini bilir misiniz?

Kurt, kuzuya: "*Suyumu bulandırıyor*sun" demiş.

Kuzu, cevap vermiş: "Aman kurt efendi, suyun nasıl bulanır?

Sen, suyun yukarı tarafındasın, ben aşağı tarafında".

Kurt cevap verir: "*Bulandırsan da bulandırmasan da, ben seni yiyecem*".

Amerika, Irak'ta kitle imha silâhı var bahanesi ile Irak'a hücum etmeye hazırlanıyor.

Irak'ı kontrol eden denetecilerin başı Hans Blix, 10 Ocak 2003'te verdiği demeçte; Güvenlik Konseyi üyelerine “**Irak'ta kitle imha silâhına rastlamadıklarını**” söylemiş.

Amerikan Dışişleri bakanı Colin Powell verdiği cevapta, “*Irak'ı vurmak için, ille de suç üstü gerekmez. Suç üstü yapılamaması, suçun işlenmediği, Irak'ın yükümlülüklerini çiğnemediği anlamına gelmez*” demiş.

Bu sözlerin, kurt ve kuzu hikâyesinde, kurdun söylediklerinden ne farkı var?

Amerika'nın niyeti Irak'ı “yemek”. Irak'ın kitle imha silâhı olsa da, olması da, fark etmez.

Amerika, Şubat ayında Irak'a hücum edecek.

Amerika'nın Irak petrolüne ihtiyacı var.

11 Eylül 2001 New York faciasından sonra, Amerika Suudi Arabistan'a artık güvenemez. Onun için, dünyanın ikinci petrol rezervine sahip olan Irak'a, önümüzdeki haftalarda Amerika, hücum etmeye hazırlanıyor.

“Dünyanın hâkimi” olmaya devam etmesi için Amerika, Irak'ı ele geçirmeyi şart görüyor.

Bizim bildiğimiz, buna “*orman kanunu*” derler.

Bu arada. Türkler de Irak'tan parça koparmaya hevesli.

Türklerin “Kerkük petrolü rüyası” yeniden dirildi.

Fakat, Amerika buna müsaade etmez. Türklerin kuvvet kazanması, Amerika'nın işine gelmez. Türkler daima Amerika'ya muhtaç kalmalıdır. Yoksa Türkler, Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Türklerin “ne olduğunu” Amerikalılar çok iyi bilir. Onun için Türkiye, ne uzanacak ne de kısılacaktır. Türkler, boşuna heves etmeyin. Sonra “hevesiniz kursağınızda kalır”!

N 51

Naîri, 28 Ocak 2003, № 186

**AMERİKA'NIN KURBAN BAYRAMI**

Müslümanlar, Şubat ayında **Kurban Bayramı**'na hazırlanıyorlar.  
Koyun kurban edecekler.

Amerika da, Şubat ayında Kurban Bayramı'na hazırlık yapıyor.

Irak halkını kurban etmeye hazırlanıyor!

Fakat, Amerika niçin "Saddam, Saddam" diye tutturmuş?

Saddam kim? Amerikan CIA'nın adamı. Ben Laden gibi, general Noriega gibi.

1979'da Saddam'ı, Amerika iktidara getirdi. Irak'taki komünistleri temizlesin diye. Ve 1979'da Saddam iktidara geldikten sonra, Amerika'nın emriyle, Irak'ta onbinlerce komünisti öldürdü.

Sonra yine Amerika'nın emri ile Saddam, 1980'de İran'a hücum etti.  
Senelerce süren bu harpte, yüzbinlerce masum insan öldü.

Bu da, o zamanki Amerikan kurban bayramı!

Şimdi Amerika, Şubat ayında kendi yetiştirmesi Saddamı kurban ederek, Irak petrollerini ele geçirmeye hazırlanıyor.

Bütün bu palavraların "yok Saddam'ın kitle imha silâhı var-yok, Saddam'ın kimyasal silâhı var" yalanlarının arkasında gizlenen Amerika'nın asıl gayesi:

**Irak petrollerini ele geçirmek.**

**İsrail'e düşman, son Arap devleti olan Irak'ı yıkmak.**

Ondan sonra söylenenler, hepsi '*lâf-ı güzaf*' hepsi yalan, hepsi palavra.

Asırlardan beri devam eden, kapitalistlerin, zavallı milletlerin kanını emme siyaseti, aynen devam ediyor.

Değişen, yalnız elbiseler, silâhlar ve sözler.

Yazık, çok yazık Irak halkına. 1990'dan beri devam eden Amerikan ablukasından dolayı, Irak'ta yüzbinlerce insan öldü. Şubat 2003'teki Kurban Bayramı'nda, yine Amerika'nın kurbanı olucaklar.

N 52

Naïri, 11 Şubat 2003, №187

**“TÜRİK” KİMDİR?**

1919’da İstanbul’da Osmanlı Meclisi’nde bir Rum mebus, Türklerin ne olduğunu şu cümlelerle izah etmişti:

“Boz kurt, kara kurt. Kurt kurttur. Türk de, ne isterse olsun, Türk Türktür”.

1974’te Türkiye başbakanı Ecevit Kıbrıs’ı zaptetme faciasının ismini, “**Kıbrıs Barış Harekâtı**” koymuştu.

İki gün evvel de, bugünkü Türkiye başbakanı Abdullah Gül, Şubat sonunda Irak’ı işgal harekâtı için şunları söylemiş: “*Türk askeri harbe iştirak etmiyecek. Yalnız Kuzey Irak’ı işgal edecek, insanî gayelerle, katliam olmasın diye*”.

Abdullah Gül’ün bu sözlerine kargalar bile güler!

Ha 1974’teki Ecevit, ha 2003’teki Abdullah Gül, aynı Türklerdir.

Aynı zihniyet ve aynı safsatalar.

1974’teki Ecevit’in **Kıbrıs Barış Harekâtı**’nda, onbinlerce masum Kıbrıslı Yunan ahalisi ölmüştü.

Bakalım Abdullah Gül’ün, insanî gayelerle Kuzey Irak’ı işgal harekâtında ne kadar Kürt ölecek?

N 53

Naïri, 25 Şubat 2003, № 188

**FİRSATÇI TÜRKİYE**

Türkleri tanıtmak için, bir çok sıfatlar verilebilir; vahşî, barbar, zorba, hunhar. Fakat, şu günlerde Türklere en yakışan sıfat “fırsatçı”dır.

Bundan bir ay kadar evvel Türkler Amerika'da, Türkiye'den Irak'a hücum izni vermek için, 40 milyar dolar istiyordu. Amerika da, '*yalnız altı milyar veririm*' diyordu.

Bu arada hükûmet değişti. Softalar iktidara geldi. Piyasa yükseldi, pazarlık kızıştı.

Yeni başbakan Abdullah Gül "92 milyar dolar, isteriz, yoksa size Türkiye'den Irak'a geçiş izni vermeyiz" demiş.

Bush da kızmış "*En fazla 28 milyar veririz. Kabul etmezseniz gemilerimiz Kıbrıs'tan döner. Süveyş'ten geçerek Basra körfezine gider. Türkiye'den Kuzey Irak'a hücum planımızı da iptal ederiz*" demiş, rest çekmiş. Fakat Amerika için çok zor olur. Yalnız güneyden Irak'a hücum ederse çok Amerikalı ölebilir.

Türkler de bunu çok iyi biliyor. Tam fırsatı. Doksan iki milyarda ısrar ediyor, "isteriz de isteriz!". Sonra "Kuzey Irak'taki Kürtleri temizleme işini bize bırakın" diyor Amerikalılara.

Amerika zor durumda. Fakat en sonunda Türklerle pazarlıkta anlaşacak mecburen. Yaşasın fırsatçı Türkiye!

1915'te Birinci Dünya Harbinden istifade ederek Türkler, Ermenileri soykırımına uğratmıştı.

Şimdi de Amerika'nın Irak'a hücumundan istifade ederek, Kuzey Irak'taki Kürtleri temizliyecekler.

N 54

Nairi, 11 Mart 2003, № 189

## KÜRTLER İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE, TÜRKLERİN KUZHEY IRAK'I İŞGALİDİR

7 Mart 2003 tarihli New York Times gazetesinde yayınlanan yazıda; Erbil'li Kürt Nasreen Sideek: "*Kürtler için en büyük tehlike, Türklerin Kuzey Irak'ı işgalidir*" demiş.

Nasreen Sideek, endişelerinde çok haklıdır. O çok iyi bilir ki Türkler, Kuzey Irak'ı işgal ettikleri gün, bütün Kürtleri öldürürler.

Kuzey Irak'taki bütün Kürtler bilir: Türklerin Doğu Anadolu köylerindeki Kürtleri alev makineleri ile nasıl yaktıklarını.

Biz, Ermeni olarak ve insan olarak, Türklerin Kürtleri soykırımına çok üzülmüyoruz.

Fakat, Kürtlere, bazı tarihî hakikatleri söylemeyi de vazife addediyoruz.

1995 senelerinde PKK lideri Abdullah Öcalan verdiği beyanatlarda; tarihî hakikatleri inkâr ederek, Doğu Anadolu'daki Batı Ermenistan şehirleri olan Van, Muş, Kars, Erznga gibi şehirlerin Kürdistan'a ait olduğunu iddia ediyordu.

Kürtler, yayımladıkları haritalarda; Batı Ermenistan'ı, Kürdistan olarak göstermekten başka, Kürdistan'ın hudutlarını, bugünkü Ermenistan'ın merkezi Erivan'ın yakınlarına kadar ilerletiyorlardı. Kürtlerin şu tarihî hakikatleri bilmelerini isteriz:

1890 senelerine kadar, Doğu Anadolu'nun Batı Ermenistan denilen Ermeni vilayetlerinde, hiç Kürt yoktu.

O senelerde *kızıl sultan* Abdülhamit; özgür olmak için isyan eden Sasun vilayetindeki Ermenileri sindirsinler diye, Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtlerden "**Hamidiye alayları**" kurdu. Ve bu Kürtler Sasun'daki ve onun etrafındaki vilayetlerdeki Ermenileri, çoluk çocuk bakmadan hepsini kestiler.

Ondan sonra boşalan Ermeni topraklarına, Kuzey Irak'tan gelen Kürtler yerleşmeye başladı.

1915'te Türkler; Birinci Dünya Harbinden istifade ederek, Ermeni milletini soykırımına uğratmaya başladılar ve katliamlarda Kürtleri cellâd olarak kullandılar.

Ve 1915'te, tarihin hiç bir devrinde görülmemiş bir vahşetle Türkler, Kürtlerle birleşerek, Anadolu'daki bütün Ermenileri öldürdüler.

Ey Kürtler! 1915'te hiç düşünmediniz mi, Orta Asya'dan gelme Türk denilen bu hunharların, 4000 seneden beri bu topraklarda yaşayan Ermenileri soykırımına uğrattıktan sonra, sıranın size, Kürtlere geleğini?

Ve Türklerin, ilk fırsatta sizi de soykırımına uğratacaklarını?

Eğer 1915'te aklınızı kullanarak, Ermenileri kesmeseydiniz, bu toprakların hakikî sahibi olan sizler, yani Ermeniler ve Kürtler birleşerek bu işgalci Türkleri, geldikleri Orta Asya steplerine sürebilirdiniz.



Çok yazık. O zaman bu fırsatı kaçırdınız, Ermenileri kestiniz. Ve şimdi kesilme sırası size geldi. Zavallı Kürtler!

N 55

Naîri, 25 Mart 2003, № 190

**TÜRKLER... ÇOK YAZIK OLDU...  
TATLI RÜYALARINIZ SUYA DÜŞTÜ.  
AMERİKALILAR, TÜRK KUVVETLERİNİN  
KUZEY IRAK'A GİRMESİNE MANİ OLDU.**

Son ana kadar pazarlıkta direndiniz.

Amerikan kuvvetlerinin, Türkiye topraklarından Kuzey Irak'a girmesine, iki şartla izin veririz dediniz:

**1. Bize 92 milyar dolar verirsiniz.**

**2. Türk kuvvetleri (insanî gayelerle!!!) Kuzey Irak'ı işgal edebilir...**

Amerikalılar para yardımını kabul ettiler.

Fakat Türk kuvvetlerinin Kuzey Irak'a girmesine "hayır" dediler. Siz de, Amerikan kuvvetlerinin Türk topraklarından Irak'a girmesine müsaade etmediniz.

Netice ne oldu? En son haber şu: *"Amerika, Türkiye üzerinden 'Kuzey Irak'a askerî harekât' planını iptal etti."*

Tanklarla dolu 25 Amerikan gemisi, Kıbrıs'tan ayrılarak, Süveyş kanalı yolu ile Kuveyt'e gidiyor.

Siz Amerikalıları o kadar aptal mı zannediyordunuz?

Siz, Kuzey Irak'a girerek, Kürtleri temizleyecek ve petrol kuyularını işgal edecektiniz.

Yazık, tatlı rüya suya düştü.

Fakat, bizim için en mühimi. Artık bundan sonra siz: *Amerikanın vazgeçilmez müttefiki değilsiniz.*

N 56

Naïri, 8 Nisan 2003, № 191

**BİR TÜRK YAZAR, ERMENİ SOYKIRIMI  
HAKKINDA, TÜRKLERDEN BAŞKA  
HERKESİN BİLDİĞİ GERÇEKLERİ  
AÇIKLAYAN BİR KİTAP NEŞRETİMİŞ**

Bir Ermeni dostumuz, son zamanlarda bize Türkçe bir kitap gönderdi.

Kemal Yalçın isminde Denizli’li bir Türk yazarın “**Seninle Güler Yüreğim**” başlıklı kitabıydı bu.

Eğer dostumuzun tavsiyesi olmasaydı, (sözde) Ermeni Soykırımı hakkında Türklerin yazdığı kitabı elimize bile almazdık.

Çünkü, Türklerin bu mevzuda yayımladıkları bütün kitapların gayesi, Ermeni Soykırımı diye bir şeyin olmadığını, bilâkis Ermenilerin Türkleri öldürdüklerini ispat etmek idi.

Biz, bu saçma ve asılsız Türk iddialarına karşı, daima şunları yazdık:

Eğer Ermeni Soykırımı olmadı ve bilâkis Ermeniler Türkleri öldürdü ise, niye 4000 senelik Ermeni anavatanı olan Doğu Anadolu topraklarında bugün bir tek Ermeni yok, fakat Türk denilen milyonlarca insan var?

İtiraf edelim ki, biz Kemal Yalçın’ın kitabını âdeta istemiyerek okumaya başladık.

Fakat okudukça, kitap bizi sarmıya başladı.

Ve en sonunda, bitirinceye kadar elimizden bırakmadık.

Kemal Yalçın’ı, Ermenilerle ilgili bu kitabı yazdığı için ve bilhassa Ermeni Soykırımı’nın korkunç gerçeklerini Türkçe olarak gün ışığına çıkardığı için, yürekten tebrik ederiz.

Böyle bir kitabı, bir Türk olarak yazmak, medenî cesaret meselesidir.

Daha doğrusu, kahramanlıktır.

Bu gerçeklerden ayrı olarak, Kemal Yalçın’ın kitabında birinci satırından son satırına kadar belirttiği insanî düşüncelere, insanlar arasında kardeşlik fikirlerine hayran olduk.

Fakat sayın Kemal Yalçın'a bazı hususlarda fikirlerimizi belirtmek isteriz.

İnsanlar arasında kardeşlik, dostluk ve sevgi fikirleri çok doğru ve asil düşüncelerdir.

Yalnız, tek tek insan olarak. Fakat millet olarak değil.

Çünkü insan kendi şahsî hareketlerinde, kara vermekte hürdür. Ve sevgi hisleri çoğu zaman, menfaat fikirlerini yenebilir.

Fakat milletler arasında sevgi ve kardeşlik fikirleri aldatıcıdır ve yalandır.

Çünkü devletler arasında yegâne geçerli kanun, yalnız menfaat kanunudur.

Milletler arasında kardeşlik fikirlerine inanan milletler, en sonunda hüsrana uğramaya ve yok olmaya mahkûmdurlar.

Bunun en büyük örneği, Ermeni milletidir.

19. asırda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki esir milletlerin hepsi; Yunanlılar, Bulgarlar, Sırlar ve Araplar isyan ederek hürriyetlerine kavuştular.

Yalnız Ermeniler Osmanlılara sâdık kaldılar. Ve bunun için de; *Kızıl sultan* Abdülhamit Ermenilere "*Millet-i sâdıkeyi Ermeniye*" unvanını verdi.

1908'de, *Hürriyet* ilânında Osmanlılığa en yürekten bağlı millet Ermenilerdi.

Ve Ermeniler İttihat ve Terakki Partisi ile kardeşlik ilân ettiler.

Fakat 1915'te, kardeş sanılan İttihat ve Terakki Partisi, Birinci Cihan Harbinin kargaşalığından istifade ederek Ermenileri soykırımına uğrattı.

1909'da softaların isyanında, Ermenilerin evinde saklanarak ölümden kurtulan *farmasonların* reisi ve Dahiliye vekili Talât Paşa, Nisan 1915'te, çoluk çocuk, büyük küçük demeden bütün Ermenilerin öldürülmesi emrini verdi.

İşte Türklerin '*Millet-i sâdıkeyi Ermeniye*'ye, verdikleri mükâfat...!

24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı'nda, Edirne'den Van'a kadar bütün Ermeniler sürgüne gönderildi ve onların büyük çoğunluğu öldürüldü.

Bugün, 1915 Ermeni Soykırımı'ndan 88 sene sonra Türkler hâla yaptıklarını inkâr ediyorlar.

Son zamanlarda Amerikalılar; Ermenileri, Türklerle barışmaya zorluyor.

Siz hangi barıştan bahsediyorsunuz?

Kala kala *kılıç artığı* bir avuç Ermeninin karşısında, 70 milyona varan Türk denilen topluluk var.

Batı Ermenistan'da bugün bir tek Ermeni yok.

Ve Türkiye denilen devletin, nüfusunun yüzde doksan dokuz virgöl dokuzu Türk.

Bu kadar kanlı temizliği, tarihin hiçbir devrinde, hiç bir devlet yapmamıştır.

Eğer bu bir avuç Ermeni de Amerikalıların tuzağında düşer ve Türklerle barışırsa, Ermeniler kendi idam kararlarını kendi elleri ile imzalamış olurlar.

N 57

Nairi, 15 Nisan 2003, № 192

**“TÜRKLER ERMENİLERLE  
YÜZYILLARCA BERABER YAŞAMIŞLAR,  
BUNDAN SONRA DA TEKRAR,  
BARIŞ İÇİNDE DOSTÇA YAŞASINLAR”.**

“**Seninle Güler Yüreğim**” başlıklı çok kıymetli kitabın yazarı Kemal Yalçın'a, yukarıda belirttiğimiz sözlerle içten gelen temennilerde bulunuyoruz.

Kemal Yalçın'ın samimiyetinden şüphe etmeye hakkımız yok.

Fakat onun bu barış arzusuna, şu Ermeni atasözü ile cevap vermek istiyoruz: “*Git öl, gel seveyim*”. Bu Ermeni atasözünün ifade ettiği fikir şu:

“Ben öldükten sonra, beni sevicekmişsin. Neye yarar?”

Geçen yazımızda da belirtmiştik. Türklerin şöven ve faşist liderleri bir kaç sene zarfında Ermenilerin 4000 senelik yurdu olan Doğu

Anadolu'da ve Osmanlı İmparatorluğu hudutları içinde yaşayan bütün Ermenileri soykırımına uğrattılar.

*"Tekrar barış işinde dostça yaşyalım"* diyorsunuz. Teşekkür ederiz.

Fakat bugün kaç tane Ermeni kaldı ki, Türklerle beraber yaşasınlar?

*"Yüzyıllarca beraber yaşadık"* diyorsunuz.

Yüzyıllarca değil. Yalnız bir kaç yüzyıl. Ermeniler Anadolu'nun binlerce seneden beri yerlisi.

Türkler sonrada gelme. Saldırgan, vahşî ve göçebe bir aşiret olarak, Anadolu topraklarını işgal etmeye başladılar.

11. yüzyılın sonunda Manazgert'te, Bizanslıları yenerek Anadolu topraklarına girdiler.

Türklerin millî şairlerinden Namık Kemal'in dediğine kulak veriniz:

*"Cihangirime bir devlet çıkardık, bir aşiretten".*

Bir aşirettiniz. Bir kaç yüzyıl sonra "imparatorluk" oldunuz.

Nasıl mı? Asarak, keserek, soyarak. Yerli ahaliyi; Rumu, Ermeniye kılıç zoruyla müslüman yaparak.

Bugünkü Türkler, eski Osmanlılardan farklı mı?

Hayır daha kötü.

**Varlık Vergi'sini, 6-7 Eylül 1955 Hadiseleri'ni, 1974 Kıbrıs Faciası'nı** yapan bu kıravatlı Türkler.

Bu barbar zihniyetin kurbanlarından biri de siz değil misiniz? Sayın Kemal Yalçın bey.

Bir müddet evvel, **Seninle Güler Yüreğim** kitabınızın binlercesini, İstanbul'da yukarıdan gelen emirle parça parça ettiren şu şoven ve faşist zihniyet değil midir?

Türkler; Ermenilere karşı işledikleri soykırımı suçundan dolayı cezalandırılmadıkları müddetçe, Türkiye denilen devletin faşist zihniyeti, hiç bir zaman değişmeyecektir.

N 58

Naïri, 6 Mayıs 2003, № 193

**“SENİNLE GÜLER YÜREĞİM” BAŞLIKLİ  
KİTABIN YAZARI SAYIN KEMAL YALÇIN’A  
AÇIK MEKTUB: “SUÇ VE CEZA”**

Sayın Kemal Yalçın, bu yazımızda gayemiz, size Dostoyewsky’nin “Suç ve Ceza” romanından bahsetmek değildir.

Bütün medeni devletlerde, kanunlarda belirtilen suçları işleyenler cezalandırılır.

Bir memlekette, eğer suçlular cezasız kalırsa, o devlet, eşkiya devletidir.

İşte 1915 soykırımından kurtulan Ermenilerin derdi, burdan başlıyor.

1915’te Ermenileri kesen Türkler ve Ermeni milletini soykırımına uğratan Türk devleti, bugüne kadar cezalandırılmadılar.

Sayın Kemal Yalçın, sizi insanlık ve kardeşlik fikirlerinizden dolayı, ne kadar tebrik etsek azdır.

Fakat atasözünü bilirsiniz herhalde: “*Bir çiçekle yaz gelmez*”.

Sizin gibi temiz yürekli bir insan, Türkler arasında binde bir değil, belki onbinde bir bile çıkmaz. Ve sizin için en içten temennimiz, inşallah, Almanya’daki *bozkurtlar* size bir kötülük yapmazlar.

Evet sayın Kemal Yalçın, siz Türkler arasında onbinde bir bulunan temiz insanlardan birisiniz. Fakat siz, geriye kalan 9999 kötü yürekli Türkleri hiç düşündünüz mü?

İşte bunlar, Türkiye denilen eşkiya devletinde, Anadolu’ya girdikleri tarihten beri, yerli Ermenileri kesen ve cezasız kalan Türklerin ahfadıdır.

Evet sayın Kemal Yalçın, Türkiye denilen faşist devletinde yaşayan halkın yüzde doksan dokuz virgöl dokuzu, cezasız kalan katillerin ahfadıdır.

Ve onların evlâtları da; dedeleri, babaları cezalandırılmadıklarından dolayı, fırsat bulurlarsa aynı suçları yine işleyebilirler.

İşte bundan dolayı, eşkiya, faşist ve katiller devleti Türkiye’nin, soykırımı suçu ile cezalandırılması, bir insanlık vazifesidir.

N 59

Nâiri, 20 Mayıs 2003, № 194

**GERÇEKLERİ AÇIKLIYORUZ:  
İSTANBUL'DAKİ ÖĞRENCİ AİLELERİNE  
AÇIK MEKTUP**

*“14 Nisan 2003 tarihinde Türk Milli Eğitim bakanlığı bütün Türk okullarına ve aynı zamanda İstanbul'daki Ermeni okullarına da bir genelge gönderdi ve ‘Ermeni Soykırımı iddialarının asılsız olduğunu’ işleyecek kompozisyon yarışması düzenlenmesini istedi”. (12 Mayıs 2003, Hürriyet ).*

Sayın İstanbul Ermeni öğrencilerinin anneleri ve babaları; eğer çocuklarınızın, bu *“Ermeni Soykırımı'nı inkâr”* kompozisyon yarışmasını kazanmasını istiyorsanız, aşağıdaki yazıyı çocuklarınıza vermenizi tasviye ederiz:

Ermenilerin ileri sürdükleri bütün soykırımı iddiaları yalandır!

Ermeni Soykırımı olmamıştır. Bilâkis Türk soykırımı olmuştur!

Ermeniler kestiler Türkleri!

Biz Türkler, Anadolu'nun 3000 seneden beri yerlisiyiz!

Ermeniler 11. asırda girdiler Andolu'ya!

O günden beri, vahşî Ermeniler Türkleri öldürdüler, topraklarını ellerinden aldılar!

Ermenilerin Türklere yaptıkları bu zulüm, asırlar boyu devam etti!

Birinci Dünya Harbinde, Türklerin Ermenileri öldürdükleri yalandır!

1915'te, Tekirdağ'da, Edirne'de, Bandırma'da, İzmit, Bursa ve bütün Anadolu'daki Ermeniler, Ruslara yardım etmek için yola çıktılar. Ve yolda gördükleri Türkleri öldürdüler!

Ermenilerden ölenler ise, yolda hastalıktan öldüler!

Kahrolsun yalancı Ermeniler!

N 60

Naïri, 3 Haziran 2003, № 195

**MİNNESOTA'DAKİ TÜRK-ERMENİ ÇİFTETELLİSİ**

Senelerden beri, başta Amerikalılar olmak üzere; Batılılar, Ermenileri Türklerle barışmaya zorlarlar.

Niçin acaba? Batılılar çok mu severler Ermenileri? Yoksa Ermeni Soykırımı'nın hakikî sebebinin ve hakikî suçlularının ortaya çıkmasından korkan gizli kuvvetler mi var? Herhalde, bu işin altında bir bit yeniği var ki Amerikalılar, Ermenileri Türklerle barışsınlar diye bu kadar sıkıştırıyor.

Son zamanlarda Türklerle Ermeniler, Musevî profesörlerin yönetiminde Amerika'nın Minnesota şehrinde buluştular.

Fakat buluşanlar Türk ve Ermeni devletlerinin resmî diplomatları değil.

Çoğu tarih profesörü. Niçin? Çünkü bu tarihçiler aralarında konuşacaklarmış. 1915'te Türklerin Ermenilere tatbik ettikleri katliam, soykırım mı, değil mi?

Yazık, çok yazık. Bu profesör denilenler, hakikî profesör mü? Eğer hakikî profesör iseler, 1915'te İstanbul'da elçileri bulunan bütün devletlerin arşivlerinde, 1915'te Türklerin Ermeni milletine yaptıklarının, tarihin hiçbir devrinde benzeri olmıyan, korkunç bir soykırımı olduğunu ispat eden binlerce rapor bulunduğunu bilirler.

Ve bu hakikatleri, Türkler de çok iyi bilir. Hem de yalnız profesörler değil.

Bütün Türk jandarmaları, bütün Türk devlet memurları bilir. Ve bilhassa Türk ahali, Ermeni gâvurlarını nasıl kestiklerini, kendi aralarında konuşurken birbirlerine iftiharla anlatırlar.

Efendiler, niye profesörlerle zaman kaybediyorsunuz?

Gidin Türk ahalisine sorun, onlar çok iyi bilir, kendi yaptıkları soykırımını.

Türk profesörlerinin, Ermeni profesörleri ile konuşmalarına gelince, bu konuşmaların belli başlı faydalarını sıralamaya çalışalım:



1. Bu konuşmalar, havanda çok iyi su dövmeye yarar.
2. Bu konuşmalar Türklere, çok iyi zaman kazandırmaya yarar.
3. Bu konuşmalar Ermenileri çok iyi uyutmaya yarar.

N 61

Na'iri, 17 Haziran 2003, №196

### İĞDIR'IN GEDİKLİ KÖYÜNDE ERMENİLER TARAFINDAN ÖLDÜRDÜLEN TÜRKLERE AİT TOPLU MEZAR BULUNMUŞ

Size bir şey söyleyelim mi?

Bu toplu mezar hikâyesi, modası geçmiş bir propaganda oyunu.

Buna artık herkes alıştı. Adeta kanıksadı bu palavraları.

Toplu mezarlar yaratma işleri, *görünmez dünya para imparatorluğuna* bağlı, yanlış haberler yayma teşkilâtının merifetlerindedir.

Onlar aynı numaraları; Yugoslav Birliği'ni yıkmak için uyguladılar.

Yok, Miloşeviç Boşniakları öldürtmüş ve toplu mezarlara gömdürmüş.

Yok, Miloşeviç yüzbin Kosovolu Arnavutu öldürterek, toplu mezarlara gömdürmüş.

Amerikalılar Yugoslavya'yı yıktıktan sonra, ne Bosnia'da ne de Kosova'da toplu mezar bulunmadı.

Fakat onlar, palavraları ortaya çıkmasın diye, yüzlerce senelik mezarlardan kemikler çıkararak Holivuda yaraşır bir senaryo uyguladılar.

Amerikalılar, şimdi aynı senaryoyu Irak'ta oynuyorlar. Sözde Saddam'ın öldürttüğü insanların toplu mezarlarını bulmuşlar.

Fakat haber ertesi gün balon gibi söndü. Çünkü ne toplu mezar bulundu, ne de ölü.

Fakat yalan haber, ne de olsa zavallı ve ahmak beyinlerde bir iz bırakır.

Malûm ya meşhur sözdür, "*İftira et, iftira et. Yalanın çoğu gitse bile, azı kalır*".

Şimdi siz de İğdır'da, modası geçmiş bu senaryoyu oynuyorsunuz..  
Kazın bakalım kazın, muhakkak bir şey bulursunuz.

Ölü değil ama, Ermenilerin beşbin senelik vatani olan ve Türklerin 1915'te Ermenileri soykırımına uğratarak çaldığı bu topraklarda, Ermenilerden kalma medeniyetin kalıntılarını bulursunuz muhakkak.

N 62

Naîri, 1 Temmuz 2003, № 197

### TOPLU MEZARLAR SENARYOSUNUN PATENTİ TÜRKLERE AİTTİR - NİÇİN Mİ?

Çünkü 1976'da Türkler; ilk defa olarak bu toplu mezarlar palavralarını, Kıbrıs'ta Yunanlılara karşı kullandılar.

1974'te Amerikan Dışişleri bakanı Henry Kissinger idi.

Ve Türkiye başbakanı da, Amerika'da üniversitede Kissinger'in öğrencisi olan Bülent Ecevit idi.

Ve Kissinger 1974'te, öğrencisi Ecevit'e Kıbrıs'ı işgal emrini verdi.

Ve Temmuz 1974'te, Türk ordusu "**Barış Harekâtı**" planını tatbik ederek, Kıbrıs'ın yarısına yakın kısmını işgal etti.

Ve Türk "**Barış Harekâtı**" sayesinde, binlerce Kıbrıs'lı Yunan öldü veya kayboldu.

Bu arada Türklerin akıl babaları, Kıbrıs'ın yarısını yuttuklarından dolayı, Türkler hazımsızlığa uğramasınlar diye, toplu mezarlar senaryosunu ortaya attılar.

Nasıl mı? Anlatmaya çalışalım:

Türklerin başmüttefiği *dünya para babaları organizasyonu*, İsviçre televizyonundan bir kaç kişiyi satın aldı ve içlerinde kadın da bulunan İsviçre televizyon gurubu, Türklerin işgal ettiği Kıbrıs'ın Türk kısmına gitti.

Ve orada, evvelden hazırlanan senaryoya göre, İsviçreli satılmış televizyoncular, sözde Yunanlıların öldürdüğü Türklerin cesetleri ile dolu, toplu mezarlar buldular ve filmini çektiler.

Ve bu televizyoncular İsviçre'ye döndükten sonra, Kıbrıs'ta filme aldıkları, Yunan vahşetinin eseri olan, Türk cesetleri ile dolu toplu mezarları, televizyondan göstermiye başladılar.

Biz de 1976'da, tesadüfen İsviçre'de idik ve televizyondan Türk cesetleri ile dolu toplu mezarları gördük ve çok üzüldük.

Yunan resmî makamları bu toplu mezarlar olayları ile çok zor duruma düştüler. Ve bunun üzerine, Yunanlılar **Birleşmiş Milletler**'e müracaat ederek, bu toplu mezar olaylarının doğruluğunu tesbit etmek için, uluslararası bir tahkik komisyonunun Kıbrıs'ın Türk kesimine gitmesini sağladılar.

Ve şimdi işin sonunu iyi dinleyin:

Uluslararası Tahkik Komisyonu; mezarlardaki cesetleri kontrol etti ve erkek cesetlerinin sünnetsiz olduğunu ve çoğunun göğüslerinde haç bulunduğunu tesbit ederek raporunu verdi.

**"Bu cesetler Türk değildir. Yunanlı Hıristiyan ölüleridir"**. Şimdi anladınız mı toplu mezarlar senaryosunun patentinin niçin Türklere ait olduğunu.

N 63

Naîri, 15 Temmuz 2003, №198

**KİLİS'TE HÜLYA AKPINAR İSİMLİ  
BİR TÜRK ÖĞRETMEN, ERMENİ  
SOYKIRIMI HAKKINDA SUAL SORDU DİYE,  
TÜRK SAVCILIGI TARAFINDAN ÜÇ BUÇUK  
SENE HAPİS TALEBİYLE MAHKEMEYE VERİLMİŞ.**

Ne sormuş bu öğretmen hanım?

Kilis'te, Ermeni Soykırımı iddialarını çürütmek gayesiyle verilen bir konferansta, bu öğretmen hanım, konferansçıya şu sualleri sormuş:

**"1. Ermeni Soykırımı iddiaları ile alâkalı, Devlet'in hususî bir politikası var mıdır?**

**2. Sekizyüzbin Ermeninin öldürülmüş olması doğru mudur?"**

Öğretmen hanım, sen de amma cahilmişsin ha. Bilmiyor musun? Ermenilerden kimse ölmedi. Bilâkis. Ermeniler öldürdü Türkleri.

Bütün okullarda, bu kuyruklu yalanın propagandası yapılırken, sen kalk da sekiz yüzbin Ermeninin öldürülmesinden bahset!

Olur mu böyle sabotaj!?

Kilis savcısının hakkı var, seni üç buçuk sene hapis talebiyle mahkemeye vermiye.

Şakayı bırakalım.

Çok sayın öğretmen Hülya Akpınar, bu suali sorarak gösterdiğin istisnaî medeni cesareten dolayı, seni bütün kalbimizle tebrik ederiz.

Ekim 2000 tarihinde de, Diyarbekir Süryanî rahibi Yusuf Akbulut "*Ermeni Soykırımını olmuştur*" dediği için hapse atılmıştı.

Şimdi yine Güneyden, bu sefer Kilis'ten başka bir cesur insan, öğretmen Hülya Akpınar, gerçeği öğrenmek istediği için, savcı tarafından, üç buçuk sene hapis talebi ile mahkemeye veriliyor.

Fakat gerçekler en sonunda gün ışığına çıkacaktır.

Ey faşist Türk işgal devleti! Yüzünüze demokrasi maskesi takmış, tiyatro oynuyorsunuz.

Hakikatte dünyanın en korkunç terör devletisiniz. Cengiz Han'dan, Timurlenk'ten de daha ileri bir eşkiya devleti.

Cengiz Han da, Timurlenk te çok çabuk yıkıldılar.

Sizin faşist devletiniz de yakında yıkılıcaktır!

**N 64**

**Naîri, 29 Temmuz 2003, № 199**

## **TÜRK DEMOKRASİ TİYATROSU**

15 Temmuz 2003 tarihli yazımızda Türkiye için "*Ey faşist Türk işgal devleti! Yüzünüze demokrasi maskesi takmış, tiyatro oynuyorsunuz*" demiştik.

Türkiye için yaptığımız bu teşhisi doğrulayan, Almanya'nın eski Çalışma bakanı, aynı zamanda Helmut Kohl'un sağ kolu sayılan N.

Blum'un, Almanya'nın en tanınmış gazetelerinden **Die Welt** gazetesine verdiği beyanatı, aynen nakletmeye çalışalım.

N. Blum, **Die Welt**'te çıkan yazısında; Türkiye'den Irak'a geçiş macerasını anlatarak, bugünkü Türkiye'yi iki yüzlülükle itham ediyor, ve şu sözlerle, Türkiye'nin hakikî yüzünü ortaya çıkarıyor:

*“Türkiye, İstanbul ve diğer turistik bölgelerde, çok candan ve sempatik bir yüz gösterir Avrupalılara.*

*Fakat Türkiye'nin doğusunda, Suriye ve Irak'a yakın dağlık bölgelerde bu yüz, bir canavara döner.*

*Ve bu canavar, o bölgelerde terör, rüşvet ve kaos ile dehşet saçar”.*

Ve N. Blum sözlerinin sonunda teşhisini koyuyor: *“Türkiye, Avrupa Birliği'ne giremez”.*

Şimdi biz de cevap verelim N.Blum'a:

Zavallı Herr Blum, belli ki Türkiye'nin doğu bölgelerinde, çok çekmişsiniz Türklerin vahşetinden.

Fakat şimdi mi anladınız Türklerin ne olduğunu?

100 seneden beri aklınız nerede idi, Ermeniler Türkler tarafından koyunlar gibi boğazlanırken?

Hatta 1915'te Türklerin müttefiği idiniz.

Sizin generalleriniz, subaylarınız, başta von der Goltz Paşanız, general Liman von Sanders'iniz hepsi Türkiye'de idi, 1915'te Ermeni Soykırımını yapılırken.

O soykırımında kılınızı bile kıpırdatmadınız. Bilâkis çok memnundunuz, Rusların dostu Ermeni milleti ortadan kalkıyor ve size Bağdat yolu açılıyor diye.

Şimdi biraz canınız yanınca, Türklerin canavarlığından bahsediyorsunuz.

Fakat bekleyin, sizin daha çok göreceğiniz şeyler var.

Bugün Almanya'da yedi milyon olan Türkler, on sene sonra yirmi milyon olacaklar.

Siz o zaman göreceksiniz, Türk denilen canavarın ne olduğunu.

## N 65

Nairi, 12 Ağustos 2003, № 200

## A'DAN - Z'YE KADAR, TAMAMEN YALANLAR ÜZERİNE KURULMUŞ BİR DEVLET: TÜRKİYE

Bazen düşünür ve kendi kendimize sorarız? Nasıl oldu da, A'dan Z'ye kadar tamamen yalanlar üzerine kurulmuş olan Türkiye devleti, bugüne kadar yıkılmadı ve halâ varlığını sürdürebiliyor?

Bunun sebebini haritaya bakınca hemen anlamak mümkün.

Aptal Batılı devletlerin, 200 seneden beri devam eden, Rusya'yı Akdeniz'e indirmemek siyasetinden dolayı.

Bu bunak Batılı devletleri, Osmanlı yağmacılarının 1683'te Viyana kapılarında dehşet saçtığını ne çabuk unuttular?

Ve o kadar unuttular ki, 1918'de yakılan Osmanlı katiller devletinin yerine, uydurma Türkiye devletini yarattılar.

Niçin?

Ruslara karşı, Türkler kalkan olsunlar diye.

Perde arkasından kim destekliyor, bu uydurma Türkiye devletini?

*Enternasyonal para babalan teşkilâtı.* Ve onların sayesinde, 1918'de can çekişen Osmanlı devleti, bugün 65 milyonluk Türkiye oluverdi.

Ve Osmanlı katiller devletinin devamı olan, kıravatlı cellâtlar devleti Türkiye, bugün **Avrupa Birliği'**ne girmeye hazırlanıyor.

Yine, o *enternasyonal para babaları teşkilâtının* baskılarının sayesinde.

1683'de yağmacı Osmanlıların orduları, Viyana'yı ele geçirememişti.

Birleşik Avrupalı Hıristiyan ordularının karşı koymalarının sayesinde.

Bugün ise Avrupa'da, Hıristiyanlık inancı, Avrupalılık ruhu ölmüş durumda. Niçin?

Yine *enternasyonal para babalan teşkilâtının* planları sayesinde.

Ve Osmanlıların hortlağı olan, bugünkü cellâtlar devleti Türkiye'nin çapulcuları, 50 sene sonra, keklik avlar gibi Avrupa'yı ele geçirecekler.

Yine *enternasyonal para babaları teşkilâtının* planlarının sayesinde.

N 66

Nairi, 26 Ağustos 2003, № 201

**KEMAL YALÇIN'IN “SENİNLE  
GÜLER YÜREĞİM” KİTABININ  
ERMENİCEYE TERCÜME EDİLMESİ  
VESİLESİ İLE BELİRTMELER**

Bu kitabın Ermeniceye çevrilmesi ile, acaba Ermeniler ne öğrenmiş olucaklar?

Hiç bir şey.

Türkiye dışında yaşayan ve dünyanın dört tarafına göç etmeye mecbur olan Ermeniler ve bilhassa 1915'te, Türklerin korkunç soykırımına uğrayan Ermenilerden, mucize olarak sağ kalan Ermeniler ve onların akrabaları, Kemal Yalçın'ın kitabında belirttiği Ermeni faciasının, bin kere fazlasını bilirler.

Onun için Ermenilerin, bu kitaptan öğrenecekleri hiç bir şey yok.

Bu kitap yalnız ve yalnız Türkiye'de, Türklere hakikatleri anlatmak bakımından faydalıdır.

Fakat, bizzat Kemal Yalçın yazdığına göre; 2002'de İstanbul'da “**Seninle Güler Yüreğim**” kitabının binlercesi, yukarıdan gelen, yani faşist Türk devletinin emri ile kesme makinelerinde doğranarak yok edilmiş!

Kemal Yalçın; bu kitabında bir Türk olarak, (soykırım ismini kullanmadan) Ermenilerin maruz kaldığı katliamlardan dolayı özür diliyor.

Fakat hakikatte, yalnız Kemal Yalçın'ın özür dilemesi (o da soykırım ismini kullanmadan) neye yarar?

Faşist Türk devleti; hakikatlerin ancak binde birini yazan “**Seninle Güler Yüreğim**” kitabına bile tahammül edemiyor ve kitapları parça parça ettiriyor.

Ve bilâkis, Ermeni Soykırımı'nı örtmek için, İğdir'da sözde toplu mezarlar buluyor ve Ermenileri, 1917'de Türklere karşı katliam yapmakla suçluyor.

Bu inkârcı zihniyete sahip, faşist Türk devletinin vatandaşı olan Kemal Yalçın'ın kitabında belirttiği insancıl düşünceler neye yarar?

Tabii teşekkür ederiz Kemal Yalçın'a, kitabında Ermeniler için yazdığı hakikatlere, tatlı kardeşlik sözlerine.

Fakat faşist Türk devletinin, Ermeni Soykırımı'nı inkâr eden siyaseti devam ettiği müddetçe, Kemal Yalçın gibi milyonda bir bulunan iyi yürekli Türklerin tatlı sözleri, Ermenileri yalnız uyutmaya yarar.

Yufka yürekli ahmak Ermeniler; 1850'lerdeki Türklerin "Tanzimat" palavralarına inandılar. Ve Osmanlı Türklerinden fazla, Osmanlı oldular.

1908'de Selânikli İttihat ve Terakki Partisinin *hürriyet* masallarına, Ermeniler, saf çocuklar gibi inandılar.

Ve Ermeni papazları, hocalarla sarmaş dolaş sarıldılar öpüştüler ve kardeş oldular.

Fakat 1915'te de kardeş sanılan bu Türkler, Edirne'den Van'a kadar bütün Ermenileri, soykırımına uğrattılar.

Bugün 1915 soykırımından 88 sene sonra, Ermenilerin Türklerden dolayı maruz kaldıkları bu kadar felâketlerden sonra, Ermeniler tarihten hiç ders almamışlar.

*Ve enternasyonal para babalan teşkilâtının tazyiki ile, bazı Ermeni önderleri, Türklerle barış görüşmeleri yapıyor.*

Bu kuş beyinli bazı Ermeni yöneticileri, bir kaç iyi yürekli Türklerin tatlı sözlerine inanarak, Türklerle beraber kardeşçe yaşama rüyaları görüyor.

Meşhur sözdür: "*Deneneni yine denemek, aptallıktır*".

Bu arada çok meşhur bir Ermeni şarkıcı, kendi boyundan büyük sözler etmiye başladı:

*"Almanlar'la Yahudiler nasıl barıştı? Ermeniler de Türkler'le artık barışmalıdırlar"*.

Bu şarkıcıya soralım. Acaba Yahudiler Almanlarla hangi şartlarla barıştı? Biliyor mu?

1. 1945'te kamplardaki Yahudileri öldürdüler diye, Nazi Almanyası'nın bütün devlet adamları cezalandırıldı. Ve büyük liderleri öldürüldü.

2. Yahudilere yapılan katliam Almanya'da insanlık suçu olarak (*Holocoste*) kabul edildi. Ve 1945'ten bugüne kadar, hergün



Almanya'nın bütün medya organlarında, bu *Holocoste*'un hikâyesi devamlı yayınlanır.

3. Almanya Yahudilere tazminat olarak, 1945'ten bugüne kadar, her sene milyarlarca dolar ödüyor.

İsrail bu paralarla kuruldu. Ve İsrail, bu milyarlarca dolarlar sayesinde, bütün Araplara meydan okuyor.

Büyük Ermeni şarkıcıya yine soralım:

Ermeni milletini soykırımına uğratan ve Ermenilerin 4000 senelik vatanını çalan "*Türkler'le, Yahudilerin Almanlar'la barıştıkları gibi, biz de barışalım*" diyorsunuz.

Acaba Türk ve Ermenilerin barışması için, Yahudi-Alman barış şartlarının binde bir benzerini, Türklere uygulamak mümkün müdür?

Hayır! Türkler; Ermeni Soykırımı'nı kabul etmiyorlar ve hiç bir zaman da kabul etmeyeceklerdir.

Çünkü Ermeni Soykırımı'nı kabul ettikleri gün, Türkiye, balon gibi patlar ve parça parça olur.

Fakat bir ümidimiz var, o da Ruslardan.

Yalnız Ruslar; Türkiye denilen insanlığın yüz karası, katiller ve eşkiyalar devletini yıkabilir.

Bekliyelim ve görelim.

N 67

Nairi, 9 Eylül 2003, № 202

### "TÜRKİYE DENİLEN MUAMMA"

Bütün dünya devletlerinde kanunlaşmış adettir: En çok elli sene sonra, devlet arşivleri gizli olmaktan çıkar ve halkın tetkikine açılır. Bir istisna ile: Yalnız Türkiye hariç?!

Türkiye denilen devletin arşivlerine bakmak yasaktır. Niçin?

Çünkü arşivler açıklanırsa; Türkiye denilen, 1923'te hiç yoktan yaratılan türeme devletin, bütün sırları ortaya çıkar.

Çünkü arşivler açıklanırsa; 1915'te Ermeni Soykırımı'nı yapanlar ve yaptırılanlar ortaya çıkar.

Çünkü arşivler açıklanırsa; *Hasta adam* denilen Osmanlı devletini ölümden kurtararak, yerine Türkiye denilen devleti yaratanların kimliği ortaya çıkar.

Çünkü arşivler açıklanırsa; 1919'de Mustafa Kemal'in, Sivas ve Erzurum kongrelerinde hocaların ve şeyhlerin desteği ile iktidara geldikten sonra, 1923'te onların bir kısmını öldürttüğü, bir kısmını sürdürdüğü, bir kısmını da hapse attığı ortaya çıkar.

Çünkü arşivler açıklanırsa; Mustafa Kemal'in, 1919'da Sovyetlere kendisini Batı düşmanı ve komünist dostu olarak göstererek, Sovyetlerden büyük destek, sonsuz para ve silah aldığı, fakat Yunanlıları 1923'te denize döktükten sonra, Sovyetlere dirsek çevirerek Anadolu'daki komünistleri temizlediği, hatta Karadeniz'de komünistlerin elini ayağını bağliyerek denize attırdığı ortaya çıkar.

Çünkü arşivler açıklanırsa; Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasından sonra, Karadeniz sahilinin 3000 senelik yerli halkı olan Pontuslu Yunanlıları soykırımına uğratarak tamamen temizlediği ortaya çıkar.

Çünkü arşivler açıklanırsa; 1921'de Mustafa Kemal'in Fransızlarla anlaşarak, onların Adana ve Güney Anadolu vilayetlerinden gizlice çekilmesini sağladıktan sonra, binlerce seneden beri Adana, Maraş, Anteb, Urfa ve Mardin'de yaşayan Ermeni ve Süryanîleri soykırımına uğrattığı ortaya çıkar.

Medeniyetlerin ve Hıristiyanlığın beşiği Anadolu'nun, 3000 senelik yerli halkları olan; milyonlarca Hıristiyanı, Yunanlıları, Ermenileri ve Süryanîleri soykırımına uğratarak, Anadolu'da yüzde yüz müslüman bir devlet yaratan Mustafa Kemal'e, Türkler ne kadar teşekkür etseler, gene azdır.

Fakat, bizce en mühimi, **Mustafa Kemal'in arkasında kimler vardı?**

N 68

Naîri, 23 Eylül 2003, № 203

## ZAVALLI ALMANYA

ALMANYANIN BAVYERA EYALETİNİN  
İÇİŞLERİ BAKANI GÜNTHER  
BECKSTEIN DEMİŞ Kİ:  
*“21 EYLÜL 2003 TARİHİNDE  
YAPILACAK EYALET SEÇİMLERİNDE  
TÜRKLER BANA OY VERİR”*

## HÜRRİYET GAZETESİ - 19.09.2003

Almanya'nın Bavyera eyaleti İçişleri bakanı ve Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (C. S. U.) liderlerinden Günther Beckstein **Hürriyet** gazetesi müdürlerine verdiği beyanatta demiş ki:

*“Türkler oyunu bana verir”*. Fakat Beckstein, Türklerin, niçin kendisine oy vereceklerini söylemiyor.

Acaba ismine bakarak Beckstein'i Yahudi zannederek mi Türkler ona oy verecekler? Bilmiyoruz.

Fakat bizim anladığımız bir şey var.

O da, Almanya'daki Türklerin oylarının, Almanya seçimlerini etkilemeye başlamış olmasıdır.

Türkiye'nin 82. vilayeti sayılan Bavyera'da bugün milyonlarca Türk var.

Ya Türkiye'nin 83. vilayetinde, yani Berlin'de ne kadar Türk var?

Berlin tamamen Türklerin elinde.

Daha bugün Türkler, Almanya seçimlerinde baş roldeler.

Düşünebiliyor musunuz, 50 sene sonra durum ne olacak? O zaman Türkler, Almanya'da çoğunluk olacaklar. Zavallı Almanya. Zavallı Almanlar.

Fakat Almanlar, 1941- 45'de Yahudilere yaptıkları kötülüklerinin cezasını çekiyorlar.

Zannediyor musunuz ki, bu durum kendi kendine meydana geldi?

Kat'iyen!

*Görünmez kuvvetler*, 1941-45'de Almanya'da öldürülen Yahudilerin yerini, Türklerle doldurmaya başladılar.

Yahudiler, 1941-45'de Almanların yedibuçuk milyon Yahudi öldürdüklerini iddia ediyorlar.

Bugün Almanya'da yedibuçuk milyondan fazla Türk var.

Bugünkü Almanya'daki durum, *görünmez kuvvetlerin* uyguladığı programın sonucudur.

Fakat niçin, Almanların, yalnız Yahudileri öldürmelerinden bahsediliyor.

1915'te Türkiye'de Ermeni Soykırımı yapılırken, Türklerin büyük müttefiki Almanlardı.

1915'te Ermeni Soykırımı, Almanların tasvibi ile ve Almanların gözlerinin önünde yapıldı.

1915'teki Ermeni Soykırımı'nda Türkler, cellât rolünde idiler. 1915 Ermeni Soykırımı emri, büyük patronlardan geldi.

Eğer 1915 Ermeni Soykırımı'nın suçluları olan Türkler ve büyük patronlar cezalandırılırsalardı, 1941-45'de milyonlarca Yahudi ölmez ve Almanya da bugünkü zavallı vaziyete düşmezdi.

N 69

Naîri, 7 Ekim 2003, № 204

### “ÜMITLERİM HEP KIRILDI”

Bizim gençliğimizde, İstanbul'da çok yaygın olan bir şarkı vardı.

Çok üzgün ve romantik bir şarkı idi. Bu şarkıyı her dinleyişimizde üzülür ve ağlamaklı olurduk.

Bu şarkının ismi “*Ümitlerim hep kırıldı*” idi.

3 Ekim 2003 tarihli **Milliyet** gazetesinde yayınlanan, Amerika'nın Türkiye ile Dubai'de imzaladığı sekiz buçuk milyar dolarlık Amerikan yardımının şartlarını okuyunca, bu şarkıyı hatırladık.

Aman efendim aman. Amerika sekiz buçuk milyar dolar vermek için, ne şartlar koymuş, ne şartlar.

Bizim anladığımız, buna “kıskaç almak” derler.

Milliyet gazetesi, bu şartların dokuzunu sıralamış.

Fakat bizim için en mühimi 6 numaralı şart.

**“6. Amerikan Dışişleri bakanlığı Türkiye’nin Irak’ta işbirliği yapmadığını veya Kuzey Irak’a Türk askerinin “tek taraflı” girdiğini veya insanî konularda istenilen yardımlaşmanın sağlanmadığını rapor ederse kredi verilmeyecek”.**

Bu demektir ki, Türkiye bundan sonra (1974’de Kıbrıs’ta yaptığı gibi) bir bahane bularak Kuzey Irak’ta kurulan yarı resmî Kürt devletine hücum edip, Kürtleri temizleyemeyecek.

Öyle anlaşılıyor ki, Amerika, 11 Eylül 2001’de New York faciasına sebep olan Suudi Arabistan’ın sünnî müslümanlarını cezalandırmak için, şîî müslümanları kuvvetlendirmek siyasetini tatbik ediyor.

Amerika, Irak’ta sünnî Saddam Hüseyin iktidarını yıktı, ve yerine Irak’ta çoğunluk olan şîîleri iktidara getirdi.

Bu arada çok şımaran ve Irak Harbi’nde Amerikalılara geçiş izni vermeyen, Türkiye’yi de cezalandırıyor.

Kuzey Irak’ta kurulan Kürt devletini, Amerika bugün açıkça desteklemektedir.

Ve Kuzey Irak’ta, bağımsız bir Kürt devletinin ilân edilmesi, artık bir kaç sene meselesi.

Amerika’nın sekiz buçuk milyar dolarlık yardımına karşı, Türkiye’nin Kuzey Irak’a girmemeyi kabul etmesi, Türkiye’nin Kürt devletini “*de facto*” kabul etmesi demektir.

Halbuki Türkiye, Irak Harbi başlamadan ne rüyalar görüyordu.

Türkiye, Kerkük petrollerini ele geçirecek ve 1915’te Ermenileri temizlediği gibi, “*harpte olur böyle şeyler*” diyerek Kuzey Irak’taki Kürtleri temizleyecekti. Çok yazık oldu.

Gel de, bu durumda, “*Ümitlerim hep kırıldı*” şarkısını söyleme.

N 70

Naîri, 21 Ekim 2003, № 205

**TÜRK BASINI VE EDİRNEKAPI'DAKİ  
ÇİNGENE MAHALLESİNDE PARA  
VERİLEREK OYNATILAN,  
TİYATROVARİ ÇİNGENE KAVGALARI**

Nedense, Türkçe gazeteleri okuyunca, aklımıza, bir zamanlar Edirnekapı'daki çingene mahallesindeki göstermelik kavgalar aklımıza gelir.

Media gazetelerinin hergünkü başlıkları, 20 santimlik puntolarla. Ve ne argo kelimeler. Ve bilhassa ne palavralar ne yaygaralar. Tam Edirnekapı'daki çingene kavgası ayarında yazılar.

Fakat bazen Türkçe gazetelerde çok ciddi yazılar da görürüz.

18 Ekim 2003 tarihli **Hürriyet** gazetesinin '*Basından seçmeler*' sayfasında İsmet Berkan'ın "**Irak'taki Kırk Tilki**" başlıklı yazısı o ciddi yazılardan biri.

İsmet Berkan bu yazısında, Irak'daki bugünkü durumu çok iyi tesbit ederek diyor ki:

*"Amerikan siyasetinin amacı, sünnîleri ve şiîleri birbirine vurdurarak, Irak'ta uzun müddet kalmaktır".*

Çok doğru. Malûm ya, meşhur deyimdir: "Parçala ve hükmet".

Dünyaya hâkim olan kuvvetlerin başlıca siyasetidir bu.

Son zamanlarda, Amerika'nın **Yugoslav Birliği**'ni parçalıyarak küçük küçük devletlere bölmesi, bu siyasetin sonucudur. Bu parçalanan Balkan devletlerinde bugün en büyük Amerikan askerî üsleri kuruldu.

Dünya dönüyor ve devamlı değişiyor. Büyük kuvvetlerin stratejisi de değişiyor.

Büyük devletler, dünya hâkimiyetlerini devam ettirmek için, baş kaldıran, çok kuvvetlenen ve şımaranların başına vurmaya mecburdurlar.

Uyanan İslâm tehlikesine karşı Amerika, Afganistan'ı vurdu, Irak'ı parçaladı.

Yarın sıra kimde?

Biz, zannediyoruz ki sıra Türkiye'ye gelecek.

Türkler yarın 100 milyon olma rüyasını görüyorlar.  
Türklerin *turancılık* ve *islâmcılık* ideallerini de, herkes bilir.  
Amerika bu tehlikeye karşı, ilk iş olarak Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kuruyor.

Sonra? Sonrasını bilmek için müneccim olmaya lüzum yok.  
Sıra Türkiye'deki yirmi milyondan fazla olan Kürtlere gelecek.

N 71

Nâiri, 4 Kasım 2003, № 206

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ  
MÜDÜRÜNE AÇIK MEKTUP  
KÜÇÜKÇEKMECE SIRTLARINDA  
1960'LARA KADAR MEVCUT OLAN  
ESKİ ROMA RHEGIUM ŞEHRİNİN  
KALINTILARI NE OLDU?

Bugün Küçükçekmece denilen yerde, eskiden Romalıların kurduğu **Rhegium** şehri vardı. Romalılardan sonra, Bizanslılar **Rhegium**'u saraylar ve kiliselerle süslediler.

Fakat sonra Osmanlı denilen çapulcu eşkiyalar geldiler. Ve o güzelim **Rhegium** şehrini yerle bir ettiler. Yıktilar.

1938'de arkeolog Mamboury tarafından Küçükçekmece sirtlarında kazılar yaptırıldı ve eski **Rhegium**'dan kalıntılar meydana çıkarıldı.

Biz 1953'de bir çok kere, bu kalıntı **Rhegium** şehrini ziyaret ettik.

Şehrin girişini gösteren ve üzerinde '**Rhegium**' yazılı tabela da vardı.

Bu ziyaretlerimiz esnasında, **Rhegium** harabelerinin bir çok resimlerini çektik.

Şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi müdürüne soruyoruz:

1938'de, arkeolog Mamboury'nin meydana çıkardığı, eski Romalıların kurduğu **Rhegium** şehrinin harabeleri ne oldu?

Biz tanıdıklarımıza sorduk. Küçükçekmece sırtlarında böyle bir antik şehrin harabelerinin mevcudiyetinden kimsenin haberi yok.

Sayın İstanbul Arkeoloji Müzesi müdürü beyefendi.

Söylenenler doğru mu?

Eski Rhegium şehrinin harabelerini de mi yıktınız ?

Lütfen cevap veriniz.

Saygılarımızla, H.Ç.

N 72

Naîri, 18 Kasım 2003, № 207

### “BİR BAŞLADI MI, ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ ÇÖZÜLÜR”

15 Kasım 2003 tarihli **Hürriyet** gazetesinin “*Basından seçmeler*” sayfasında Güngör Mengi’nin çok mühim bir yazısını okuduk.

Güngör Mengi’nin yazdıklarını aynen yayınlıyoruz:

*“Hukukun gücüne inanmayan ulusal karakterimiz yeni ve büyük bir borç yükü doğuruyor.*

*Kıbrıslı Rum Titiana Loizidu, Girne’deki ev ve arazisinin işgal edildiğini öne sürerek 1990 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye’yi dava etti. Türkiye beş yıl önce 650 bin dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.*

*Bu davanın görülmesi A.İ.H.M.’nin Türkiye’yi işgalci saydığıнын bir işareti, tedbir alınmadığı taktirde başımıza gelecek büyük yıkımın habercisiydi.*

*Ama Denктаş ve danışmanı Mümtaz Soysal kararı ciddiye almamak bir yana, Rum mallarını Türklere tapulama işlemlerine devam ettiler. Aynı kafadaki Ankara hükûmetlerinin gafleti, faizlerle borcu bir milyon dolara yükseltti.*

*Nihayet AKP hükûmeti geçen Temmuzda, tazminatı ödemeye hazır olduğunu, fakat bu davanın daha sonraki başvurulara örnek teşkil etmesini istedi.*



*Ancak bu istek kabul edilmedi.*

*Ve korktuğumuz başımıza geldi: Ültimatomu yedik! Avrupa Konseyi, Loizidu tazminatı 19 Kasım'a kadar ödenmediği takdirde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını bildirdi.*

*Bu yaptırım, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki Türk parlamenterlerin oy haklarını kullanamamasından başlayıp, Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmemize kadar uzanabilir. Daha fenası, Avrupa Birliği üyeliği rüyamızın da sonu olur.*

*Bir başka tehlike, Loizidu davası emsal sayılarak Türkiye üstünde büyük bir mali baskı yaratılması ihtimalidir.*

*Çünkü Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden sonra, 200 bine yakın Rum göçme mecbur olmuşlardı. Loizidu davası emsal alındığı takdirde, Türkiye'nin ödemeye mahkûm olacağı tazminatların, 20-25 milyar doları bulacağı hesap ediliyor”.*

**Hürriyet** gazetesindeki Güngör Mengi'nin yazısında, bizi alâkadar eden kısmı aynen yayınladık.

Bu yazıdan anladığımızı göre, Türkiye mecburen “*hukuk devleti*” olma yoluna girmek üzere.

1974'de Türkiye'nin, Kıbrıs'ın yarısına yakın kısmını işgal etmesinden dolayı 200 bin Rum, binlerce senelik topraklarını evlerini ve herşeylerini bırakarak Kıbrıs'ın Yunan kısmına sığınmışlardı.

Ve Güngör Mengi'nin yazdığına göre, Türkiye, eninde sonunda, bu göçmen Rumların mülklerinin karşılığı olarak en aşağı 25 milyar doları ödemeye mecbur olacak.

Gelelim Ermeni Soykırımı'na. Türklerin 1915'te çıkardığı **Tehcir Kanunu** ile, Edirne'den Van'a kadar, o topraklarda binlerce seneden beri yaşayan en az üç milyon Ermeni, Suriye çöllerine sürüldüler. Bu sürgün edilen Ermenilere, 24 saat zaman verildi, yola çıkmak için. Ve onlar herşeylerini bırakarak sürgüne gittiler. Bu üç milyon Ermeninin yarısından fazlası yolda öldürüldü.

Bu sürgün olayı, aslında şeytanî bir şekilde planlanmış, korkunç bir soykırımı idi.

Siz Türkler, hâlâ bu Ermeni Soykırımı'nı inkâr ediyorsunuz.

Fakat çıkardığınız **Tehcir Kanunu** ile Ermenileri sürdüğünüzü de inkâr edemezsiniz ya.

Bu sürgün edilen üç milyon Ermeninin, topraklarını mallarını mülklerini, herşeylerini zaptettiniz. Ve çıkardığınız “**Emvali metruke**” kanunu ile, bu çapulculuğunuzu, “kanuna uydurdunuz”.

“**Emvali metruke**” demek sahipsiz mülk demektir. Fakat bu mülkler sahipsiz değildi. Zavallı Ermenileri siz sürgün ettiniz. Ve onlar bir daha dönmediler. Çoğu öldürülmüştü.

Fakat sağ kalsalardı bile kendi topraklarına dönemezlerdi ki. Çünkü 1945’e kadar, İstanbul’da Küçükçekmece’den öteye, Kadıköy tarafında da Kartal’dan öteye, gâvurlar geçemezdi, yasaktı.

Ermeniler bunları unutmadı. Ve onlar Kıbrıslı Rum Titiana Loizidu gibi, **Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi**’nde haklarını arayacaklardır.

Unutmayın ki, soykırımı suçları, zaman aşımına (*müruru zaman*) tâbi değildir.

H. Ç.

N 73

Naïri, 1 Ocak 2004, Özel sayı

“VE ÖLÜR O, Kİ KORKU İLE DİZ ÇÖKER.  
ÇÜNKÜ KILIÇ, DAHA ADİLDİR HAÇTAN.  
ÇÜNKÜ HAYAT, YALNIZ CESURLARINDIR.  
O CESURLARIN Kİ,  
BAŞKALARININ ÖLÜMÜ İLE YAŞARLAR”

Lozan 1909, Rupen Sevag  
(Şair-Yazar, 24 Nisan 1915 Ermeni  
soykırımının kurbanlarından)

ŞAİR-YAZAR RUPEN SEVAG’IN  
YUKARDAKİ BU DÖRTLÜĞÜNÜ  
NİÇİN ZİKRETTİK?

Çünkü Ermenilerin, 1915 Ermeni Soykırımı’ndan 88 sene sonra, bugüne kadar akılları başlarına gelmedi. Ve bugün bile, hâlâ Ermeniler çiçek, kelebek ve aşk şiirleri ile sarhoş olurlar ve adalet, kardeşlik, ölümsüzlük safsataları ile rüyalar görürler.

Bunun en büyük delili, Ermenilerin, mistik şair Krikor Naregatzî’ye hayranlığı.

Kimdir Krikor Naregatsi?

Ermenilerin ortaçağ edebiyatının en büyük mistik şairi ve mukaddes din adamıdır.

951 senesinde Van gölününün güney sahillerinin bir köyünde doğmuş ve yine Van gölü sahilinde Giyavas’a (bugünkü ismi ile Gevaş) yakın Narek köyünde 10. asrın başlarında inşa edilen çok meşhur “Narek” manastırında tahsil görmüş ve rahip olarak hayatı boyunca dine ve Tanrı’ya hizmet etmiş ve 1003 yılında vefat etmiştir.

Yaşamı boyunca yazdığı dini şiirler, yalnız Ermeni edebiyatının değil, Hıristiyan dünyasının en kıymetli eserlerindedir.

Krikor Naregatsi, mistik şair olarak yazılarında şahane bir üslupla Tanrı'ya ve ölümsüzlüğe erişmeye çalışır.

Ölümünden sonra Ermeni kilisesi, O'na *mukaddes aziz* sıfatını vermiştir.

Krikor Naregatsi'nin mezarı ve içinde yaşadığı Narega Manastırı, mucizeler vuku bulan kutsal bir yer olarak, Ermeniler tarafından 1915'deki Ermeni Soykırımı'na kadar devamlı ziyaret edilmiştir.

Ve Ermeniler, asırlar boyunca bu mistik şairin, dünyevî hayatla ilgisi olmıyan bu din adamının şiirlerinin, dualarının tesirinde kalmışlar, ve hayallerle oyalanmışlar ve hakikatleri görememişlerdir.

\* \* \*

2003 senesi, Krikor Naregatsi'nin ölümünün bininci yıldönümü olduğundan, bu sene, Ermeni kilisesinin kutsal merkezi Eçmiadzin'de, katolikosunun önderliğinde, Ermenistan'da ve Ermenilerin bulunduğu bütün memleketlerde Krikor Naregatsi için törenler düzenlendi.

Bu arada Türkiye'de (**Avrupa Birliği**'ne girmek ümidiyle) ılımlı bir demokratik hava esmiye başlamıştı.

Bu tatlı bahar havasından istifade etmek isteyen İstanbul Ermenileri, Krikor Naregatsi'nin mezarının ve manastırının bulunduğu Van civarındaki Narek köyüne toplu bir inanç ziyareti yapmaya karar verdiler.

Hatta bu ziyaret haberini alan Fransa'daki Ermenilerden de, gitmiye karar verenler oldu.

Fransa'dan giden Ermenilerden biri arkadaşımız idi.

Ona dedik ki:

*"Boşuna gitme, ne Naregatsi'nin mezarı kaldı ne de Narek manastırı. Hepsi dinamitle havaya uçuruldu. Yerle bir edildi"*.

*"Sen yanlış biliyorsun"* dedi arkadaşımız. Biz de ona *"git de gör bakalım"* dedik. Ve arkadaşımız gitti.

Dönüşünde bizi arıyacaktı.

Aradan bir ay geçti, arkadaşımız bizi aramadı.

Bir müddet daha geçtikten sonra, biz onu aradık. Karısı çıktı telefona. *"Türkiye'den döndüğünden beri maneviyatı çok bozuk. Kimseyle görüşmek istemiyor"* dedi...

...Nihayet bir gün arkadaşımız bize geldi ve ağlıyarak boynumuza sarıldı.

*“Çok haklıymışın” dedi ve anlatmaya başladı: “Ne Naregatsi’nin mezarı kalmış ve ne de Nareg’in manastırı. Narek köyünün ismi, şimdi “Yemişli” köyü. Köylülere sorduk:*

*- Narek Manastırı ne oldu ? Nareg’in mezarı nerde?*

*Kimse cevap vermedi. Sözde bilmiyorlardı.*

*Bir ara yanımıza bir köylü yanaştı. “Benim babam müslüman olmuş Ermeni idi” dedi. Ve “ben size olanları anlatayım” dedi:*

*“Çok sene evveldi. Bir gün askerî büyük kamyonlar köye gelmeye başladı. Önlerinden jeepler geliyordu. İçinden subaylar indi. Kamyonları boşaltmaya başladılar, civar köylerden bine yakın genç toplamışlardı. Ve bu gençlere kazma kürek verdiler. Ve onlar, subayların ve askerlerin nezaretinde manastırı ve kiliseleri yıkmaya başladılar. Bu yıkım bir hafta kadar sürdü. Yıkamadıklarını da dinamitle havaya uçurdular. Her tarafı yerle bir ettiler. Son zamanlarda köye sizin gibi turistler geliyor. Ve Narek Manastırını soruyorlar. Biz de cevap vermiyoruz. Ne diyebiliriz ki?”*

N 74

Nairi, 29 Ocak 2004, № 208

### “BABA - OĞUL BUSH’LAR DA YARGILANMALI”

18 Aralık 2003 tarihli **Hürriyet** gazetesinde Yalçın Bayer’in *“Baba - Oğul Bush’lar da Yargılanmalı”* başlıklı yazısını okuyunca gözlerimize inanamadık.

Baba Bush’un 1991’de ve oğul Bush’un 2003’de Irak’ı haksız olarak işgal etmesine karşı çıkılarak, *“baba - oğul Bushlar’ın harp suçlusu olarak yargılanmaları lâzım diyor”* **Hürriyet** gazetesinin yazarı.

Aman efendim. Ne insanî fikirler bunlar. Bravo Türkler! Galiba hunharlıktan insaniyete doğru yavaş yavaş ilerliyorsunuz.

Fakat niçin bu 180 derecelik deęişme. 1974'te Kıbrıs'a hücum edip, Kıbrıs'lı Yunan halkını kana bulayan Türkler deęil mi? Son zamanlara kadar, Doęu Anatolya'daki Kürt köylerini alev makineleri ile yakan, bu Türkler deęil mi?

Şimdi ne oldu da, Türkler Irakı işgal eden Amerikalıları suçluyorlar? Muhakkak bir sebebi olmalı. Hiç kurt, kuzu olur mu?

Evet. Çok mühim bir sebep var.

Çünkü Irak'ı işgal eden Amerikalılar'ın, Irak'taki baş müttefikleri Kürtler.

Amerikalılar, Kuzey Irak'taki merkezleri Kerkük şehri olan (şimdilik gayri resmî) Kürt devleti ile işbirliği yapıyorlar.

Bu Kürt devleti, daha 1991'de baba Bush'un birinci Irak Harbi'nde *de facto* kurulmuştu.

O günden beri bu Kürt devleti; ordusu ile, meclisi ile, hükûmeti ile, ve parası ile tam bir devlet olarak mevcut idi.

Ve Amerikalılar Irak'ta devamlı kalabilmek için meşhur kanuna uyararak -“*Parçala ve hükmet*”- mecburdular Irak'ı parçalara bölmeye.

Ve Irak, deęişik etnik ve dinî yapısı ile parçalanmaya en uygun devlettir. Ve Amerikalılar bundan istifade ediyorlar.

Sünnî Iraklılara karşı, şîî Iraklıları destekliyorlar.

Ve şîîleri ve sünnîleri birbirlerine vurdurtuyorlar.

Kürtler ise baş dostları. Ve en güvendikleri millet.

Amerikan Dışişleri bakanı Colin Powell “Kürt devletine izin vererek Türkiye'yi karşımıza alamayız” demiş 7 Ocak 2004'te.

Ama bu yalnız sözde kalır. Diplomatik lisanda kullanılan ve zaman-ve güne uygun sözler.

Hakikat şu ki, Amerikalıların Irak'ta en kuvvetli “silah”ı Kürtler. Hem Iraklılara karşı. Ve bilhassa Türkiye'ye karşı.

Ki Türkler çok şımarasınlar. Fazla ileri gitmesinler.

Yoksa... Yoksa Kürt devletini resmen tanırız ha!

N 75

Nâiri, 3 Şubat 2004, № 209

**KIBRIS'IN HAKİKİ YILAN HİKAYESİ**

Kıbrıs problemi için, Türk mediasını (umumî efkarını) uzun yıllardan beri aldatıyorlar:

“Kıbrıs, Türkiye'nin güvenliği için çok önemlidir”. “Kıbrıs, Türkiye'nin uçak gemisidir”. Tamamen yanlış ve yalan.

1950'e kadar, Türk Dışişleri bakanı Fuat Köprülü'nün resmen söylediğine göre, “Türkiye'nin Kıbrıs diye bir problemi yoktu”. Fakat, sonra bu köprünün altından çok sular geçti.

Kıbrıs Rumlarının *Enosis* hevesi, İngilizleri, Kıbrıs'ı kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.

Ve İngilizler Türkiye'yi, Kıbrıs probleminin içine sürdüler.

Ve çok kanlı ve acı günler yaşandı, ve çok şükür. Bunun sayesinde İngilizler Kıbrıs'ta kalabildi.

1973'de Mısır'ın başkanı Enver Sadat, Yahudilerin bayram günü Kippour'da İsrail'e hücum etti.

Ve İsrail ilk başta çok zor günler geçirdi. Fakat sonunda İsrail harbi kazandı. Ve Kippour harbinde Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin, İsrail'in güvenliği için çok mühim olduğu ortaya çıktı.

Ve tam bir sene sonra, 1974'de Amerikan Dışişleri bakanı Kissinger, kendi talabesi olan Türkiye başbakanı Ecevit'e Kıbrıs'ı işgal emrini verdi. Ve Ecevit Kıbrıs'ın yarısını işgal etti.

Niye? Niçin? Ne hakla? Kıbrıs'ta yüzde onbeş kadar olan (sözüm ona) Türk denilen ahali ile adanın yarısını nasıl işgal edersiniz? Onu, Kissinger'e sorun.

Bu arada yeni öğrendik, Ilgaz Zorlu'nun söylediğine göre Ecevit'in karısı Rahşan Ecevit *sabetaycı* imiş. Hiç şaşmam. Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit ve Kissinger. Şimdi anladınız mı işin püf noktasını?

1974'ten, 2004 senesine kadar, 30 seneden beri Kıbrıs'ın yarısı Türklerin elinde. Bu vaziyette Rumlar Kıbrıs'daki İngiliz üslerinin

mevcudiyetine karşı hiç bir şey söyleyemezler. “Alan memnun, satan memnun”. Fakat bu arada işi bozan, **Avrupa Birliği** oldu.

Mayıs 2004’de **Kıbrıs Yunan Devleti, Avrupa Birliği**’ne tam üye olarak girecek, Türk kısmı ne olacak? Ordaki ahali ağır bastı.

Ve Türkiye, mecbur oldu Kıbrıs Yunan hükûmeti ile anlaşmaya yanaşmaya. Ve bu arada Kıbrıs Türk kesimindeki (sözüm ona) hükûmetin başına başbakan olarak, Yunanlılarla anlaşma taraftarı olan Talât geçti. Her şey iyi de, bu Talât ismi iş bozuyor.

Bizim anladığımız kadar, bu Talât’ın babası 1915 Ermeni Soykırımı’nın baş sorumlusu Talât Paşa’nın hayranı olacak ki, oğlunun ismini Talât koymuş. Talât ismini taşıyan kişinin sözüne inanılmaz. Çünkü 1915’e kadar Talât Paşa Ermeniler ile “kardeş” idi. Fakat 1915’te Talât Paşa Ermeni “kardeşlerinin” hepsini öldürttü. Bu Kıbrıslı Talât, Kıbrıslı Yunanlılara ne oyun oynayacak acaba?

N 76

Naîri, 17 Şubat 2004, № 210

## KIBRIS PROBLEMİNDE EN MÜHİM SON HABER NEDİR?

Kıbrıs Yunan lideri Papadopoulos ile Kıbrıs’ın Türk lideri Denктаş’ın, New York’ta bir kaç gündен beri yaptıkları pazarlık görüşmeleri mi?

Hayır canım.

En mühim haber, İsrail’in eski Dışişleri bakanı Shimon Peres’in evvelki gün Ankara’ya gelmesidir.

Bundan evvelki yazımızda da belirtmiş idik. “1973’deki İsrail ve Mısır arasındaki “Kippour” savaşında, Kıbrıs adasının, İsrail’in güvenliği için çok mühim olduğu ortaya çıktı” demiştik.

Onun için, New York’taki Papadopoulos - Denктаş görüşmesi hiç mühim değil.

Son karar, Ankara’ya gelen Shimon Peres’den gelecek. Peres ne derse onun sözü yerine getirilecek.



Ondan sonra bütün söylenenler, lâf-ü güzaf, gevezelik. Daha doğru-  
su tiyatro.

Türkiye'yi, Kıbrıs problemine sokan Batılılar.

Batılıların korkusu, Kıbrıslı Yunanlılar *enosis* ilân eder ve İngiliz  
üslerini Kıbrıs'tan kovarlar, diye.

Ve o zaman İsrail'in güvenliği de tehlikeye girer.

Türkler, siz hiç dert etmeyin.

Siz istesenez de, istemesenez de, Kıbrıs'ta devamlı kalacaksınız.

Çünkü Türkler Kıbrıs'ta, Yunanlılara karşı denge unsurudur.

Kıbrıs'ın işgali, size çok pahalıya mal oluyor.

Bütçenizin mühim bir kısmı, Kıbrıs'daki masraflara gidiyor.

Ama ne yaparsınız. Başa gelen, çekilir.

Emir yüksek yerden.

İsrail'in güvenliği mevzubahis olunca, akan sular durur. Çünkü  
“İsrail demek, mondialisation demektir”.

N 77

Nairi, 2 Mart 2004, № 211

### ANTEB'İN, MARAŞ'IN VE URFA'NIN LÂYIK OLDUKLARI EN UYGUN İSİMLER NEDİR?

### 1915 ERMENİ SOYKIRIMININ SORUMLUSU TÜRKLERE AÇIK MEKTUP

Siz Türkler, Güney illerinizden Anteb'e, Maraş'a, Urfa'ya birer kulp  
isim takmıışsınız.

Anteb'e Gazi Antep diyorsunuz. Maraş'a Kahraman Maraş. Ve  
Urfa'ya da Şanlı Urfa diyorsunuz.

1915'e kadar Anteb, Maraş ve Urfa, binlerce seneden beri, Ermenilerin  
yaşadığı, ve çoğunlukta olduğu şehirler idi. 1914-1918 Harbinde yenildiniz;  
ve Anteb'i Maraş'ı ve Urfa'yı 1918'de Fransızlar işgal etti.

1915 Soykırımından kurtulan, *kılıç artığı* Ermeniler, Fransızlara güvenerek bir kısmı, Anteb'e, Maraş'a, Urfa'ya geri döndü.

Fakat Fransızlar, 20 Ekim 1921'de Ankara'da yeni Türk hükûmeti ile bir sulh anlaşması imzaladılar.

Bu anlaşmadan sonra, Fransızlar bir gece içinde Anteb, Maraş ve Urfa'dan gizlice çekildiler.

O kadar gizli çekildiler ki, Fransız askerleri, vasıtaların tekerleklerini otla sardılar, ses çıkmasın diye.

Ve kahbece kaçtılar. Ve bu şekilde Ermenileri müdafaasız bıraktılar.

Ve siz Türkler, pusuda bekliyordunuz.

Fransızlar çekildikten sonra, aç kurtlar gibi Ermenilerin üzerine saldırdınız.

Ve çoluk, çocuk, kadın, erkek bakmadan, Ermenilerin çoğunu koyunlar gibi kestiniz.

Bir kısım Ermenileri de kiliselere doldurdunuz ve kiliseyi ateşe verdiniz ve Ermenileri diri diri yaktınız.

Bizim çocukluğumuzda, İstanbul'da, Urfa'daki katilamdan mucize olarak kurtulan yaşlı bir Ermeni kadın, Türklerin Urfa'da Ermenilere yaptıkları hunharlıkları anlatmıştı.

Bugün bile, Urfalı Ermeni kadının anlattığı, feci katliam sahnelerini hatırladığımız zaman, tüylerimiz diken diken olur.

Ve 1921'de sizin Anteb'de Maraş'ta ve Urfa'da Ermenilere yaptığınız canavarlıkların "sembölü" olarak, Anteb'e gazi, Maraş'a kahraman, Urfa'ya da şanlı diye, birer kulp isim taktınız.

Ey Türkler, eğer insanî bir tarafınız varsa, müdafaasız Ermenileri kestiğiniz için, Anteb'e Maraş'a Urfa'ya verdiğiniz, insanlığın yüz karası olan o isimleri değiştiriniz. Ve korkunç hakikatleri ifade eden aşağıdaki isimleri veriniz.

Anteb'e, *katil Antep*.

Maraş'a, *kahrolası Maraş*.

Urfa'ya, *kanlı Urfa*.

Türklerin yaptıkları vahşetten dolayı, insan olarak utanç duyan BİR  
ERMENİ.

N 78

Naîri, 16 Mart 2004, № 212

**1915 ERMENİ SOYKIRIMININ SORUMLUSU  
TÜRKLERE AÇIK MEKTUP****ADANALI EŞKİYALARIN  
HAKKINI YİYORSUNUZ**

2 Mart 2004 tarihli yazımızda belirtmiştik.

1915'den 1922'e kadar Ermenileri kestiğiniz için, Antep'e Gazi Antep, Maraş'a Kahraman Maraş, Urfa'ya da Şanlı Urfa diye birer kulp isim takmışsınız.

Biz Ermeniler, haksızlığa, adaletsizliğe dayanamayız.

Adana'ya, öteki şehirler gibi, niçin bir kulp isim takmadınız?

Bu yaptığınız, Adanalı eşkiyalara karşı çok büyük haksızlıktır.

Halbuki, Antep'ten, Maraş'tan, Urfa'dan çok daha Adana'nın hakkıdır, öyle kanlı şanlı bir isim taşımak.

Selânik'te *dönmelerin ve farmasonların* kurduğu İttihat ve Terakki Partisi, 1908'de İstanbul'da iktidara geldikten bir sene sonra, 1909'da Adana'da 1915 Ermeni Soykırımı'nın ilk provasını (denemesini) yaptırdı.

1 Nisan 1909'dan 14 Nisan 1909'a kadar, 14 gün zarfında, Adana'daki Ermeni halkına korkunç ve hunharca bir katliam uygulandı.

İttihat ve Terakki Partisi'nin emri ile, Adana'daki hükûmet kuvvetleri, katliama hazırlık olarak, müslüman halka gizlice silah dağıtmıştı.

Hapishanedeki 500'den fazla haydut ta, bu katliama "yardım" etsinler diye serbest bırakıldı...

Ve 1908'de *Hürriyet* geldi diye, Adana'daki Ermeniler çok memnundu.

Hiç bir şeyden haberleri yoktu.

Ve birden, 1 Nisan 1909'da eşkiya ve katil grupları, Ermeni mahallelerine hücum ettiler ve 14 gün süren korkunç katliamlarla, Adana ve civarında yaşayan Ermenilerden 30000 (otuzbin) kişiyi, koyunlar gibi keserek öldürdüler.

O günlerin Avrupa gazeteleri, Adana'da öldürülen, yığın yığın Ermeni cesetlerinin resimleri ile doludur.

Ve o günlerde, Ceyhan nehri, kesilen Ermenilerin kanları ile, (kan kırmızı) akıya başladı.

Ey 1915 Ermeni Soykırımı'nın sorumlusu Türkler!

1909'da öldürülen 30000 (otuzbin) Ermeninin katili, Adanalı eşkiyaların hakkını yemeyin. Ve Adana katiller şehrine lââyık olduğu ismi verin.

1909 Ermeni katliamının yapıldığı Adana şehrine en yakışan isim, "Canavar Adana"dır.

Türklerin yaptıkları vahşetten dolayı, insan olarak utanç duyan BİR ERMENİ

H. Ç.

N 79

Nâiri, 30 Mart 2004, № 213

**“ATATÜRK'ÜN MANEVİ KIZI  
SABIHA GÖKÇEN İÇİN,  
ERMENİ ASILLIDIR”  
DEMİYE CESARET EDEN “AGOS”  
GAZETESİNİN ÖNÜNDE,  
BOZKURLAR GÖSTERİ YAPMIŞLAR...**

Gazeteye ve gazete yöneticilerine karşı tehditler savurmuşlar, bağırıp çağırmışlar. Fakat o kadar.

Gazete binasına girmemişler, kırıp dökmemişler.

Nasıl olur? Hayret edilecek şey.

Türkiye hakikaten demokratlaşıyor mu acaba?

Biz, o *Bozkurtlar* denilen canavarları, 1946'larda İstanbul'da *Tan* gazetesinin önünde bizzat görmüş ve tanımıştık.

Sözde üniversite öğrencisi olan bu vahşî kurtlar sürüsü, solcuların gazetesini olan *Tan Matbaası*'nın önünde, ilk önce “solculara ölüm!” diye haykırdılar, sonra da gazete binasına hücum edip, idarehaneyi ve bilhassa

matbaayı, kısa bir zaman içinde yakıp yıktılar, ve koca binayı harabeye çevirdiler.

O senelerde Amerikan C.İ.A.'nın emriyle **Tan** gazetesine karşı yapılan bu saldırı, Türkiye'deki solcuları temizlemek ve Türkiye'yi NATO'ya sokmak için yapılan işlemlerden birisi idi.

**Agos** gazetesi dua etsin ki, *bozkurtlar*, **Tan** gazetesine yaptıkları gibi, **Agos**'u yıkmadılar.

Fakat Türkiye'de bütün gösteriler devletin emri ile yapılır. Ve *bozkurtlar*, yıkma emri almamışlardı. Yalnız **Agos**'a bir ihtar verdiler. **Agos** çok ileri gitmesin diye.

Bu ara devlet çok dikkatlidir. Malûm ya, Türkiye **Avrupa Birliği**'ne girmek için çalışıyor.

Simdi hiç öyle yakıp yıkmak olur mu?

Her şeyin zamanı, sırası var.

Bu arada **Agos** gazetesine gidip, yapılan gösteri için özür dileyen Türklerin isimlerini saymakla bitiremeyiz.

Hayret, Türkiye'de ne kadar da "demokrat" insan varmış da, bizim haberimiz yokmuş...

Sabiha Gökçen'in Ermeni olduğu haberi, bir çok tabuların yıkılmasına sebep oldu.

Yok efendim, Sabiha Gökçen Ermeni değilmiş, Boşnakmış (yani Sırp asıllı imiş).

Fakat yıkılan en büyük tabu ve en mühim haber de şu:

**"Mustafa Kemal Boşnakmış".**

Bravo Türkler, ha biraz daha gayret. Mustafa Kemal'in aslının ne olduğunu ortaya çıkarın.

Fakat size bir şey söyleyelim mi?

Bugün "A.D.N." denilen kontrol ile binlerce sene evvel yaşıyan bir insanın iskeletinden milliyetini ve aslının ne olduğunu ortaya çıkarıyorlar.

Hodri meydan *bozkurtlar*!

Bir "A.D.N." kontrolü yaptırın da görün, milliyetinizin sicilini.

Orta Asya'dan gelen Tatar ırkından mısınız? Yoksa sakın, aman ha, Rum veya Ermeni misiniz acaba?

N 80

Naîri, 13 Nisan 2004, № 214

## FRANSIZ YAZARI PİYER LOTİ NİÇİN TÜRK DOSTU İDİ? VE NİÇİN TÜRKLERİ ÇOK METHEDERDİ?

Çünkü Piyerre Loti *oğlancı* idi. 40 sene Fransız donanmasında deniz subaylığı yapan Piyerre Loti vazifesi icabı İstanbul'a da uğramıştı.

Tanınmış romanlarından "Aziyade" (1879) ve "Desenchantees" İstanbul'u ziyaretinin tesiri ile (1906) yazılmıştır.

Piyerre Loti, bir çok kereler İstanbul'u ziyaret etti.

Ve siz Piyerre Loti'nin oğlancı olduğunu öğrenmişsiniz.

Ve Piyerre Loti'nin son ziyaretlerinde ona hediyelik en körpe ve güzel oğlanları sundunuz.

Ve ondan sonra Piyerre Loti Türkleri methetti de methetti.

Tabii ki ağzının suyu akararak ve genç oğlancıkları bekliyerek.

Siz Türkler, adam kandırmakta bir tanesiniz.

Siz çok iyi bilirsiniz karşınızdakinin zayıf tarafını.

Bir kısmını para ile kandırırsınız.

Bir kısmını kadın sunarak.

Bir kısmını da Piyerre Loti gibi güzel oğlanlar sunarak.

Ve bir çoğunu da midelerinden avlarsınız.

Ve bilhassa iyi tiyatro oynarsınız. Yüzünüzü kuzu postu ile örterek, vahşî hayvan karakterinizi göstermezsiniz.

Fakat son zamanlarda foyanız meydana çıktı.

Helmut Kohl'ün sağ kolu ve Almanya'nın eski Çalışma bakanı Blum, maskenizi yırttı ve hakikî yüzünüzü ortaya çıkardı.

Ve bugünkü Almanya başbakanı Schröder'in, sizin **Avrupa Ortak Pazarı**'na sokmak için gayretleri ters tepki yarattı.

Ve bugün Almanya halkının büyük çoğunluğu, sizin **Avrupa Ekonomik Birliği**'ne girmenize karşı.

Almanlar, bilhassa sizin ne olduğunuzu, Almanya'da yaşayan 5 milyondan fazla Türklerden öğrendiler.

Fransa'nın ve diğer Avrupa devletlerinin halklarının büyük çoğunluğu da sizin Avrupa Birliği'ne girmenize karşı.

Bundan sonra Amerika'nın ve *dünya para babalarının görünmez teşkilâtının*, sizin lehinizde Avrupalıları zorlamaları da fayda etmiyecek.

Çünkü Avrupa halkı artık öğrendi ki, Fransa'nın eski başbakanı Valery Giscard d'Estaing'in de dediği gibi, '*Türkler Avrupa Birliği'ne girdikleri gün, Avrupa yıkılır.*'

N 81

Naîri, 27 Nisan 2004, № 215

**24 NİSAN 1915'DE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 89.  
YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE**

**LÂNETNAME - N° 1**

1945'te Almanya'da, Yahudilerin katliamının suçlusu Hitler idi. 1915'te Osmanlı Devleti'nde Türklerin gerçekleştirdiği Ermeni Soykırımı'nın baş sorumlusu kimdir?

1915'te Osmanlı Hükûmeti'nin Dahiliye vekili olan Talât Paşa'dır.

1912'de İstanbul Nuruosmaniye'deki İttihat ve Terakki Partisi'nin genel merkezinde verilen, Ermeni milletini yok etme kararını, Dahiliye vekili Talât Paşa, Nisan 1915 tarihinden itibaren tatbik etmiye başladı.

Talât Paşa, Osmanlı Devleti'nin bütün valilerine gönderdiği şifreli telgraflarla, çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, bütün Ermenilerin öldürülme emrini verdi.

Kim idi Talât Paşa?

Edirne'li, Çingene asıllı bir posta memuru idi Selânik'te. Fakat zamanla ilerledi. Ve 1915'de Dahiliye vekili idi.

Fakat en mühimi, İstanbul Farmason Genel Meclisi'nde, en büyük rütbe olan "*üstadı azam*" olarak bütün *farmasonların* başkanı idi.

Ve Çingene asıllı Talât, aslını inkâr etmedi.

Malûm ya, İstanbul'da idam mahkumlarını asan cellâtlar Çingene asıllı idi.

Ve Çingene Talât, Ermeni milletinin cellâdı oldu. Ve 24 Nisan 1915'ten itibaren Ermeni milletini soykırımına uğrattı.

Ermeni milletinin cellâdı, Talât Paşa'nın akibeti ne oldu?

1914-1918 savaşında Osmanlılar, Almanlarla beraber yenilgiye uğradılar.

Ve Ermeni Soykırımı'nın baş suçlusu Talât Paşa ve diğer elebaşılar, 1918'de İstanbul'dan bir Alman denizaltı gemisine binerek kaçtılar ve Almanya'ya sığındılar.

Talât Paşa Almanya'da Berlin şehrinde, başka bir isim altında yaşıyordu.

Bu arada, İstanbul'da **Osmanlı Örfî İdare Mahkemesi**, Temmuz 1919'da Talât Paşa'yı ve diğer elebaşılarını, Ermeni Soykırımı'nın suçlusu olarak idam cezasına mahkûm etti.

Fakat suçluların cezası yerine getirilemedi. Çünkü hepsi kaçmıştı.

Ve Ermeni Soykırımı'nın suçlularını arayan Ermeni **Nemesis** teşkilâtı Berlin'de Talât Paşa'nın saklandığı yeri buldu.

Ve 15 Mart 1921'de, **Nemesis** teşkilâtının üyesi Soğomon Tehliryan, Ermeni milletinin cellâdı, idam mahkumu Talât Paşa'yı, Berlin'de Hardenbergstrasse'de tabanca ile öldürdü.

Ve Erzurum'da 1915'te, bütün aile efradı Türkler tarafından öldürülen Soğomon Tehliryan, Talât Paşa'nın idam cezasını infaz etti.

(devamı var)



N 82

Naîri, 11 Mayıs 2004, № 216

**24 NİSAN 1915'DE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 89.YILDÖNÜMÜ  
DOLAYISI İLE****LÂNETNAME - N° 2**

Siz Türklerin dikkatini bir noktaya çekmek isteriz. Nedir bu Selânik şehrinin hikmeti ki, son devirlerde Türk, Yunan, Ermeni meselelerinde baş rolü oynamıştır? İsterseniz sayalım.

1. Mustafa Kemal, Selânik'te doğdu.

2. “**Genç Türkler**” teşkilâtı Selânik'te kuruldu.

3. Ermeni Soykırımı'nı gerçekleştiren İttihat ve Terakki Partisi Selânik'te kuruldu.

4. Abdülhamit'i tahttan indiren “**Hareket Ordusu**” Selânik'ten yola çıktı.

5. Abdülhamit, tahttan indirildikten sonra Selâniğe sürgün gönderildi.

6. 6/7 Eylül 1955'te İstanbul'un yıkılmasına sebep, Selânik'teki Mustafa Kemal'in doğduğu evin bahçesinde, Türkler tarafından göstermelik olarak patlatılan yalancı bomba idi.

7. Ve bugünkü yazımızın mevzuu olan, ve 1915 Ermeni Soykırımı'nın baş sorumlusu ve suçlusu Çingene asıllı Talât Paşa, 1900 tarihlerinde Selânik'te posta memuru idi.

Nasıl oldu da, Selânik'te basit bir posta memuru olan Talât, bir kaç sene sonra İttihat ve Terakki Partisi 'nin ileri gelen idarecisi oldu. Ve bir müddet sonra da Dahiliye vekili koltuğuna oturdu.

Ve en mühimi, **İstanbul Farmason Meclisi**'nin başkanı oldu. Ve “üstadı azam” unvanını aldı.

Bu kadar çabuk yükseliş, yalnız peri masallarında görülür.

Yok canım, bu yükselişin sebebi peri masalı ile falan alâkası yok.

Bizce hikâye çok basit.

Talât, Selânîk'te posta memuru iken, *beynelmilel para babalarının gizli teşkilâtının* dikkatini çekti.

1. Talât, Çingene idi.
2. Hunhar ve tilki gibi kurnaz idi.
3. Ve bilhassa iki yüzlü ve çok sinsî idi.

Bu kadar 'yüksek kabiliyetlere sahip' Talât'ı, *para babalarının gizli teşkilâtı* yükseltti de yükseltti.

Ve eski posta memuru Çingene Talât, Dahiliye nazırı "Talât Paşa" oluverdi.

Ve işte bu Çingene, hunhar, tilki gibi kurnaz, ve iki yüzlü sinsî Talât, 24 Nisan 1915 'te bütün Ermenileri soykırıma uğratma emrini verdi.

(devamı var)

N 83

Nairi, 25 Mayıs 2004, № 217

## 24 NİSAN 1915'TE TÜRKLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ERMENİ SOYKIRIMININ 89.YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE

LÂNETNAME - N° 3

**Osmanlı Örfî İdare Mahkemesi'nin** Temmuz 1919'da verdiği ölüm cezasını, Soğomon Tehliryan, 15 Mart 1921'de Berlin'de yerine getirdi ve Talât Paşayı öldürdü.

Bu şekilde Ermeni Soykırımı'nın başsuçlusu olan Talât, cezasını bulmuş oldu.

Ve Talât Berlin'de gömüldü.

Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı olduğu senelerde, biz İstanbul'da öğrenci idik.

Okulda bizim okuduğumuz tarih kitaplarında, Mustafa Kemal'in büyük Nutkundan kısımlar vardı.

Ve İttihat ve Terakki Partisi'nin liderleri olan, Talât, Enver ve Cemal Paşalar, Osmanlı Devleti'ni 1914-1918 Harbine sokarak, imparatorluğun çökmesine sebep olduklarından dolayı yerden yere vurulurlardı.

1938'de Mustafa Kemal öldükten sonra, İsmet İnönü cumhurbaşkanı oldu.

Mustafa Kemal, İngilizlere, Fransızlara yanaşık bir siyaset sürdürüyordu.

Bunun için de İngilizler ona **Savarona** yatını hediye ettiler.

Fransızlar da Hatay'ı hediye ettiler Mustafa Kemal'e.

Ki, eğer bir harb çıkarsa, Türkler kendi taraflarına geçsin diye.

İsmet İnönü ise, iki taraflı bir siyaset güdüyordu.

Hem İngiliz ve Fransızlarla flört ediyordu, hem de Almanlarla.

Ve 1939'da harp patlayıp da, Alman orduları yıldırım sürati ile bütün Avrupa'yı işgal edince, İsmet İnönü daha fazla Almanlara yanaşmaya başladı.

1941 senesinde, Almanların zaferden zafere koştukları sene idi.

O günlerde gazetelerden öğrendik ki, Talât Paşa'nın cenazesini Almanlar İstanbul'a göndereceklermiş.

Bizce malum değil. Almanlar mı karar verdiler Talât Paşa'nın cenazesini İstanbul'a göndermeye (Türkleri kendi taraflarına çekmek için), yoksa İsmet İnönü mü Almanlardan talep etti, Talât Paşa'nın cenazesinin gönderilmesini?

Bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var. İsmet Paşa'nın karısı, Talât Paşa'nın karısının akrabası idi.

Olabilir ki, Talât Paşa'nın karısı İnönü'den istemiş olsun.

Fakat bu teferruat o kadar mühim değil.

Mühim olan Talât Paşa'nın cenazesinin İstanbul'a getirilmesi.

Düşünebiliyor musunuz, Hitler'in cenazesi, alayı velayla Berlin'e götürülsün, dünya ayağa kalkar.

Yahudiler için Hitler ne ise, Ermeniler için de Talât aynı şeydir.

Yani Ermenilerin Hitleri de, Talât Paşa.

Ve biz 1941'de Ermenilerin Hitleri, Talât Paşa'nın cenaze alayını gördük ve kahrolduk.

Güneşli bir gündü. Saat 4 civarında okuldan çıkmış ve Galata köprüsünden geçerek Eminönü'ne gelmiştik.

İşte o anda Talât'ın cenazesini taşıyan otomobil ve refakat eden otomobiller önümüzden geçti ve Galata tarafına doğru gittiler.

Sonra öğrendik ki, Talât'ın cenazesini Hürriyet Tepesi'nde İttihat ve Terakki Partisi'nin diğer elebaşlarının bulunduğu kısma gömmüşler.

İsmet İnönü, Talât'ın cenazesini İstanbul'a getirterek ispat etmiş oldu ki, kendisi de İttihat ve Terakki denilen katiller ve cellâtlar teşkilâtına mensuptur ve onların hunhar zihniyetinin tatbikatçısıdır.

Ve ispatı da ortada:

1941 senelerinde İstanbul'da, 25 yaşından 45 yaşına kadar bütün gâvur erkeklerini, Anadolu içlerine sürgün gönderen aynı İnönü idi.

Yine 1941 senelerinde İstanbul'daki bütün gâvurlara **Varlık Vergisi** denilen soygunu tatbik ederek, gâvurları ekonomik olarak öldürmek isteyen aynı İnönü idi.

Bu gayri insanî olayların sorumlusu İnönü, ispat etti ki, kendisi yalnız Talât Paşa'nın akrabası değil, aynı zamanda hortlıyan bir Talât'tır.

(devamı var)

**N 84**

**Naîri, 8 Haziran 2004, № 218**

**24 NİSAN 1915'TE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 89.YILDÖNÜMÜ  
DOLAYISI İLE**

**LÂNETNAME - N° 4**

İsmet İnönü için "*Lozan fatihi*" derler. Bize göre asıl *Lozan fatihi* Talât Paşa'dır. 1915'de Talât'ın emriyle gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı ile, Türkler yalnız Ermeni milletini yok etmekle kalmadılar. Aynı

zamanda, tarihin bilindiği zamanlardan beri, Ermeni milletinin vatani olan Ermenistan'ı çaldılar ve Türkleştirdiler.

Ve tarihin hiç bir devrinde görülmemiş etnik temizlemeyi 1915'te Ermeni milletini yok ederek gerçekleştiren Talât Paşa'nın Lozan zaferindeki rolü, İsmet İnönü'den daha fazladır.

24 Temmuz 1923 **Lozan Anlaşması**'nda İsmet İnönü'nün başarısı, tilki gibi kurnaz bir strateji ile, bütün isteklerini müttefiklere kabul ettirmesidir.

Lozan'da, İsmet İnönü'nün, Ermeni problemine karşı takındığı tavır, onun zalim karakterini belirtir.

Lozan'daki müzakerelerde vicdan sahibi bazı delegeler, İnönü'ye Ermeni meselisini konuşmayı teklif ederler.

Bu teklife karşı, İsmet İnönü'nün cevabı çok gaddar ve küstahtır:

*“Siz Ermeni meselesini görüşecekseniz ben salonu terk ederim. Siz kendi aranızda Ermeni meselesini görüşün”* der.

Ermeni meselesinin görüşülecek nesi vardı ki? Ermenistan topraklarındaki bütün Ermeniler temizlenmiş ve Ermenilerin vatani, tamamen Türkleştirilmişti.

İşte bu Ermeni Soykırımı sayesinde İnönü, *Lozan fatihi* oldu...

.. Talât Paşa 1915'te Ermeni milletini soykırımına uğratmıştı.

Ve İsmet İnönü de, 24 Temmuz 1923'te Lozan'da, Ermeni milletinin cenaze törenini yaptı. Ve Ermeni problemini Lozan'da gömdü.

İsmet İnönü 1923'ten 1937 tarihine kadar Türkiye'nin başvekili ve Mustafa Kemal'in sağ kolu idi.

Fakat 1937'de, Mustafa Kemal'le İsmet İnönü arasından kara kedi geçti ve İnönü başvekillikten çekildi.

Bu hususta bir çok söylentiler var. Derler ki Mustafa Kemal İnönü'ye kızar ve İnönü'nün öldürülmesini emreder. O günlerde Mustafa Kemal zaten hastadır.

Ve Mustafa Kemal'in etrafındakiler ona yalan söylerler ve Mustafa Kemal, İnönü'nün öldüğünü zanneder. Öyle olacak ki, Mustafa Kemal 1938'de öldükten sonra açıklanan vasiyetnamesinde İsmet İnönü'nün oğulları olan Erdal ve Ömer'e maaş bağladığı ortaya çıktı.

Mustafa Kemal öldükten sonra, mareşal Fevzi Çakmak'ın isteği ile İsmet İnönü cumhurbaşkanı oldu.

Bizim öğrenici olduğumuz senelerde Ermeni okulunda sınıfların duvarlarında, *Ebedî şef* Mustafa Kemal'in ve *Millî şef* İsmet İnönü'nün nutuklarından özetler yan yana asılı idi.

Ve bize *ebedî şefin* ve millî şefin duvarda asılı yazılarını ezberletirlerdi.

1945 senesinde, Dünya Savaşı sona erdikten sonra, *millî şef- ebedî şef* palavraları birden ortadan kalktı.

Fakat biz gâvurların zihinlerinde; *millî şef* İnönü'nün eseri olan **Yirmi Sınıf Sürgünü** ve **Varlık Vergisi** faciasının acıları kazılmıştı.

İsmet İnönü'nün kimliği için bir çok rivayetler anlatılırdı.

Ailesinin Malatya'lı olmasından dolayı, bazıları onun Kürt asıllı olduğunu söylerlerdi. Hatta İnönü'nün bir kardeşinin Kazlıçeşme'de fabrikası vardı. Onun, bu fabrikayı **Varlık Vergisi**'nden istifade ederek aldığı söylenirdi.

Ve İnönü'nün bu kardeşine "*kuyruklu Kürt*" lakabını takmışlardı.

Bazıları da, İsmet İnönü'nün Ermeni asıllı olduğunu söylerlerdi. Onun Ermeni asıllı olduğu dedikodusu İsmet İnönü'nün kulağına da gitmiş olacak ki, bu rivayetlere karşı şu cevabı vermişti:

*"Eğer kolumda bir damla Ermeni kanı varsa, o kolumu keser atarım"*.

1948 senesinde, Ankara'da askerlik vazifemizi yapıyorduk. Bir pazar günü, büyük tiyatrodaki klasik müzik konserine gittik.

Bilet almak için tiyatronun girişinde beklerken, birden ortalık karıştı, subaylar ve polisler her tarafı kontrol altına aldılar.

Ve biraz sonra, İnönü konser salonuna girdi.

İnönü içeri girdikten sonra, bizimle beraber bilet almayı bekleyen gençlerden biri, herkesin işitebileceği yüksek bir sesle şunları söyledi:

*"İnönü, hiç korkma, seni öldürmeyiz. Senin kanınla, ellerimizi kirletmeyiz"*. Bunu söyleyenler bizim anladığımız kadarıyla solcu gençlerdi.

Biz, İsmet İnönü'nün aslının, Kürt mü, Ermeni mi olduğunu bilemeyiz.

Fakat İnönü'nün ölümünden sonra İnönü'nün yakınlarından Çukurova, **Cumhuriyet Halk Partisi** başkanı Kemal Satır'ın hatıraları, İstanbul'un büyük tirajlı gazetelerinden birinde yayınlandı.

Bu hatıralardan, bizi çok etkileyen bir kısmını dikkatinize sunuyoruz:

“İnönü’nün ölümünden bir kaç hafta evveldi. İnönü’nün evinde salonda oturmuş, beraber günün olaylarını konuşuyorduk.

Birden İnönü, mevzuyu değiştirdi ve bana şu soruyu sordu:

- “*Kemal, bilir misin, Ermeni alfabesinde kaç harf var?*”

Ben şaşırılmışım, tepeden inme bu soruyla. Ben nerden bileyim Ermeni alfabesinde kaç harf olduğunu?

- “*Afedersiniz paşam, bilmiyorum*” dedim.

İnönü “*öyleyse ben söylüyeyim*” dedi: “*Ermeni alfabesinde 38 harf vardır*”.

İsmet İnönü’nün, Ermeni lisanı hakkında bu derin bilgisi acaba nerden geliyor ?

Bunun yorumunu size bırakıyoruz.

(devamı var)

N 85

Naîri, 22 Haziran 2004, № 219

## 24 NİSAN 1915’TE TÜRKLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ERMENİ SOYKIRIMININ 89.YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE

### LÂNETNAME - N° 5

Bu yazımızda, İsmet İnönü’nün Ermeni lisanı hakkında derin bilgisinin, nereden geldiği hakkında, bizim bildiklerimizi açıklamaya çalışacağız.

İnönü’nün ailesi aslen Malatyalı’dır.

Malatya (asıl ismi ile **Melidine**) antik zamanlardan beri çok mühim bir ticaret merkezi idi.

19. yüzyılın başlarına kadar Malatya’da çok az Türk vardı.

Nüfusun büyük çoğunluğu Ermeni ve Rum idi.

1850’den sonra Türkler ve Kürtler Malatya’ya bilhassa yerleştirildiler.

1915'te Malatya'nın nüfusunun yarısından fazlası Ermeni idi.

1915'e kadar Malatya'da 30 bin Ermeni yaşıyordu.

1915 Ermeni Soykırımı'nda siz Türkler, Malatya'daki Ermenilerin büyük kısmını kestiniz. Malatya'daki katliamdan çok az Ermeni kurtuldu. Fırıncı, değirmenci gibi bazı Ermeni zanaatçılar.

İnönü'nün Malatyalı ailesinin, Ermeni asıllı olması mümkündür.

Büyük ihtimal ile 19. yüzyılda başlayan katliamlar esnasında, mecburen müslüman olan Malatyalı Ermenilerden olabilir.

Fakat İnönü'nün, Ermeni lisanı hakkında bilgisinin, ailesinden geldiğini zannetmiyoruz.

İnönü'nün ailesi, çok sene evvel Türkleşmiş olduğundan, Ermeni aslını unutmuştu muhakkak.

İnönü'nün Ermeni lisanı hakkında bilgisinin, onun çocukluğunda İzmir'de Ermeni mektebine gitmiş olmasından geldiğini tahmin ediyoruz.

Çünkü o senelerde, İzmir'de yalnız Rum ve Ermeni okulları vardı. Türk okulu pek yoktu. Türk okulu olarak, yalnız Kur'an okumayı öğreten okullar vardı.

İzmir'deki Ermeni okulları ise çok tanınmıştı. Çok bilgili öğrenci yetiştirirlerdi.

Bu bakımdan, İnönü'nün ailesi, küçük İsmet İnönü'yü İzmir'de bir Ermeni okuluna göndermiş olabilir.

Ve İnönü'nün Ermeni lisanı hakkında bilgisi, İzmir'deki Ermeni okulundan gelebilir....

...Bizim gençliğimizde 1945'e kadar Bakırköy'de (asıl ismi Rumca uzak köy manasına gelen **Makri Khoris**) Türk lisesi yoktu. Yalnız Türk orta okulu vardı.

Ve Bakırköy'deki Ermeni **Bezazyan Lisesi**'ne Türk öğrenciler de kaydolmuştu.

Ve bizim sınıfımızdaki Türk öğrenciler çok iyi Ermenice konuşurlardı....

İzmir'de 1915'te 40 bin Ermeni vardı....

1922'de İzmir'deki Ermeni ve Rum mahallelerini ateşe verdiniz.

Ermeni ve Rumlar deniz tarafına doğru kaçtılar. Bir kısmı, limandaki Yunan gemileri tarafından kurtarıldı.



Karada kalan ve kaçamayan Rum ve Ermenilerin hepsini öldürdünüz....

1923'te İzmir'de bir tek Rum ve Ermeni kalmamıştı.

1915'e kadar Anatolya'da yaşayan ahalinin çoğunluğu Hıristiyan idi. Rum ve Ermeni idi.

1915'ten 1923'e kadar Anatolya'nın Hıristiyan ahalsinin hepsini temizlediniz, çoğunu öldürdünüz. Yalnız az bir kısmı kaçabildi....

Bu korkunç vahşetiniz "sayesinde" bugün kala kala, o da yalnız İstanbul'da *kılıç artığı* (50 bin) kadar Ermeni ve bin kadar da Rum kaldı.

Ve İstanbul'daki bu elli bin Ermeni'yi, siz tutsak olarak kullanıyorsunuz. Diaspora'daki Ermeniler çok ileri gitmesinler, ve Türkiye'ye karşı hep birlikte hareketler yapmasınlar diye.

İstanbul'da akrabaları olan diasporadaki Ermeniler çok dikkatlidirler.

Onlar, Türkiye'ye karşı gösteri ve eylemlere katılmazlar.

Çünkü bu gösteri ve eylemlerin cezasını, sonra İstanbul'daki tutsak Ermeniler çeker diyebilirler.

Ara, sıra diasporada yapılan Ermeni gösterilerine karşı, İstanbul Ermenileri hemen yaygarayı basarlar:

*"Bu gösterici Ermeniler, bizim halimiz ne olur diye hiç düşünmüyorlar"*.

İstanbullu Ermeniler, siz hiç merak etmeyin. Türk hükûmeti, sizin kılınıza bile dokundurmaz.

Çünkü siz tutsak Ermeniler İstanbul'da olduğunuz müddetçe, diaspora Ermenileri, Türklere karşı birleşerek etkili bir eylem yapamazlar.

(devamı var)

N 86

Na'iri, 6 Temmuz 2004, № 220

**İNANILMIYACAK ŞEY:  
TÜRKİYE BAŞBAKANININ İSRAİL'E  
KARŞI, FİLİSTİN HALKINI SAVUNAN DEMECİ**

Türkiye başbakanı T. Erdoğan geçen ay, Amerika yolculuğuna çıkmadan bir demeç vermiş ve demiş ki:

*"İsrail'in Filistin halkına yaptığı devlet terörizmidir".*

Ne oldu Türklere de, birden Filistin halkına acımaya başladılar?

Nasıl olur? Senelerden beri İsrail'in, Filistin halkına yaptığı katliama, Türkler hiç ses çıkarmazlardı.

Bilâkis. Türkiye'nin baş dostu ve müttefiği İsrail idi.

Türk devlet adamları ve bilhassa Türk generalleri ikide bir İsrail'e giderler ve Türk ve İsrail orduları devamlı beraber manevralar yaparlardı.

Şimdi ne oldu da, birden Türkler'in ve İsrail'in arasına kara kedi girdi?

Bunun sebebi bir kaç gün evvel ortaya çıktı.

Amerikalı gazeteci S. Hers'in **New Yorker** gazetesinde açıkladığına göre; İsrailli uzmanlar bir müddetten beri Kuzey Irak'taki Kürt askerlerini eğitmeye başlamışlar.

İsrail, Kürtlere büyük krediler vermiş ve Kürtler, Kuzey Irak'ta Araplar'dan büyük çapta emlak satın almaya başlamışlar.

Anlaşılan Yahudiler, 1923'te nasıl Türkiye denilen bir devlet yaratılar ise, şimdi de Irak'ta, İran'da ve Suriye'de bulunan 10 milyondan fazla Kürtler'den bir Kürt devleti yaratma yolundalar.

Bu Kürdistan devleti, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın sırtında, İsrail'in müttefiği olarak, onların başına devamlı bela olacaktır.

Irak'ta bir Kürt devletinin kurulacağı, çok senelerden beri belli idi zaten.

Hatırlarsanız, Fransız cumhurbaşkanı F. Mitterand'ın karısının, devamlı Irak'taki Kürtleri desteklemesi ve Paris'te bir **Kürt Kültür Merkezi** kurması da, Kürt devletinin ilk habercileri idiler.

Bundan sonra, program yavaş yavaş gerçekleştirilecektir, daha sonra ne olacağını bilmek için, müneccim olmuya lüzum yok.

Bu Kürt devletinde bulunan Araplar, topraklarından yavaş, yavaş kovulmaya başlayacaklar.

Zaten Kuzey Irak'taki Arapları, Kürtler yavaş yavaş güneye doğru sürmeye başlamışlar.

Malûm ya... Kürtler çok gaddar bir millettir.

Türkler, 19. yüzyıldan itibaren ve 1923'e kadar, Anadolu'daki Ermenileri temizleme planını, Kürtler sayesinde gerçekleştirdiler.

1915 Ermeni Soykırımı'nda, Türklerin emri ile Kürtler, Ermeni milletini yok etmek için cellât vazifesini gördüler.

Şimdi bir soru ortaya çıkıyor. İsrail'in desteği ile Irak'ta bir devlet kurup, kuvvetlendikten sonra, Kürtler Türkiye'de bulunan, 10 milyondan fazla olan Kürtlere karşı ne tavır takınacaklar? Çok acele etmeyin. Onun da sırası gelecek.

Herhalde, Irak'ta kurulan Kürt devletinin içinden, Talât Paşa gibi sinsisi, kurnaz ve hunhar bir Kürt lider ortaya çıkacak ve bir punduna getirip, fırsattan istifade, Anadolu'daki Ermenileri 1915'te nasıl temizlediler ise, aynı şekilde Kürtler, Türklerin hesabını görecekler.

**N 87**

**Nairi, 10 Ağustos 2004, № 221**

**DÜNYANIN EN BÜYÜK  
TİYATRO SANATKÂRLARI,  
TÜRK DEVLET ADAMLARIDIR**

Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı ortalarında, Fransa'yı ziyaret ettiği günlerde, Paris'te bir basın toplantısı yapmış. Ve gazetecilerin sorularına, çok sakin ve çok tatlı bir dille cevaplar vermiş.

Hatta, gazetecilerin, Ermeni Soykırımı hakkındaki sorularını, hiç kızmadan sinirlenmeden cevaplandırmış.

Tayyip Erdoğan, bu basın konferansında çok efendice verdiği cevaplarla gazetecileri Türkiye'nin, **Avrupa Birliği**'ne girmeye lâyık bir devlet olduğuna inandırmış.

Gel gör ki aynı Tayyip Erdoğan 1996'da, dinci partinin lideri olarak "attığı nutuklarda" Avrupalılar'a ateş püskürmüş, ve "*camilerimiz kal-kan, minarelerimiz süngü*" demişti.

Bu 180 derecelik değişiklik, yalnız Türk devlet adamlarına mahsus bir kabiliyettir.

Bu değişme kabiliyetlerinden dolayı, Türk devlet adamları en büyük tiyatro sanatkârlarıdır.

Nitekim, aynı "tiyatroyu" 1915'te, Osmanlı Dahiliye vekili ve *farmason* "üstadı azam" Talât Paşa, Ermenilere oynamıştı.

Öğleyin, Ermeni liderlerinden avukat ve mebus, aynı zamanda Talât'ın, *farmason* olarak "kardeşi" olan Zohrab'la yemek yiyen ve sonra da tavla oynayan Talât Paşa, aynı gün Zohrab'ı tevkif ettirerek, Adana'ya sürgün ettirmiş ve Ermeni milletine tatbik ettiği soykırımı günlerinde Zohrab'ı da öldürtmüştü.

Onun için Türk devlet adamlarının ne "tiyatro" oynayacakları hiç belli olmaz.

Türk şairi Tevfik Fikret'in şiirindeki sözleri, biraz değiştirerek burda zikrederim:

*"Türkler, deniz gibidir hiç inanmak olmaz ha".*

Tayyip Erdoğan'ın Paris'deki basın konferansında Ermeni Soykırımı hakkında verdiği cevaplarda yenilik var.

Şimdiye kadar "*Ermeni Soykırımı olmamıştır*" diyorlardı.

Son zamanlarda "*bu işi tarihçilere bırakalım*" demiye başladılar.

Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor, ama biraz değişik şekilde.

Tayyip Erdoğan, Ermeni Soykırımı için şu sözleri söylemiş:

*"Bu tarihî bir vak'adır, onun için bunun tetkikini tarihçilere bırakalım."*

Tayyip Erdoğan, bu sözlerle demek istiyor ki...

*"Bu hadisenin üzerinden nerde ise 100 sene geçmiş. Ne şahit kalmış, ne de delil. Hadise unutulmuş gitmiş, tarihe geçmiş. Ne karıştırıp duruyorsunuz".*

Tayyip Erdoğan, yobaz zihniyetli, ama çok iyi oynuyor rolünü.

Ermeni Soykırımını dramında, rolü çok başarılı.

Tayyip Erdoğan'ın 180 derecelik fikir değişikliği yaptığını herkes biliyor.

Öyle ki, Tayyip Erdoğan, Ermeni Soykırımını dramındaki rolünü, istediği zaman komediye de çevirebilir.

Ve Ermeni Soykırımı'nın üzerinden bu kadar sene geçtikten sonra caminin kalkanından, minarenin süngüsünden kuvvet alarak şunları söyleyebilir:

*"Geçmişe mazi derler."*

*"Havada bulut, sen onu unut."*

*"Atı alan Üsküdar'ı geçti."*

*"Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye"...*

Zavallı, mankafa ve dikkafa Ermeniler. Zannettiniz ki, her sene 24 Nisan 1915 için ağlıyarak, adalet yerine gelecek, Türkler Ermenilere yaptıklarının cezasını çekecekler.

Zavallı, mankafa ve dikkafa Ermeniler.

## N 88

Naïri, 24 Ağustos 2004, № 222

Vatikan'ın en ileri gelen idarecilerinden ve Katolik inancını tanıtmak için kurulu başkanı, Papa Jean Paul II.'in sağ kolu sayılan Alman kardinali Joseph Ratzinger, 13 Ağustos 2004 tarihinde Fransız **Figaro** gazetesine bir demeç vermiş ve Türkiye'nin, **Avrupa Birliği**'ne girmesine karşı çıkmış.

Kardinal Ratzinger'in verdiği demecin en mühim kısımlarını vermeye çalışalım.

Kardinal'in, Türkiye hakkındaki fikirleri çok kesin:

*"Türkiye, Avrupa Birliği'ne, kat'iyen giremez"* diyor.

*Ve ilâve ediyor:*

*"Avrupa, yalnız coğrafî bir kıta değil, aynı zamanda Hıristiyan kültürünün kütüphanesidir."*

*Türkiye ise, başka bir kültürün, müslümanlığın kıtasında bulunuyor.*

*Ve bu Müslüman Türkiye, asırlar boyunca Avrupa Hıristiyan kültürüne karşı mücadele etmiş ve Hıristiyan kültürünü yıkmaya çalışmıştır.*

*Doğu Roma Hıristiyan İmparatorluğu Bizans'ı yıkan, Müslüman Türkiye'dir.*

*Balkan Hıristiyan milletlerini ezerek, Viyana kapılarına kadar gelen bu Müslüman Türkiye'dir.*

*Avusturya'yı ve Avrupa'yı yüzyıllar boyunca tehdit eden ve tehlikeye sokan bu Müslüman Türkiye'dir.*

*Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi, onun, 1863'te Viyana kapılarında gerçekleştiremediği Avrupa'yı yıkmak ve islâmlaştırmak arzusunu yeniden canlandıracaktır”.*

Çok yaşayın sayın Kardinal hazretleri.

Bu ne gerçekçi sözler.

Ve ne mükemmel teşhis.

Belli ki Türklerin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz.

Türklerin, Anadolu'dan başlayarak ta Viyana kapılarına kadar ilerledikleri tarihlerde, Hıristiyan halklarına karşı yaptıkları vahşetin korkunç hikâyelerini de biliyorsunuz.

İyi ama sayın kardinal hazretleri, bu hakikatleri bugün söylüyorsunuz.

Türk tehlikesi, yeniden kapınıza dayandıktan sonra söylüyorsunuz.

1453'te, Türklerin İstanbul'u ablukaya aldıkları senelerde, Bizans İmparatoru'nun yardım istiyen yalvarmalarına karşı Katolikler ne yaptı?

Hiç bir şey. Kollarını bile kıpırtmadılar.

Bilâkis, Katolikler, rakipleri olan Ortodoks İstanbul'un yıkılmasından çok memnun idiler.

Hatta, Türklerin, Balkanlar'daki Ortodoks milletlerini kılıçtan geçirilmelerine de hiç ses çıkarmadılar.

Ve Katoliklerin bu gayri insanî tutumu, Türklerin Viyana kapılarının önüne ilerlemelerine kadar devam etti.

Ve orda, artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Ve Katolikler nihayet tehlikeyi gördüler

Ve Viyana'ya, Katoliklerin yardımına gelen, Polonya kralı Jean Sobiesky'nin ordusu Türkleri mağlûp etti.

Ve Avrupa, bu şekilde, Türk tehlikesinden kurtuldu...

O tarihten, 19 yüzyılın sonlarına kadar Ortodoks Ruslar, Türklere karşı savaştılar.

Ve Ruslar, Türkleri geldikleri Orta Asya steplerine geri sürececek, ve İstanbul'u işgal ederek, Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandıracaklardı.

Fakat Ortodoks Ruslar'ın, Akdeniz'e inerek kuvvetlenmesi, Katoliklerin işlerine gelmedi.

Ve Katolikler, İngilizlerle birleşerek, Rusları İstanbul'dan uzaklaşmaya mecbur ettiler.

Ve Katolikler ve müttefikleri, "hasta adam" denilen Türkleri, yenisinden ayağa kaldırdılar...

Sayın kardinal hazretleri, sizin ırkdaşlarınız olan Almanlar, 1914-1918 Harbi'nde Türklerin müttefiği idiler.

Ve Türkler, 1915'de I. Cihan Harbi'nin kargaşalığından istifade ederek, binlerce senelerden beri Doğu Anadolu'da, kendi vatanlarında yaşayan Ermeni milletini soykırıma uğrattılar.

Ve Almanlar kendi müttefikleri olan Türklerin, Ermenileri soykırıma uğratmalarına hiç ses çıkarmadılar.

Bilâkis, Almanlar, Ermeni Soykırımı'nda, Türkleri desteklediler.

Eğer, 1915'te Almanlar, Türklerin Ermeni milletini soykırıma uğratmalarına engel olsalardı, bugün Türkiye diye bir devlet mevcut olmayacaktı.

Çünkü, bugünkü Türkiye, Ermeniler'den ve Rumlar'dan temizlenen topraklar üzerine kurulmuştur.

İşte böyle sayın kardinal hazretleri.

Bugün Katolikler, Hıristiyanlığa karşı işledikleri günahların cezasını çekecekler.

Amerikalıların ve onların müttefiği olan *international para babalan teşkilâtının*, dünyaya hükmetme planlarına göre, Türkiye eninde sonunda **Avrupa Birliği**'ne girecektir.

İşte o zaman, medeniyetlerin ve Hıristiyanlığın beşiği olan Avrupa, kısa bir aradan sonra Türklerin ve Müslümanların kurbanı olacaktır.

N 89

Nairi, 7 Eylül 2004, № 223

**“HÜRRIYET” GAZETESİNİN SORUMLUSUNA  
AÇIK MEKTUP:**

**BU KADAR YALAN SÖYLEMEYE  
“UTANMAYAN DA ALLAH’IN KULU”**

3 Eylül 2004’de Çeçenler’in Osetya’daki okulda işledikleri korkunç katliam için, 4 Eylül 2004 tarihli **Hürriyet** gazetesi, başlık atmış: *“Rusların ikinci kurtarma katliamı.”*

Yani **Hürriyet** gazetesi demek istiyor ki:

1. 2002 yılında Moskova’daki tiyatrodaki Çeçenler’in terörist eyleminde ölen yüzlerce insanın katili Ruslardır.

2. 3 Eylül 2004 tarihinde Osetya’daki okulda Çeçenler’in terörist eyleminde ölen 300’den fazla insanın katili, yine Ruslar’dır.

Sayın **Hürriyet** gazetesinin sorumlusu. Bu palavra başlık-yazınız neye benziyor, biliyor musunuz?

Siz Türkler, devlet ve millet olarak beraberce gerçekleştirdiğiniz 1915’teki Ermeni Soykırımı’nı bu güne kadar yalnız inkâr etmekle kalmıyorsunuz. Bilâkis, *“Ermeniler kesti Türkeri”* diyorsunuz.

Bugün, Çeçenler’in, Rusya’da işledikleri insanlık dışı korkunç cinayetlerin sorumluluğunu Rusların üzerine atarak, siz hakikatte işlediğiniz suçları gizliyorsunuz.

2 Eylül 2004 tarihli Fransız **Figaro** gazetesi, verdiği haberde şunları yazıyor:

*“Putin’in Türkiye’yi ziyareti arifesinde, Çeçenler’i destekleyen Türk kuruluşları, Ankara’daki Rus elçiliğinin ve İstanbul’daki Rus Konsolosluluğu’nun önünde gösteriler yapmaya hazırlanıyorlar”.*

Kim bu Çeçenleri destekleyen Türk kuruluşları acaba?

Siz bilmiyorsanız biz söyleyelim.

Rusya’dan kaçarak, Türkiye’ye sığınan binlerce Çeçen’in, Ruslar’a karşı mücadele etmek için kurduğu derneklerdir.



Siz, bu Çeçenler'in içinden, terörist olmaya en uygun olanlarını ayırdınız ve onları askerî merkezlerinizde komando olarak eğittiniz. Ve sonra Gürcistan yolu ile gizlice Rusya'ya gönderdiniz.

Rusya'da senelerden beri korkunç terörist eylemleri gerçekleştirenler, sizin askerî kamplarınızda eğitilen Çeçenler'dir.

Sayın **Hürriyet** gazetesi sorumlusu. Sizin 4 Eylül 2004 tarihli **Hürriyet** gazetenizi baştan sonuna kadar okuduk.

Fakat bütün dünya haber ajanslarının verdiği ve bütün gazetelerin yazdığı haberi, sizin 4 Eylül 2004 tarihli **Hürriyet** gazetesinde bulamadık.

Bu haberin ne olduğunu bilmiyorsanız, biz size söyleyelim.

Son günlerde Rusya'da gerçekleştirilen terör olaylarından:

1. Moskova'daki metronun giriş kapısının önünde işlenen ve 50'den fazla insanın ölümüne sebep olan terörist eylemi,

2. İki Rus yolcu uçağını düşürerek 100'e yakın insanın ölümüne sebep olan terörist eylemi,

3. Üç Eylül 2004 tarihinde Osetya'daki okulda işlenen ve 300'den fazla insanın ölümüne ve bin kadar insanın yaralanmasına sebep olan korkunç terörist eylemi,

Bu üç terörist eylemin sorumluluğunu da,

**"Groupe Islamique - Brigades İstambouli"** üstlenmiş.

Bu kadar mühim bir haberi, sizin gazetenizde yayınlamamanız, siz Türklerin, bu terörist eylemlerinin baş sorumlusu olduğunuzu gösteren delillerden biri değil mi acaba?

N 90

Naïri, 21 Eylül 2004, № 224

## ÇEÇEN TERÖRİST TİYATROSU

Teröristin de tiyatrosu olur mu?

Meğer olurmuş. Nasıl mı? Anlatmaya çalışalım.

3 Eylül 2004 tarihinde, Osetya'deki okulda Çeçen teröristlerin korkunç eylemlerinden hemen sonra, bu eylemlerin sorumluluğunu **“Brigades İstanbulli”** grubu üstlendi.

Kim idi, bu **“Brigades İstanbulli”** grubu?

Adı üstünde İstanbullu teröristler, yani Türkiye'de eğitilen Çeçen terörist teşkilâtları idi.

Bu **“Brigades İstanbulli”** grubunun sorumlusu da, amma kafasız adammış ha. Son zamanlarda Rusya'da işlenen bütün terörist olaylarının sorumlusunun, İstanbullu Çeçenler olduğunu itiraf ediyor.

Fakat aradan 15 gün geçtikten sonra, yeni bir tiyatro sahneye konuldu. Çeçen terörist liderlerinden Şamil Basayev, son terörist eylemlerinin (Moskova'daki metro eyleminin, iki Rus uçağını düşürme eyleminin ve Osetya'daki okul katliamının) sorumlusu benim diyerek tebliğ neşretti.

Ve olmayacak şey, Basayev son okul katliamının bütün teferruatını anlattı. Şimdi gel de söyleme. Bizim köyde buna, tiyatro oynamak derler. Belli ki Türkiye'den gelen emirle, **“Brigades İstanbulli”** itirafını unutturmak istiyor. Ve daha neler de neler.

Vah zavallı Basayev'in parası yokmuş. Onun için Moskova'da eylem yapamıyormuş, Ben Laden'i tanımazmış. Ama Ben Laden para gönderirse, memnun olurmuş.

Şamil Basayev'in bu söylediklerinin yalan olduğunu, tiyatro olduğunu, 18.03.2004 tarihli **Milliyet** gazetesinin 20. sayfasında çıkan yazı ile ispat edelim.

**Milliyet** gazetesinin yazdığına göre Çeçen radikallerine (açıkçası teröristlere) yalnız 2002 yılında Türkiye'den 10 milyon dolar gönderilmiş.

Bu 10 milyon dolar resmen açıklanan para. Ya gizlice gönderilen paraların, silahların hesabı nerde?

Şamil Basayev, 3 Eylül 2004 tarihinde Beslan okulundaki eylemleri anlatırken, çok iyi masal okuyor. Basayev'in, Beslan okulu eylemleri hakkında, 18 Eylül 2004 tarihli **Hürriyet** gazetesinin 20. sayfasında yayınlanan sözlerini aynen vermeye çalışalım: *"Rus askeri, Çeçenistan'dan çekilmeye başlasaydı, çocuklara su ve yiyecek verilecekti, Rus kuvvetleri Çeçenistan dağlık bölgelerini terk ettiklerinde, ilk önce 10 yaşına kadar çocuklar serbest bırakılacaktı. Geriye kalan Rus birliklerinin Çeçenistan'dan çıkması halinde, diğer çocuklar da özgürlüğüne kavuşacaktı. Son olarak tüm taleplerimiz yerine getirilince, bir grup rehineyle Çeçenistan'a geri çekilecektik. Plan böyleydi"*.

Basayev'in bu korkunç planını okurken, ürperdiğimizi itiraf ederiz. Fakat bu plan tamamen tiyatro, korkunç bir yalan idi.

Basayev de çok iyi bilir ki, Ruslar hiç bir tehdit karşısında, Çeçenistan'dan askerlerini çekmezler.

Şimdi de biz, Beslan'daki okulda, Çeçen teröristlerin gerçekleştirdikleri korkunç facia hakkında bildiklerimizi anlatmaya çalışalım.

Teröristler, Beslan okulundaki, 1200'den fazla öğrenciyi ve öğrencilerin velilerini, okulun spor salonunda topladılar.

Hiç kimseye su ve yiyecek vermediler. Çünkü onların, nasıl olsa öleceklerini biliyorlardı.

Teröristler, spor salonunun direklerini bombalarla sardılar. Teröristlerin bu çalışmalarını, kendi çektikleri videodan televizyonda seyrettik.

Ve teröristler kendileri için en uygun zamanda, bombaları patlattılar. Spor salonunun tavanı zavallı rehinelere üzerine çöktü. Bombaların patlaması, ve tavanın çökmesiyle yüzlerce rehine yanarak ve ezilerek öldü.

Teröristler ise bu kargaşalıktan istifade ederek, başlarından kukuletaları atarak kaçtılar.

Bir kaç tanesini, Rus askerleri öldürdü. Fakat çoğu kaçmaya muafak oldu. 4 Eylül 2004 tarihli **Hürriyet** gazetesinin yazdığına göre, 15 kadar terörist kaçtı. Çeçen teröristlerinin Osetya'daki okuldaki eylemde planları, mümkün olduğu kadar çok Rus öldürdükten sonra kaçmaktı.

2002 yılında Moskova tiyatrosunda uğradıkları yenilgiyi unutmamışlardı. Onun için Ruslarla bu sefer müzakereye girişmediler. Ve bombaları patlatarak kaçtılar.

Çeçen teröristler, Beslan'daki okulda 350 kadar çoluk çocuk öldürmekle, ne korkunç caniler olduklarını yine ispat ettiler.

Çünkü Ermeniler, Çeçenlerin ne korkunç katiller aşireti olduğunu çok iyi bilirler.

1915'te Türklerin gerçekleştirdiği Ermeni Soykırımı'nda, sürgün edilen Ermeni kabilelerinin üzerine hücum ederek, müdafaasız Ermenileri vahşice katledenler, Kürt ve bilhassa Çeçen eşkiyaları idi.

## N 91

Naïri, 5 Ekim 2004, № 225

### “TÜRKİYE ARTIK IRAK'TA YOK”

1 Ekim 2004 tarihli **Hürriyet** gazetesinin, ‘Basından seçmeler’ sayfasında M. Ali Birand’ın “Türkiye artık Irak'ta yok” başlıklı yazısını okuduk.

Bu yazıda M. Ali Birand, Amerika'nın, Irak'ta Saddam Hüseyin'in rejimini yıkması ile meydana gelen bugünkü durumu, oldukça objektif olarak yansıtıyor.

Fakat, yazının sonunda, inanılmıyacak önerilerle, M. Ali Birand, zorba Türk mentalitesinin temsilcisi olduğunu ispat ediyor.

Şimdi, M. Ali Birand'ın yazısının sonunda söylediklerini vermeye çalışalım:

***“Irak'taki Kürtler, Türkiye olmadan güvenliklerini tam anlamıyla sağlayamayacaklarını bilmeliler. Bir gün Irak'ta kavga çıktığında, onları sadece Türkiye koruyabilir”.***

Sevsinler seni M. Ali Birand. Türkiye, Kürtleri koruyacakmış. Sayın Birand, sen herkesi serser, âlemi de bunak mı zannediyorsun?

Türklerin, Doğu Anadolu'daki Kürtleri nasıl öldürdüklerini, Kürt köylerini alev makineleri ile yaktıklarını ve buldozerlerle yerle bir ettiklerini herkes bilir.

Şimdi de kalkmışsın, Iraktaki Kürtleri korumaktan bahsediyorsun. Çocuk mu kandırıyorsun?

Ya da, Irak'taki olayları, bilmemezlikten geliyorsun?

Bugün Irak'ta, Amerikalıların en büyük yardımcısı, Kürtler.

Bugün Kürtler, Kuzey Irak'ın sahibi. Kuzey Irak'ta, Kürt devleti çoktan kurulmuş. Ordusu ile, meclisi ile, hükûmeti ve parası ile, tam bir devlet haline gelmiş.

Yalnız resmen ilân edilmemiş. Kürtler, "*daha zamanı değil*" diyor. Onun da sırası gelecek.

M. Ali Birand yazısında, İran'ın Irak'taki gelişmelerde baş rolü oynadıklarını söylüyor.

Çok doğru teşhis.

Fakat M. Ali Birand, Kürtlerin, İranlılar'ın kan kardeşi olduklarını bilmiyor mu ki "Kürtler Türkiye olmadan güvenliklerini sağlayamazlar" diyor?

Kürtler, kan kardeşleri İranlılar dururken, niçin Türkler'den medet umsunlar?

Hiç Kürtler, bile bile başlarını arslanın ağzına sokarlar mı?

Sayın Birand, siz Irak'taki Kürtleri bırakın da, Türkiye denilen topraklar üzerinde yaşayan Kürtlere bakın.

Iraktaki Kürt devleti resmen ilân edildikten sonra, sıra Türkiye'de yaşayan 20 milyondan fazla olan Kürtlere gelecek.

Ve Türkiye'deki Kürtler, Irak'taki Kürt devleti ile birleşmek için mücadele edecekler.

Bakalım, o zaman Türklerin hali ne olacak?

N 92

Nairi, 19 Ekim 2004, № 226

**TÜRKİYE'Yİ, AVRUPA BİRLİĞİ'NE  
SOKMAK İÇİN,  
YABANCI KUVVETLER,  
AVRUPA DEVLETLERİNİ ZORLUYOR.**

Avrupa halklarının, yüzde yetmiş beşi, Türkiye'nin **Avrupa Birliği**'ne girmesini istemiyor.

O halde isteyenler kim?

İsteyenler, Amerikalılar ve *international para babaları teşkilâtı*.

Türkiye'ye *Truva atı* rolünü oynatacaklar. **Avrupa Birliği**'ni içinden yıkmak için.

Bu gerçeği herkes biliyor. Fakat kimse konuşmaya cesaret edemiyor.

Konuşanların da sesini kimse işitmiyor.

Çünkü dünya basını, *dünya para babalarının* elinde.

Avrupa devletleri büyük tazyik altında.

Amerikalıların ve *international para babalarının*, ekonomik boykot, grevler ve halk isyanları gibi, çeşitli tehditlerine maruz kalan Avrupa devletleri çok zor durumda.

Sanki Avrupa devletlerinin başka derdi yokmuş gibi, Avrupa gazeteleri, televizyonları devamlı Türkiye'nin **Avrupa Birliği**'ne girmesini, başlıca konu yapıyorlar. Tabii gene para babalarının zoruyla.

Bu arada, perde arkasında büyük dolaplar dönmeye başladı.

Dünya para babalarının klasik sorumluları çalışmaya başlamışlar.

**Avrupa Parlamentosu** milletvekili olan bu sorumlular, Türkiye'nin **Avrupa Birliği**'ne alınması için imza toplama kampanyası açmışlar.

Kim bu sorumlular? Üç milletvekili, Fransa'nın eski anarşistlerinden.

1968'de *dünya para babalarının* emriyle, Fransa'nın cumhurbaşkanı General de Gaulle'ü düşürmek için başlatılan, **Mayıs 68** diye meşhur olan öğrenci isyanının öncüleri. Bu **Mayıs 68** öğrenci isyanı ile Fransa, yıkılmanın eşiğine kadar gelmişti.

Bu eski anarşistlerin, şimdi de gayesi, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokarak, Avrupa'yı yıkmak.

Bu arada Türkçe gazetelerin muhteviyatı dikkatimizi çekti.

Ramazan ayı başladığından, Türkçe gazetelerin, 10 kadar sayfası dinî konularla alâkalı yazılarla doldurulmuş.

Halbuki Avrupa'da, Hıristiyan bayramlarında gazetelerde dinle alâkalı yazılar, on satırı geçmez. Türkiye seksen senedir, lâik bir devlettir deniyor. Sizin nereniz lâik?

Bizim bildiğimiz kadar, Türkiye bugün, Meclis'i ile, hükûmeti ile, sokaktaki halkı ile yobaz bir devlettir.

Ve Avrupa halklarının hakkı var. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyorlar.

Çünkü, siz bu yobaz zihniyetinizle, Avrupa Birliği'ne girdiğiniz takdirde, Avrupa halklarını Müslüman olmaya mecbur edersiniz.

Aynen, Hıristiyanlığın beşiği Anatolya'daki, Hıristiyan halkları tamamen temizlediğiniz gibi.

Kısa bir müddet sonra, tamamen müslümanlaşmış bir Avrupa ucubesi meydana getirirsiniz.

N 93

Nairi, 2 Kasım 2004, № 227

## MAYIS 1968'DE, ÖĞRENCİ İSYANLARI İLE FRANSIZ CUMHURBAŞKANI GENERAL DE GAULLE'Ü YIKAN KIZIL DANY TÜRKİYE'DE

19 Ekim 2004 tarihli *Hürriyet* gazetesinin birinci sayfasının başlık yazısı ve iç sayfalarında 5 yazarın makalelerinin mevzuu, *Kızıl Dany*'nin Türkiye'yi ziyareti ile alâkalı.

Kimmiş bu *Kızıl Dany*, ki onun Türkiye'yi ziyaretine bu kadar ehemmiyet veriliyor?

*Kızıl Dany'nin* asıl ismi: Daniel Cohn-Bendit. Annesi Alman Musevisi. Babası belli değil. Ve Daniel Cohn-Bendit bununla iftihar eder. “*Ben dünya vatandaşıyım*” diyor.

Daniel Cohn-Bendit'e niçin *Kızıl Dany* demişler?

İsmi üstünde, *Kızıl*. Yani komünist mi?

Hayır, aşırı solcu trotskist. Malûm ya trotskistler, çok düşman komünistlere.

Ne yapmış bu *Kızıl Dany*? Mayıs 1968'de Paris Üniversite öğrencilerini isyana teşvik eden lider. Niçin?

Fransız cumhurbaşkanı General de Gaulle'ü yıkmak için. Muaffak oldu mu?

Evet. Bu öğrenci isyanları ile Fransa yıkılma tehlikesi atlattı.

Paris ve diğer Fransız büyük şehirleri harabeye döndü.

Ve General de Gaulle, bir sene sonra istifa etmiye mecbur oldu.

Fransız adaleti, bu faciaya sebep olanları mahkemeye verdi.

Suçlu görülenler mahkum oldu. *Kızıl Dany* de mahkum oldu.

Fakat, annesi Alman Musevisi olduğu için, *Kızıl Dany* Almanya'ya sığındı.

Ve Fransız adaleti *Kızıl Dany'nin* senelerce Fransa'ya girmesini yasak etti.

*Kızıl Dany* Almanya'da renk değiştirdi.

Aşırı solcu trotskist *Kızıl Dany*, Almanya'da **Yeşillerin Partisi**'ne girdi, yeşerdi.

Ve el çabukluğu marifeti ile yeşermiş *Kızıl Dany* bir kaç sene sonra, yeşillerin lideri olarak, Frankfurt şehrinin belediye başkan yardımcılığına seçildi.

Ondan sonra şans *Dany*'e “yürü ya kulum” dedi.

Ve *Kızıl-Yeşil Dany*, **Avrupa Birliği** seçimlerine girdi. Ve Almanya yeşillerinin temsilcisi olarak **Avrupa Birliği**'ne milletvekili seçildi.

Ve bu kadarla kalmadı...

**Avrupa Parlamentosu**'nda bütün yeşil milletvekillerinin başkanı seçildi.

Ve yeni *Yeşil*, eski *Kızıl Dany*, **Avrupa Parlamentosu**'nda, alınan kararlarda en büyük söz sahibi liderlerden biri oldu.



Ve bu Avrupa Parlamentosu, yeni liderlerinden *Kızıl-yeşil* Dany Avrupa Parlamentosu'nda düne kadar attığı nutuklarda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşı çıkardı.

Fakat geçenlerde bir haber yayıldı.

*Kızıl-yeşil* Dany, Avrupa Parlamentosu'nda attığı nutuklarda, bu sefer de tam tersine, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini talep etmiş.

Tabii, Türk hükûmeti bu fırsatı kaçırmı mı? *Kızıl-yeşil* Dany'i Türkiye'ye davet etmiş.

Şimdi Dany, meşhur Türk usulü ile Türkiye'de misafir edilecek ve ağırLANACAK... Sonrası malûm.

Fakat bu arada aklımıza, şu soru takıldı: Bu son 180 derece fikir değiştirmesinden sonra Dany'e ne isim verecekler?

Eskiden Daniel Cohn-Bendit'e, *Kızıl* Dany diyorlardı. Sonra *Yeşil* Dany denmeye başlandı. Acaba Dany'e ne isim takacaklar şimdi?

Bize sorarsanız, şimdi bu *Kızıl - yeşil* Dany'e en yakışan isim:

“BOZKURT DANY” dir.

N 94

Naîri, 16 Kasım 2004, № 228

### BİR LÂHZA-I TEAHHUR” (BİR ANLIK GECİKME)

Sayın genç Türkler,

(sakın Jön Türkler demek istiyoruz zannetmeyin)

Büyük Türk şairi Tevfik Fikret'in 1905'te yazdığı “Bir Lahza-ı Teahhur” şiirini bilir misiniz?

Bu şiirin başlığı olan (*bir anlık gecikme*) ile Tevfik Fikret'in hangi gecikmeden bahsettiğini bilir misiniz?

Eğer bilmiyorsanız, biz söyleyelim.

1905'te Ermeni fedaîleri, *Kızıl* Sultan Abdülhamit'ten intikam almak için, ona karşı bir suikast düzenlemişlerdi.

Niçin?

Çünkü Abdülhamit, 1894-1896 senelerinde Batı Ermenistan'da, (bugün Kürtlerin Kürdistan dediği) sizin de Doğu Anadolu dediğiniz Ermeni vilayetlerinde, tarihin bilindiği devirlerden beri, o topraklarda yaşayan Ermenileri, etnik temizlemeye uğratmıştı.

Abdülhamit, Irak'tan getirttiği Kürtlerden kurduğu "Hamidiye" alaylarına verdiği emirle, büyük küçük demeden bütün Ermenileri kılıçtan geçirtmişti.

Ve Abdülhamit'e *Kızıl Sultan* lâkabı, Ermeni etnik temizlemesinin baş suçlusunu olduğu için verilmişti...

...1900 senelerinde Abdülhamit'ten memnun olmayan Yahudiler, Selânik'te "Jön Türkler" teşkilâtını kurdular.

Gayeleri Abdülhamit'i tahttan indirmek idi.

Ve Avrupa'da, Ermeni teşkilâtları Jön Türkler ile işbirliği yapıyorlardı.

İsviçre'de Cenevre şehrinde yapılan toplantılarda, Jön Türkler, Yahudiler, dönme Yahudiler ve Ermeniler Abdülhamit'ten nasıl kurtulacaklarını görüşüyorlardı...

...Ve Sofya'da Yahudilerin aracılığı ile Ermeniler, bombalarla dolu bir fayton hazırladılar.

Ve Ermeni fedaîleri, bu faytonu İstanbul'a götürdüler. Program şöyle idi.

1905'de Abdülhamit, Yıldız Sarayı'ndan cuma namazına giderken, bombalarla dolu fayton patlatılacak idi.

Ve Ermeniler, Jön Türkler, Yahudiler ve bütün Osmanlı halkları, *Kızıl Sultan* Abdülhamit'ten kurtulacaklardı.

Fakat bombalı fayton, Abdülhamit geçtikten biraz sonra patladı. Ve Abdülhamit kurtuldu, ölmedi.

Ve Osmanlı Devleti'nde yaşayan, hürriyet sever halklar yasa büründü.

İşte Tefvîk Fikret'in "Bir Lâhza-ı Teahhur" şiiri, *Kızıl Sultan* Abdülhamit'in, bir anlık gecikmeden dolayı ölümden kurtulmasının verdiği derin üzüntü ve isyan hisleri ile yazılmıştır.

N 95

Nairi, 1 Ocak 2005, Özel sayı

**BÜYÜK GERÇEK****NIHAYET İÇİNİZDEN BİR “İNSAN” ÇIKTI  
VE GERÇEĞİ SÖYLEYEBİLDİ**

Hürriyet gazetesi, 31 Ekim 2004 tarihli sayısında, genç yazar Orhan Pamuk’la bir görüşme yayınladı.

Ve Orhan Pamuk bu görüşmede 1915’ten bu güne kadar tabu olan bir gerçeği açıkladı:

*“1915 yılında bu ülkede yaşayan insanların en azından yarısı gayrimüslimdi. Onlar buradan kovalandı. Yok edildi”.*

Orhan Pamuk bu gerçeği çok değil, bir sene evvel söylemiş olsaydı, vatan haini olarak tutuklanır ve yargılanırdı.

Fakat, şimdi malûm ya, sizin devletiniz, demokrasi tiyatrosu oynuyor, **Avrupa Birliği**’ne girmek için.

Sizin devletiniz, 1915’in arifesinde de aynı tiyatroyu oynamıştı, Ermenileri uyutmak için.

Sözüm ona 1908 “*Hürriyetinde*” Ermeniler sevinçten uçuyorlardı, hürriyet geldi diye.

Hatta 1910’larda sizin büyük tiyatrocunuz Talât Paşa, Ermeni alfabesinin yaratılmasının 1500. yıldönümünde **İstanbul Ermeni Patrikhanesi**’nin önünde yapılan törene katılmış ve attığı nutukta, Ermenileri meth ede ede, gökyüzüne çıkarmıştı.

Artık ne kardeşlik tekerlemeleri. Hürriyet içinde beraber yaşamak vaadleri.

Fakat aynı Talât Paşa, Birinci Dünya Savaşının kargaşalığından istifade ederek 24 Nisan 1915’te çoluk çocuk, kadın, erkek bakmadan bütün Ermenilerin öldürülmesi emrini vermişti.

İşte sayın Orhan Pamuk, bu gerçeği söylemek cesaretini gösterdi.

Dünyanın hiçbir devrinde, hiçbir yerinde, sizin 1915’ten 1923’e kadar Anadolu’da gerçekleştirdiğiniz soykırımın benzerini bulamazsınız.

İşte sayın Orhan Pamuk'un söylediği *"1915'te bu ülkede yaşayan insanların en azından yarısı gayrimüslim idi"* dediği insanlar, *farmasonların* üstad-ı azamı olan Talât Paşa'nın emri ile 1915'te öldürülen insanlardır.

Ve siz, korkunç bir hakikat olan Ermeni Soykırımı'nı inkâr ediyorsunuz ve (sözde soykırım), (sözüm ona soykırım) diyorsunuz.

Sizin (sözüm ona Türklerin) çok güzel tekerlemeleriniz var.

(Bu tekerlemeleri kimlerden aldığınız başka mevzu. Malûm ya, Orta Anatolya'da, Konya'da ve civar illerde Türkçe konuşmayanın dilini keserdiniz. Onun için Konya ve civarında Rumlar ve Ermeniler Türkçe konuşurlardı. Ve büyük bir hakikattir ki, siz Türkçe konuşan yerli Hıristiyanlardan öğrendiniz her şeyi. Tabîî tekerlemeleri de yerli Hıristiyanlardan aldınız). Tekerleme şu:

***"Söyleyene değil, söyletene bak."***

Evet bu korkunç bir hakikat. 1915'e kadar en azından yarısı gayrimüslim olan Anatolya halkının, 1923'te yüzde yüz Türklerden oluşması, 1915'ten 1923'e kadar Anatolya'da tarihin en büyük soykırımının ve etnik temizlemenin yapıldığının en büyük delilidir. Siz bu gerçeği bugün inkâr ediyorsunuz.

Tabîî, soykırımı kabul ettiğiniz gün, arkadan gelen tazminatları ve cezaları düşünüyorsunuz, ve işinize soykırımı inkâr etmek geliyor.

Fakat, sözüm ona, insaniyetçi geçinen, sözde insan haklarını müdafaa eden Batılılar (Amerika dahil) niye bu korkunç hakikati, Ermeni Soykırımı'nı çoğunlukla kabul etmiyorlar.

İşte, işin püf noktası burada. Çünkü 1789 Fransız İhtilali'nden beri, dünya, *büyük para babaları* tarafından idare ediliyor.

Ve her yerde onların dünyayı idare planları tatbik ediliyor Onun için diyoruz ki: ***"Söyleyene değil, söyletene bak."***

N 96

Nâiri, 25 Ocak 2005, № 229

**“TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR”**

Bugünkü Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan'ın, 1915'teki Osmanlı sadrazamı Talât Paşa'dan ne farkı var? Hiç bir farkı yok. “Ha Ali Veli, ha Veli Ali”, “Ayvaz kasap, hep bir hesap”.

Bugünkü Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan, 5 Aralık 2004'de İstanbul Yedikule'deki Ermeni **Surp Pırgiç Hastahanesi**'nin, yönetim binasının ikinci katındaki müzenin açılışını yapmış.

Bugün İstanbul Ermenileri gene sevinçten uçuyorlar. Neymiş. Türkiye başbakanı Ermeni Hastahanesi'ne gelmiş ve bir nutuk atmış ve demiş ki: “*Ermenilerin hukukunu korumayı görev telakki ediyorum*”.

Nâiri'nin yılbaşı sayısında yazmıştık. 1910 tarihlerinde Osmanlı sadrazamı Talât Paşa da İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne gelmiş ve Ermeni alfabetesinin yaratılmasının 1500 yıldönümünde Ermenilere hürriyet ve kardeşlik vaadetmişti. Sonrası malûm.

Talât Paşa, 1915'de *hürriyet ve kardeşlik* yerine, Ermenilere yalnız sürgün, soykırım ve ölüm “planı”nı gerçekleştirdi. Talât Paşa'dan yüz sene sonra, bugünkü Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan, başka bir tiyatro oynuyor.

1910'larda Talât Paşa “Ermenileri “uyutma” tiyatrosu oynamıştı. Bugün ise Tayyip Erdoğan, Avrupalıları “aldatma” tiyatrosu, “demokrasi” tiyatrosu oynuyor, **Avrupa Birliği**'ne girmek için.

Ruhundaki yeşil bayraklı bozkurt cengaveri üzerine, kuzu postu geçirmiş, Avrupa'yı kandırıyor.

Fakat geçen yazımızda da belirtmiştik. Söyleyene değil, söyletene bak.

İkiyüz seneden beri, *dünya para babaları gizli teşkilâtı*, Türkleri piyon olarak kullanıyor.

19. asırda çöken Osmanlı İmparatorluğu'nu dirilttiler, Ruslara karşı kalkan olarak kullandılar ve yeni ve genç bir Türkiye yarattılar.

Bu *para babaları gizli teşkilâtı*, 1917'de Rusya'da **Bolşevik İhtilâli**'ni yaratarak, Rusya'yı içten çökerttiler ve **Rus Ortodoks Kilisesi**'ni yıkarak Rusları ruhen öldürdüler. Böylece Rusların hesabını gördüler.

Şimdi Rusya, *dünya para babaları gizli teşkilâtı* için, bir tehlike olmaktan çıktı. Çünkü, Rusya'nın bütün zenginlikleri bugün *dünya para babalarının* elinde.

Şimdi yıkılma sırası **Avrupa**'ya geldi.

Avrupa halkı, Türklerin **Avrupa Birliği**'ne girdikleri gün, başlarına ne geleceğini çok iyi biliyor.

Ve bütün Avrupa halkları, Türklerin **Avrupa Birliği**'ne girmesine karşı.

Fakat, Avrupa'da halkı dinleyen kim?

Bütün dünyada olduğu gibi, Avrupa'da da bütün kuvvet, *dünya para babaları gizli teşkilâtının* elinde.

Zaten Avrupa'daki, sözüm ona sosyalist, komünist ve yeşilci partiler ve bilhassa sözde aşırı komünist geçinen trotskistler, tamamen *dünya para babalarının gizli teşkilâtının* elinde emir kulu.

Zaten tatlısu sağcı partileri evelden beri *para babalarının* elinde kukla. Geriye kim kalıyor? Hakikî milliyetçi partiler.

Onlara da "hitlerci, faşist" damgası vurarak kıpırdatmıyorlar.

Bu vaziyette Avrupa, eli kolu bağlı, ağzı, konuşmasın diye kapatılmış bir esire benziyor.

Bu arada Avrupa memleketleri, insan hakları palavraları ile, milyonlarca ve milyonlarca zenci, Arap, Kürt, Türk- İslâm güruhları ile dolduruluyor.

Ve Türklerin, **Avrupa Birliği**'ne girmesi ile Avrupa'ya son ölüm darbesi vurulacak.

İşte bu şekilde, *dünya para babaları gizli teşkilâtının*, ikiyüz seneden beri uyguladıkları, beyaz ırkı, Hıristiyanlığı ve Yunan-Avrupa uygarlığını yıkma planları, tamamen gerçekleşecek.

N 97

Nairi, 8 Şubat 2005, № 230

**FRANSIZ ULUSAL MECLİS BAŞKANI  
JEAN LOUIS DERRE’NİN, 2-4 ŞUBAT 2005  
TARİHLERİNDE İKİ GÜNLÜK  
ANKARA ZİYARETİNDEN İZLENİMLER**

5 Şubat 2005 tarihli **Hürriyet** gazetesi, birinci sayıfasında kocaman bir başlık atmış:

**“MÖSYÖ’YE TEPKİ”**

J. L. Debre’nin sözde Ermeni Soykırımı’nı gündeme getirmesi üzerine, başbakan Tayyip Erdoğan, J. L. Debre’ye ders vermiş ve demiş ki: Temcit pilavına dönen, bu Türk palavralarını aynen yayınlıyoruz.

*“Bu, tarihi ilgilendiren bir konudur. Biz bunu tarihçilerin tartışmasını istiyoruz, buna açığız. Arşivlerimizi de isteyenlere açtık, isteyen gelip araştırabilir, ama Ermeniler arşivlerini açmıyor”.*

Sayın Tayyip Erdoğan, çocuk mu kandırıyorsun? 90 seneden beri Ermeni Soykırımı ile ilgili bütün yazıları, sizin arşivlerinizden temizlediğinizi, sağır sultan bile duydu. Herkes biliyor.

Sonra *“Ermeniler arşivlerini açmıyor”* diyorsun.

Hangi Ermeni arşivi imiş bu?

Biraz tarih oku. Öğren. 1915’te Ermenistan diye bir devlet yoktu ki, arşivi olsun.

Çünkü 5000 senelik Ermeni vatanı, yüzyıllardan beri Türk denilen hunharların, boyunduruğu altında inliyordu.

Ve siz, 1915’te, 5000 seneden beri öz vatanında yaşayan Ermeni milletini soykırımı uğrattınız, ve bütün dünya haritalarında, 1915 tarihine kadar Ermenistan denilen Doğu Anatolya’daki Ermeni vatanında, Türkiye denilen bir ucube devlet yarattınız...

Fakat dikkat edin Türkler!

Siz hâlâ Ermeni Soykırımını inkâr ediyorsunuz, ama etrafınızdaki çember giderek daralıyor.

İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre, Slovakya ve daha birçok devletler Ermeni Soykırımı'nı kabul ettiler.

Ve en mühimi **Avrupa Parlamentosu**, Türkiye'nin **Avrupa Birliği'**ne girmesi için, Türkiye'nin Ermeni Soykırımı'nı tanımasını şart koştu.

Ve daha da mühimi var. Almanların İkinci Dünya Harbi'nde Yahudilere yaptıkları katliamların cezasını nasıl çektiklerini görüyorsunuz. İşte, yakında cezalandırılma sırası size gelecek.

Bundan başka, Almanların Yahudilere yaptıkları, insanlık dışı barbarlık, katliam inkâr edilemez.

Fakat Almanlar Yahudilerin vatanını çalmadılar.

Halbuki siz, Ermeni milletini soykırımı uğrattınız.

Ve Ermenilerin beşbin senelik vatanını, Ermenistan'ı çaldınız.

İşte bunun cezasını çekeceksiniz.

N 98

Naîri, 22 Şubat 2005, № 231

## GERÇEKÇİ YAZAR ORHAN PAMUK TÜRKİYE'DE VATAN HAINİ İLÂN EDİLDİ

1 Ocak 2005 tarihindeki yazımızda, Orhan Pamuk'un, Ermeni Soykırımı hakkında söylediği gerçekçi sözler için:

*“Eğer Orhan Pamuk bu sözleri bir sene evvel söylemiş olsaydı, vatan haini olarak tutuklanırdı”* demiştik.

Fakat, daha aradan bir kaç ay geçmeden Türk basını Orhan Pamuk'a karşı yaylım ateşine başladı. Ve A'dan Z'ye kadar bütün gazeteler, Orhan Pamuk'u vatan haini ilân ettiler.

Ne oldu? Türkiye'de bir kaç ay evvel esen tatlı demokrasi rüzgarı durdu ve eski gaddar faşist fırtınası esmeye başladı.

Tevfik Fikret'e benzeterek tekrar edelim: *“Türkler, deniz gibidir. Hiç inanmak olmaz ha”*.



Türkiye’de iktidar kimin elinde? Sözüm ona demokrat olan Türkiye’de söz sahibi kim?

Millet mi ? Yoksa ordu mu ? Yoksa **Milli Güvenlik Kurulu** mu?

Türkiye’de, bütün bunların üzerinde, dizginleri elinde tutan bir kuvvet var.

*Dünya para babalarının görünmez teşkilâtı.*

Türkiye’nin kuruluşundan, 1923’ten beri kuvvet onların elinde idi.

Bu gün de gene kuvvet onların elinde.

17 Aralık 2004’de Brüksel’deki **Avrupa Birliği** toplantısına kadar, Türkiye’de demokrasi tiyatrosu oynandı.

Ve 17 Aralık 2004’de Brüksel’de Türkiye lehinde karar alındıktan sonra, demokrasi havası sona erdi ve yeniden eski terör havası esmeye başladı.

Yoksa siz de inanmış mıydınız Türkiye’ye demokrasi geldiğine?

Orhan Pamuk ve benzerlerinin gerçekleri söylemesine, 17 Aralık 2004 tarihine kadar göz yumuldu.

Fakat, daha fazla müsaade edilemezdi, çünkü bu gerçeklerin ağırlığı altında, Türkiye yıkılır, parça parça olurdu.

Acaba bilir misiniz? 1970’lerde Türkiye’de ilerici genç kuvvetler Türkiye’ye demokrasi getirmek için mücadele ediyorlar ve Anadolu halklarını, Türk zulmünden kurtarmak istiyorlardı. Ve Anadolu halklarının her birisine ulusal bağımsızlık vereceklerdi.

İlerici kuvvetlerin planlarına göre, Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Kürdistan kurulacak, Karadeniz sahilinde Lazistan, Güney Anadolu’da Süryanî-Arap Birliği meydana getirilecekti. Ege kısmında da, Ege Cumhuriyeti.

Trakya’da da, Trakya Cumhuriyeti kurulacaktı.

Bu şekilde, asırlardan beri Anadolu’yı işgal eden *Turanlı* kuvvetler kovulacak ve Anadolu halkları bağımsızlıklarına kavuşacaklardı.

Fakat bu adil çözüme, *dünya para babaları teşkilâtı* müsaade etmedi. Vakıa, onlar Türkiye’nin fazla büyümesini istemiyorlar ve Türklerin, 1918’den evvel olduğu gibi Orta Doğu’daki petrol bölgelerine inmelerine de karşıdırlar.

Fakat Türkiye'nin parçalanmasını da istemiyorlar. Anatolya'da, kuvvetli bir Türkiye'nin bulunması, *dünya para babaları teşkilâtı* için çok faydalı.

Hele şimdi, onların Rusya etrafındaki çemberi sıkıştırdıkları sıralarda.

...*Dünya para babaları teşkilâtı*, planlarını saat dakikliği ile gerçekleştiriyor.

1990'da **Sovyetler Birliği**'ni yıktılar. 1999'a kadar Yugoslavya'yı parçaladılar. 2001'de Afganistan'ı işgal ettiler. 2004' de Gürcistanı ele geçirdiler. 2005'in başlarında da Ukrayna'yı içerden yıktılar.

Şimdi milyarder Soros, para kuvveti ile Kırım'daki Tatarları, Ruslara karşı mücadele etmek için teşkilâtlandırıyor.

Bu Soros ne çabuk unutmuş, o Tatarların 1942 ve 1943'de Kırım'da Almanlarla birleşerek Rus halkını ve aynı zamanda Yahudileri de katliama uğrattıklarını?

Fakat milyarder Soros için, *dünya para babaları teşkilâtının* planlarını gerçekleştirmek daha mühim.

Şimdi Ukrayna'da, milyarder Soros ve Kissinger'in sağ kolu, eski Amerikan Dışişleri bakanı Madeleine Albright ve Jimmy Carter'in danışmanı Polonyalı Brzezinski ile beraber, Rusya'yı parçalamak için çalışıyorlar.

O bakımdan bu senelerde kuvvetli bir Türkiye'nin Anatolya'da bulunması, *dünya para babaları teşkilâtı* için çok faydalı.

Daha sonra ne olacak?

Busuali siz, *dünya para babaları teşkilâtı* başkanı Kissinger'e sorun.

N 99

Naîri, 8 Mart 2005, № 232

**GÖLGESİNDEN KORKAN TÜRKİYE,  
DAHA DOĞRUSU TARİHİNDEN  
KORKAN TÜRKİYE**

5 Mart 2005 Cumartesi tarihli **Hürriyet** gazetesinin birinci sayfasında:

**“TİLKİ SAVAŞI”**

Çok büyük başlıkla verilen bu haberi aynen yayınlıyoruz.

“Çevre ve Orman bakanlığı, Türkiye’nin üniter yapısını bozucu nite-likte, kasıtlı olarak adlandırma yapıldığı gerekçesiyle, içinde Kürdistan ve Ermeni kelimeleri geçen hayvan isimlerini değiştirdi.”

**BAKANLIKTAN YENİ İSİMLER**

Adı “*Vulpes vulpes Kurdistanica*” olan kızıl tilki “*Vulpes vulpes*” oldu. “*Ovis Armeniana*” olan yaban koyunu “*Ovis Orien Anatohcus*” ve “*Capreolus Capreolus Armenius*” olan karaca türünün adı da “*Capreolus Capreolus Capreolus*” olarak değiştirildi.

Çevre ve orman bakanlığı sorumlularının bu hayvan isimlerinin değiştirilmesine sebep olarak söyledikleri şu: “*Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Bu isimleri, burada Kürt vardı, Ermeni vardı yargısı uyandırmak için özellikle kullanıyorlar...*”.

Türk Hükûmeti’nin hayvan isimlerini değiştirme kararına karşı, **Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı** yetkilisi, “*Türk hükûmetinin isimleri değiştirmeye hakkı yok*” demiş.

... Türk Hükûmeti’nin verdiği, bu usulsüz karardan da anlaşılıyor ki, Türkler son zamanlarda ne yapacağını şaşırılmış durumdadır.

Avrupa devletleri, Ermeni Soykırımı’nı tanınması için Türk Hükûmeti’ni zorladıkça, Türkler de böyle saçma kararlar alıyor.

...Size bir şey söyleyelim mi?

Siz neye benziyorsunuz biliyor musunuz?

Deve kuşuna.

Başınızı kuma sokmuşsunuz, etrafınızdaki gerçekleri görmek istemiyorsunuz.

Daha doğrusu, siz kendinizi hâlâ Osmanlı devrinde zannediyorsunuz.

“Astığı astık, kestiği kestik”, Osmanlı zorbası devirlerinde olduğu gibi.

O devirlerde ki, Ermenileri kesmek, sizin için tavuk kesmek gibi bir şeydi. Ermenileri kesmeye alışmıştınız. Zavallı Ermeniler de koyunlar gibi kesilmeye alışmışlardı.

Çünkü Ermenileri müdafaa eden kimse yoktu.

Beşbin senelik Ermeni vatanı olan Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenileri, 11. asırda Anadolu’ya ayak bastığınız tarihten itibaren kesmiye başladınız...

...Ve 1915’te de bütün Ermenileri soykırıma uğrattınız.

Ve boşalan Ermenistan vatanını vahşî Türk ve vahşî Kürtlerle doldurdunuz.

Ve Ermenistan’da olan bütün Ermeni kiliselerini, Ermenilerden iz kalmasın diye yıktınız.

Ve bu korkunç soykırım programını, kıravatlı timurlenkleriniz olan Talât Paşa, Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve onların yardımcılarını gerçekleştirdi.

Bütün dünya haritalarında Ermenistan diye gösterilen Ermeni vatanında bugün bir tek Ermeni yok.

Ve Ermenistan’daki onbinlerce Ermeni kilisesinden de bir iz kalmamış.

Ve bugün Avrupa devletleri, Ermeni Soykırımı’nı tanımanız için sizi sıkıştırınca, gölgesinden korkan, daha doğrusu tarihinden korkan insanlar gibi, son hatıra olarak kalan, zavallı hayvanların Ermeni isimlerini değiştiriyorsunuz...

Daha başka “marifetleriniz” de var:

Bütün dünya kütüphanelerinden, Ermeni Soykırımı ile alakalı kitapları çalılıyorsunuz

Ve Ermeni Soykırımı’nda, sizin suç ortaklarınız olan dünyaca meşhur şebeke ile teşrikimesai ediyor, ve tarihî hakikatleri değiştirerek, tamamen yalanlar üzerine kurulmuş tarih kitapları yayınlıyorsunuz.

Yeni marifetlerinizden biri de şu:

İnternet programlarını sizin yalan hikâyelerinizle dolduruyorsunuz.

Ve bilhassa Ermeni Soykırımı ile alâkalı internet programlarını sabote ediyorsunuz

Fakat ne de yapsanız boşuna. Çünkü bugün Avrupa halkları artık sizin ne olduğunuzu anladı.

Bilhassa Almanlar acı hakikatle karşı karşıya.

Beş milyondan fazla Türk bulunan bugünkü Almanya'da, Türklere karşı düşmanlık günden güne artıyor.

Ve gelecek seçimde yüzde yüz iktidara gelecek olan C.D.U. (Hıristiyan Demokrat Birliği) Partisi, Türklerin Avrupa Birliği'ne girmesini istemiyor.

Ve bizim için en mühimi; C.D.U. Partisi Ermeni Soykırımı'nı tanımaya hazırlanıyor.

Bakalım siz o zaman, gene (sözde Ermeni Soykırımı) diyebilecek misiniz acaba?

N 100

Naîri, 22 Mart 2005, № 233

**SON GÜNLERDE TÜRKİYE  
TELEVİZYONLARINDA VE  
GAZETELERİNDE EN ÇOK  
KONUŞULAN MEVZU:  
ERMENİ SOYKIRIMI**

Türkler, ne oldu size böyle? Ermeniler de Ermeniler.

Ermeni Soykırımı olmamışmış.

Yani ne olmuşmuş? Ermeniler kesmiş Türkleri.

Televizyonlarda, gazetelerde bu eskimiş Türk masalı tekrar edilip duruyor. Bu arada gerçekleri söylemeye cesaret edenler de var.

Orhan Pamuk "*Ermeni Soykırımı olmuştur*" dedi. Ve vatan haini ilân edildi. Sabancı Üniversitesi'nden profesör Halil Berktaş da: "*Ermenilere yapılan, etnik temizlemedir*" dedi.

Bakalım profesör Halil Berktaş'ın sonu ne olacak?

Bu arada, Türkiye'nin en büyük sanayicisi meşhur Yahudi Jak Kamhi de söze karıştı ve "*Ermenilere yapılan soykırımı değildir*" dedi.

Vatansever Ermeniler bu Jak Kamhi'yi çok sevmezler.

Niçin mi ? Anlatmaya çalışalım.

Koçaryan'dan evvelki Ermenistan'ın cumhurbaşkanı olan Levon Ter-Petrosyan'ın karısı, siyonist yahudidir.

Ve Jak Kamhi, Levon Der Bedrosyan'a, Yahudi karısının yolu ile Türklerle eskiyi unutarak, dost olmayı telkin etti.

Ve Levon Der Bedrosyan, cumhurbaşkanı olduğu 1991 ve 1997 senelerinde, Ermenilere 1915 Ermeni Soykırımı'nı unutturmak için elinden geleni yaptı. Hatta Ermenistan okullarında Ermeni Soykırımı'na ait bütün yazıları kaldırttı ve ne pahasına olursa olsun, Türklerle dostluk kurmaya çalıştı. Bu dostluk devrinden hatıra olan, bir resim yayınlıyoruz. Ocak 1997'de İstanbul'da alınan bu resimde, soldan sağa Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, Jak Kamhi ve Levon Der Bedrosyan'ın kardeşini çok samimi ve neşeli bir günlerinde görüyoruz.

Fakat bizim için Jak Kamhi'nin **Platin** mecmuasına verdiği demeçte söylediği en mühim söz şu: "*Amerikadaki Yahudiler, bu güne kadar Amerikan hükûmetinin Ermeni Soykırımı'nı kabul etmesine engel oldular*". Bu çok mühim bir itiraf.

Amerikan Yahudileri, Ermeni Soykırımı'nın tanınmasından, niye bu kadar korkuyorlar acaba?

Ve son günlerde İstanbul'daki en mühim olay, 12 Mart 2005 akşamı "Flaş tivi" kanalından yayınlanan açık oturum.

Bu açık oturuma Ermeniler de iştirak etti.

Ve bilhassa Ermeni Protestan papazı Krikor Ağabaloğlu'nun konuşmasına ve verdiği cevaplara hayran olduk.

Krikor Ağabaloğlu büyük bir cesaretle şunları söyledi: "Ben din adamıyım ve mecburum hakikati söylemeye. Evet soykırımı olmuştur. Ve Anadolu'daki bütün Türkler bilir bu Ermeni Soykırımı'nı".

Ermeni Protestan papazı Krikor Ağabaloğlu'nun söylediği bu gerçekler, "*bu tarihî bir meseledir, bunun tetkikini tarih profesörlerine bırakalım*" diyen Türk hükûmet adamlarının yüzlerine vurulan çok acı bir şamardır.

Bu mevzu ile alâkalı olarak, 3 Haziran 2003 tarihinde Naîri gazetesinde yazdıklarımızı tekrarlamayı, hakikat namına faydalı telakki ediyoruz:

*“...Türk ve Ermeni profesörleri aralarında konuşacaklarmış, 1915’te Türklerin Ermenilere tatbik ettikleri katliam soykırım mı, değil mi ?*

*Yazık, çok yazık. Bu profesörler hakikî profesör mü? Eğer hakikî profesör iseler, 1915’te İstanbul’da elçileri bulunan devletlerin arşivlerinde, Türklerin Ermeni milletine yaptıklarının, tarihin hiçbir devrinde benzeri olmayan, korkunç bir soykırımı olduğunu ispat eden, binlerce rapor bulunduğunu bilirler.*

*Ve bu hakikatleri, Türkler de çok iyi bilir. Hem de yalnız profesörler değil.*

*Bütün Türk jandarmaları, bütün Türk devlet memurları bilir.*

*Ve bilhassa Türk ahalisi, Ermeni gâvurlarını nasıl kestiklerini, kendi aralarında konuşurken birbirlerine iftiharla anlatırlar.*

*Efendiler, niye profesörlerle zaman kaybediyorsunuz ?*

*Gidin Türk ahalisine sorun.*

*Onlar çok iyi bilir, kendi yaptıkları soykırımı”.*

**N 101**

**Naîri, 5 Nisan 2005, № 234**

**24 NİSAN 1915’TE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 90.  
YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE.**

**LÂNETNAME - N° 1**

Yıkılan Osmanlı Devleti’nin harabeleri üzerinde, 1923 tarihinde Rumlar’dan, Ermeniler’den, Kürtler’den çalınan topraklarda (el çabukluğu ile) o zamana kadar adı sanı olmayan, Türkiye denilen bir devlet kuruldu.

Kimlerdi bu devletin kurulmasına sebep olanlar ?

*“Batılı emperyalist para babaları teşkilâtı”.*

Ve Türkiye denilen bu yeni yetme devlet, dış görünüşü ile Avrupa-palılaşıma çalışan Avrupa kanunları ile idare edilen bir ülke idi.

Fakat bu görünüş sadece göstermelik idi. Hakikatte bu devlet, aşırı ırkçı, bir zorbalar devleti idi. “Astığı astık, kestiği kestik” zihniyetli faşist bir devlet.

Ve bu devlette her şey yeniden yaratıldı. Ve bilhassa yeni bir genç nesil yaratıldı.

İspatı da, bu devletin **“Onuncu Yıl”** marşı.

*“On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan”.*

Biz, öğrenimimizi İstanbul’da yaptık. Olgunluk sınavından geçtik.

Onun için, biliriz bu onbeş milyon gencin nasıl yaratıldığını.

Her şey, yalanlar üzerine kurulmuştu.

Bilhassa tarih dersi. *“Dünyada her şeyin aslı Türk idi”*, *“Hititler (namı diğer Etiler) Türk idi”*, *“Sümerler Türk idi”*.

*“Bütün dünya milletlerinin aslı, Orta Asya’dan her tarafa yayılan Türkler idi”.*

Bugün, bu safsatalara, bu yalanlara artık inanan yok.

Fakat 1923’ten 1975’e kadar, 50 sene zarfında bu safsatalarla, bu yalanlarla bir kaç nesil yetişti.

Ve bu gençlerin beyinleri, bu safsatalarla, bu yalanlarla yıkandı.

Onun için biz şu gerçeğe inanıyoruz:

*“Cumhuriyet çocuğu”* denilen yeni nesillerin çoğunluğu, mantık ölçüleri ile alâkası olmayan robot beyinlere sahiptirler.

Onun için, bu yeni nesil insanları üniversite de bitirseler, doktora da verseler, yine o *kemalist-ırkçı* beyinli robotlardır.

Bunun yeni bir delilini, 2 Nisan 2005 tarihli **Hürriyet** gazetesinde büyük ünvanlara sahip bu robot beyinlilerden birinin çizdiği yazıda gördük.

Bakın, tarihten haberi olmayan, yalnız kendisine öğretilen yalanları tekrar eden, büyük unvanlı yazar neler söylüyor:

*“Osmanlı devletinin gerileme devrinde azınlıklar, Sırplar, Yunanlılar, Rumenler, Bulgarlar ayaklandılar.*



*Bugün Almanya, İngiltere, Rusya veya Fransa sınırları içindeki azınlıkların ülkelerinde devlet kurmalarına izin verebilir mi? Biz de Ermenilerin, Osmanlı sınırları içinde devlet kurmalarına izin vermedik. O nedenle çarpıştık”.*

İşte cumhuriyet devrinde, beyni Türklük yalanları ile yıkanmış robotlardan birinin safsataları. Bu robot beyinli yazara tavsiyemiz şu:

“Sayın büyük ünvanlı yazar.

Biraz tarih öğren. Bilhassa Osmanlı tarihini oku!

En mühimi, millî şairiniz Namık Kemal’in şu sözlerini iyi belle. “CİHANGİRANE BİR DEVLET ÇIKARDIK BİR AŞİRETTE”.

Siz, Cengiz Hanlar gibi, Timurlenkler gibi vahşî bir aşiret olarak Orta Asya’dan geldiniz ve 11. asrın sonlarında Anadolu’ya ayak bastınız.

Yani siz, sonradan gelmesiniz. Sırplar, Yunanlılar, Rumenler, Bulgarlar ve Ermeniler kendi vatanlarında binlerce seneden beri yaşayan yerlilerdir... Azınlık değildirler.

Halbuki siz Osmanlılar, sonradan gelme azınlıksınız. Namık Kemal’in dediği gibi, bir aşiret olarak ayak bastınız Anadolu topraklarına.

Ve korkunç vahşetinize, keserek, soyarak Viyana kapılarına kadar ilerlediniz.

Fakat Viyana kapılarında Polonya kralı Jean Sobiesky sizi mağlûp etti.

Ve ondan sonra başladınız gerilemeye. Ve devamlı gerilediniz.

1876’da Rus orduları, Balkan milletlerini sizin vahşetinizden kurtararak, İstanbul kapılarına kadar ilerlediler. Artık sizin sonunuz gelmişti, Anadolu halkları da sizin terörünüzden kurtulacaklardı.

Ve siz, kan kardeşiniz olan Cengiz Hanlar gibi, Timurlenkler gibi, geldiğiniz Orta Asya steplerine geri dönecektiniz.

Fakat, dua edin İngiltere başbakanı yahudi Benjamen d’Israeli’ye. O kurtardı sizi. Ve Rusları tehdit ederek geri çekilmeye mecbur etti.

Ve ondan sonra tilki siyasetini uyguladınız.

Ermenileri, Türklerle kardeşlik palavraları ile uyuttunuz.

1908’de *Hürriyet devrimini* yaparak iktidara gelen İttihat ve Terakki Partisi liderlerinin hepsi *farmason* idi.

Ve İttihat Terakki Partisi’nin liderleri, Ermeni liderleri ile biraderlik, kardeşlik anlaşması yaptılar.

Ve Ermeniler Türklerin bu kardeşlik palavralarına, beraber sulh içinde yaşamak yalanlarına inandılar.

Ve Ermeniler bu rüyalarla tatlı tatlı uyudular.

1908'den 1915'e kadar Ermeniler Türklere bir kurşun bile atmadılar. Hiç bir isyan hareketinde bulunmadılar.

Ve bu arada 1914'te Birinci Dünya Harbi başladı.

Ermeniler, sözde asker olarak toplandılar.

Fakat bu Ermeni askerleri ile Amele Taburları kuruldu.

Ve bir müddet sonra bu Amele Taburları'ndaki bütün Ermeniler öldürüldü.

Ve 24 Nisan 1915'te de, Van'dan Edirne'ye kadar (İstanbul ve İzmir hariç) bütün Ermeniler (**Tehcir Kanunu** diye çıkarılan bir kararla) Suriye çöllerine sürgün edildi.

Bu arada, Talât Paşa, bütün valilere gönderdiği şifreli bir telgrafla bütün Ermenilerin, büyük küçük, kadın, erkek demeden öldürülmesi emrini verdi.

Bu tehcir ve ölüm kararı ile, 5000 senelik vatanlarından bütün Ermeniler sürgün edildi, ve çoğu yollarda Türk komşuları tarafından öldürüldü.

Ve 5000 senelik Ermeni vatanı olan Ermenistan, katil Türklerin ve katil Kürtlerin eline geçti. Sayın büyük ünvanlı **Hürriyet** yazarı "*Ermenilerin Osmanlı sınırları içinde devlet kurmalarına izin vermedik, o nedenle çarpıştık*" diyorsunuz. Tamamen yalan.

Ermenilerin "24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı" dedikleri faciada, Ermeniler Edirne'den Van'a kadar, tehcir edildikleri tarihlerde, Türklere karşı hiç bir başkaldırma hareketi yapmadılar. Mukavemet göstermediler.

Bilâkis Ermeniler jandarmaların nezareti altında aç, susuz yürümeye çalıştılar.

Ve siz onları koyunları keser gibi, hiç acımadan kestiniz.

Ve bu korkunç soykırımın suçluları olan Türklerin, bugüne kadar cezasız kalmasına karşı, vicdanı olan medenî dünya adalet istiyor.

İşte bu Ermeni Soykırımı'nın cezasını çekeceksiniz.

N 102

Nâiri, 19 Nisan 2005, № 235

LÂNETNAME - N° 2

SON DURAK: ANATOLYA

Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında devamlı yayınlanan bir başlık var. Türk bayrağı ve hemen onun altında bir yazı: “Türkiye Türklerindir”.

Bu yazı da ispat ediyor ki, Türkiye denilen ve 1923'te hiç yoktan yaratılan bu devletin, size ait olduğundan şüpheniz var.

Hakikaten de bugün, Türkiye denilen topraklar, çalınan topraklardır.

Size bir sey söyleyelim mi? Siz, kendi tarihinizi de bilmezsiniz. Onun için biz, rakamlarla öğretmeye çalışalım sizin kendi tarihinizi.

11. Yüzyılın sonlarında, Orta Asya steplerinden gelen, Tatar ve Moğol karışımı vahşî bir aşiret olarak girdiniz Anatolya topraklarına. Ve medeniyetlerin ve Hıristiyanlığın beşiği olan Anatolya'daki yerli halkları korkunç vahşetinize sindirdiniz, köleleştirdiniz.

1453'de İstanbul'u zaptettiniz ve Bizans İmparatorluğu'na son verdiniz.

1683'e kadar Viyana şehrinin kapılarının önünde idiniz. Ondan sonra başladınız gerilemeye.

1876 senesinde, Rus orduları sizi İstanbul kapılarına kadar kovaladı.

1876 tarihi, sizin için çok mühim bir tarihtir.

1876 tarihinde, elinizde yalnız Anatolya toprakları kalmıştı.

Anatolya sizin için son durak idi.

Ondan sonra, Orta Asya steplerine geri gidecektiniz

Ve 1876'dan itibaren kaderiniz *para babalarının* eline geçti.

Ve onlar, sizi yeniden dirilttiler. Çünkü *para babalarının* planlarına göre siz, Anatolya'da kalacak ve Rusların Akdeniz'e inmesine karşı kalkan vazifesi görecektiniz.

Ondan sonra *para babalarının* planları, bir saat dakikliği gibi çalışmaya başladı.

Onlar önce Anatolya'daki halkları uyutmak için kararlar çıkardılar “*Hıristiyanlar, Müslümanlarla aynı haklara sahiptirler. Herkes Osmanlıdır*” dediler.

Fakat diğer taraftan *para babalan*, kendi bilginleri vasıtası ile *Turancılık* propagandasına başladılar, Türk ırkçılığını teşvik ettiler.

Bu *para babaların* planlarının merkezi, Selânik şehri idi.

Her hareket Selânik'ten idare ediliyordu.

19. yüzyılın sonlarında, *para babaları*, Selânik'te “**Jeunes Türcs**” gizli teşkilâtını kurdular. Gayeleri Abdülhamit'i devirip iktidarı ele geçirmek idi.

Ve 1908'de **Genç Türkler**'in kurduğu İttihat ve Terakki Partisi, Abdülhamit'i devirerek İstanbul'da iktidara geldi.

İttihatçılar çok sinsî ve kurnaz bir siyaset güdüyorlardı.

Bir taraftan sözde, Anatolya halklarına *hürriyet* ve *eşitlik* vaad ediyorlardı.

Diğer taraftan, son durak olan Anatolya'dan Orta Asya steplerine dönmek için, gizli gizli planlar hazırlıyorlardı.

Ve Anatolya'dan geri gitmemek için de bir tek çare vardı:

O da, Doğu Anatolya'da, Ermenistan denilen toprakların, beşbin seneden beri yerli halkı olan Ermenilerin temizlenmesi lâzım idi.

İşte, İttihatçılar, 1908'de iktidara geldikleri günden beri, Ermenileri nasıl temizliyeceklerine dair planlar hazırlıyorlardı.

Bir taraftan da Ermenileri, kardeşlik, Osmanlılık yalanları ile kandırıyorlardı.

O zamanki Ermenilerin en mühim partisi olan **Taşnaklar** da, İttihatçılarla çok yakın dostluk kurmuşlardı.

Düşünün ki, 1912'de İttihat Partisi Hükûmeti'nde Osmanlı Devleti'nin Dışişleri bakanı Ermeni Noradunkyan Efendi idi.

Ve Osmanlı Devleti'nin Posta bakanı Ermeni Oskan Mardikyan idi.

İttihatçılar planlarını en küçük teferruatına kadar hazırlamışlardı.

Ve bir fırsat bekliyorlardı planlarını gerçekleştirmek için.

Ve fırsat 1914'de Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile geldi İttihatçıların eline.

Ve 24 Nisan 1915 günü, dünyanın en korkunç soykırımına başladılar İttihatçılar.

İttihatçıların planları, hakikaten çok şeytanî bir şekilde hazırlanmıştı.

24 Nisan 1915 günü, önce İstanbul'da Ermenilerin en büyük entelektüelleri, yazarları, din adamları ve bütün önde gelen Ermeni şahsiyetleri toplattırıldı ve Anatolya içlerine, Çankırı'ya ve Ayaş'a sürüldü.

Ve orada çoğu öldürüldü.

Ve ondan sonra sıra, başsız kalan halka geldi.

Ve Edirne'den Van'a kadar, bütün Ermeniler, çoluk çocuk, yaşlı genç evlerinden çıkartılarak, Suriye çöllerine sürüldü, aç, suzuz, hasta müdafaasız zorla yürümeye mecbur edildiler, ölüme doğru sürüldüler.

Tarihin hiç bir devrinde, bu kadar korkunç, bu kadar tüyler ürpertici bir facia görülmemiştir.

İşte bugünkü Türkiye denilen devlet, son durak Anatolya'da, milyonlarca ve milyonlarca masum Ermeninin cesetlerinin üzerinde kurulmuştur.

Dünyanın en korkunç soykırımını gerçekleştiren katil Türkler, öldürdüğünüz milyonlarca Ermeninin laneti, sizin ve bütün ahfadınızın ve gelecek nesillerinizin başına yağsın!

N 103

Nairi, 3 Mayıs 2005, № 236

## 24 NİSAN 1915'TE TÜRKLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ERMENİ SOYKIRIMININ 90. YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE

LÂNETNAME - N° 3

Bu yazımızda, Türklerin 1915'te Ermenilere karşı tatbik ettikleri sürgün ve katliamın, soykırımdan da daha korkunç, planlanmış bir etnik temizleme olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Bu yazımızda, Türklerin 1915'te Ermenilere karşı tatbik ettikleri sürgün ve soykırımın asıl gayesinin, Ermenilerin beşbin senelik vatanını çalmak olduğunu anlatmaya çalışacağız.

1948'de Cenevre'de kabul edilen konvansiyona göre, soykırımının manası şu:

*“Bir milletin, bir ırkın veya dini bir topluluğun tamamının veya bir kısmının yok edilmesi, soykırımıdır ve insanlık suçudur. Ve bu suç zaman aşımına tâbi değildir”.* Fransızca Larousse Ansiklopedisi'nde soykırımı olarak adlandırılan facialar şunlar:

1944'de Almanlar tarafından soykırımı uğratılan Yahudiler ve Çingeneler.

1915'te Türkler tarafından soykırımı uğratılan Ermeniler.

15. Asırdan itibaren sömürgeci Avrupalılar tarafından soykırımı uğratılan Amerikan kıızılderilileri.

Daha sonraları, 1970 de Kamboçya'da ve 1990'da Ruanda'da yapılan katliamlar, soykırımı kabul edildi.

**Cenevre Konvansiyonu**'nda zikredilen bu altı soykırımı, üç ayrı kısma ayırabiliriz:

### **1. Yahudilere ve Çingenelere karşı yapılan soykırımlar.**

Yahudiler ve Çingeneler, kendi öz vatanları olmayan topraklarda, Almanya'da, Polonya'da ve diğer Avrupa devletlerinde yaşarken, Nazi Alman Devleti tarafından soykırımına uğratıldılar.

Bu soykırımı türünde topluluk kaybı var. Fakat öz vatan kaybı yok.

**2. Kamboçya ve Ruanda soykırımında** ise soykırımı, kendi öz vatanlarında, kendi ırkdaşları tarafından gerçekleştirildi.

Bu soykırımı türünde topluluk kaybı var. Fakat öz vatan kaybı yok.

Kamboçyalılar ve Ruandalılar kendi öz vatanlarından bir santim toprak bile kaybetmediler.

Kamboçya devleti ve Ruanda devleti aynen duruyor.

**3. Amerikan kıızılderilileri ve Ermeni Soykırımı**'nda ise kıızılderililer ve Ermeniler hem soykırımına uğratıldılar, aynı zamanda kıızılderililerin ve Ermenilerin tarihin bilindiği zamanlardan beri üzerinde yaşadıkları öz vatanları, sonradan gelen yabancı halklar tarafından çalındı.

Kızılderililer ve Ermeniler vatansız kaldılar.

\* \* \*

Türkler, 1915'te Ermenilere karşı gerçekleştirdikleri soykırımına bahane olarak, diyorlar ki: "*Ermeniler özgürlük istiyor ve isyan ediyorlardı, onun için Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenileri tehcir ettik*".

Tüklerin, Ermenilere karşı bu söyledikleri, tamamen yalan ve tarihî gerçeklere aykırı.

19. asırda Osmanlı İmparatorluğu'nun çökme devrinde, Osmanlıların zulmünden kurtulmak için, bütün esir milletler Yunanlılar, Sırp, Rumenler, Bulgarlar, Arnavutlar ve Araplar hepsi isyan ettiler.

Bir tek millet isyan etmedi: Ermeniler.

Ve siz Türkler, Ermenileri şu sözlerle takdir ettiniz. "*Millet-i sâdı-kayı Ermeniye*".

Gelelim *Kızıl* Sultan Abdülhamit'in istibdat senelerine.

Abdülhamit'in terörüne karşı, Selânik'te Yahudiler ve dönme Yahudiler gizli Jön Türk teşkilâtını meydana getirdiler. Ve Jön Türkler Cenevre'de Abdülhamit'e karşı olan bütün Osmanlı halklarının temsilcileri ile toplantılar yapıyorlar ve Abdülhamit'ten kurtulma çarelerini araştırıyorlardı.

Bu toplantılara Ermeniler de katıldılar, ve Jön Türklerle beraber Abdülhamit'in terör rejimine karşı mücadele etmeye başladılar.

Hatta 1905'de Yahudiler ve Ermeniler Bulgaristan'da Abdülhamit'e karşı bir suikast hazırladılar ve Ermeni fedaîleri bombalarla yüklü arabayı İstanbul'a götürdüler. Gayeleri; bu arabayı Abdülhamit cuma namazına giderken patlatmaktı. Fakat bombalar biraz geç patladı ve Abdülhamit kurtuldu.

Ve Tefvîk Fikret'in meşhur şiiri "**Bir Lâhza-ı Teahhur**", bu bombalı arabanın geç patlamasından dolayı, Abdülhamit'in ölümden kurtulmasının üzüntüsü ile yazılmıştır.

Bu hadiseyi zikretmemizin sebebi, Abdülhamit'in terör rejimine karşı mücadelede Jön Türklerin, Yahudilerin, Ermenilerin ve bütün *hürriyet* severlerin el-ele, baş-başâ çalıştıklarını ispat etmek içindir.

Ve Jön-Türklerin kurduğu İttihat ve Terakki Partisi, 1908'de Abdülhamit rejimini yıkıp, (sözde) "*Hürriyet*" ilân ettikleri gün, Türklerle beraber Ermeniler de sevinçten uçuyorlardı. Ve Ermeniler 1908'den 1913'e kadar, İttihat ve Terakki Partisi'ni kendilerine "*Hürriyet*" getiren

parti telakki ettiler ve 1915'e kadar Türklerle beraber Osmanlı olarak "Hürriyet" içinde yaşayacaklarına inandılar.

Ve Ermeni liderler, İttihat ve Terakki Partisi'ne ve Talât Paşa'ya o kadar inanmışlardı ki, 24 Nisan 1915'de sürgüne götürüldükleri gün: *"Yok canım, bu işte bir yanlışlık var, daha dün Talât Paşa ile yemek yedik, tavla oynadık. Şimdi Talât Paşa'ya bir telgraf çekeriz. Ve o bizi kurtarır. Yanlışlık düzelir"* diyorlardı.

Bu saf Ermeni liderleri bilmiyorlardı ki, kendilerini tevkif emrini veren, bizzat Talât Paşa idi. Ve Talât Paşa, 1908'den beri İstanbul'daki *farmason* localarında Ermeni liderlerini birader olarak öpüyor, ve Ermeni halkını da attığı nutuklarla *"hürriyet, kardeşlik ve Osmanlı olarak hep beraber yaşamak"* masalları ile uyutuyordu.

Fakat Talât Paşa, aynı zamanda 1908'den beri kendi hempaları ile gizli toplantılar yapıyor ve Ermeni Soykırımı'nın programını hazırlıyordu.

1915'te Ermeni milleti, son dakikasına kadar Türklere inandı.

Ve Türkler, Ermeni milletin ve Ermeni liderlerinin saflığından istifade ederek, 1915'te Ermeni milletini soykırımına uğrattılar, ve Ermeni milletin 5000 senelik vatanını çaldılar.

\* \* \*

Ermeni Soykırımı dünyada benzeri olmayan bir soykırımıdır.

Yalnız Amerikan kızılderililerin soykırımı Ermenilerinkine benzer.

Çünkü, kızılderililer, hem soykırımına maruz kaldılar, hem de vatanları çalındı.

Fakat kızılderililerin soykırımı programlı değildi. Kızılderililer uzun seneler zarfında temizlendiler. Halbuki Ermeniler, 11. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar devamlı katliamlara maruz kaldıktan sonra, 24 Nisan 1915'ten itibaren programlanmış, en ince teferruatı hazırlanmış, çok korkunç bir soykırıma maruz kaldılar ve Ermenilerin beşbin senelik vatanı Ermenilerden tamamen temizlendi. Ve Ermenilerden boşalan topraklar üzerinde, bugünkü Türkiye kuruldu.

Ve Talât Paşa'nın planlanladığı, Ermeni milletini dünya üzerinden silme planı, bu şekilde gerçekleştirildi.



N 104

Nairi, 17 Mayıs 2005, № 237

**24 NİSAN 1915'TE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 90.YILDÖNÜMÜ  
DOLAYISI İLE**

**LÂNETNAME - N° 4**

Cengiz Han'ın ve Timurlenk'in ahfadı Türkler! Siz Cengiz Han'dan da, Timurlenk'ten de daha canavar, kanlı katillersiniz. Çünkü siz, bugüne kadar işlediğiniz canavarlıkların cezasını çekmediniz. Cezasız kalan canavarlar, canavarlıklarına devam ederler. Önce sarıklı, sonra fesli, şimdi de şapkalı Türkler. Siz eskiden beri ve bugüne kadar aynı canavar Türklersiniz.

İnsanlık namına, uygarlık namına, adalet namına, bugünkü Türk faşist devletinin dizginlerini elinde tutan hakikî elebaşılar, **Nürenberg Mahkemesi**'nde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılanmalıdırlar.

Bugünkü faşist ve aşırı ırkçı Türk devletinin, sorumluları olan elebaşılar Osmanlı devletinin ve bugünkü cumhuriyetçi Türk devletinin 20. asırdan başlayarak, bugüne kadar işledikleri soykırımların ve faciaların cezasını çekmeli ve suçlarının hesabını vermelidirler.

Çünkü soykırımı suçları, **1948 Cenevre Konvansiyonu**'na göre zaman aşımına tâbi değildir. Bu soykırımların ve faciaların bir kısmını aşağıda yayınlıyoruz:

1. 1909'da Türkler tarafından Kilikya'daki (Adana ve civarındaki) Ermenilerin soykırımına uğratılması.

2. 24 Nisan 1915'ten başlayarak, 1923'e kadar Batı Ermenistan'da ve Anatolya'da ve Doğu Trakya'da bütün Ermenilerin Türkler tarafından soykırımına uğratılması ve 5000 senelik Ermeni vatanının çalınması...

3. 20. asırda 1918'e kadar, Türklerin Arabistan topraklarında müslüman ve Hıristiyan Arap halkını soykırımına uğratması.

4. 1915'ten 1923'e kadar, Türkler tarafından Karadeniz'in yerli ahalisi Pontus'lu Rumların soykırımına uğratılması. Bilhassa, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasından sonra, Samsun'un Rum ahalisinin soykırımına uğratılması (*Kara Samsun faciası*).

5. 1915'ten 1923'e kadar, Anadolu'daki yerli Rum halkının Türkler tarafından soykırımına uğratılması.

6. 1915'ten 1923'e kadar, Güneydoğu Anadolu'da Hıristiyan Süryanî halkının Türkler tarafından soykırımına uğratılması.

7. 1923'den başlayarak, bugüne kadar Türkler tarafından Doğu Anadolu'da Kürtlerin soykırımına uğratılması.

8. 1941'de Türklerin tatbik ettikleri, İstanbul'daki gayrimüslimleri, maddeten ve manen yıkan **Varlık Vergisi** faciası.

9. 1941'de İstanbul'da 'Yirmi Sınıf' denilen facia. 1941 senesinde Türkler tarafından İstanbul'da gayrimüslim halkın, 25 yaşından 45 yaşına kadar bütün erkekleri (sözde) asker diye toplattırıldılar ve Anadolu'nun içlerine sürgüne gönderildiler ve esir olarak taş kıldırıldılar.

Ve eğer **Stalingrad Rus Zaferi** olmasaydı, bu esirlerin hepsi öldürülecekti.

10. 6/7 Eylül 1955 faciası: Türkler 6/7 Eylül 1955 akşamı; Kıbrıs bahanesi ile İstanbul'daki Rumların Ermenilerin ve diğer Hıristiyanların kiliselerini, mezarlarını, dükkânlarını yakıp yıktılar, İstanbul'u harabeye çevirdiler.

Ve 6/7 Eylül faciası sebebi ile, 1955'ten sonra, yüzbinlerce Rum ve Ermeni korkularından İstanbul'dan dış memleketlere kaçtılar.

6/7 Eylül 1955'ten sonra, İstanbul tamamen Türkleşmiş oldu.

11. 1974'de Türkler, senelerden beri hazırlandıkları Kıbrıs'ı işgal planlarını tatbik ettiler. Ve Kıbrıs'ın yüzde kırkını işgal ettiler ve binlerce Kıbrıs'lı Yunanlıyı öldürdüler.

1974'ten bugüne kadar, Kıbrıs hâlâ Türklerin işgalinde.

12. 1915'ten, 1923'e kadar, Türkler tarafından soykırımına uğratılan Ermenilerin, Batı Ermenistan'daki, Anadolu'daki, Doğu Trakya'daki sahipsiz kalan mallarına, mülklerine, Türkler; çıkardıkları **Emval-i Metruke Kanunu**, (sözde *sahipsiz kalan mülkler kanunu*) ile el koydular. Daha doğrusu Ermenilerin mallarını ve mülklerini, kanuna uydurarak çaldılar.

13. Türkler tarafından soykırımına uğratılan Ermeni milletinin öz vatanı olan topraklarda bulunan bütün tarihî Ermeni eserlerini, kiliselerini, manastırlarını Türkler Ermenilerden iz kalmasın diye yıktılar.

İste size Türklerin sonu gelmiyen barbarlıklarının bir kısmı. Ve Türklerin bu barbarlıklarının neticesi olarak, 1915'e kadar çoğunlukla Rumların ve Ermenilerin ikamet ettiği Anadolu, 1923'te yüzde yüz müsülüman Türklerden oluşan bir ülke oldu.

Dikkat edin, Avrupa milletleri! Eğer bu faşist ve ırkçı Türk devletin ele başları *naziler* gibi soykırımı suçu ile cezalandırılmazsa, siz de Anadolu'daki Ermeni ve Rum halkları gibi, Türkler tarafından yirmi otuz sene sonra, soykırımına maruz kalacaksınız.

Unutmayın ki, bugün bir çok Avrupa devletinde, milyonlarca Afrikalı ve Türk var.

Yalnız Fransa'da bugün altı milyon Afrikalı ve Türk var, 20-30 sene sonra bunlar 20 milyon olacaklar. Almanya'da da bugün altı milyon Türk var. 20-30 sene sonra en azından, Almanya'da 20 milyon Türk olacak. Hatırlatalım ki 1933'te Türkiye'de yalnız 15 milyon Türk vardı. Bugün, 2005'te Türkiye'nin nüfusu 75 milyon ...ve en mühimi Amerikalılar ve *dünya para babaları teşkilâtı*, senelerden beri Türkleri **Avrupa Birliği**'ne sokmak için çalışıyorlar.

Ve Amerikalılar ve *para babalar teşkilâtı*, Türkleri Avrupalı yapmak için çeşitli dalaverelerle, tehditlerle ve ekonomik tazyiklerle Avrupa devletlerini zorluyorlar.

Bu zorlamanın sebebini, bugün herkes biliyor. '**Avrupa Birliği**'ni içerden yıkmak için.'

Ve eski Fransız cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'in dediği gibi: "*Türklerin Avrupa Birliği'ne girdikleri gün; Avrupa yıkılır*"... çünkü, bugünkü Avrupalılarda, ne 732 tarihinde Poitiers'de Arapların ilerlemesini durduran, Fransızların kumandanı Charle Martel'in Hıristiyanlık ruhu var, ne de 1683'de Viyana kapılarında Osmanlı ordusunu perişan eden Polonya kralı Jean Sobiesky'nin mücadele azmi var.

Amerikan Savunma bakanı Donald Rumsfeld'in dediği gibi '*zavallı, ihtiyar ve eskimiş Avrupa.*'

Fakat Yahudi profesör (büyük Türk dostu) Bernard Lewis daha ileriye görüyor ve diyor ki: "*21 yüzyılın sonunda Avrupa müslüman olacak*".

Tabii ki yahudi profösör Bernard Lewis, *dünya para babalarının* programlarını çok iyi bilir. Onun için Bernard Lewis'in "21. asrın sonunda Avrupa müslüman olacak" sözleri, bir kehanet değil sadece *para babaları teşkilâtının* dünyayı idare programlarının açıklanmasıdır.

Bu hakikatlerin ışığı altında tekrar edelim:

Anatolya'daki Ermeni ve Rumlar gibi Avrupalıların da, Türklerin soykırımına maruz kalmamaları için ve Avrupanın müslüman olmasına mâni olmak için, faşist ve ırkçı Türk devletinin elebaşılarını, *nazi şefleri* ne yaptığınız gibi soykırım suçu ile **Nürenberg Mahkemesi**'ne verin ve suçlu Türkleri cezalandırın.

N 105

Naîri, 14 Haziran 2005, № 238

**24 NİSAN 1915'DE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 90. YILDÖNÜMÜ  
DOLAYISI İLE**

**LÂNETNAME - N° 5  
SUÇLULAR KİM?**

1948 Cenevre **Konvansiyonu**'na göre, soykırımı suçları zaman aşımına tâbi değildir, buna göre: Birinci suçlu, soykırımını gerçekleştiren İttihat ve Terakki Partisi'nin idaresinde 1915'teki Türk Hükûmeti'dir.

Fakat, **Cenevre Konvansiyonu** "*soykırımı suçları zaman aşımına tâbi değildir*" dediğine göre ve 1915'ten 90 sene sonra, bugün, İttihat ve Terakki Partisi'nin suçlularından hiç biri hayatta olmadıklarına göre, ve zaman aşımına tâbi olmıyan 1915 Ermeni Soykırımı'nın bugünkü suçluları kimlerdir?

Hiç şüphe yok ki, bugünkü suçlular, 1915 İttihat ve Terakki Partisi'nin tam manasi ile (manen ve maddeten) varisi olan, bugünkü Türk Devleti'nin hakikî elebaşlarıdır.

24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı'nın suçluları olan İttihatçıların çoğu, baş suçlu Talât Paşa başta olarak, 1918 mağlubiyetinden sonra, İstanbul'dan bir Alman denizaltısı ile kaçtılar ve Almanya'ya sığındılar.

İttihatçıların kaçmasından sonra kurulan Osmanlı Hükûmeti, 1915 Ermeni Soykırımı'nın suçluları olarak Talât, Enver, Cemal'i ve bütün İttihatçı elebaşları idama mahkum etti. Fakat asıl suçlular kaçıyordu. Ancak ikinci dereceli bazı suçlular cezalandırıldı.

Bu arada, harb sonunda büyük devletler arasında rekabet başlamıştı. Batılı devletler Anadolu'nun, Rusların eline geçmesini istemiyorlardı. Ve batılılar Anadolu'da Yunanlılara yardım eder görünüyorlar, fakat aslında Selânikli Mustafa Kemal'i gizlice destekliyorlardı.

Ve Selânikli *farmason* Mustafa Kemal, Talât Paşa gibi iyi tiyatro oynuyordu.

O, bir taraftan, Sovyetler'e "*ben sosyalistim, sizinle beraberim*" diyordu. Diğer taraftan da Fransızlarla, İngilizlerle anlaşmalar imzalıyordu.

Ve İstanbul'daki Osmanlı Hükûmeti, 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Mustafa Kemal'in "**Meclis Hükûmeti**" için "eşkiyalar çetesi" diyordu.

İstanbul'daki Osmanlı Hükûmeti'nin teşhisi çok doğru idi. Çünkü, 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı'nın cellâtları, bütün çeteci haydutlar, bütün katiller, hırsızlar güruhu ve bütün İttihat Terakki Partisi'nin idarecileri, en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsi, Mustafa Kemal'in emrine girmişlerdi.

Bütün Anadolu şehirlerinde kazalarında ve köylerinde 24 Nisan 1915'ten itibaren başlayan Ermeni Soykırımı'nın tatbikçileri, yani Ermeni milletinin Soykırımı'nda cezasız kalan onbinlerce cellâtları, yeniden vazifeye başladılar.

Ve Ankara Mustafa Kemal Hükûmeti'nin bu cellâtlar ordusu, Anadolu'da sağ kalan *kılıç artığı* Ermenileri ve Rumları hunharca öldürdüler.

Ve Talât Paşa'nın başladığı, Anadolu'yı, Ermenilerden temizlemek planını, daha büyük çapta, Mustafa Kemal'in eşkiyalar çetesi hükûmeti gerçekleştirdi.

Ve 1923 tarihinde Hıristiyanlığın beşiği Anadolu'da bir tek Ermeni ve Rum kalmadı. Hepsi temizlendi.

Ve bugün, daha ziyade Talât Paşa'nın ismi geçer, soykırımı suçlusu olarak.

Aslında Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği soykırımı, ve etnik temizleme, Talât Paşa'nınkinden, çok daha büyük ve daha korkunçtur.

Ve bugün, bizim mantığımızın vicdanımızın anlayamadığı, kabul edemediği bir soru var:

Bu kadar büyük, bu kadar korkunç soykırımlar ve etnik temizlemeler, nasıl olur da bugüne kadar cezasız kalabilir?

Sözde adalet mekanizması, bir adam öldüren katili, idama mahkum ediyor veya hayatı boyunca hapse mahkum ediyor.

Nasıl olur da, yirminci asırda bütün dünyanın gözü önünde Ermeni milleti soykırımına uğratılır ve Anatolya'daki Rumlar soykırımına uğratılır ve Anatolya halkı etnik temizlemeye uğratılır ve Anatolya Rumlardan ve Ermenilerden tamamen temizlenir ve bu soykırımları ve etnik temizlemeleri yapanlar bugüne kadar cezasız kalır?

Bu haksızlığı ve adaletsizliği insan olarak kabul edemiyoruz.

Bir taraftan Almanya'da öldürülen Yahudiler için Almanlar bugüne kadar cezalandırılıyorlar.

Fakat 1915'ten 1923'e kadar milyonlarca ve milyonlarca Ermeni, Rum, Suryaniyi öldüren Türkler cezasız kalıyor.

Biz inanıyoruz ki, insanlık, "insan" olarak yaşayabilmek için mecburdur, Türk denilen cellâtlar aşiretini "ibreti âlem" için cezalandırmaya.

Ancak bu şekilde Türklerin canavarlıklarına son verilebilir.

N 106

Nâiri, 28 Mayıs 2005, № 239

**24 NİSAN 1915'TE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 90.YILDÖNÜMÜ  
DOLAYISI İLE**

LÂNETNAME - N° 6

**TÜRK DENİLEN KATİLLER  
SÜLALESİ İLE SÖYLEŞME:  
SOKAKTA BİR TÜRK GÖRÜNCE, TİKSİNİYORUM**

Fransa'da sokakta yürürken, karşıma Türkçe konuşan birileri çıkınca, içime tiksinti geliyor.

Niçin mi? Çünkü, benim milletimi, Ermeni milletini soykırımına uğratan ve cezasız kalan katillerden birini görür gibi oluyorum. Ve içime bir tiksinti geliyor ve midem bulanıyor.

Ve kendi kendime soruyorum; Nasıl oluyor da bu canavar milletin katilleri, Fransa sokaklarında serbestçe dolaşabiliyorlar?

Belki diyebilirsiniz,

*"O adamın kabahati ne? Eğer büyük babası veya babası katil ise".*

Efendi, benim hayatım İstanbul'da geçti. 50 sene orada yaşadım. Ben sizin ne mal olduğunuzu çok iyi bilirim.

Belki siz, saf Avrupalıları sahte misafirperverlikleriniz ile aldatabilirsiniz.

Fakat, ben sizin kalbinizin içinde yaşayan canavar ruhunuzu tanırım.

Sizin yalnız erkekleriniz değil, kadınlarınız da canavar ruhludur. Çok kere Türk kadınlarının kendi çocuklarını azarlamasına şahit oldum. *"Keserim seni"* diyerek çocuklarını korkutuyorlardı. Çünkü onlar için, Ermeni gâvurunun kesmek olağan bir şey idi. Ve ağızlarında *"keserim seni"* sözü hiç eksik olmazdı.

1974'teki (sözde) Kıbrıs Barış Harekâtı'nı hatırlar mısınız?

O tarihte “**Barış Harekâtı**” diyerek Kıbrıs’ta binlerce Yunanlıyı öldürdünüz. Ve Kıbrıs’ın yarısını zabtettiniz.

O senelerde, İstanbul’da (sözde) iyi bir Türk kadın komşumuz vardı. Onun oğlu, o günlerde asker olarak Kıbrıs’a gönderilmişti.

Komşumuz kadına sordum.

“Halide hanım, herhalde çok üzölmüşsündür oğlunun Kıbrıs’a asker gittiğine?”.

Cevaba bakın:

“Yok canım, niye üzölöcekmişim? Oğluma dedim ki “*sakın beş on tene gâvur kesmeden geri gelmiyesin*”.

İşte bu kadın, iyi Türk komşumuz idi.

\* \* \*

1974’de Kıbrıs **Barış Harekâtı**’nda, bizim fabrikada çalışan Türk işçilerden birkaçı da asker olarak Kıbrıs’a gönderildiler.

Bu askerlerden bir tanesi, bir sene sonra izinli olarak İstanbul’a dönmüş ve o günlerde fabrikaya, arkadaşlarını görmeye gelmişti.

Benim yazıhaneme de geldi hürmeten.

Ben de ona asker olduğundan izzet ikram ettim. Yazıhanede oturttum.

Ordan burdan konuştuk. O da bana Kıbrıs’ta asker olarak gördüklerini anlattı.

Simdi size, 1974 **Kıbrıs Barış Harekâtı**’nda, bu askerin bağılı olduğu bölüğün yaptığı “kahramanlıklardan” birini aynen nakletmeye çalışacam.

*“Benim birliğim Kıbrıs’ta ardçı vazifesi görüyordu.*

*Cepenin gerisinde kalan düşman birliklerini temizlemek idi vazifemiz.*

*Bir gün, bölük komutanı yüzbaşının önderliğinde bir kiliseye girdik.*

*Kilisede kimse yoktu. Boştu.*

*Fakat bizim yüzbaşının tecrübesi vardı herhalde. Elinde bir kılıcı vardı. Doğru kilisenin mihrabına doğru ilerledi. Ve mihrabdan içeri girdi. Ve bir müddet sonra siyahlar giyinmiş bir papazı uzun saçlarından çekerek ta kilisenin ortasına kadar sürükliyerek getirdi.*

*Papazı zorla ayağa kaldırdı. Papaz devamlı haç çıkarıyor ve dua ediyordu.*



*Ve bizim yüzbaşı bir kılıç darbesi ile papazın kellesini uçurdu“.*

İste Türklerin Kıbrıs'ta (sözde) **Barış Harekâtı**'nda yaptıkları vahşet.

Siz, sarıklı veya kıravatlı Türkler.

Siz dün ve bugün, aynı canavarlarsınız.

N 107

Naïri, 12 Temmuz 2005, № 240

**24 NİSAN 1915'DE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 90.YILDÖNÜMÜ  
DOLAYISI İLE**

**LÂNETLEME - N° 7**

**ERMENİ SOYKIRIMINI İNKAR EDEN  
TÜRKİYE BAŞBAKANI TAYYİP ERDOĞAN'A  
AÇIK MEKTUP**

*SAYIN BAŞBAKAN, EĞER RUHUNUZUN HAKİKİ YÜZÜNÜ  
GÖRMEK İSTİYORSANIZ BU YAZIYI OKUYUN!*

3 Haziran 2003'te Naïri gazetesinde yazdıklarımızı tekrarlamayı, hakikat namına faydalı telakki ediyoruz.

*“Türk ve Ermeni profesörleri aralarında konuşacaklarmış, 1915'te Türklerin Ermenilere tatbik ettikleri katliam, Soykırımı mı? Soykırımı değil mi?*

*Yazık, çok yazık. Bu profesör denilenler hakikî profesörler mi? Eğer hakikî profesör iseler, 1915'te İstanbul'da elçileri bulunan devletlerin arşivlerinde. Türklerin Ermeni milletine yaptıklarının, tarihin hiçbir devrinde benzeri olmıyan, korkunç bir Soykırımı olduğunu ispat eden binlerce rapor bulunduğunu bilirler.*

*Ve bu hakikatleri yalnız profesörler değil, Türkler de çok iyi bilir. Bütün Türk jandarmaları, bütün Türk devlet memurları bilir.*

*Ve bilhassa Türk ahalisi, Ermeni gâvurlarını nasıl kestiklerini kendi aralarında konuşurken birbirlerine iftiharla anlatırlar. Efendiler, neden profesörlerle zaman kaybediyorsunuz?*

*Gidin, Türk ahalisine sorun.*

*Onlar çok iyi bilir, kendi yaptıkları Soykırımını”.*

\* \* \*

3 Haziran 2003 tarihindeki yazımızda “*Türk ahalisine sorun. Onlar çok iyi bilir, kendi yaptıkları Soykırımını, Ermeni GÂVUR’larını nasıl kestiklerini*” demiştik.

Şimdi bu söylediklerimizin yüzde yüz hakikat olduğunu ispat eden bir yazıyı, aşağıda dikkatinize sunuyoruz. Bu yazı aranızda çok az bulunan, vicdanlı ve adaletsever Ömer Elaçmaz isimli bir Türk tarafından yazılmış ve 11 Mayıs 2005’te İstanbul’da Agos gazetesinde yayınlanmıştır.

Şimdi, ÖMER ELAÇMAZ’ın yazdıklarını bazı kısaltmalarla vermeye çalışacağız.

“1970 yılında Nevşehir’de bir öğretmen çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Uzun yaz tatillerimizi, çoluk çocuk Kayseri’nin GESİ kasabasında geçirirdik...Dedem kasabanın nerdeyse yarım asırlık nalbantı idi. Kasabanın tüm at ve eşeklerini yıllar önce ustasından öğrendiği şekilde çok ustaca nallardı...Dedemle yalnız kalıp tüm diğer insanlardan kaçtığımız bir gün ona, eşekleri ve atlan nallamayı nasıl öğrendiğini sordum. Yıllar evvel GÂVUR ustasından öğrendiğini anlattı.

Şok olmuşum. Bir gâvurun, birine bir şey öğretmesini aklım almamıştı.

Benim bildiğim, küfür, hakaret demektir. Hem, GESİ’de gâvurlar ne arıyordu ki? Şaşkınlığımı gidermek isteyen dedem, başladı anlatmaya.

Çevrede bulunan irili ufaklı köy ve kasabalar içerisinde, GESİ, EFKERE, BLYSİN, İSPİDİN, BÜRÜNGÜZ isimlerini şu an aklıma getiremediğim birçok yerleşim merkezinin, aslında Ermeniler tarafından kurulmuş olduğunu, buralarda bir zamanlar çoğunlukta olduklarını anlattığında, adeta küçük dilimi yutmuşum. Bu benim

için, öncekinden daha büyük bir şok olmuştu. Dedem “ERMENİ” demişti. Çocuk lügatimde Ermeninin yeri, gâvurdan daha da kötü, ağza alınmayacak bir küfürdü. GESİ’liler, kavgalarında birbirlerine “ERMENİ” diye küfür ederlerdi.

Hem de “Ermeni dölü” veya “Ermeni tohumu” değil sadece “Ermeni” demek, birine hakaret etmek için yeterliydi.

Dünya sanki başıma yıkılmıştı.

Dedem, bir Ermeninin kendisine nalbantlık öğrettiğini söylüyordu.

Kendimi topladıktan sonra, kuşkuyla sordum: “Ermeni nasıl bir adamdı?”

Aldığım cevap, hayatımın sosyal anlamda ilk çelişkili durumunu oluşturmuştu. “‘Toprağı bol olsun’ ‘iyi adamdı’ ” demişti dedem...

O günden sonra sürekli, dedeme, anneanneme, anneme, babama, kasabadaki amelelere, ninelere, emmilere, dayılara, beni tanıyan, benimle ilgilenen herkese, Ermeniler hakkında sorular sormaya başladım...

Bütün anlatılanlardan öğrendiklerim dehşet vericiydi. Ürpermiştim. Ama aynı zamanda, daha çok şaşırmıştım.

Ermeniye bir “HAKARET SIFATI” olarak kullanan bir toplum, ağız birliği etmişçesine, GESİ’de korkunç bir Ermeni katliamının yapıldığını söylemekteydi. Onların bunu söylemelerine bugün bile hiçbir anlam vermiyorum.

Anlatırken de bu trajediyi olumlar bir tavırları olmasa da, ağıt yakar pozisyonuna da girdikleri pek söylenemezdi hani. Sanki kendilerinin tamamen dışında bir coğrafyada ve dönemde geçmiş, dramatik-aksiyon filmi anlatır edasındaydılar. Bütün bunlara karşın açıkça ifade etmeseler de, anlattıkları acıklı filmin kötü adamlarını Türkler, iyilerini ise Ermeniler oluşturmaktaydı sanki.

Kasabanın girişindeki DERİNDERE’den oluk oluk Ermeni kanı akıtıldığını söylemeleri, lânet edercesine Ermeni gelinin “Ben çıkarıp vereyim” diye tüm yalvarmalarına rağmen Türklerin, kadının bileklerini keserek altın bileziklerini tercih etmelerini anlatmaları, GESİ’lilerin gizli bir taraf olma durumunda olduklarının kanımca göstergeleriydi.

...Geçen hafta METİS Yayınları'ndan gözüme yeni çıkmış bir kitap ilişti. FETHİYE ÇETİN'in "Anneannem"... kitabı ilk fırsatta hemen edininip okumak istiyorum. Sonra kimbilir belki de Fethiye Çetin'in Anneannesi için, dedemin nalbant ustası için, NAZİRE TEYZE veya asıl adı her ne ise DERİNDERE'de oluk oluk kanı dökülenler için, altın bileziklerini bilekleri ile beraber kaybeden Ermeni gelin için, tuhaf GESİ'liler için ve dilini, dinini, adını ve geriye kalan her şeylerini unutmak zorunda kalmış herkes için..."

*SAYIN BAŞBAKAN, ÖMER ELAÇMAZ'IN ANLATTIĞI BÜYÜK KORKUNÇ "HAKİKAT" BİZİ ÇOK ÜZDÜ VE AĞLATTI.*

*ACABA SİZİ DE ÜZÜCEK Mİ?*

**N 108**

**Naîri, 26 Temmuz 2005, № 241**

**24 NİSAN 1915'TE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 90.YILDÖNÜMÜ  
DOLAYISI İLE**

**LÂNETNAME - N° 8**

**11 MAYIS 2005 TARİHİNDE İSTANBUL'DA  
YAYINLANAN "AGOS" GAZETESİNDE KAYSERİ'NİN  
"GESİ" KÖYÜNDE GEÇEN 1915'TEKİ ERMENİ  
TRAJEDİSİNİ BÜYÜK BİR REALİZMLE ANLATAN  
ÖMER ELAÇMAZ'A TEŞEKKÜR  
VE ŞÜKRAN MEKTUBU**

*Sayın ÖMER ELAÇMAZ,*

11 Mayıs 2005 tarihinde Agos gazetesinde yayınlanan anılarınızı ürpererek tekrar tekrar okuduk ve okudukça ağladık. Gözlerimize inanamıyorduk...

Türkiye’de yaşayan bir gencin, hakikatleri bütün korkunçluğu ile anlatma cesareti göstermesine.

Ermeni gelinin bileziklerini “Ben çıkarıp vereyim” diye tüm yalvarmalarına rağmen, Türklerin kadının bileklerini keserek altın bileziklerini almayı tercih etmelerine...ve insan denilen yaratığın bu kadar canavarlaşabileceğine inanmak istemiyorduk.

*Sayın ÖMER ELAÇMAZ,*

Sizin anılarınızda, Anatolya’daki 1915 Ermeni trajedisini anlatan ciltlerce kitaptan daha fazla gerçek içtenlik var... size bütün kalbimizle şükranlarımızı sunarız.

Bu arada biz de size, GESİ kasabasına yakın, Kayseri’nin EFKERE köyüne ziyaretimizin anılarını anlatmaya çalışacağız.

1975 senesinin Eylül ayında, eşlerimizle beraber İstanbul’dan otomobilimizle Kayseri ve GÖREME’ye gitmek için yola çıktık. Kayseri’ye vardıktan sonra, GÖREME’deki kayalar içinde oyulmuş Bizans kiliselerini ziyaret ettik. Bin senelik freskleriyle bu kiliseler dünyanın “harikası” idiler. Fakat fresklerdeki İsa Peygamberin ve azizlerin çoğunu gözleri, fanatik yobazların kahrolası elleri ile oyulmuştu...

GÖREME’de Fransız turistlere rastladık. GÖREME’deki bu kiliseleri görmek için, bu üçüncü ziyaretleri imiş. Bu harikaları görmeye gene geleceğiz dediler...

Ertesi gün otele bir taksi çağırttık ve bizi, Kayseri’nin Ermeni Kilisesine götürmesini istedik. Kayseri’deki bu Ermeni Kilisesi, Anatolya’da, 1915’e kadar mevcut olan binlerce Ermeni kilisesinden, bugün sağlam kalan birkaç tanesinden bir tanesi idi.

Taksinin yaşlı şoförü, otomobili kiliseye gelmeden büyük bir köşkün önünde durdurdu ve şu izahatı verdi: *“Bu köşk Kayseri’nin en zengin insanlarından Zambakçıyan’ın köşkü idi. 1915 Ermeni kıyımında Türkler, Zambakçıyan’ı kendi köşkünüün balkonundan asarak öldürdüler”...*

...Bugün bile, bu taksi şoförünün biz Ermenilere, bu acıklı olayı neden anlattığını, kendi kendimize sorarız...

Arkadaşımızın birinin babası, Kayseri’nin EFKERE köyünde doğmuş.

1915’teki Ermeni Soykırımı’nda bütün Anatolya’da yapıldığı gibi, EFKERE’de de köyün Ermeni erkeklerini, en küçüğünden en büyüğüne kadar (sözde) askere göndermek için toplamışlar.

Bizim arkadaşımızın babası, o tarihte 14 yaşında imiş.

Onun annesi, oğlunu askere göndermemek için ona kız elbisesi giydirmiş. Sonra da tavan arasında saklamış...

Ve askere gitmek için yola çıkarılan Ermeni erkekleri birkaç saat yürüdüktan sonra, diğer köylerdeki Türkler ve çeteciler tarafından hepsi öldürülmüş...

Bir müddet sonra da, köyün Ermeni ahalisi de kadınlar ve çoluk çocuk hepsi sürgüne gönderilmiş.

Zavallıların çoğu yolda öldürülmüş. Bir kısmı da yolda açlıktan ölmüş. Sadece birkaç kişi sağ kalmış. Onlar da, harbten sonra İstanbul'a yerleşmişler...

Arkadaşımız, babasının köyü EFKERE'yi görmek istedi.

Kayseri'de, İstanbul'dan alış veriş yaptığımız bir Türk tüccar tanıdığımız vardı. Ona rica ettik, o bize önderlik etti. Onun otomobili önden gidiyor, biz de onu takip ediyorduk. EFKERE'ye gelmeden Kayseri'li Türk önderimiz yolda durdu. Biz de durduk. Ve bize yoldan epeyi uzakta görülen, harabe halinde binalar gösterdi ve izahat verdi:

*"Bu harabeler, 1915'e kadar çok meşhur olan Kayseri'nin Surp Garabet Manastırı idi. Bugün harabe halinde. Askeri depo olarak kullanılıyor"...*

Sonra EFKERE köyüne doğru yolumuza devam ettik. Şimdiki EFKERE köyü 40-50 hanelik bir köy idi. Evlerin çoğu eski evler idi. Yalnız birkaç tane yeni inşa edilmiş ev vardı. Kayserili Türk önderimiz: *"Size Hilmi Bey'i tanıştırayım. Çok enteresan bir adamdır"* dedi.

O anda Hilmi Beyin verdiği cevabı, hayatımızın sonuna kadar unutmayız ve Hilmi Bey çok mükemmel bir Ermenice ile bize:

**"Hoşgeldiniz, çok memnun oldum, içeri buyurun"** dedi.

Biz, hepimiz aptallaştığımız. EFKERE köyünde HİLMİ BEY Ermenice bilecek ve bizimle Ermenice konuşacaktı. Şaşkınlığımızı gören Hilmi Bey izahat verdi:

**"Ben 1895'te EFKERE'de doğdum, o tarihlerde EFKERE 200 haneli büyük ve mamur bir köydü. Ve ahalinin çoğunluğu Ermeni idi. Yalnız birkaç hane Türk vardı.**

**Ve EFKERE'de Ermeni okulundan başka okul olmadığından ben de Ermeni okuluna gittim. Çok iyi bir talebe idim. Ve bu Ermeni**

okulunu bitirdim. 1914'te harbten evvel Amerika'ya gittim ve 50 sene orada çalıştım. Orada bir Amerikalı kadınla evlendim. Ve Amerika'da tekaüt oldum. Karım da ölünce beş sene evvel EFKERE'ye döndüm. Ve burada Amerikan tekaüt maaşım la bey gibi yaşıyorum” dedi.

Sonra büfeden bir *whisky* şişesi getirdi ve yine Ermenice:

“Buranın ahalisi eşektir. Ne *whisky* bilirler, ne de yaşamıyı”.

Ve “gelin beraber şerefe içelim” dedi...

Ve HİLMİ BEY'in evinden ayrılırken çok yakın bir akrabamızdan ayrılır gibi üzgündük...Ve Kayserili önderimiz bize son bir sürpriz daha yaptı.

“Sizi şimdi EFKERE'nin Ermeni Kilisesine götürece m” dedi.

Fakat götürmeseydi çok daha iyi olurdu. Çünkü kiliseyi görünce içimiz kan ağladı. Kilisenin yalnız duvarları kalmıştı. Kubbenin büyük kısmı yıkılmıştı.

Ve kilisenin içinde; bir inek, bir eşek, altı koyun, iki köpek ve tavuklar vardı. Yani kilise ahır vazifesi görüyordu. Ve kilisenin kuytu bir köşesinde, göçebe kılıklı bir kadın, ateş yakmış yemek pişiriyor, dört küçük çocuk da yanında oynuyorlardı. Bu ahıra çevrilmiş kiliseden kaç ar gibi uzaklaştık...

İşte sayın ÖMER ELAÇMAZ, bizden size hediye Efkere'nin öyküsü...

...Gösterdiğiniz medenî cesaret ve hakseverliğiniz için sizi tekrar, tekrar tebrik ederiz.

KALPTEN GELEN TEŞEKKÜRLERİMİZLE,

H. Ç.

N 109

Nairi, 9 Ağustos 2005, № 242

**24 NİSAN 1915'TE TÜRKLERİN  
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ERMENİ  
SOYKIRIMININ 90.YILDÖNÜMÜ  
DOLAYISI İLE**

LÂNETNAME - N° 9

**TÜRKLER HÂLÂ ERMENİ SOYKIRIMINI  
İNKÂR EDİYORLAR**

Bütün Dünya Ermenileri ve Dünya adaletsever halkları, tiksinererek Türklere bakıyor ve onlara lânet okuyor. Çünkü bütün Dünyanın bildiği Ermeni Soykırımı'nı Türkler hâlâ inkâr ediyor. Biz Türklerin, Ermeni Soykırımı'nı inkâr etmelerine hiç şaşmıyoruz.

Hangi suçlu, suçunu kabul eder. "Ben suçluyum" der? Binde bir çıkar. Böyle suçlu bilhassa Türkler. Onlar çok iyi bilir ki, Ermeni Soykırımı'nı bütün açıklığı ile kabul ettikleri gün gerçekler gün ışığı gibi ortaya çıkar.

Ve o zaman Türkiye denilen uydurma devlet parça parça olur ve yıkılır.

Ve bugün Türk faşist devletinin teröründen dolayı benliklerini kaybetmiş zannedilen Anatolya halkları Türklerin Ermeni Soykırımı'nı kabul ettikleri gün, zemberekten fırlar gibi ayaklanır ve özgürlüklerini ilân ederler.

Aslında bugünkü Türk devleti, Osmanlı devletinin kurulduğu tarihten beri, aynı terör devletidir.

1299'da, Orta Asya'dan gelen bir Tatar aşiretinin reisi olan Osman Bey kurdu Osmanlı devletini. Eskişehir ve Konya arasına yerleşen Osman Bey'in aşireti, korkunç vahşeti ile Anatolya'daki Hıristiyan ahalisini sindirdi. Fakat Osman Bey Hıristiyanların hepsini öldürmedi. Hıristiyanların Osmanlılar için çalışması lâzımdı. Ve zavallı Anatolya Hıristiyan ahalisi ölürölme korkusu ile devamlı çalıştılar Osmanlılar için.



Yüzyıllar boyunca Osmanlılar, bu siyaseti uyguladılar Hıristiyan ahaliye karşı.

**“Ya bizim için çalışırsınız ya da öldürürüz sizi.”**

İşte ölüm ve hayat üzerine bu tehdit siyasetleri sayesinde, Osmanlılar ölüm ve dehşet saçarak Viyana kapılarına kadar ilerlerler. Geçen hafta Fransız televizyonu, Osmanlıların 1683 tarihinde Viyana'yı kuşatmalarının hikâyesini anlatan bir film gösterdi.

Biz bu filmi, Osmanlıların ve Türklerin zihniyetini tanımak bakımından, çok faydalı bulduk.

**1683 Viyana Kuşatması**'nda, Osmanlı Orduları'nın kumandanı KARA MUSTAFA PAŞA, Viyana halkına şu mesajı gönderir: *'Ey Viyana halkı gelin teslim olun. Teslim olursanız ölümden kurtulursunuz. Fakat teslim olmazsanız bütün Viyana halkını, en küçüğünden en büyüğüne kadar hepinizi kılıçtan geçireceğiz.'*

Çok şükür Tanrıya! KARA MUSTAFA PAŞA, Viyana'yı zaptedemedi ve Viyana halkını kılıçtan geçiremedi. Çünkü Avrupa'nın Katolik devletleri nihayet Türk tehlikesinin korkunçluğunu Viyana surlarının önünde görmüşler ve birleşik bir ordu kurmuşlardı.

Ve 12 Eylül 1683 tarihinde Birleşik Katolik Orduları, Viyana kapılarında Osmanlı ordusunu mağlûp ettiler.

\* \* \*

Bu Viyana kuşatması dolayısı ile aklımıza bir soru geliyor. Acaba 1683 tarihinde Viyana halkı KARA MUSTAFA PAŞA'nın sözlerine inanarak teslim olsaydı, KARA MUSTAFA PAŞA Viyana halkını sağ bırakır mıydı?

Bu soruya, Ermeni tarihinden alınmış ve Türklerin verdikleri sözleri ne derece tuttuklarını gösteren, hakikî bir olayla cevap vermeye çalışacağız:

1923'te başlayan ve A'dan Z'ye kadar her şeyi, yalanlar üzerine kurulu olan Türkiye Cumhuriyeti denilen faşist diktatörlüğü devrinde 'ki bugüne kadar aynı faşist Türk diktatörlüğü devam ediyor', bütün liselerde okutulan 1931 -tarihli- Tarih II. Orta Zamanlar kitabının 319. sahifesinde, Ermenilerle alâkalı bir yazıyı aynen vermeye çalışacağız. Cumhuriyet

Türkiyesinde, Türklerin Ermenilere karşı siyasetleri şu strateji üzerine kurulmuştur:

1. Ermenilerle alâkalı her şeyi inkâr etmek.
2. Doğu Anadolu'da bütün Dünya haritalarında, tarihin ilk devirlerinden 1923'e kadar ARMENIA diye gösterilen memleketi inkâr etmek.
3. Ermenilerin tarihini inkâr etmek.
4. Ermeni krallarını inkâr etmek.
5. Ermeni tarihini, şehirlerini, abidelerini, kiliselerini inkâr etmek 'zaten yüzde doksan dokuzunu yıktılar.'

Türklerin bu inkârları bazan o kadar ileri gider ki, çok komik duruma da düşerler.

Ermeni krallarının başşehri olan ve bir zamanların binbir kiliseler şehri, bin yıllık ANI'yi Türkleştirirler ve ANI yaparlar.

Van Gölü'nde AHTAMAR adasını ve üzerindeki bin yıllık Ermeni kilisesinin ismini Türkleştirirler ve AKDAMAR'a çevirirler.

Türk Tarih kitabının 319. sahifesindeki Ermenilerle alâkalı bu yazı, Türklerin inkâr stratejisinin en güzel bir örneğidir.

İşte Türklerin, Ermenilerle alâkalı yazısı: '1400 senesinde Timur'un ordusu Sivas'ı zaptederek, yakaladığı 4000 Ermeni süvarisini, Sivas etrafındaki hendeklere gömdü.'

Şimdi biz, bu 4000 Ermeni süvarisinin gerçek hikâyesini, **Sovyet Ermenistanı Ansiklopedisi**'nde SİVAS hakkında verilen bilgilere dayanarak vermiye çalışacağız.

1400 senesinde, Sivas şehri tamamen Ermeniler tarafından ikamet edilen, surlarla çevrili bir şehir idi. Timur bütün Anadolu'yı yakıp yıkarak, Sivas kalesinin önüne gelir.

Sivas Ermeni halkı, teslim olmamaya ve Sivas şehrini sonuna kadar savunmaya karar verirler.

Ve Ermeniler 15 gün boyunca Timur'un askerlerinin bütün hücumlarına, büyük cesaretle karşı koyarlar.

Onbeşinci günü Timur, Sivas'ı savunan Ermenilere haber gönderir: "Ermeniler, eğer teslim olursanız, sizi kılıçtan geçirmeyeceğime yemin ederim."

Onbeş günlük savunmadan sonra çok yorgun düşen Sivas Ermenileri, Timur'un yeminine inanarak teslim olmaya karar verirler.

Timur (sözde) Ermenileri kılıçtan geçirmeme yeminine sâdık kalır. Fakat Ermeni askerlerini çok daha korkunç bir ölüme mahkum eder.

Sivas'ı savunan 4000 Ermeni askerini diri diri hendeklere gömerek öldürür.

İşte Türk sözünün, işte Türk yemininin, işte Türk vahşetinin en gerçek örneklerinden bir tanesi.

Anadolu'da ise haham kızı Yahudi, fakat korkunç *türkçü* Halide Edip, soykırım artığı yüzbinlerce Ermeni çocuğunu su katılmamış Türke çevirdi.

Buna, 1915'te ölüm korkusuyla müslüman olmuş, Anadolu'daki milyonlarca Ermeniye de ilâve edin.

4000 senelik vatanında yaşayan bir milleti, ne kadar da kesseniz bitiremezsiniz, hesap ortada.

İşte böyle yarattınız 'on yılda onbeş milyon genç her yaştan.'

N 110

Nâiri, 23 Ağustos 2005, № 243

**ERMENİ DÖNMESİ GÜLLÜ YAKUP'UN  
DEHASI, OĞLU NECİP AŞKINA, SONRA DA  
TORUNU VAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ  
PROF. YÜCEL AŞKIN'A GEÇMİŞ**

**İSVİÇRE ATASÖZÜ:**

**"BİR YAHUDİ ÜÇ İSVİÇRELİYE BEDELDİR.  
BİR ERMENİ DE ÜÇ YAHUDİYE"**

İstanbul'da yayınlanan 10 Haziran 2005 tarihli **Vakit** gazetesi şovenist bir zihniyetle, **Van Üniversitesi** rektörü Prof. Yücel Aşkın'ın, Ermeni dönmesi *Güllü Yakup*'un torunu olduğunu açıklıyor.

**Vakit** gazetesi bu haberi büyük manşetle veriyor. Sanki *dönme* Ermeninin torunu olmak suçmuş gibi.

Sayın **Vakit** gazetesi sorumlusu, size bir şey söyleyelim mi?

Türkiye denilen uydurma devlette, Orta Asya'dan gelen Turanlı Türklerin sayısı, yüzde biri geçmez.

O, Türk dediğiniz müslümanlaşmış ahalinin yüzde doksan dokuzunun aslı, Rum, Ermeni, Kürt, Sırp, Bulgar, Arnavut ve Çerkez'dir.

Eğer cesaretiniz varsa, kendinize A.D.N. kontrolü yaptırın. O zaman aslınızın, hangi milletten olduğu ortaya çıkar.

\* \* \*

Gelelim Güllü Yakup'a.

*Güllü Yakup*, asıl adı ile Hagop Vartovyan, 1840'da İstanbul'da doğmuş. O, Türkiye'de ilk Tiyatroyu kuran sanatkârdır.

Atalarından gelme Ermeni dehası sayesinde Hagop Vartovyan'ın kurduğu Tiyatro kadrosu, en ileri Avrupa piyeslerini oynamaya başlar ve kısa zamanda büyük ün kazanır. Türkiye'nin ilk Tiyatrosu olan İstanbul-Gedikpaşa'daki binada, 1873'te Hagop Vartovyan, Namık Kemal'in 'Vatan veyahut Silistre' piyesini sahneye koyar. Tiyatro bittikten sonra bütün seyirciler heyecana kapılarak sokaklara dökülür. O zamanın padişahı Abdülhamit, halkın galeyanında çok korkar. Namık Kemal'i Kıbrıs Magosa'ya sürgün eder. Hagop Vartovyan'ı da tevkif ederek hapse attırır.

O seneler, Abdülhamit'in en kanlı terör devri idi.

Ve polisler Hagop Vartovyan'a teklif ederler: "Ya müslüman olursun ya da kellen uçar". Ve Hagop Vartovyan müslüman olmayı kabul eder. Ve *Güllü Yakup* ismini alır ve bir Türk kadınla evlenir. Ve *Güllü Yakup*'un dahiyane çalışması sayesinde Osmanlı tiyatrosu, bütün yakın şarkın en tanınmış ve en yüksek seviyeli sanat merkezine döner.

\* \* \*

*Güllü Yakup*'un oğlu Necip Aşkın, cumhuriyet devrinin en kıymetli müzisyenlerinden biri idi.

Onun idaresindeki **Ankara Radyosu Orkestrası'nın** müzik yayınlarını, bütün Türkiye halkı çok severek dinlerdi. Fakat 1940 senelerinde Necip Aşkın'ın, *Ermeni dönmesi Güllü Yakup*'un oğlu olduğunu kimse bilmezdi.

Biz de çok seneler sonra öğrendik bu gerçeği.

Necip Aşkın birkaç sefer evlenmişti.

Zevcelerinden biri Avusturya'lı bir kadındı. Ve Necip Aşkın'ın Avusturya'lı zevcesinden bir kızı vardı.

Biz bu kızı çok yakından tanıdık. Fakat bu kızın, ne Ermenilikle ne de Türklükle alâkası vardı.

Necip Aşkın'ın, başka bir zevceden Halûk Aşkın isimli bir oğlu vardı. Ve İstanbul'un tanınmış bankalarından birinin müdürü idi.

Ve Halûk'la yakın arkadaş idik. Halûk ise Ermenilikle hiç alâkası olmayan tam bir Türk idi. Fakat Halûk'un nüfus cüzdanında babasının *Ermeni dönmesi* olduğu yazıldığından dolayı, Türk makamları Halûk'u Türk olarak kabul etmezler ve ona zorluk çıkarırlardı.

Ve kendini hakikî bir Türk gibi hisseden Halûk'a bu durum, çok ıstırap verirdi.

\* \* \*

Necip Aşkın'ın, Yücel Aşkın isimli bir oğlu olduğunu biz bilmiyorduk. Halûk, bize bu kardeşinden hiç bahsetmemişti.

Biz de herkes gibi gazetelerden öğrendik, Hagop Vartovyan'ın (namı diğer *Güllü Yakup*'un) tornunun, Van Üniversitesi'nin rektörü olduğunu.

Güllü Yakup'ın "gen"lerindeki Ermeni dehası, önce oğluna müzisyen Necip Aşkın'a geçiyor. Ondan da onun oğlu Yücel Aşkın'a geçiyor.

Ve Yücel Aşkın Van Üniversitesi rektörü seviyesine ulaşıyor.

Fakat, bizim için en mühimi *Güllü Yakup*'un tornunun Yücel Aşkın'ın, Batı Ermenistanı'nın başşehri olan Van Üniversitesi'nin rektörü olması.

Avaba bu duruma "mucize" mi demeliyiz. Yoksa "Tanrı'nın takdiri" olarak kabul etmemiz mi lâzım? Bilmiyoruz.

Fakat şu gerçek inkâr edilemez.

Türklerin Ermeni milletini 1915'te Soykırımına uğratmalarına rağmen, Ermeni dehası hâlâ yaşıyor, ve nesilden nesile geçerek Batı Ermenistanı'nın başşehri Van'da meydana çıkıyor.

Şükür Tanrı'ya!

Nairi, 1 Ocak 2005, Özel sayı

## BÜYÜK GERÇEK NİHAYET İÇİNİZDEN BİR “İNSAN” ÇIKTI VE GERÇEĞİ SÖYLEYEBİLDİ

*Hürriyet* gazetesi, 31 Ekim 2004 tarihli sayısında, genç yazar Orhan Pamuk’la bir görüşme yayımladı.

Ve Orhan Pamuk bu görüşmede, 1915’ten bu güne kadar tabu olan bir gerçeği açıkladı:

“1915 yılında bu ülkede yaşayan insanların en azından yarısı gayrimüslimdi. Onlar buradan kovalandı. Yok edildi”.

Orhan Pamuk bu gerçeği çok değil, bir sene evvel söylemiş olsaydı, vatan haini olarak tutuklanır ve yargılanırdı.

Fakat şimdi malûm ya, sizin devletiniz, demokrasi tiyatrosu oynuyor. Avrupa Birliği’ne girmek için.

Sizin devletiniz, 1915’in arifesinde de aynı tiyatroyu oynamıştı, Ermenileri uyutmak için.

Sözüm ona 1908 *Hürriyetinde* Ermeniler sevinçten uçuyorlardı, *hürriyet* geldi diye.

Hatta 1910’larda sizin büyük tiyatrocunuz Talât Paşa, Ermeni alfabesinin yaratılmasının 1500. yıldönümünde İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin önünde yapılan törene katılmış ve attığı nutukta, Ermenileri meth ede ede gökyüzüne çıkarmıştı.

Artık ne kardeşlik tekerlemeleri, hürriyet içinde beraber yaşamak vaadleri.

Fakat aynı Talât Paşa, Birinci Dünya Savaşının kargaşalığından istifade ederek 24 Nisan 1915’te çoluk çocuk kadın, erkek bakmadan bütün Ermenilerin öldürülmesi emrini vermişti.

İşte sayın Orhan Pamuk, bu gerçeği söylemek cesaretini gösterdi.

Dünyanın hiçbir devrinde, hiçbir yerinde, sizin 1915’ten 1923’e kadar, Anadolu’da gerçekleştirdiğiniz soykırımın benzerini bulamazsınız.

İste sayın Orhan Pamuk'un söylediği "1915'te bu ülkede yaşayan insanların en azından yarısı gayrimüslim idi" dediği insanlar, Farmasonların *üstad-ı azamı* olan Talât Paşa'nın emri ile 1915'te öldürülen insanlardır.

Ve siz, korkunç bir hakikat olan Ermeni Soykırımı'nı inkar ediyorsunuz ve (sözde soykırım, sözüm ona soykırım) diyorsunuz.

Sizin (sözüm ona Türklerin) çok güzel tekerlemeleriniz var. (Bu tekerlemeleri kimlerden aldığınız başka mevzu. Malûm ya, Orta Anatolya'da, Konya'da ve civar illerde Türkçe konuşmayanın dilini keserdiniz. Onun için, Konya ve civarında Rumlar ve Ermeniler Türkçe konuşurlardı. Ve büyük bir hakikattir ki, siz Türkçe konuşan yerli Hristiyanlardan öğrendiniz herşeyi. Tabii tekerlemeleri de yerli Hıristiyanlardan aldınız.)

Tekerleme şu:

*'Söyleyene değil, söyletene bak.'*

Evet bu korkunç bir hakikat. 1915'e kadar en azından yarısı gayrimüslim olan Anatolya halkının, 1923'de yüzde yüz Türklerden oluşması, 1915'ten 1923'e kadar Anatolya'da tarihin en büyük soykırımının ve etnik temizlemenin yapıldığının en büyük delilidir.

Siz bu gerçeği bugün inkar ediyorsunuz.

Tabii, soykırımını kabul ettiğiniz gün, arkadan gelen tazminatları ve cezaları düşünüyorsunuz, ve işinize soykırımını inkar etmek geliyor.

Fakat, sözüm ona, insanıyetçi geçinen, sözde insan haklarını müdafaa eden Batılılar (Amerika dahil) niye bu korkunç hakikati, Ermeni Soykırımını çoğunlukla kabul etmiyorlar.

İşte, işin püf noktası burada. Çünkü 1789 Fransız İhtilâli'nden beri, Dünya, *büyük para babaları* tarafından idare ediliyor.

Ve heryerde, onların dünyayı idare planları tatbik ediliyor.

Onun için diyoruz ki:

*'Söyleyene değil, söyletene bak.'*

N 111

Naïri, 6 Eylül 2005 (XI. yıl), № 244

**ELLİNCİ SENE: 6-7 EYLÜL 1955 / 6-7 EYLÜL 2005  
BUGÜN 6-7 EYLÜL FACIASININ 50. YILDÖNÜMÜ  
KIRAVATLI, FAKAT SARIKLI-BARBAR OSMANLI  
ZİHNİYETLİ TÜRKLER, SİZİN 6-7 EYLÜL 1955  
TARİHİNDE İSTANBUL'DA YAPTIĞINIZ  
CANAVARLIKLARIN 50. YILDÖNÜMÜ BUGÜN**

Kıravatlı, fakat sarıklı-barbar Osmanlı zihniyetli Türkler, işlediğiniz canavarlıkların cezasını çekmediğiniz müddetçe, siz, bin sene de geçse, yine aynı "*canavar Türkler*" olarak kalacaksınız.

2002 tarihinde Naïri gazetesinde ve 2003 tarihinde yayınladığımız "TÜRKLERİN (SÖZDE) BİLMEDİKLERİ GERÇEKLER" başlıklı kitapta, 6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasının bütün gerçeklerini, görgü şahidi olarak açıklamıştık.

Bugün, 6-7 Eylül 2005: Bu korkunç facianin ellinci yıldönümü.

6-7 Eylül 1955 faciasını, akşam saat dokuzdan, ertesi günü sabahın üçüne kadar, an be an her dakikasını yaşadık.

Ve bugün, hâlâ 6-7 Eylül faciasını düşündükçe, ürperiyoruz.

Biz, ırkdaşlarımızın maruz kaldığı 1915 Ermeni Soykırımını yaşamadık.

Fakat 6-7 Eylül 1955'de, Hıristiyan İstanbul'u yıkan faciayı, gözlerimizle gördük.

İyi arkadaş zannettiğimiz Türklerin, 6-7 Eylül gecesi, nasıl canavarlaşarak, kiliseleri yakıp yıktıklarını gördük.

Ve o gün, Türklerin, vahşî ve yırtıcı bir hayvandan, farkları olmadığını anladık.

\* \* \*

Bugün, 6-7 Eylül 1955 faciasından 50 sene sonra, İstanbul'dan gelen gazetelerde, 6-7 Eylül faciası ile ilgili yazıları okuduktan sonra, yine bütün kalbimizle inandık ki Türkler, bu güne kadar işledikleri canavarlıkların



cezasını çekmedikleri müddetçe, Türkler aynı barbar Türkler olarak, canavarlıklarına devam edeceklerdir.

Burda İstanbul gazetelerinde okuduğumuz inanılmayacak olayı anlatmaya çalışalım:

İstanbul'da **Tarih Vakfı Derneği** tarafından, 6-7 Eylül olayları ile alâkalı bir resim sergisi ve bir seminer açmaya karar verilir.

Bu haberi alan **Türkiye Toplumsal Dernekleri Birliği** Genel Sekreteri, bu serginin ve seminerin açılmasına karşı, tamamen yalanlarla ve tehditlerle dolu bir genelge yayınlar. Bu genelgenin en mühim kısmını yayınlıyoruz:

*“6-7 Eylül olayları” Kıbrıs'ta Rumların işledikleri cürümlere karşı, Türk halkının bir tepkisi idi. “Tarih Vakfı” bu olayı deşmemelidir. Aksi takdirde bizim halkımız çok sert tepki gösterebilir ve 6-7 Eylül olaylarından çok daha ağır olaylar meydana gelebilir”.*

Bu genelgeyi yayınlayan birlik, hiç şüphe yok ki faşist ülkücülere bağlı bir birlik.

Çünkü yalnız, barbar Osmanlıların ve soykırımcı İttihatçıların devamı olan Türk faşistleri, bu kadar yalan söyleyebilir ve bu kadar ağır tehditler savurabilir.

“6-7 Eylül olayları, Kıbrıs'ta Rumların işledikleri cürümlere karşı, Türk halkının bir tepkisi” imiş. Bütün dünya bilir ki, 6-7 Eylül olaylarına, Selânik'te Mustafa Kemal'in doğduğu eve, (sözde) bomba atıldığı haberi sebep oldu.

Bu bomba olayının 1960'da, İstanbul Yassıada'da yargılanan Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu tarafından hazırlanan bir komplo, bir mizansen olduğu, Yassıada'daki mahkemede bütün gerçekleri ile ortaya çıktı.

Ve bu mahkemenin tutanakları, İstanbul'da kitap olarak da yayımlandı.

Bu gerçekleri herkes gibi, bu yalanları söyleyen genel sekreter de bilir. Ama bu faşist sekreter, doğruyu söyleyemez.

Fakat bizim için en mühimi, bu genel sekreterin yayınladığı genelgedeki tehditler.

*“6-7 Eylül olaylarından, çok daha ağır olaylar meydana gelebilir”* miş.

Bu tehditler, cezasız kalan suçlu Türkün tepkisi. Türk canavarı, canavarlıklarına devam edecektir... Suçlu, ceza görmediği müddetçe cürümler işlemeye devam eder.

Bütün dünyada mahkemeler, suçluları cezalandırma prensibi üzerine kurulmuştur.

Suçlular cezalandırılır ve bu şekilde suçluların yine cürüm işlemele-  
rine engel olunur... Netice olarak, tekrar tekrar söyleyelim:

Türk soykırımcıları, Türk katilleri ve Türk canavarları, eğer Ermeni milletine ve Anatolya halklarına karşı işledikleri soykırımı suçundan dolayı cezalandırılmazlarsa, Türkler yine aynı canavarlıkları işlemeye devam edeceklerdir.

N 112

Naîri, 20 Eylül 2005 (XI. yıl), № 245

**TÜRKLER, 1915'TE ERMENİLERİ KESEREK  
SOYKIRIMINA UĞRATMANIZA ÇOK PİŞMAN  
OLACAKSINIZ.**

**ÇÜNKÜ, O ÖLDÜRDÜĞÜNÜZ ERMENİLERİN  
TOPRAKLARINDA BUGÜN 20 MİLYONDAN  
FAZLA KÜRT VAR. VE SİZ BUGÜN ARTIK  
O KÜRTLERİ KESEMEZSİNİZ, BİLÂKİS,  
O KÜRTLER SİZİ KITIR-KITIR KESECEK.**

Son zamanlarda Türkiye'nin en mühim sorunu nedir bilir misiniz?

1. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi mi?
2. Ermeni Soykırımı'nın Amerika tarafından tanınması mı?

Hayır, bugün Türkiye için en mühim sorun, Irak'ta resmen bir Kürt devleti kurulmasıdır.

Yeni Irak Anayasası'nda, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devletinin varlığı, resmen kabul edildi. Bu devlet, 1991'de Amerikalıların Irak'a karşı başlattıkları, 1991'deki savaşta zaten kurulmuştu.

Bu, birinci adım idi.

İkinci adım, Irak Anayasası'nda bir Kürt devletinin varlığı resmen tanındı.

Üçüncü adım nedir bilir misiniz?

Türkiye denilen uydurma devletin, doğu kısmında bulunan, yirmi milyondan fazla Kürtlerin, senelerden beri devam eden özgürlük için yaptıkları mücadele, bundan sonra çok daha şiddetlenecektir.

Türkiye'deki Kürtlerin amacı, doğu Anatolya'da bir Kürt devleti kurmak ve Irak'taki Kürt devleti ile birleşmek.

Onun için diyoruz ki, Türkiye'de bugün en mühim sorun, Kürtlerdir.

Ve bu duruma, siz Türkler sebep oldunuz. 1890 senelerinde Abdülhamit, doğudaki Ermenileri bastırmak için, güneyden Kürtleri getirterek saldırttı, Ermenilerin üzerine.

Ve 1915'te de siz Türkler, Kürtlerin yardımı ile Ermenileri soykırımına uğrattınız.

Ne oldu? Ermenileri temizlediniz. Kürtleri getirdiniz onların yerine. Ermeniler uygarlaşmış, çalışkan insanlardı.

Kürtler ise sizin gibi vahşî ve gaddardır.

Ve en mühimi, Kürtler sizin gibi Müslüman olduklarından, Türkiye'nin her tarafına yayılmışlardır.

Ve siz bugün bilemezsiniz, kimin Türk, kimin Kürt olduğunu.

Bugün sizin Ankara'daki Meclis'inizde 200 Kürt milletvekili var deniliyor. Acaba daha fazla değil mi?

Tam sayısını bilemezsiniz ki.

Yarın bu Kürtler, doğuda bir Kürt devleti kurduktan sonra, sıra sizin arınıza karışmış milyonlarca ve milyonlarca Kürde gelecek.

Bilhassa İstanbul'daki Kürtlere.

Bugün, 15 milyon olan İstanbul'un nüfusunun en azından 10 milyonu Kürttür deniliyor.

Ve bu Kürtler yarın başlayacaklar ayaklanmaya. Ve Türkiye denilen devleti içerden kemirecekler ve kemirecekler.

Onun için diyoruz ki, siz çok pişman olacaksınız, Ermenileri keserek soykırımına uğrattığınıza.

\* \* \*

15 Eylül 2005 tarihli **Hürriyet** gazetesinde, çok mühim bir resim gördük.

Kürt lideri Talabani, Washington'da Beyaz Saray'da Bush tarafından kabul ediliyor. Ve Talabani, Bush'a askeri bir selâm çakıyor yani "*başüstüne komutanım*" diyor.

Ve Kürt lideri Talabani, bugün Beyaz Saray'a, Irak cumhurbaşkanı olarak giriyor.

Bu resim, Irak savaşının sebebini açıklıyan çok mühim bir delil.

Meşhur sözdür "parçala ve hükmet."

Saddam Hüseyin, çok ileri gitmiş ve tehlikeli olmaya başlamıştı.

Onun için Amerikalılar Irak'ı parçaladılar.

Bugün Irak'ın kuzeyinde büyük bir Kürt devleti var. Hem de Kerkük petrolüne sahip. Ve bu Kürt devleti Amerikanın elinde piyon, Amerika ne derse, onu yapacak.

İşte Beyaz Saray'da Bush'un önünde selâm çakan, başüstüne diyen Talabani'nin resmi, bunun en büyük delili.

Bu resmin bizim için, çok mühim başka bir manası daha var.

Emperyalistler, dünyaya hükmedebilmek için, mecburdurlar kendilerine rakip olabilecek devletleri parçalamaya.

Türkiye denilen devlet bugün 75 milyon. Yarın 90 milyon olacak. Hem de Türklerin rüyaları var: *Turan rüyası*. Orta Asya'daki Tatarlarla birleşmek ve büyümek istiyorlar.

Ve bu büyük Türkiye, Ortadoğu'daki petrol deposu olan devletlerin komşusu. Ve bu durum, Amerika için büyük tehlike.

Yeni kurulan Irak'taki Kürt devleti, çok kuvvetlenen Türkiye'yi bölecektir. Ve Türkiye'nin doğusunda bir Kürt devleti kurulacaktır.

İşte bu resimde Talabani'nin Bush'a selâm çakması, Türkiye'ye karşı Amerikan-Kürt işbirliğinin en büyük delilidir.

N 113

Naïri, 4 Ekim 2005 (XI. yıl), № 246

**BU YAZIMIZI İSTANBUL'DA YAYIMLANAN  
“AGOS” GAZETESİNE İTHAF EDİYORUZ  
6-7 EYLÜL 1955 İSTANBUL FACİASININ  
50 YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE GÖRGÜ ŞAHİDİ  
OLARAK ANILARIMIZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ**

Ne hikmettir bilemeyiz. Naïri'nin bir evvelki sayısının yayımlanma tarihi, 6-7 Eylül İstanbul faciasının 50. yıldönümüne tesadüf etti.

Ve 6 Eylül 2005 tarihli Naïri'de biz, bu facianın görgü şahidi olarak izlenimlerimizi belirtmiştik.

İstanbul gazeteleri 6-7 Eylül faciası ile ilgili olarak, hâlâ yazılar yayınlamaya devam ediyorlar.

Fakat hiç bir Türk gazetesi, facianın hakiki sebeplerini açıklayamadı. Gerçekleri söyleyemedi.

Yalnız İstanbul'da Ermenilerin, Türkçe olarak yayımladıkları Agos gazetesi bu facianın resimlerini yayımladı ve facianın köklerine indi ve hakikati yazabildi.

Agos gazetesinde yayımlanan bir söyleşi “Interview”-de genç bir kadın yazar çok ilginç fikirler ileri sürüyor.

Bunlardan biri şu:

“Soru: 6-7 Eylül olayları ne kadar Kıbrıs'la ilgili, ne kadar başka nedenlerle?”

Cevap: 6-7 Eylül olaylarının Kıbrıs bağlamında görülmesi elbette yanlış değil. Evet Kıbrıs'la da küçük bir bağlantısı vardı, ama asıl sorun Türkiye'nin azınlık politikasıydı”.

Bu yazar hanımın bu teşhisi çok doğru.

7 sene evvel, 31.01.1998'de Naïri'nin Ermenice kısmında, fakat biz, zaten Naïri'nin Türkçe kısmında ve 3 sene evvel de, 2002'de yayımladığımız “6-7 Eylül Faciası” başlıklı yazı dizimizde, görgü şahidi olarak aynı teşhisi yapmış ve bunları yazmıştık. İşte Naïri'nin Türkçe kısmında 25.10.2002'deki yazımızdan özetler:

“Türkler Hıristiyan İstanbul’u 1453’de zaptettiler.

Fakat, ancak 500 sene sonra, 1955’te 6-7 Eylül gecesi Hıristiyan İstanbul’u yıkarak, Türkleştirmeye muvaffak oldular.

6-7 Eylül olaylarına, Kıbrıs probleminin sebep olduğu zannedilir.

Fakat bu, olayların dış görünüşüdür sadece.

Asıl sebep, *görünmez üstün kuvvetlerin*, iki asırdan beri tatbik ettikleri programdır.

Altı-yedi Eylül 1955’te de, programın son kısmı uygulanmaya başlandı.

Ve İstanbul da gâvurlardan temizlendi...”

**Naïri, 8/10/2002**

\* \* \*

**2002 SENESİNDE YAYIMLADIĞIMIZ 6-7 EYLÜL  
FACİASININ HAKİKÎ HİKÂYESİNİ BELİRTEN YAZI  
DİZİMİZİ YENİDEN YAYIMLAMAYI, HAKİKAT  
NAMINA ÇOK FAYDALI TELAKKİ EDİYORUZ.**

***SELANİK’TE BAŞLIYAN VE TÜRK,  
ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN  
KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY.***

**ÜÇÜNCÜ OLAY  
ALTI - YEDİ EYLÜL 1955’TE VUKU BULAN İSTANBUL  
FACIASI**

**BİRİNCİ YAZI (Naïri, № 176, 16.07.2002)**

Sayın İstanbul gençleri. Siz altı-yedi Eylül 1955 tarihinde vuku bulan İstanbul faciasını bilir misiniz? Bilmiyor musunuz? Haklısınız. Aradan nerde ise 50 sene geçmiş. O tarihte siz doğmamıştınız bile. Fakat siz, hiç okumadınız mı? Hiç merak etmediniz mi? “İşitmedim, görmedim, bilmiyorum”.

Haklısınız. Siz Ermeni Soykırımı’nı da hiç bilmezsiniz. Yalnız size öğretileni bilirsiniz. “Ermeniler kesmiş Türkleri” vah zavallılar! Onun için Ermenilerin vatanı olan Doğu Anatolia’da bugün bir tek Ermeni yok.

Fakat milyonlarca Türk var. Ermeniler kesmiş ise Türkleri, nerden çıktı Anatolya'daki milyonlarca Türk. Nasıl da inanırsınız, sizin *başbuğ*larınızın uydurduğu palavralara.

Daha doğrusu, inanır görünürsünüz. Çünkü siz hakikati herkesten iyi bilirsiniz. Ermenileri kesen büyük babalarınız, bu “kahramanlıklarını” anlatmışlardır size.

Gelelim 6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasına.

Biz, 6-7 Eylül gecesi, bu faciayı, birinci dakikasından, son dakikasına kadar yaşadık. Gördük, halk denilen Türk güruhunun nasıl canavarlaştığını.

Herşey, 6-7 Eylül akşamı, **İstanbul Ekspres** gazetesinin çıkardığı, ikinci baskısında büyük puntolarla verdiği, kışkırtıcı haberle başladı:

“*Selânik'te Atatürk'ün doğduğu ev bombalandı*”.

Bu gazetenin verdiği haber, bir parola idi. Bu, olayların başlaması için bir emir idi.

Aradan yarım saat geçmeden, İstanbul'daki Rumların ve Ermenilerin dükkanlarına, evlerine ve kiliselerine hücum başladı.

Sebep? Yunanlılar Selânik'te Atatürk'ün evini bombalamışlar.

Sözde onun intikamını alacaklardı.

Fakat bu, bir bahaneydi.

Her şey evvelden, bir saat dakikliği ile planlanmıştı.

Ve hiç şüphe yok ki, İstanbul'un *gâvur* mahallelerine hücum planı, MİT'in kurmay subayları tarafından, bir harp planı gibi çok evvelden hazırlanmıştı.

İstanbul'un *gâvur* mahallelerine hücum, her tarafta aynı zamanda saat 21:00'de başladı.

“Kıbrıs Türktür!“, “Bayrak asın!” vaveylaları ile gelen binlerce çapulcu, evvelden tesbit edilen *gâvur* dükkanlarını, görülmemiş birvahşetle yıkıp, talan ederek ilerliyordular.

Ve bu canavarlara mani olmak için, ortalıkta ne bir polis ne de bir asker vardı.

(devam edecek).

N 114

Nairi, 5 Kasım 2005 (XI. yıl), № 247

**SELANİKTE BAŞLAYAN VE TÜRK,  
ERMENİ VE YUNAN MİLLETLERİNİN  
KADERLERİNİ DEĞİŞTİREN ÜÇ MÜHİM OLAY****ÜÇÜNCÜ OLAY  
ALTI-YEDİ EYLÜL 1955'TE VUKU BULAN  
İSTANBUL FACİASI (GEÇEN SAYIDAN DEVAM)****İKİNCİ YAZI (Nairi, № 176, 30.07.2002)**

Altı yedi Eylül 1955 gecesi, saat yirmibirde başlayan hadiseler esnasında, niçin bir tek polis ve ne de bir asker görünmedi?

İstanbul'un asayiş kuvvetleri tamamen sır olmuşlar, adeta yerin dibine girmişlerdi.

Çünkü bu da, hazırlanan programa dahildi.

Çünkü o zamanın başbakanı Adnan Menderes: "Bırakın, çocuklar biraz eğlensin" demişti.

Onun için polisler ve asayiş kuvvetleri hiç müdahale etmedi.

Ve çocuklar çok güzel eğlendiler ve bir kaç saat zarfında, bütün Yunanlıların ve Ermenilerin dükkanlarını, kiliselerini yağma ettiler.

6-7 Eylül 1955 gecesi, İstanbul sokaklarının tek hakimi bu çapulcu guruplar idi.

Fakat başı bozuk zannedilen bu çapulcu gurupları, biraz dikkat edilince, çok disiplini bir çalışma yaptıkları belli oluyordu.

Her gurubun başında bir şef vardı ve bu şef emrediyordu, hangi dükkanı yıkacaklarını.

Umumî olarak, altı-yedi Eylül gecesi evlere hücum olmadı. Evlere yapılan hücumlar dükkanlara yapılanlara kıyasen çok azdır.

Çünkü altı-yedi Eylül programında katliam emri yoktu.

Yalnız dükkanlar ve kiliseler talan edilecekti.

Bu program çok dikkatli hesaplanmış ve planlanmıştı ve program çok sistematik bir şekilde tatbik edildi.



Biz, hadiselerin başladığı saatlerde, Kurtuluş Ergenekon caddesindeki evimizde bulunuyorduk.

Saat 21:00'de çapulcu alayı kırıp dökmeye, Pangaltı'daki meşhur **Haylayf Pastahanesi**'nden başladı.

Ve ancak o zaman, telefonla verilen bu haberle hadiseyi öğrendik.

**Haylayf**'ı harabeye döndürdükten sonar, bir gurup çapulcu Osmanbey'e doğru ilerledi, başka bir çapulcu grubu da Ergenekon caddesinden yukarı çıkarak Kurtuluş'a doğru ilerledi. Ve yol üzerindeki *gâvur* dükkanlarını yıkmaya başladı.

Ve o andan itibaren, hadiseleri gözlerimizle gördük.

Bekliyen güruhun önündeki şefin, bir işaretiyle canavarlaşan, insanlıktan çıkan yağmacılar, bir kaç dakika içinde dükkanın kepenklerini kırıp içeri giriyor ve dükkanı yağma ediyorlardı.

Ve çok kısa bir zamanda, o dükkanı harabeye çevirdikten sonra, şefin gösterdiği başka bir dükkanı yıkmaya başlıyorlardı.

### ÜÇÜNCÜ YAZI (Naîri, № 177, 13.08.2002)

Pangaltı'yı Kurtuluş'a bağlayan Ergenekon caddesinde bulunan bizim evin sırasında, çoğu *gâvurlara* ait olan, bakkal, mezeci, manav, kasap, pastacı, elbiseci ve daha bir çok çeşit mallar satan dükkanlar vardı.

Ve çapulcular dükkanlara hücum edip, içerdeki malları kırıp döküyor ve sonra da, bu parça parça edilen malları sokaklara atıyor.

Bu şekilde sokaklar, bin bir çeşit mal ve eşyalarla dolu bir çöplük halini alıyordu.

Ve bu dükkanların içinde bulunan muhterin, sirke, şarap, rakı, gaz, un, şeker ve daha bir çok maddelerin kırılıp dökülmesinden ve karışmasından meydana gelen bir koku, o zamana kadar bilmediğimiz acayip bir koku, ta evlerin içine kadar giriyor ve boğazımızı yakıyordu...

Ve biz bu arada, bu dükkanları tahrip eden insanların yüzlerine bakmaya çalışıyorduk.

İçlerinde hırsızlık yapan da vardı. Fakat bu çapulcuların büyük çoğunluğu, yıkmak için, tahrip etmek için büyük bir hırsla dükkanlara hücum ediyorlardı.

Ve o anda bu insanlar, hakikî bir canavar hüviyetine bürünmüşlerdi.

Daha doğrusu, yüzlerindeki maskeyi atmışlar ve yakıp yıkan hakikî Osmanlı hüviyetini almışlardı.

Ve bu dökme ve talan, gece yarısından sonra, saat bire kadar devam etti.

Ve tam saat birde, Pangaltı'dan Kurtuluş'a doğru gelen bir *jeep* görüldü. Ve *jeepin* üzerinde birkaç asker ve soförün yanında da, ayakta duran bir subay vardı.

Ve bu *jeepin* üzerindeki subay, bir taraftan düdük çalıyor, bir taraftan da bağıriyordu "Dağılın! savulun!".

Ve bu sabayın bir düdük sesi ve bağırip çağırması kâfi geldi. Bu çapulcu gruplarını bir kaç dakika içinde dağılmalarına ve ortadan kaybolmalarına.

Ve geriye kaldı, harabeye dönen dükkanlar, çöplüğe dönen sokaklar ve tiksindirici bir koku.

Fakat bu faciayı yaşayan, biz *gâvurların* yüreklerinde, altı-yedi Eylül 1955 gecesinden itibaren dehşet, korku ile karışık bir his, bir daha çıkmamak üzere yerleşti.

#### **DÖRDÜNCÜ YAZI (Nairi, № 178, 27.08.2002)**

Gece yarısından sonra, saat birde sokaklarda hiç bir çapulcu kalmamıştı.

Fakat onların yerini, banbaşka bir insan kalabalığı aldı.

Harabeye dönen *gâvur* dükkanlarını görmeye gelen, bir grupla dolmuştu sokaklar.

Ve onlar, bir tiyatro, bir sinema seyrederek gibi zevkle bakıyorlardı bu yıkınlara.

O andan itibaren, biz de bu kalabalığın içine karıştık ve Pangaltı'ya doğru yürümeye başladık.

Pangaltı'daki lüks dükkanlar ve bilhassa o güzelim **Haylayf Pastahanesi** tanınmıyacak vaziyette tahrip edilmişti.

Oradan Harbiye'ye doğru ilerledik. Burda kalabalık giderek çoğaldı.

Bilhassa otomobillerin klakson sesleri kulaklarımızı deliyordu.

Fakat bu otomobillerin bir çoğunun arkasında, bagajlarından asılı, kumaştan uzun kuyruklar vardı.

Bu otomobillerin sahipleri, kumaş mağazarını talan ederken, bir çok kumaş toplarını otomobillerine doldurmuşlar ve sonra da eğlenmek için, bir kaç top kumaşı bagajlarına bağlamışlar ve hareket eden otomobilin arkasında, bu toplar yerlerde saçılarak acayip ve uzun kuyruklar meydana getirmişti.

Dört-beş kuyruklu bir canavara benziyen bu otomobillerin, İstanbul caddelerinde keyf etmek için dolaşması, o günün fecî hatıralarından olarak, hala gözlerimizin önündedir.

Ve biz, bu otomobillerin yanından yürüyerek, Harbiye'den Taksim'e geldik. Çapulcuların ateşe verdikleri Taksim'deki büyük **Aya Triada Kilisesi**, hâlâ alev alev yanıyordu.

Manzara korkunçtu...ve Taksim'den Beyoğlu caddesine doğru ilerledik. Ve gördüğümüz manzara karşısında şaşaladık.

Bir zamanların **Constantinople** şehrinin iftihar, sosyetik ahalinin merkezi, meşhur *rue de Pera*, şimdiki ismi ile Beyoğlu caddesi, bombardımana uğramış bir manzara arz ediyordu. Gözlerimize inanamıyorduk.

Beyoğlu caddesi diye bir yer kalmamıştı. Ve cadde, dükkanların yağmalanması, ele ortaya dökülen mallarla tamamen kapanmış; yer yer bir metreden yüksek tümsekler teşkil etmişti..

Ve biz bu manzara karşısında, dayanamadık ve ağladık. İnsan denilen bu vahşî yaratığın meydana getirdiği, barbarlığın sembolü bu harabenin önünde.

(Devam edecek)

**N 115**

Naîri, 1 Ocak 2006, Özel sayı

**6-7 EYLÜL 1955**

**İSTANBUL FACIASININ İÇ YÜZÜ**

Naîri gazetesinde bir kaç sayıdan beri, 6-7 Eylül faciasının görgü şahidi olarak, gördüklerimizi anlatmaya çalıştık.

Yazılarımız, takip edenlere, 6-7 Eylül olaylarının basit bir halk galeyanı olmadığını anlatmışlardır her halde.

Aşağıdaki sütunlarda da, 6-7 Eylül faciasına, kimlerin ve niçin sebep olduklarını açıklamaya çalıştık.

\* \* \*

Ve bu faciaya sebep olanlar, programlarını tatbik etmeye devam ediyorlar.....

6-7 Eylül faciası ile bağlantılı olarak, İstanbul'da yeni bir komplo hazırlanıyor.

Bizans İmparatorluğu'nun İstanbul'daki son hatırası olan Fener'deki Ortodoks Patrikhanesi'ni temizlemek istiyorlar.

Yaygaracı Türk gazeteleri Patrikhaneye karşı yaylım ateşi açmış.

“Ortodoks Rum Patrikhanesi, Yunanistan'a gitsin.”

Düşünün, Vatikan ne kadar mühim ise Katolikler için, İstanbul'daki Ortodoks Patrikhanesi de o kadar kutsaldır, Doğu Hıristiyanlar - ortodokslar için...

... Ve temizlenme sırası, şimdi İstanbul Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi.

Daha sonra ne olacak ?

İngiltere'deki, Fransa'daki faciaları görmüyor musunuz?

Tanrı Avrupa'yı korusun.

### **BEŞİNCİ YAZI (Naïri, № 179, 10.09.2002)**

Naïrinin sütunlarında, 4 sayıdan beri, 6-7 Eylül 1955'te İstanbul faciasında bizzat gördüğümüz ve yaşadığımız o fecî olayları anlatmaya çalıştık.

Şimdi de bu facianın meydana gelmesine sebep olan unsurları anlatmaya çalışalım:

1951'de Türkiye Dışişleri bakanı olan Fuat Köprülü bir beyanat vermiş ve resmen “Bizim Kıbrıs diye bir sorunumuz yoktur” demişti.

Fakat daha sonra İngilizlerin geleneksel kahbe siyaseti çalışmaya başladı ve Kıbrıs'ı kaybetmemek ve devamlı Kıbrıs'ta kalmak için Türkleri kışkırtmaya başladı.

Ağustos 1955'de Londra'da başlayacak Kıbrıs Konferansı'ndan üç ay kadar evvel, Türkiye Dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşen İngiltere Dışişleri bakanı, Zorlu'ya şu telkinlerde bulunur:

“Yunanlılar Kıbrıs için devamlı gösteriler yapıyorlar, siz niçin hareketsiz duruyorsunuz? Siz de gösteriler tertip edip, Kıbrıs için hak talep edin.”

İşte İngilizlerin bu kışkırtıcı sözleridir, 6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasının baş sorumlusu.

Ve ondan sonra her şey, Fatin Rüştü Zorlu, başbakan Adnan Menderes ve MİT'nin başkanı tarafından planlandı.

Ve çok *makyavelik* bir senaryo hazırlandı. Ve bu senaryo Selânik'e gönderildi.

Ve bu senaryonun 4 baş oyuncusu şunlardı:

1. Selânik baskonsolosu- Mehmet Ali Balin,
2. Selânik başkonsolos muavini - Mehmet Ali Tetikalp,
3. MİT ajanı ve Selânik'te sözde hukuk okuyan Oktay Engin.
4. Selânik başkonsolosluğunda kavas - Hasan Uçar.

Senaryonun mizansenini de şöyle idi: Selânik'te, Mustafa Kemal'in doğduğu evin bahçesinde, İstanbul'dan getirilen bir bomba patlatılacak ve bu olay İstanbul'a “Yunanlılar Atatürk'ün evini bombaladı” diye bildirilecekti.

İşte Selânik'te uygulanan bu senaryo, 6-7 Eylül 1955 gecesi, İstanbul'un harabeye dönmesine sebep oldu.

### ALTINCI YAZI (Naîri, №180, 24. 09.2002)

6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasında resmî makamların verdiği tahribat rakamları şunlardır:

“3 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmış. 73 kilise, 8 ayazma, 2 manastır ve yalnız bir havra tahrip edilmiş. Yunanlılara ait 3584 dükkan ve Ermenilere ve diğer gayrimüslimlere ait 1954 dükkan tahrip edilmiş.”

Bizim bildiklerimiz de şunlar:

6-7 Eylül 1955 günü, Yunanlılara ait bütün kiliseler (Fener'deki Yunan Patrikhane Kilisesi hariç) hepsi yakıldı ve talan edildi.

Ermenilere ve diğer Hristiyanlara ait kiliselerin büyük bir kısmı tahrip edildi.

Yahudilere ait yalnız bir havra yanlışlıkla tahrip edildi.

Yunanlılara ait bütün dükkanlar tahrip edildi. Ermeni ve diğer Hristiyanlara ait dükkanların bir çoğu tahrip edildi.

6-7 Eylül 1955 İstanbul faciasında vuku bulan korkunç hadiselerden, yalnız bir kaçını saymaya çalışalım:

O gün, tesadüfen talancı güruhun yanından geçen Yunanlı bir papaz, cırılçıplak soyulur ve hayalarından asılarak öldürülür.

Balıkçı'daki Yunan Mezarlığı'nda bulunan Yunan patriklerinin tarihî lâhitleri tahrip edilir ve patriklerin kemikleri mezarlardan çıkarılarak ayaklar altında ezilir.

Fakat en acısı, o gün İstanbul'daki uluslararası bir kongreye iştirak eden Amerikan CIA teşkilâtının başkanı Allen Dulles, 6-7 Eylül 1955 hadiselerinin sorumluluğunu, komünistlerin üzerine atar.

Aynı kongreye iştirak eden, Fransız başbakanı yahudi Mendes-France, Fransa'ya döndükten sonra, 6-7 Eylül hadiselerinden hiç bahsetmez bile.

Fakat 6-7 Eylül faciasında, İstanbul'un harabeye çevrilmesinden başka, meydana gelen en mühim olay şudur:

1923'ten sonra, Türkler şehrin ismini değiştirdiler ve Constantinople'u İstanbul yaptılar.

Buna rağmen İstanbul, 1955'e kadar, şehirde yaşayan yüzbinden fazla Yunanlı ahali ile **Constantinople** karakterini muhafaza etti.

Fakat 6-7 Eylül faciasından sonra Yunanlılar, İstanbul'dan yavaş yavaş göç etmeye ve Yunanistan'a yerleşmeye başladılar.

Bugün İstanbul'da yaşayan Yunanlıların sayısı, birkaç yüz kişiyi geçmemektedir.

Hakikatte Türkiye'yi idare eden gizli kuvvetlerin istediği de buydu. Onlar, 1923'e kadar Anatolya'yı gâvurlardan temizlemişlerdi.

6-7 Eylül faciası ile de, onlar İstanbul'u gâvurlardan temizlediler.

Bu mevzu ile alakalı olarak, Türkiye'nin eski Dışişleri bakanı Fuat Köprülü'nün söyledikleri çok mühimdir:

"1957'de cumhurbaşkanı Celâl Bayar'a, 6-7 Eylül hadiselerinden bahsettim. Bana şu cevabı verdi: «Mamafih bu hadiselerin çıkışı iyi oldu. Arkadaşlar da aynı fikirde...»"

YEDİNCİ YAZI (Naîri, №181, 8.10.2002)

ALTI – YEDİ EYLÜL 1955’TE VUKU BULAN

İSTANBUL FACİASI

GÖRGÜ TANIĞI OLARAK BİZİM VARDIĞIMIZ SONUÇ

Türkler Hıristiyan İstanbul’u 1453’te zaptettiler.

Fakat ancak 500 sene sonra 1955’te, 6-7 Eylül gecesi Hıristiyan İstanbul’u yıkarak, Türkleştirmeye muvaffak oldular.

6-7 Eylül olaylarına, Kıbrıs probleminin sebep olduğu zannedilir. Fakat bu, olayların dış görünüşüdür sadece.

Asıl sebep, *görünmez üstün kuvvetlerin*, iki asırdan beri tatbik ettikleri programdır.

1850’lerden itibaren, *görünmez üstün kuvvetler*, *hasta adam* denilen Osmanlı Devleti’ni, diriltmeye çalıştılar.

Onlar 1915’te Ermeni milletine tatbik ettikleri soykırım ile, Anadolu’daki Ermenileri temizlediler.

1919’dan 1923’e kadar da Anadolu’daki Pontusluları ve Yunanlıları soykırımına uğattılar.

Ve bu şekilde Anadolu, tamamen *gâvurlardan* temizlenmiş oldu.

6-7 Eylül 1955’te de, bu programın son kısmı uygulanmaya başlandı.

Ve İstanbul da *gâvurlardan* temizlendi.

1960’tan itibaren, *görünmez üstün kuvvetlerin* adamı, *farmason* Süleyman Demirel ‘**Büyük Türkiye**’ programını ortaya attı.

1974’te Kıbrıs’ın işgal edilmesi.

1992’de Bosnia’nın islâmlaştırılması.

1998’de Kosovo’nun tamamen müslüman Arnavutlara teslim edilmesi, ‘**Büyük Türkiye**’ planının uygulanmasının sonuçlarıdır.

Son haftalarda ise, Türkiye başka bir rüyanın peşinden gitmeye başladı. Petrol rüyası, *görünmez üstün kuvvetler*, daha doğrusu, artık gün ışığına çıkan ‘Amerikan-İsrael-Türkiye Birliği’ Irak’a hücum etmeye hazırlanıyor.

Ve Türkiye’nin gözü Kerkük petrolünde.

Fakat dikkat edin Türkler,

‘Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olabilirsiniz.’

N 116

Naîri, 24 Ocak 2006 (XI. yıl), № 248

**TÜRKİYE DIŞ İŞLERİ BAKANI ABDULLAH GÜL,  
SON GÜNLERDE TELEVİZYONDA VERDİĞİ DEMEÇTE,  
AMERİKALILARDAN ÇOK ŞİKAYET ETMİŞ.  
NİÇİN? ÇÜNKÜ AMERİKALILAR,  
PKK-KÜRTLERİNE KARŞI TÜRKLERİN  
İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMİYORLARMIŞ.**

Vah, zavallı Abdullah Gül! Senin dünyadan haberin yok.  
Artık PKK da, Barzani de, Talabani de, hepsi Amerikalıların  
emrinde.

Ve Kürtler son senelerde büyük bir fikir devrimi yaptılar.

Kürtler, aralarındaki anlaşmazlıklara son verdiler.

Ve bütün Kürtler, Barzani de, Talabani de, PKK da, Kürt milletinin  
yüksek idealleri etrafında birleştiler.

Ve sen, Abdullah Gül, bundan sonra bu birleşik Kürtlerin meydana  
getirdiği kuvvetten korkmaya başlayacaksın.

Bugün Kürtler, Irak'ın kuzeyinde, sizin burnunuzun dibinde bir  
Kürt devleti kurdular...

Sonra sıra, size gelecek.

Türkiye denilen, uydurma devlette bulunan Kürtlere.

Hiç düşündünüz mü?

Sizin Doğu Anadolu dediğiniz (çalınmış Ermenistan topraklarında)  
Türk denilen bir nesne yok.

Orda yaşayan ahalinin hepsi Kürt.

Ne yapabileceksiniz bu Kürtlere karşı?

1915'te Ermenileri soykırımına uğrattığınız gibi, o Kürtleri kese-  
mezsiniz ki.

Kalıyor bir ihtimal.

Zaman kazanmak için, Kürtlere karşı uyutma siyaseti uygulamak.

Zaten başlamışsınız bu siyasete.



Türkiye televizyonlarında ve radyolarında Kürtçe yayın yapacakmışsınız.

Yani, İmralı adasında hapis olan Abdullah Öcalan'ın istediği gibi, Türk-Kürt kardeşliğini meydana getireceksiniz.

Yaşasın! Çok parlak fikir.

Zaten siz bu şeytanî siyasetin ustasısınız.

1908'de de, meydana getirdiğiniz (sözüm ona) *Hürriyet* günlerinde Ermenilerle kardeşlik ilân ettiniz.

Ve aptal Ermeniler, düştüler sizin bu kardeşlik tuzağına.

Ve 1915'te Birinci Dünya Harbinin kargaşalığından istifade ederek, bütün Ermeni milletini soykırımına uğrattınız ve dörtbin senelik Ermeni vatanını çaldınız.

Şimdi bakalım, Kürtlere karşı aynı tiyatroyu oynıyabilecek misiniz? Fakat dikkat edin.

Kürtler, Ermeniler gibi saf ve aptal değildir.

Kürtler, sizin gibi sinsî ve kurnazdır.

Görüleceğiz, iki cambaz bir ipin üzerinde nasıl oynıyacaksınız ?

Bu arada, ne oldu ise, Ermeni milletine oldu.

Siz Türkler, sahte kardeşlik siyasetinizle, 1915'te Ermenilerin saflık ve aptallıklarından istifade ederek, onları eşek cennetine gönderdiniz.

**N 117**

**Naîri, 7 Şubat 2006 (XI. yıl), № 249**

**3 ŞUBAT 2006 TARİHLİ HÜRRIYET GAZETESİNİN  
8. SAHİFESİNDE, NE OLDUĞU BELİRSİZ  
BİR AVUKATTAN BAHSEDİLİYOR.**

Bu avukatın babası Kürt, anası Arap.

Fakat kendisi Türk imiş.

Bu yazıyı okuyunca, *Hürriyet* gazetesinin birinci sahifesinde her gün yayımlanan, Türk bayraklı, Atatürk'ün resmi ile yazı aklımıza geldi.

“Türkiye Türklerindir” babası Kürt, anası Arap olan bu avukat, ne kadar Türk ise, sizin “Türkiye Türklerindir” dediğiniz ülke de, o kadar Türk. Zaten sizin atababanız zamanında söylemişti.

“*Ne mutlu Türküm diyene*” bu avukat da Atatürk’ün yarattığı Türklerden.

Hatırlar mısınız, sizin “Onuncu Yıl” marşınız vardı.

“*10 yılda, 15 milyon genç yarattık her yaştan.*”

İşte bu avukat da o yaratılan Türklerden.

Yani uydurma Türk.

\* \* \*

3 Şubat 2006 tarihli **Hürriyet** gazetesinde okuduğumuz bir yazı bizi çok güldürdü.

Bu yazıyı anlatmaya çalışalım.

TRT Ankara Radyosu’nun çok sesli korusu, Yunanistan’da konser verdikten sonra, otobüsle Ankara’ya dönüyor.

Otobüs Ankara yakınlarında. Bu arada otobüsün cd-çalarından Pavarotti’nin *Napoliten* şarkılarını dinliyorlar. Herkes memnun. Bir müddet sonra otobüsün arka tarafından birisi bağılıyor.

“Bu kadar gâvur müziği yeter! Kapatın lan bu gâvur müziğini!” ve bunu söyleyen kim, bilirmisiniz? Çok sesli koronun müdürü. Güler misin, ağlar mısın. Fakat niye şaşıyoruz?

Türk devletinin başbakanı, Tayyip Erdoğan gibi bir yobaz olursa, neden çok sesli koronun müdürü hödük bir yobaz olmasın.

Sizin başbakanınız Tayyip Erdoğan değil miydi, bir kaç sene evvel Avrupa gâvurlarına aşağıdaki tehditleri savuran?

“*Minarelerimiz, bizim süngülerimiz.*

*Kubbelerimiz, bizim kalkanlarımız.*

*Camilerimiz, bizim kışlalarımız.*

*Ve müminlerimiz, bizim askerlerimiz.*”

Böyle yobaz başbakana, böyle hödük koro müdürü yakışır.

Gel de sizin güzel tekerlemelerinizden birisini burda söyleme.

Uydurma devletin;

Uydurma başbakanı;  
Ve uydurma koro müdürü;  
İşte “*bu başa, bu traş*”.

N 118

Naîri, 21 Şubat 2006 (XI. yıl), № 250

**SİZ, TÜRK DENİLEN EŞKIYA ÇETELERİ,  
SİZ, 1915’TE ERMEN MİLLETİNİ SOYKIRIMINA  
UĞRATMA SUÇU İLE CEZALANDIRILMADIĞINIZ  
MÜDDETÇE, ASIRLARDAN BERİ, NE KANLI  
OSMANLI EŞKIYASI İDİYSENİZ, YİNE AYNI  
CANAVAR TÜRKLER OLARAK KALACAKSINIZ  
BÜTÜN DÜNYANIN BAŞINA BELA.**

Almanya başbakanı Angela Merkel daha iktidara gelmeden kendi partisinin programına “Ermeni Soykırımını tanıma” tasarısını almıştı zaten.

Ve Angela Merkel, başbakan olduktan sonra Ermeni Soykırımı’nı tanıma tasarısını Alman Meclisi’ne sundu,

Ve siz, Alman Meclisinin, Ermeni Soykırımı’nı tanımasına engel olmak için, Avrupa’da yaşayan Türkleri 18 Mart 2006’da Berlin’e protesto gösterisine çağırıyorsunuz.

Berlin’de Türkler:

1. Dünyanın en büyük canisi, Ermeni Soykırımı’nın baş suçlusu Talât’ın öldürüldüğü sokakta, saygı duruşunda bulunacaklar.

2. Ermeni Soykırımı’nın yalan olduğunu Berlin caddelerinde yürüyerek haykıracaklar.

Ve siz, Avrupa Türklerini Berlin’de gösteriye davet için yayınladığınız tebliğde, Avrupalılara aşağıdaki tehditleri savuruyorsunuz.

“Eğer Avrupa başkentlerinin, Kasım 2005’de Paris’te olduğu gibi yanmasını istemiyorsanız, Türklere karşı yalan ithamlara son verirsiniz

(yani Alman Hükümeti, Meclis'e sunduğu Ermeni Soykırımını tasarısını geri çeksin).

Bizim lisanımızda, sizin yaptığınız bu tehditlere, *eşkiya şantajı* derler.

Farkında mısınız, sizin bu yaptığınız tehditlerle, Kasım 2005'te Paris ve diğer Fransa şehirlerinde ateşe verilen binlerce araçların, yakılan binaların baş suçlularının Türkler olduğunu itiraf ediyorsunuz.

Unutmuyalım ki, siz, bugünkü Türkler, 6-7 Eylül 1955'de İstanbul'u yakıp yıkan Türklerin çocuklarıdır.

Fakat en mühimi, bütün Avrupa başkentlerini ateşe verme tehditlerini savuran bugünkü Türkler, XI. asırda Anatolya topraklarına ayak basarak kirlenen, Tatar-Mongolların ahfadı değil mi?

Bu eşkiya aşireti değil miydi, yerli Anatolya halkına aşağıdaki tehditleri savuranlar:

“Ya müslüman olursunuz. Ya da kelleniz uçar.”

Siz, dün ne canavar Türkler idiyeniz, bugün de, aynı canavar, aynı şantajcı Türklersiniz. Onun için tekrar ediyoruz:

Siz Türk denilen eşkiya çeteleri, siz 1915'te Ermeni milletini soykırımına uğratma suçu ile cezalandırılmadığınız müddetçe, asırlardan beri, ne kanlı Osmanlı eşkiyası idiyeniz yine aynı canavar Türkler olarak kalacaksınız, dünyanın başına bela.

**N 119**

**Naïri**, 7 Mart 2006 (XI. yıl), № 251

## **DOĞU PERİNÇEK MUAMMASI KİMDİR DOĞU PERİNÇEK?**

Bizim İstanbul'da yaşadığımız senelerde, bildiğimiz kadar Doğu Perinçek, solcuların liderlerinden biri idi.

Son derece “Lenin - Stalin ve Mao Tse-tung” hayranı bir komünist olarak tanınmıştı.

Ve senelerce komünistlik “suçu”ndan dolayı hapis yattı. Sonra serbest bırakıldığını öğrendik. Daha sonra gazeteler, Doğu Perinçek’in Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin başkanı olduğunu yazdılar.

Son senelerde Doğu Perinçek’ten çok bahsediliyor. Fakat, burda bizi alakadar eden konu, Doğu Perinçek’in Ermeniler ve Türkler için söyledikleri ve yazdıklarıdır.

Doğu Perinçek, Temmuz 2005’de İsviçre’ye gitmiş ve Temmuz 1923’de Lozan’da imzalanan Lozan Antlaşması’nın 92. yıldönümü törenlerine katılmış, (Temmuz 1923’de Batılı devletler, Ermeni milletini soykırımına uğrattılar diye Türkleri Lozan Antlaşması ile mükâfatlandırdılar. Ve Ermeni davasını 1923’te Lozan’da gömdüler).

İşte Doğu Perinçek, 1915- Türk soykırımcılarının bir ahfadı olarak Lozan’a, bu soykırımını “kutlamaya” gelmiş.

Ve 22 Temmuz 2005’de de Zürih’te bir basın toplantısında şunları söylemiş:

“Ermeni Soykırımı diye bir şey olmamıştır. Ermeni Soykırımı, emperyalist devletlerin uydurduğu bir yalandır”. Fakat aynı Doğu Perinçek senelerce evel **Savunma** isimli kitabınının 240 ve 241. sahifelerinde Ermeni Soykırımı için aşağıdaki sözleri yazmıştı:

“Komprador burjuvazinin yönetimi altına giren İttihat ve Terakki, işçileri, köylüleri ve çeşitli azınlık milliyetlerini ezdiği gibi, içinden yükseldiği milli burjuvaziye de baskı altına alan bir diktatörlük kurdu.

*Turancılık* ideolojisiyle Alman emperyalistlerinin Asya’daki yayılma siyasetine hizmet etti (...). Feodal komprador diktatörlük milli azınlıklar üzerinde de baskı ve katliam politikası uyguladı.

Doğuda yüzbinlerce Ermeni’yi katletti. Geri kalanlarını da yurt dışına sürdü.”

Bizim mantığımızın anlamadığı mesele şu: Ermeniler için yukarıdaki gerçekleri yazan Doğu Perinçek, nasıl olur da, bir kaç sene sonra “Ermeni Soykırımı yalandır” diyebilir.

\* \* \*

Fakat, son zamanlarda Doğu Perinçek için, gazetelerde okuduğumuz yazılar, bizi uzun uzun düşündürdü.

Doğu Perinçek, Şubat 2006'da İstanbul'un Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki "Siyaset Okulu" programına katılmış ve bu program esnasında şu fikirleri ileri sürmüştü:

"Türkler, biraz İranlı'dır, İranlılar da biraz Türk,... Zaten Türk denilen bir ırk yok. Türk, Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürünün ismidir, ki sonra cumhuriyet kültürünün ismine dönüştü.

Türk denilen, muhtelif ırkların karışımından meydana gelen bir millettir".

\* \* \*

Doğu Perinçek'in yukarıda andığımız, muhtelif seneler esnasında söylediği fikirleri düşündük. Ve Doğu Perinçek muammasını çözmeye çalıştık,

Ve en sonunda aşağıdaki sonuçlara vardık:

Doğu Perinçek, isminden de anlaşıldığına göre aslen Doğu Anadoludur. Ve büyük bir ihtimalle Kürt'tür.

Ve tahsil gören bir çok Kürt gençleri gibi, solcu ideolojisine inanmış ve uzun seneler Komünist Partisi'nin propagandasını yapmış ve Komünist Partisi'nin liderlerinden biri olmuştur.

Ve Doğu Perinçek, o senelerde komünistlerin hümanist fikirleri ile, **Savunma** kitabında Ermeni Soykırımı için gerçekleri yazabilmişti.

Fakat 1980 senelerinden sonra, Doğu Perinçek'te Kürtlük mevhumu ağır basmaya başlamış. Ve bilhassa Abdullah Öcalan'ın tesirinde kalarak Kürt milliyetçiliğine bağlanmıştır.

Bugün artık inkar edilmez bir gerçektir ki, Kürtler 1915'te Türklerin emrinde cellatlar olarak, Ermeni Soykırımını gerçekleştiren bir unsur oldular ve 1915'te Ermenilerden boşalan Batı Ermenistan topraklarının sahipleri oldular.

Ve Abdullah Öcalan, tutuklanmadan evvel, zafer senelerinde, Türkler gibi Ermeni Soykırımı'nı inkar ediyor ve Batı Ermenistan denilen Doğu Anadolu topraklarının Kürdistan olduğunu iddia ediyordu.

Doğu Perinçekin Temmuz 2005'de İsviçre'de Ermeni Soykırımı'nın yalan olduğunu söylemesi, Öcalan'ın fikirlerinin tekrarıdır.

Doğu Perinçek'in Şubat 2006'de Bahçeşehir Üniversitesi'nde söylediği sözler de, Abdullah Öcalan'ın İmralı Hapishanesi'nde ileri sürdüğü Türklerle kardeşlik fikrinin devamıdır.

Doğu Perinçek'in, Şubat 2006'da üniversitede söylediği şu sözlere dikkatinizi çekeriz: "Türkler, biraz İranlıdır, İranlılar da biraz Türk".

Tarihi bir gerçektir ki, Kürtler ırk olarak İranlıların bir koludur.

Ve Doğu Perinçek, "Türkler biraz Kürt'tür. Kürtler de biraz Türk" diyemezdi bugün. Onun için, Kürtlerin kardeşleri olan "İran" kelimesini kullandı. Ve şimdi size hitap ediyoruz Türkler:

Ermeni milletinin soykırımının suçlusu Türkler! Bugün Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kuruldu. Yarın sıra, Batı Ermenistan denilen Ermenilerden çaldığınız Doğu Anadolu'ya gelecek ve o topraklar da Kürdistan olacak.

Daha sonra ne olacak? Türklerin (sözde) kardeşi denilen Kürtler, sizin hesabınızı görecek.

Ve Türkiye, Kürdistan olacak!

**N 120**

**Naîri, 21 Mart 2006 (XI. yıl), № 252**

**TÜRKİYE BAŞBAKANI TAYYİP ERDOĞAN  
MANTIĞI OLMİYAN BİR ADAM.  
BU MANTIKSIZ ADAM, TÜRKİYE'NİN DE  
DÜNYANIN DA BAŞINI BELAYA SOKABİLİR.  
DİKKAT EDİN BU ADAMA!**

Başbakan Tayyip Erdoğan 26 Şubat 2006'da, verdiği demeçte Avrupalılara çok kızmış, Avrupalı idarecileri kınamış ve şunları söylemiş: "Avrupalı idareciler, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza kendi lisanlarını konuşmalarına engel oluyorlar.

Sonra bu Avrupalı idareciler buraya geliyor ve Türkiye azınlıkları için lisan serbestliği istiyorlar.

Ölçünü bil ey Avrupalı!

Sen aynı serbestliği Avrupa'daki benim vatandaşlarıma gösteriyor musun?"

Sayın başbakan Erdoğan sen, Türkiye'de yaşayan, azınlık dediğin halkları, son senelerde Avrupa'ya para kazanmaya giden ve Avrupa'da yerleşmeye çalışan Türklere benzetiyorsun.

Halbuki Türkiye'deki azınlık dediğin halklar, bu memleketin yerlisi, binlerce seneden beri bu topraklarda yaşayan insanlar.

Sen ve senin ahfadın ise, sonradan gelme, yabancılarsınız.

Bizi mecbur ediyorsun, sana, yine tarih dersi vermeye.

Namik Kemal'in sözlerini tekrar ediyoruz.

*"Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten."*

XI. asırda bir aşiret olarak ayak bastınız Anatolya topraklarına. Ve o tarihten itibaren, zorla Türkleştirmeye çalıştınız yerli ahaliyi.

Ve hatta, Orta Anatolya'da, Konya'da, Kayseri'de ve civarında, Türkçe konuşmayanın dilini kestiniz.

İşte bu barbarlığınız sayesinde, bir aşiretten, cihangirane bir devlet çıkardınız. Sizin bu barbarlığınıza rağmen, 1915'e kadar Anatolya halkının (Orhan Pamuk'un da son zamanlarda söylediği gibi) en azından yarısı Hıristiyan idi.

1923'de ise, Anatolya halkının yüzde yüzü İslâm oldu.

1915'ten 1923'e kadar ne oldu geçti?

Ermeniler, Yunanlılar, Süryanîler: "Türkler bizi kesti. Soykırımına uğrattı" diyorlar. Siz Türkler ise *"yavuz hırsız ev sahibini bastırır"* misali Ermeni Soykırımı'nı inkâr ediyor ve "sözde soykırımı" diyorsunuz.

Fakat "güneş, balçıkla sıvanmaz", en sonunda mecbur olacaksınız, Ermeni Soykırımı'nı kabul etmeye.

Ve Ermeni milletinden çaldıklarınızı ödeyeceksiniz.

Fakat şu anda, sizi daha fazla korkutan mesele, Kürt problemi.

Ve bugün Türkiye topraklarında yaşayan en azından 30 milyon Kürt var.

Ve Tayyip Erdoğan'ı korkutan, 1915 Soykırımı'nın *kılıç artığı* olan İstanbul'daki 50 bin kadar Ermeni ve bin kadar Rum değil.

Zaten İstanbul'daki Ermeni ve Rumların 1923 Lozan Antlaşması'na göre, kendi lisanlarını öğrenme hakları var.

Tayyip Erdoğan'ı asıl korkutan, 30 milyonluk Kürt milleti.



Ve Kürt milleti, Türklerin baskısı altında Kürt lisanını öğrenmeye, Kürt lisanını konuşmaya hakkı yok.

İşte Avrupalı idareciler, bu otuz milyonluk Kürt milletinin hakkını arıyor.

Ve Tayyip Erdoğan, bu Kürt probleminden kaçınmak için, mantıksız benzetmeler yapıyor.

Ve Anatolya'nın yerli halkları olan Ermenileri, Rumları ve Kürtleri, son senelerde para kazanmak için Avrupa'ya giden Türklere benzetiyor.

Zaten Avrupalılar, Avrupa'da yaşayan Türklere "Türkçe konuşma" demiyor ki!

Yalnız Avrupalılar oraya yerleşen Türklere diyor ki: "Eğer burda yaşayacaksan, buranın lisanını öğreneceksin."

Fakat Tayyip Erdoğan bu gerçeği değiştiriyor ve "Avrupalılar, Türklerin kendi lisanlarını konuşmalarına engel oluyor" diyor.

Bu mantıksız başbakan istiyor ki, Avrupa'daki Türk kadınları kendi karısı gibi başlarını örtsün, bütün Türkler Müslüman şartlarına bağlı kalsın, Avrupa lisanını öğrenmesin ve Avrupalılara karışmasın. Onlardan ayrı dursun.

Onun için diyoruz ki, bu mantıksız başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin de, Dünyanın da başını belaya sokabilir.

## **N 121**

**Naîri**, 11 Nisan 2006 (XI. yıl), № 253

### **TÜRKİYE KAYNIYOR "TÜRKİYE KÜRDİSTAN OLACAK"**

7 Mart 2006 tarihli **Naîri**'de "Türkiye, Kürdistan olacak" demiştik.

21 Mart 2006 Nevruz bayramından itibaren, Türkiye'nin Güneydoğu illerinde gelişen olaylar, Türkiye'nin Kürdistan olmaya başlamasının tam-tam sesleridir.

Bugünkü yazımızda, son günlerde **Hürriyet** gazetesinde yayımlanan, Kürtlerle alakalı yazılardan edindiğimiz izlenimleri vermiye çalışacağız.

Bizim anladığımız kadarıyla, Türkiye kaynıyor. Ve bugün Türk Hükümeti ne yapacağını bilmez vaziyette.

Diyarbakır ve civarında isyan havası esiyor. Bir çok ölü var. Fakat Türk Hükümeti, haberlerin yayılıp, Kürtler galeyana gelmesin diye, gazetelere yasak koyuyor... 'eski Türk zorbalık devri'nde olsaydı, Türk Hükümeti, Ermenilere yaptığı gibi, Kürtleri de kılıçdan geçirir ve Kürt meselesini de bitirirdi.

Fakat bugün durum değişik. Birincisi, kim Kürt, kim Türk belli değil. Kürtler de Türkler gibi Müslüman.

İkincisi, Türklerin elinde bugün, 1915 gibi, Birinci Dünya Savaşı fırsatı yok.

Onun için Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan, bir gün tatlı, bir gün sert beyanatlar vererek, vakit kazanmaya çalışıyor.

Geçenlerde Tayyip Erdoğan'ın verdiği demeçte:

"Ülkemizde 30'a yakın etnik kimlik var" diyerek, inanılmayacak kadar gerçekleri ifade etmişti. Fakat bir kaç gün sonra aynı başbakan: "*Tek bayrak, tek devlet, tek millet*" diyerek Mustafa Kemal'in safsatalarını tekrarladı... .

Fakat Tayyip Erdoğan'ın, 6 Nisan 2006'da Kürtlere gönderdiği mesaj, çok büyük bir aldatmaca.

Bakın, Türk başbakanı Kürtlere ne demiş:

"*Silahı bırakır gelirsin, masada konuşursun!*"

Acaba Kürtler masaya gelirse, Tayyip Erdoğan ne konuşacak?

Kürtlere, Kürtçe konuşmak, Kürtçe yayın yapmak, Kürtçe eğitim yapmak hakkını mı verecek?

Kürtlere, millet olarak yaşama hakkını mı tanıyacak?

Yoksa 1908'de, Talât Paşa'nın Ermenilere yaptığı gibi, Kürtleri uyutacak mı?

Son günlerde Türkiye'de vuku bulan olaylar, Kürtlerin kolay-kolay Ermeniler gibi aldanmaya niyetleri olmadığını gösteriyor..

Bir kaç gün evvel Kürtler, molotof kokteylleri ile İstanbul'da dehşet saçtılar.

Aynı günlerde Kürtlerin Diyarbakır ve civarında yaptıkları kanlı gösteriler, Diyarbakır'ın birkaç sene sonra, Doğu Anadolu Kürdistanı'nın başşehri olacağını habercisi....

## 'ATATÜRK'Ü İDAM ETTİLER'

...fakat 5 Nisan 2006 tarihli "Hürriyet" gazetesinde yayımlanan bir haber, çok derin anlamlar taşıyor.

5 Nisan 2006 tarihli **Hürriyet** gazetesinin 10. sahifesinde yayımlanan haberi aynen vermeye çalışacağız.

## 'ATATÜRK'Ü İDAM ETTİLER'

"Önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK yandaşlarınca, Atatürk büstünün boynuna ip geçirilip idam edilir gibi, Yenişehir Mahallesi'ndeki, Çağdaş deresinin geçtiği Alman Köprüsü'nden aşağı sarkıtıldı".

Düşünün bir kere:

Türk devletinin kurucusu, Türkiye'nin *ebedi şefi* olan Atatürk'ü, Kürtlere karşı işlediği katliyam suçlarından dolayı, bugünkü Türkiye topraklarında Kürtler, sembolik olarak idam ediyor ve köprüden aşağı asıyor.

Siz Türkler, 1915'te Ermeni milletini soykırımına uğratan Talât Paşa'nın Berlin'de Ermeniler tarafından idam edilmesini protesto etmek için, Mart 2006'da Berlin'de gösteriler tertip ettiniz.

Acaba Nisan 2006'da, Nusaybin'de Atatürk'ün büstünü, Kürt milletine karşı işlediği katliyam suçlarından dolayı, Atatürk'ü sembolik olarak idam eden Kürtlere karşı ne yapabileceksiniz?

N 122

Naïri, 25 Nisan 2006 (XII. yıl), № 254

**24 NİSAN 1915'TE  
TÜRKLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ  
ERMENİ SOYKIRIMI'NIN  
91. YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE**

**LÂNETNAME № 1  
ÇALINAN VATAN**

Siz Türkler, bir zamanlar Ermeniler için “dikkafa, mankafa Ermeniler” tabirini kullanırdınız.

Hakikaten, Ermeniler çok kafasız insanlar.

Ermeni Soykırımı için, 91 seneden beri, aynı sloganı tekrar eder dururlar.

“24 Nisan 1915 Soykırımı’nda, Türkler bir buçuk milyon Ermeni öldürdüler” bu rakamı, hangi istatistiklere dayanarak hesap etmiş Ermeniler acaba?

Bundan 2050 sene evvel Ermenistan kiralı Büyük Dikran zamanında Ermenistan’ın nüfusu üç milyon idi.

O tarihlerde üç milyondan fazla nüfusu olan devletlerin sayısı parmakla sayılacak kadar azdı.

2000 sene sonra, 1915 tarihinde Doğu Anadolu’da Ermenistan denilen topraklarda yaşayan Ermenilerin nüfusu, eğer XI. yüzyıldan itibaren Türklerin zulmüne ve katliamına maruz kalmasalardı, en azından 30 milyona varacaktı. Ve bilhassa devamlı Türk vahşeti, bir kısım Ermenileri, vatanlarını terk etmeye mecbur etti.

Bu göç eden Ermeniler, daha ziyade şehirlerdeki Ermeniler idi. Köydeki Ermenilerin çoğu Türklerin katliamlarına rağmen direndiler ve topraklarına bağlı kaldılar.

Onun için diyoruz ki, 1915 Soykırımı’nda, Türklerin yalnız bir buçuk milyon Ermeni öldürdüklerinin söylenmesi, çok düşük bir rakamdır.

Türkler, 1915 Soykırımı'nda, tarihin bilindiği devirlerden beri, kendi vatanları olan Doğu Anadolu'daki Ermenistan topraklarında yaşayan Ermenilerden, en azından üç milyonu öldürdüler.

\* \* \*

Fakat bizim düşüncemize göre Ermenilerin, öldürülenlerin sayısını az göstermekten daha mühim bir hataları var.

Çünkü Türkler, 1915 Soykırımı'nda yalnız üç milyon Ermeniye öldürmekle kalmadılar.

Türkler Doğu Anadolu'daki 4000 senelik Ermenistan topraklarında yaşayan bütün Ermenileri öldürdüler (bu günkü tabirle o topraklarda etnik temizleme yaptılar). Fakat en mühimi Türkler, Ermenilerden temizlenen topraklar üzerinde yeni bir Türkiye yarattılar.

Yani açıkçası 'Türkler Ermenilerin vatanını çaldılar' ...

Ve dikkafa, mankafa Ermeniler 91 seneden beri 'Türkler bir buçuk milyon Ermeni öldürdüler' diyerek dövünürler.

Fakat çalınan vatanlarından hiç bahsetmezler...

İnsanlar ölür. Fakat yerine yeni nesiller gelir.

Fakat vatan kaybedilirse, o zaman millet de ölür.

Çünkü topraksız millet yaşayamaz.

"Diaspora"da yaşayan topraksız milletler en sonunda kaybolmaya mahkûmdur.

İşte, dikkafa, mankafa Ermeniler, bu gerçeği anlamadılar.

N 123

Naïri, 9 Mayıs 2006 (XII. yıl), № 255

**24 NİSAN 1915'TE  
TÜRKLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ  
ERMENİ SOYKIRIMI'NIN  
91. YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE**

**LÂNETNAME № 2  
DİKKAT EDİN SOYKIRIMCI TÜRKLER!  
BUNDAN SONRA AVRUPA MEMLEKETLERİNDE,  
EĞER, DOĞU PERİNÇEK GİBİ,  
“ERMENİ SOYKIRIMI YALANDIR” DERSENİZ HAPSE  
GİRERSİNİZ.**

Aslının Kürt mü, Türk mü, Ermeni mi, ne olduğu belirsiz olan, fakat MİT ajanı olduğu gerçek olan Doğu Perinçek, Lozan Antlaşması'nın 82. yıldönümü dolayısı ile İsviçre'ye gitmiş ve Temmuz 2005'de Lozan'da verdiği beyanatta “*Ermeni Soykırımı yalandır*” demişti.

Ve İsviçre, Ermeni Soykırımı'nı kabul eden bir devlet olarak, İsviçre mahkemesi 30 Nisan 2006'da Doğu Perinçek'i 6 ay hapse mahkum etti.

Bundan sonra eğer Doğu Perinçek, İsviçre'ye gelecek olursa, hapse girecektir.

Fransız Meclisi de 18 Mayıs 2006'da karar verecek ve Ermeni Soykırımı'nı inkar edenleri hapse mahkum eden kanun çıkaracak.

Bu tehlikeye karşı **Hürriyet** gazetesi yazarlarından M. Ali Birand 5 Mayıs 2006'da yazdığı makalede, Fransaya karşı klasik Türk şantajlarını savuruyor.

Eğer Fransa bu kanunu kabul ederse, milyarlarca *Euro* kaybedecekmiş. Ve M. Ali Birand yazısında hesaplarını yapıyor. Türkiye, Fransa'dan mal ithal etmiyecek, ve bundan dolayı Fransa 9 milyar *Euro* zarar edecekmiş.

Adalet denilen nesnenin para ile satın alınabileceğini bilirdik ama, ilk defa bir gazetede, o da bir Türk gazetesinde, açıkça adaleti satın almak için, milyarlarca *Euro* ile şantaj yapıldığına şahit oluyoruz.

Türkler, belli ki Avrupa devletlerinin, cezalandırma kararlarından dolayı, siz çok fena kapana sıkıştınız.

Fakat sayın M. Ali Birand, sen burnunun dibindeki gerçekleri bile görmüyorsun.

Senin Fransa'ya karşı bu şantajı yaptığın, 5 Mayıs 2006 tarihli **Hürriyet** gazetesinin 11. sahifesinde senin sütun arkadaşın Tufan Türeñç de rakamlarla ispat ediyor ki, Türkiye bugün iflas etmiş durumdadır. Tufan Türeñç'in yazdığına göre, Türkiye'nin dış borcu 3 Kasım 2002'de 90 milyar dolar imiş. Bugün ise Türkiye'nin dış borcu, 200 milyar dolara çıkmış.

Ve yoksulluk-sınırı, 3 yılda yüzde 49 artmış.

Sayın M. Ali Birand, sen Fransa'yı milyarlarca dolarla tehdit edeceğine, git de biraz Türkiye'nin borçlarına bak.

Her halde Türkçe'de çok meşhur deyimini bilirsin:

*“Kendisi yardıma muhtaç bir dede, nerde kalmış başkasına yardım ede.”*

N 124

Nairi, 23 Mayıs 2006 (XII. yıl), № 256

**24 NİSAN 1915'TE  
TÜRKLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ  
ERMENİ SOYKIRIMI'NIN  
91. YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE**

**LÂNETNAME № 3  
RAHMET OLSUN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE  
YAŞASIN YENİ BİRLEŞİK KÜRT DEVLETİ!**

Türkiye'de neler oluyor?

Ankara'da Danıştay kana bulanıyor, **Cumhuriyet** gazetesi 3 kere bombalı saldırıya uğruyor...

Durun hele. Bu daha işin başlangıcı...

...19 Mayıs 2006 tarihli Türk gazetelerinin başlıkları, iki gün önce öldürülen Danıştay yargıcı Mustafa Yücel Özbilgin'in cenazesi ile alakalı....

18 Mayıs 2006'da, Fransız Meclisi'nde, 'Ermeni Soykırımı'nı inkâr edenleri cezalandırma' kanun teklifinin ertelenmesi haberi Türk gazetelerinde ikinci haber olarak veriliyor.

19 Mayıs 2006 tarihli **Hürriyet** gazetesi, bu haberi birinci sahifesinin en altında, küçük bir başlıkla veriyor.

"Paris yasayı rafa kaldırdı" tabii. Türkler çok memnun. Çok sevinmeyin Türkler.

2001 tarihinde İsviçre Meclisi. İsviçre mebusu Josef Zisyadis'in 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma' kanun teklifini sadece bir kaç oy çoğunlukla kabul etmemişti.

Fakat bir müddet sonra, İsviçre Meclisi, Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıdı.

Onun için diyoruz ki, çok sevinmeyin soykırımcı Türkler, Fransa da bir müddet sonra, Ermeni Soykırımını inkar edenleri cezalandırma kanununu kabul edecektir.

Bu durumu siz de biliyorsunuz zaten.



...fakat bugün sizin için en mühim mesele Kürt problemi.

1990 Irak harbinden beri, kuzey Irak'ta Birleşmiş Milletler'in kararı ile, bir Kürt devleti kuruldu.

Ve bu Irak-Kürdistan'ı, bugünkü Irak harbinde Amerikalıların en güvendikleri müttefikleri.....

Ve siz Türkler çok denediniz, şu Kürt devletini ortadan kaldırmayı.

Ve kuzey Irak'a girmeye çalıştınız.

Sözde ordaki Türkmenlere yardım etmek için.

Fakat her seferinde de Amerikalılar engel oldu.....

Bugün ise Türkiye'nin iç durumu çok karışık.

Doğuda Kürt gerillaları, devamlı Türk askerî kuvvetlerine saldırıyor ve her gün bir çok Türk askeri, Kürtlerin kurşunlarının ve mayınlarının kurbanı oluyor.

Güneydoğu Anadoluya şehirlerinde halk devamlı çalkantı halinde.

Ve Ankara'nın göbeğinde İslâmcı gerillalar Danıştay'ı basıyor.

Bir yargıç ölüyor. Dört yargıç da, ağır yaralanıyor.

Atatürkçü lâikliğin sembolü, İstanbul'daki **Cumhuriyet** gazetesine, üç sefer bombalı saldırı yapılıyor.

Bu olayları bahane ederek AKP- Tayyip Erdoğan Hükümeti'ni devirmek isteyenler var.

19 Mayıs 2006 tarihli **Hürriyet** gazetesinde fikracı yazar Tufan Türeñç başlık atmış: "*Türkiye bu iktidardan kurtulmak zorunda*" diyor.

Ama nasıl? Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP, halkın oyları ile iş başına geldi.

Şimdi demokrat geçinen Türkiye'de, Tayyip Erdoğan'ın AKP iktidarını, askeri darbeyle aşağı indirmek çok zor meseledir; çünkü Amerika bırakmaz...

50 seneden beri Türkiye'de askeri darbeleri yaptıran, Amerika'nın CIA teşkilâtı idi.

27 Mayıs 1960 İhtilâli, daha sonra Kenan Evren darbesi, tamamen CIA'nın eseridir.

Bugün ise Amerika, Türkiye'de askerlerin iktidara gelmesini istemiyor,

Niçin mi diyorsunuz?

Çünkü artık Türkiye Amerika'nın vaz geçilmez müttefiki değil.

Ve Amerika, Türkiye'nin saldırgan ve genişleme rüyalarını biliyor. Malûm ya, dünya emperyalistleri kendilerine rakip olacak devletleri parçalarlar, tehlikeli olmasınlar diye.

Bugünkü durumda Türkiye'nin istikbâli çok parlak değil.

Türkiye, içerden ve dışardan İslâmcıların, Kürtlerin ve ne olduğu belirsiz kuvvetlerin devamlı hücumlarına maruz kalacak.

Onun için diyoruz ki:

Rahmet olsun Türkiye Cumhuriyetine!

Yaşasın Yeni Birleşik Kürt devleti!

**N 125**

Naîri, 3 Haziran 2006 (XII. yıl), № 257

**24 NİSAN 1915'TE  
TÜRKLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ  
ERMENİ SOYKIRIMI'NIN  
91. YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE**

**LÂNETNAME № 4  
TÜRKLERİN BUGÜN EN BÜYÜK SORUNU  
OLAN KÜRT PROBLEMİNE KARŞI  
GÜTTÜKLERİ YENİ TİLKİ SİYASETİ.**

İnkâr edilmez bir gerçektir ki, 1915 Ermeni Soykırımı'nda Türkler Kürtlere cellât vazifesini gördürdüler.

Yani 1915 Ermeni Soykırımı'nın kararını veren, Osmanlı Devleti'nde iktidarda olan İttihat ve Terakki Partisi Hükümeti'nin Dahiliye vekili Talât Paşa idi.

Fakat Anatolya şehir ve kasabalarında ve sürgüne gitmek için yola çıkarılan zavallı Ermeni kafilelerinin üzerine hücum ederek Ermenileri öldürenler, büyük çoğunlukla Kürtler idi.

Anatolya topraklarında, 1915'te öldürülen Ermenilerin mallarına mülklerine el koyanlar, büyük çoğunlukla Kürtler idi.

Batı Ermenistan denilen Doğu Anadolu illerinde, 1915'te öldürülen Ermenilerin yerine yerleşenler tamamen Kürtler idi.

Bu gerçeği bilen bugünkü Türk devletinin idarecileri, çok tehlikeli olmaya başlayan Kürtlere karşı, Ermeni kozunu oynamaya çalışıyor.

Ve bir müddetten beri Türkler, Ermenilere karşı çok dostça denilebilen bir siyaset, uygulamaya başladılar.

Diyaspora Ermenileri'nin, kendi öz vatanları olan Doğu Anadolu'yu ziyaret etmelerini, Türkler muhtelif şekilde teşvik ediyorlar.

*Binbir kilise şehri*, Ermenilerin tarihi başkenti Ani harabelerini Türkler (sözüm ona) onarıyorlar.

Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'ndaki Ermeni kilisesini, İstanbul'lu Ermeni mimarları restore etmiye başladılar.

Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan başkanı Koçaryan'a resmî bir mektup göndererek, anlaşma görüşmeleri yapmayı öneriyor.

Bir müddetten beri de, Türk ve Ermeni hükümetleri arasında gizli görüşmeler yapıldığı söylentileri dolaşiyor.

Türklerin Ermenilere karşı son dostluk gösterisi de, 2006 *Eurovision* şarkı yarışmasında Ermenistan'ı temsil eden Ermeni şarkıcı Andre'ye, Türklerin on puan vermeleri.

Türklerin, Ermenilere karşı uyguladıkları bu dostluk politikasının asıl sebebi, Kürtlere karşı Ermenileri devreye sokmak.

Yani, Doğu Anadolu Ermeni topraklarında, bir Kürdistan devleti kurmak isteyen Kürtlere karşı Ermenileri kışkırtmak.

Ve Türk-Kürt mücadelesini, Kürt-Ermeni mücadelesine çevirmek.

Türklerin bu sinsi siyaseti yürür mü acaba?

Bilemeyiz, tabiiyle Türkler, Kürtlerin Doğu Anadolu'da bir Kürt devleti kurmalarına engel olmak için, her çareye başvuracaklar.

Fakat en sonunda Kürtler galip gelecektir.

Çünkü Batı Ermenistan denilen, Doğu Anadolu topraklarında yaşayan halkın, bugün büyük çoğunluğu Kürtler.

Ve bugünkü dünya gerçeklerine göre, bir memleketin sahibi, o memlekette yaşayan halktır.

Onun için diyoruz ki, Doğu Anadolu'da yaşayan Kürtler, en sonunda orda bir Kürt devleti kuracaklardır.

Ey soykırımcı Türkler, eğer 1915'te Ermenileri soykırımına uğratmasaydınız, Doğu Anadolu'da Ermeniler sayesinde, Osmanlı devleti devam edebilirdi.

Fakat siz Ermenileri soykırımına uğrattınız. Ve bu suçunuzun cezasını çekeceksiniz.

Onun için diyoruz ki, 'Rahmet olsun Türkiye Cumhuriyetine! Yaşasın Yeni Birleşik Kürt devleti!'

N 126

Naîri, 20 Haziran 2006 (XII. yıl), № 258

## **ORTADOĞU'DA PARLAYAN YENİ BİR YILDIZ IRAKIN KUZEYİNDEKİ KÜRT DEVLETİ**

Amerikalıların 1999'da başlattıkları Birinci Irak Harbi'nde, Irak'ın kuzeyinde (sözde) Birleşmiş Milletler'in kararı ile (gerçekte Siyonistlerin isteği ile) bir Kürt bölgesi kurulmuştu.

Ve Saddam Hüseyin hükümetinin bu bölgeye girmesi yasaklanmıştı.

Birleşmiş Milletler'in bu kararı, gerçekte kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulması için ilk adım idi.

1990'dan bugüne kadar, 2006 senesinde Irakt'aki Kürdistan bölgesinde durum nedir?

Bugün, 16 seneden beri bu Kürt bölgesi, hergün biraz daha gelişen gerçek bir Kürt devletine dönüştü. Kürt Meclisi ile, Kürt Hükümeti ile, Kürt Ordusu ile, Kürt parası ile, hakikî bir devlet oldu.

Bugün, Irak'taki bu Kürt devleti, petrol bayramını kutluyor.

Niçin? Çünkü Kürdistan'ın (Türk sınırına 15 kilometre mesafede) Tavke bölgesinde Norveç'in D.N.O. Petrol Şirketi yüz milyon varil rezervlik petrol bulmuş. Ve petrol çıkarmaya başlamış bile. İşte Kürtler bu petrolün bayramını kutluyor.

Kürdistan'ın petrol bakanı Dr. Havrami, Kürt petrolünün gelirinin, Kürtlerin kontrolünde olacağını söyledi.

Ve Kürdistan'da petrol aramak için, Avrupalı petrol şirketleriyle yeni anlaşmalar imzalandığını bildirdi.

Bu kararlar, Irak Kürdistanı'nın, bağımsızlığa doğru ilerlemesinin delilidir.

Malûm ya petrol geliri, bir devletin ekonomik bağımsızlığı demektir.

Ve Irak Kürdistanı'nın özgürlüğünü ilân etmesi, bundan sonra bir formalite meselesidir.

Görünen gerçek şu ki, Amerikanın (daha doğrusu Amerikan Musevi Lobisinin) yeni bir Ortadoğu yaratma planları, bir saat dakikliği ile ilerliyor.

Onun için diyoruz ki, Ortadoğu'da yeni bir yıldız doğuyor, Irak'ın kuzeyindeki Kürt devleti.

Bu Kürt devleti, yeni bulunan zengin petrol yatakları ile Ortadoğu'da büyük bir rol oynayacaktır.

Bu Irak Kürdistanı'nın toprakları, dünyanın en büyük petrol rezervlerinin bulunduğu Musul-Kerkük-Tavke üçgeni üzerinde bulunuyor, ve bu zengin petrol yataklarına sahip Irak Kürdistanı, Arapların ve Türklerin sırtında, Amerikalıların piyonu vazifesini görecektir.

İşte Amerikan Musevi Lobisinin yeni Ortadoğu planlarında, Türk ve Arap tehlikesine karşı yarattıkları yeni silahı: Ortadoğunun yeni yıldızı, birleşik ve zengin Kürt devleti.

**N 127**

**Naîri, 4 Temmuz 2006 (XII. yıl), № 259**

**BİZ BU YAZIMIZI ERMENİ GENÇLERİNE  
İTHAF EDİYORUZ**

**BİR KÜRT VATANSEVERİ İLE SÖYLEŞİ**

Son senelerde Paris'te bir Kürt vatanseveri ile tanıştık. İstanbul Mühendis Okulu'ndan mezun bir mühendis. Şimdi Paris'te yaşıyor ve başka bir iş yapıyor.

İstanbul'da solcu gençlerin eylemlerine iştirak etmiş. Hakiki bir solcu militan. Fakat Türk polisinin vahşetine maruz kalmış ve mecburen uzaklaşmış İstanbul'dan. Ve Fransa'ya sığınmış.

İstanbul'da yaşadığı senelerde, Ermeni solcu gençleri ile yakın ilişkiler kurmuş. Garbis Altunoğlu'nu ve onun arkadaşlarını çok iyi tanıyor. İstanbul'lu yazarlardan Mıgırdiç Margosyan'ın hayranı. Onun kitaplarından **Gâvur Mahallesi** ve **Söyle Margos Nerelisen?**de yazdıklarını ezbere biliyor.

Fakat aynı zamanda, Kürtlerin 1915'te Türklerin aleti olarak Ermenilere karşı yaptıkları vahşeti de çok iyi biliyor.

Bu mevzuda konuşurken bize şunları söyledi:

“Anatolya'da asırlardan beri Rumlar, Ermeniler, Kürtler bir mozaik kuruluşu olarak beraber yaşıyorlardı. Sonra Türkler aramıza nifak soktu. Bu mozayği yıkanların, Allah cezasını versin....”

Bundan birkaç ay evveldi. Bu Kürt vatanseveri bize, Irak Kürdistanı'nı görmeye gideceğini söyledi.

....dönüşünde kendisini gördük. Seyahatten çok memnun kalmıştı.

Ve bize gördüklerini uzun uzun anlattı.

“Paris'ten Almanya'ya gittim.

Alman şehirlerinden Irak Kürdistanı'na giden direkt uçaklar var. Almanya'da altı milyon Türk var diyor ama, bu Türk denilen insanların yarısı Kürt.

Onun için Almanya'dan uçak ile Irak Kürdistanı'na giden çok Kürt var. Ben de Münih'den kalkan uçağa bindim. Ve uçak direkt uçuşla Irak Kürdistanı'nın Süleymaniye şehrine indi.

Uçaktan indikten hemen sonra, hakikî Kürtistan'a geldiğimi anladım.

Her şey Kürtlerin elinde idi.

Ve Kürt devleti *de facto* kurulmuştu. Asker, polis, memur ve halk hepsi Kürt. Ve muazzam inşaat faaliyeti var. Ve diyebilirim ki bütün Irak Kürdistanı bir şantiye halinde. Ve yakın zamanda göreceksiniz, tamamen modern bir Kürdistan kurulacak.

Ve beni en fazla etkileyen, Kürdistan'daki disiplin. Bütün Kürdistan halkı vatanlarının güvenliği için çalışıyor. Her Kürt, bir asker, bir güvenlik ajanı vazifesini görüyor.

Ve bilhassa dikkatimi çekti. Amerikalılar her yerde silahsız dolaşıyor. Onlar, Kürdistan'da kendilerini tamamen güvenlik içinde hissediyorlar.

Ve en mühimi. Kürt askerlerini, Amerikalılar gibi giyinmiş İsrail'li subaylar eğitiyor.

İsrail'in Kürdistan'a destek olması beni çok memnun etti. Ve inandım ki, bundan sonra Türkler Kürdistan'a saldıramaz...

Ve karar verdim. Fransa'yı terk edecem. Ve Irak Kürdistanı'na gidecem. Ve kat'î olarak oraya yerleşecem.

Ben bir Kürt olarak, bir Kürt mühendis olarak vatanımın kalkınmasına yardım etmeyi bir vazife ve bir zevk addediyorum."

## N 128

Nairi, 18 Temmuz 2006 (XII. yıl), № 260

### **ERMENİ MİLLETİNİN SOYKIRIMCISI TÜRKLERE HAYATININ SONUNA KADAR SADAKATLE HİZMET EDEN HOVHANNES BEY DADYAN'IN HAK ETTİĞİ AKIBET**

Türkiye'de ilk barut fabrikasını kuran, Arakel Dadyan ailesinin üçüncü evladı olan Hovhannes bey Dadyan kimdir?

Hovhannes bey Dadyan, 1798'de İstanbul'a bağlı Küçükçekmece Gölü'nün, kuzey kıyısındaki Aya Yorgi köyüne yakın Barut Fabrikası'nın müdürü Balyanlar'ın köşkünde doğdu.

İlk eğitimini Aya Yorgi'deki Rum Okulu'nda gördü. Ondan sonraki eğitimini Dadyan ailesinin özel öğretilerleriyle devam ettirdi.

Küçük yaştan, makine kurmaya büyük kabiliyeti vardı.

1832 senesinde ölen kardışı Simon Dadyan'ın yerine Sultan Mahmut II'nin iradesi ile Aya Yorgi'deki Barut Fabrikası müdürlüğüne atanır.

Hovhannes bey Dadyan'ın hayatı, Osmanlı Devleti'nin modernleştirilmesine çalışmakla geçer.

1840'da Bursa'da İpek Fabrikası'nı kurar.

1842'de Beykoz'da Deri Fabrikası'nı,

1843'de Nikomedia'da (İzmit) Çuha Fabrikası'nı,  
 1844'de Zeytinburnu'nda Dökümhane'yi,  
 1845'de Hereke'de Pamuk Üretimi Fabrikası'nı,  
 Ve 1846'da da pamuktan barut yapmayı keşfeder.

Osmanlı sultanları, Hovhannes bey Dadyan'ı Osmanlı Devleti'ne yaptığı çok faydalı çalışmalarından dolayı, onu en yüksek Osmanlı nişanları ile mükâfatlandırırılar.

Ve ona, Bakırköy'den Küçükçekmece Gölü'ne kadar, bütün arazileri hediye ederler.

\* \* \*

Son derece sadakatle çalışarak Osmanlı Devleti'nin modernleşmesine büyük katkıda bulunan Hovhannes bey Dadyan'a karşı, yeni Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin davranışı ne olmuştur?

1. Dadyan ailesinin bütün arazileri, 1923'den sonra çıkarılan *Emval-i metruke* (sahipsiz arazi) kanunu ile Dadyan ailesinin elinden resmen kanton yolu ile çalınmıştır. Bu araziler üzerinde bugün, muazzam Yeşilköy Havaalanı kurulmuştur.

2. Hovhannes bey Dadyan'ın kurduğu sayısız fabrikaların üzerinde bugün, kurucusunun Hovhannes bey Dadyan olduğunu gösteren hiç bir yazı yoktur.

3. Bakırköy'de Hovhannes bey Dadyan'ın inşa ettirdiği Ermeni Kilisesi'nin ve yanındaki **Dadyan Ermeni Okulu**'nun arka tarafından geçen sokağın ismini Bakırköy Ermeni Cemaati, kurucu Dadyan'a hürmeten, **Dadyan Sokak** olarak adlandırma teklifini sunmuşlar Bakırköy Belediyesi'ne.

Bakırköy Belediyesi bu teklifi kabul etmiş ve sokak Dadyan olarak isimlendirilmiş.

Fakat bir müddet sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kararı bozmuş ve o sokağın Dadyan olarak isimlendirilmesine resmen engel olmuş.

\* \* \*

Geçenlerde biz bu haberi okuyunca hiç şaşmadık.



Bütün Ermeni milletini soykırımına uğratan, ve boşalan Batı Ermenistan toprakları üzerinde bugünkü Türkiye'yi kuran bir devletten ne beklenebilir ki?

Ve sonra düşündük... Hovhannes bey Dadyan'ın, bu fabrikaları Ermenistan topraklarında kurması lazımdı.

Kendi milletine yardım edeceğine, asırlardan beri Ermeni milletine zulmeden Türklere hizmet etmenin sonucu işte budur: Ermenilerin sadakatine karşı Türklerin nankörlüğü.

Bu gerçeği bugüne kadar Ermeniler anlamadılar. Ve onlar hala Türklere hizmet etmeye devam ediyorlar.

Zavallı dikkafa ve mankafa Ermeniler.

N 129

Na'iri, 29 Ağustos 2006 (XII. yıl), № 261

### **TÜRK GAZETELERİNİN SON GÜNLERDEKİ BAŞLICA KONUSU: TÜRKİYE'NİN LÜBNAN'A ASKER GÖNDERME SORUNU**

Türk sağcı gazetelerin çoğunluğu Lübnan'a asker gönderilmesine karşı.

*Sabataycılar*ın (yani dönmelerin) emrinde olan gazetelerin çoğunluğu ise Lübnan'a asker göndermeye taraftar.

Tabi, Sabataycı gazetelerin mas-media üzerindeki etkileri çok fazla. Çünkü tirajları çok yüksek. Sabataycılar devlet içinde devlet.

Malûm ya, yazar Yalçın Küçük'ün belirttiğine göre, Türkiye'de bütün kuruluşlar, resmî ve ya gayriresmî yollarla Sabataycılar tarafından idare ediliyor.

25 Ağustos 2006 tarihli *Hürriyet* gazetesinde, fıkra yazarlarının çoğunluğu, Lübnan'a asker gönderme konusunu ele almış.

Sanki Türkiye'nin başka derdi yokmuş gibi.

Halbuki Türkiye'de işsizlik artmış. Enflasyon yükselmiş.

Hele Türkiye'nin turistik bölgelerinde terör eylemleri yapılıyor.

Doğu illerinde ise PKK'cılar, hergün Türk askerlerini öldürüyor.

Bunlar büyük sorunlar değil mi ki, Türk gazeteleri Lübnan'a asker gönderme sorununu baş konu yapıyor?

Çünkü emir yüksek yerden geliyor. İsrail, Türk askerinin Lübnan'a gitmesini istiyor.

İsrail'in, Amerika'dan sonra en büyük müttefiği Türkiye.

İsrail ve Türkiye, resmî ve gizli anlaşmalarla birbirlerine çok bağlı.

İsrail, Temmuz 2006'da Lübnan'da Hizbullahlar'ı uçaklarla, tanklarla bir ay devamlı bombaladı. Fakat Hizbullahlar'ı temizleyemedi. Şimdi İsrail istiyor ki Türk askerleri, **Avrupa Barış Gücü**'ne katılsın ve Lübnan'a girsin.

Türk askeri bir kere Lübnan'a gitti mi, ondan sonrası kolay.

Türklerin, katliamda ne kadar marifetli olduğunu herkes bilir.

İsrail'in "maşası" olarak Türk askerleri, Hizbullahlar'ı çok çabuk temizlerler.

\* \* \*

Türkler, acaba soruyor musunuz? Lübnanlılar sizi istiyor mu?

Siz, işinize gelmeyen vak'aları, ya bilmemezlikten gelirsiniz, ya da inkâr edersiniz.

Fakat Araplar, asırlar boyunca ve 1918'e kadar Arabistan topraklarında yaptığınız katliamları unutmadılar.

Burda size, Arabistan'da gerçekleştirdiğiniz facialardan yalnız birini anlatmaya çalışalım.

Bugün Beyrut şehrinin en mühim meydanının adı:

Place des Martyres 'Şehitler Meydanı'dır.

1916 senesinde, bütün Arabistan toprakları gibi, Lübnan da hâlâ Türklerin işgali altında idi.

1916 senesinde Lübnan halkı, Türklere karşı bağımsızlık mücadelesine girişti.

Ve o zamanın Arabistan topraklarının genel sorumlusu olan Cemal Paşa (Ermeni Soykırımı'nın suçluları olan üç Türk paşasından biri: Talât-Enver-Cemal), bu vatansever Lübnanlılar'dan yirmi tanesini (Müslüman ve Hristiyan) Beyrut'un en büyük meydanında astırarak öldürttü.

...1918 tarihinde Türklerin mağlûbiyetinden sonra Lübnanlılar, bu 20 vatanseverin öldürüldükleri meydanın ismini şehitlerin hatırasına “Place des Martyres” (Şehitler Meydanı) olarak isimlendirdiler.

Ve daha sonra bu meydanda, Türklerin gerçekleştirdikleri faciayı sembolize eden, bir şehitler anıtı dikildi.

\* \* \*

Ey Türkler, asırlar boyunca işgal ettiğiniz topraklarda, Anatolya’da, Balkanlar’da ve Arabistan’da gerçekleştirdiğiniz soykırımlar ve katliamlarla tarihe geçmiş bir devletin temsilcilerisiniz.

Ve sizin, Lübnan’a *Barış Gücü* olarak asker göndermenize karşı, daha şimdiden protestolar yağmaya başladı.

Bilhassa, 1915 Ermeni Soykırımı’nın *kılıç artığı* olan Lübnan’lı Ermeniler, sizin Lübnan’a asker göndermenize engel olmak için, Lübnan Hükümeti’ne ve Lübnan’daki elçiliklere, Türklerin vahşetini belirten belgeler teslim ettiler.

Ümit ederiz ki, yeni bir kâtliama mani olmak için, Türk askerinin Lübnan’a girmesine izin verilmez.

N 130

Naîri, 19 Eylül 2006 (XII. yıl), № 262

### **PAPA XVI. BENEDICT’İN ALMAN ÜNİVERSİTESİ’NDE SÖYLEDİĞİ GERÇEKLER**

Papa 16. Benedict’in, Alman Ratisbonne şehrinin üniversitesinde 12 Eylül 2006 tarihinde verdiği konferansta söylediği sözleri Türkiye’deki *İslâmcı* gazeteler, Papa’nın, İslâm dinini tenkit ettiği şeklinde yorumluyor ve kışkırtıcı yazılar yayınlıyorlar.

*Sabataycı* gazeteler ise Papa’nın söylediklerini hafiften alarak, olayı büyütmeğe kaçınıyorlar. Malûm ya, siyonist Amerikalılar’ın programına göre, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi lazım. 16.09.2006 tarihli

**Hürriyet** gazetesi, Papa'nın sözlerini birinci sahifenin en altında, üçüncü derece bir haber olarak veriyor.

16.09.2006 tarihli **Hürriyet** gazetesinde, hiç bir fıkra yazarı, Papa'nın konuşmasını, yazısına konu yapmamış.

Yalnız 7. sahifede Mehmet Yılmaz, Papa'nın konuşmasının yanlış anlaşıldığını söyleyerek, çok gerçekçi bir yorum yapıyor.

Aynı tarihli **Hürriyet** gazetesinin 12. sahifesinde ise, Almanya'nın Yeşiller Partisi'nin eşbaşkanı Claudia Roth'un, Papa'nın konferansı ile alâkalı sözlerine yer verilmiş.

Bu Alman *yeşilbaş*ı (yani Alman Yeşiller Partisi'nin başkanı, eskiden *kızılbaş*, sonra *yeşilbaş*, şimdi de *bozkurtbaş* olan Türk dostu yahudi Cohn-Bendit'in arkadaşı Claudia Roth, **Hürriyet** gazetesinde yayımlanan demecinde, Papa'ya ders veriyor ve "Türkiye'ye git ve gerçekleri öğren" diyor.

Fakat bize kalırsa, ilk önce bu *yeşilbaş* Claudia Roth'un, biraz tarih dersi alarak gerçekleri öğrenmesi lâzım.

İşte bu *yeşilbaş* Claudia Roth'un palavralarından iki örnek:

"Papa, Türkiye'de Efes'e gitmeli ve Meryem Ana'nın nerede doğduğunu görmeli" diyor.

Hakikatte, Efes'teki Meryem Ana Evi denilen ve 1950'lerde restore edilen küçük bina Meryem Ana'nın doğduğu ev değil.

Herkes bilir ki, Meryem Ana Filistin'de doğmuştur.

İsa peygamberin, Yahudiler tarafından çarmıha gerilip öldürülmesinden sonra, Meryem Ana rivayete göre Aziz Jean (Saint Jean) ile beraber Efes'e gelir ve Efes dağlarındaki küçük binada yaşar.

Yine bu *yeşilbaş* Claudia Roth: "Papa'nın, ortak tarihin yaşandığı kentleri dolaşması lâzım" diyor.

Bu söz ise, kuyruklu bir yalan.

Anatolya'nın tarihî kentlerinin hiç birinde, Türkler yaşamadı.

Türkler, XI. asrın sonlarında, vahşî kabileler olarak Anatolya'yı istilâ etmiye başladılar.

Tarihî kentleri yakıp yıkarak Anatolya'yı talan ettiler.

Ve Anatolya'nın, Türkler tarafından talan edilmesi 4 asır sürdü.

Ve ancak 1453'te İstanbul'u zaptedebildiler.

Ve Papa XVI. Benedict bu hakikatleri çok iyi bilir.

Ve 2004 tarihinde daha papa olmadan, *kardinal* Ratzinger olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşı çıkmış ve demişti ki:

“Bu müslüman Türkiye, asırlar boyunca Avrupa Hıristiyan kültürüne karşı mücadele etmiş ve Hıristiyan kültürünü yıkmaya çalışmıştır.

Doğu Roma Hıristiyan İmparatorluğu **Bizans**'ı yıkan, müslüman Türkiye'dir.

Balkan Hıristiyan milletlerini ezerek, Viyana kapılarına kadar gelen, bu müslüman Türkiye'dir.

Avusturya'yı ve Avrupa'yı yüzyıllar boyunca tehdit eden ve tehlikeye sokan bu müslüman Türkiye'dir.

Bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi, onun 1683'te Viyana kapılarında gerçekleştirmedeği, Avrupa'yı yıkmak ve İslâmlaştırmak arzusunu yeniden canlandıracaktır.”

\* \* \*

Bütün Türk gazeteleri Papa XVI. Benedict'in 12 Eylül 2006'da Almanya'da verdiği konferansta, İslâm dinine karşı çıktığını yazdılar.

Fakat hiç bir Türk gazetesi, Papa'nın İslâm dini hakkında söylediği sözlerin metnini yayınlamadı.

Hakikatte Papa, son Bizans imparatorlarından Manuel II Paleologue'un 1391'de söylediği sözleri aynen tekrar etmişti.

Ve kimdi bu Bizans imparatoru?

Manuel II. Paleologue, uzun yıllardan beri Osmanlılar'ın devamlı hücumlarına maruz kalmış olan, bir Bizans imparatoru idi.

Ve Osmanlı Türkleri XI. asrın sonlarından itibaren Bizans İmparatorluğu'nu yıkmaya başlamışlar ve XIV. asrın sonlarında İstanbul'un kapılarına gelmişler, şehri ablukaya almışlardı.

Ve Bizanslılar inanılmıyacak kahramanlıkla İstanbul'u müdafaa ediyorlardı.

İşte Bizans imparatoru Manuel II. Paleologue Osmanlılar'ın zulmüne maruz kalmış bir hükümdar olarak, 1391 senesinde, bir İran'lı din bilginine ıstırabını dile getirmişti.

Papa XVI. Benedict te, Bizans imparatorunun sözlerini tekrar ederek, sorumlu bir dini lider olarak, müslüman Türklerin Avrupa Birliği'ne

girdikten sonra, Avrupalı Hıristiyanların maruz kalacağı tehlikeyi belirtmek istemişti.

İşte Türk gazeteleri, bu büyük gerçeği bilmemezlikten geldiler. Türklerin en büyük marifetlerinden biri, gerçekleri inkâr etmektir. Ve inkâr ettikleri en korkunç gerçek de, Ermeni Soykırımı'dır.

N 131

Naïri, 10 Ekim 2006 (XII. yıl), № 263

## SÖZDE TÜRKİYE

**SİZ TÜRKLER, ERMENİ SOYKIRIMINI İNKÂR EDİYOR, VE 'SÖZDE SOYKIRIMI' DİYORSUNUZ. BİZ ERMENİLER DE DİYORUZ Kİ:  
TÜRKİYE DENİLEN BİR ÜLKE YOKTUR  
BUGÜNKÜ TÜRKİYE UYDURMA BİR DEVLETTİR,  
SÖZDE TÜRKİYE'DİR**

Bugünkü Türkiye, hava ile şişirilmiş bir balona benzer.

Ve *para babaları teşkilâtının* ve Amerikalılar'ın, Türkiye üzerindeki desteği kalktığı gün, sözde Türkiye, balon gibi söner, parça, parça olur.

Osmanlı İmparatorluğu denilen eşkiyalar güruhunun varisi bugünkü Türkler, sizin ahfadınız Viyana kapılarına kadar ilerlemişti. Ve Viyana'ya kadar her yer sizin için Türkiye idi.

1683'te Viyana kapılarında Polonya kiralı Jean Sobiesky, sizin çapulcu *Yeniçeri* ordularınızı perişan etti. Ve ondan sonra başladınız gerilemeye.

Ve Osmanlı İmparatorluğu balonu, daha XIX. asırda sönecek idi.

Fakat o senelerde, *yeni para-babaları teşkilâtı*, sönen Osmanlı balonunu şişirmeye başladı.

Bu teşkilât, size önce müslüman Osmanlı olma inancını aşılamağa başladı.

Sizin şairiniz Namık Kemal bu müslüman Osmanlı inancının temsilcisidir.

Onun 1873'de yazdığı piyes: **Vatan ve yahut Silistre** ilk Osmanlı milliyetçi piyesidir.

Düşünün, çok eski ve tarihî bir Bulgar şehri olan Silistre'nin (bugünkü adı ile Sliven) ne ilgisi var Osmanlı milliyetçiliği ile?

Ve o senelerde Bulgaristan'ı Osmanlı'ya çevirmek için çok Bulgar kestiniz. Fakat çok şükür ki Rus orduları geldi ve Bulgarları soykırımına uğramaktan kurtardı.

\* \* \*

Girit adasını bilir misiniz?

1913'e kadar Girit Adası resmen Osmanlı idi.

Fakat Osmanlılar'ın ne işi vardı Girit'de? Girit'i **Akdeniz'e** hakim olduğunuz senelerde zapt etmişsiniz, çok kan dökerek.

Girit, dünyanın en eski medeniyetlerden biri olan **Minoenne kırallığı'nın** adası. Dünyaca meşhur, tarihi **Cnossos** sarayının bulunduğu ada.

1913'e kadar Girit'i kaybetmemek için, çok Yunanlı kanı döktünüz.

Belki bilmezsiniz. Size hatırlatalım. O senelerde ağzınızdan düşmezdi aşağıdaki sözler:

'Girit bizim canımız, helâl olsun kanımız.

Eğer sizin Girit'te yaptığınız katliamları görmek isterseniz: meşhur Giritli yazar Nikos Kazantzakis'in **Tekrar Çarmıha Gerilen İsa** isimli Romanının filmi seyrediniz.

\* \* \*

Ermeniler, bilhassa 1915'te Türkler tarafından soykırımına uğratıldıklarından yakınırılar.

Fakat Ermeniler, Türklerin Anadolu'ya ayak bastıkları 1071 senesinden, 1923'e kadar devamlı Türklerin katliamlarına maruz kaldılar.

Anadolu'daki Türk katliamlarını en gerçekçi olaylarla ve unutulmıyacak şekilde tarihe geçiren, dünyaca meşhur yazar ve rejisör 1909'da İstanbul'da doğan Elia Kazan'dır.

Onun yazdığı ve sonra filme çevirdiği **Amerika-Amerika** eserinde: Elia Kazan Kayseri'de Türklerin zulmüne maruz kalan Rumların hayat hikâyesini vermiş, fakat aynı zamanda Kayseri'deki Ermenilerin, Türkler tarafından nasıl korkunç şekilde katliama uğratıldıklarını anlatmıştır.

**Amerika-Amerika** filminde gördüğümüz, Ermenilerin öldürülme sahnesini hayatımızın sonuna kadar unutamayız:

Kayseri'deki Ermeniler, büyük, küçük, kadın erkek kiliseye doldurulur. Ve sonra Türkler kiliseyi ateşe verirler.

Ey Türkler, eğer ahfadınızın ne kadar hunhar olduğunu bilmek isterseniz, gidin **Amerika-Amerika** filmi seyredin!

\* \* \*

Biz Türk olsaydık, 1914'de Sarayevoda Avusturya arşidükünü öldürerek, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan Sırp teröristi G. Princip'in hatırasına İstanbul'da Hürriyet Tepesi'ndeki Talât Paşa'nın mezarının yanında, Sırp Princip'in, çok büyük bir heykelini dikerdik.

Çünkü bu Sırp teröristin suikasti yüzünden Birinci Dünya Harbi başladı ve siz Türkler bu savaştan istifade ederek 1915'te Ermeni milletini soykırımına uğrattınız.

İşte sizin Türkiye dediğiniz -sözüm ona- devlet, varlığını Birinci Dünya Harbi'nden istifade ederek gerçekleştirdiğiniz Ermeni Soykırımı'na borçludur.

**N 132**

**Naîri, 31 Ekim 2006 (XII. yıl), № 264**

**SÖZDE TÜRKİYE**

**YALANLAR ÜZERİNE KURULMUŞ TÜRKİYE DENİLEN**

**UYDURMA DEVLETİ AYAKTA TUTAN GÜÇLER**

**KİMLERDİR ?**

**VE BU UYDURMA DEVLET NASIL OLDU DA**

**BUGÜNE KADAR AYAKTA KALABİLDİ?**

Türkiye'yi ayakta tutan en büyük kuvvet, Yalçın Küçük'ün de dediği gibi, Türkiye denilen devletin kurulmasında en büyük rolü oynayan, *dünya para babaları teşkilâtıdır.*



*Dünya para babaları teşkilâtı* Türkiye'yi bugüne kadar iki kuvvet sayesinde idare ediyor.

1. Türk ordusu

2. Türk basını

1. Türk ordusu, gerçekte İttihat ve Terakki Partisi'nin devamı olan, Atatürkçü inancın uygulayıcısıdır. Ve Atatürkçülük inancı, Alman nazi-lerinden daha aşırı ırkçı bir ideolojidir.

2. Türk basını, Türk gazetelerinde yayımlanan kasıtlı ve güdümlü haberlerin yanında, her bir gazetede en azından yirmi kadar fıkra yazarı, devletin siyasetine ayak uyduran yazılarla Türk kamuoyunu oluştururlar.

Ve bu fıkra yazarlarının son senelerdeki başlıca konuları:

1. Ermeni sorunu

2. Kürt sorunu'dur.

**Ermeni sorunu:**

Gerçekte Türkiye'de bir Ermeni sorunu olmaması lâzımdı.

Çünkü Türkler, 1915'te Ermenileri soykırımına uğratarak Ermeni sorununu kökünden hallettiler.

Ve Doğu Anadolu dedikleri, ve 1915'e kadar bütün dünya haritalarında Batı Ermenistan olarak gösterilen topraklarda, etnik temizleme yaparak Ermenileri yok ettiler.

Ve boşalan Ermeni topraklarının üzerinde, bugünkü uydurma Türk devletini yarattılar.

Ve 1915 Ermeni Soykırımı'ndan bugüne kadar 91 sene geçti.

Ve nihayet Batı devletleri, Ermeni Soykırımı'nı resmen tanımaya başladılar.

Ermeni Soykırımı'nı Batılı devletlerin resmen tanınması, Türkleri çok zor duruma soktu.

Türk resmî makamları ve yaygaracı Türk gazeteleri, Ermeni Soykırımı sorununu savsaklamak ve uyutmak için, "meseleyi tarihçilere bırakalım" diyorlar.

Sözde, gerçekleri tarihçiler ortaya çıkaracakmış.

Fakat gerçekler nasıl ortaya çıkabilir ?

Siz "Ermeni Soykırımı olmuştur" diyen Orhan Pamuk, Hrant Dink gibi yazarları, vatan haini diyerek, hapse mahkûm ediyorsunuz.

Bu durumda, hangi Türk tarihçisi resmî Türk görüşüne karşı çıkabilir, ve “Ermeni Soykırımını olmuştur” diyebilir.

Sizin, Ermeni Soykırımını inkâr etmenize, ve Ermeni Soykırımını olmamıştır diyen yalanlarınıza karşı her zaman söylediğimiz sözleri tekrar edeceğiz:

Sizin Doğu Anadolu dediğiniz, fakat bütün dünya haritalarında, 1915’e kadar Batı Ermenistan denilen topraklarda dört bin seneden beri ve 1915’e kadar çoğunlukla Ermeniler yaşıyordu.

Bugün bu topraklarda, bir tek Ermeni yok!

Ne oldu Batı Ermenistan’daki Ermenilere?

Dörtbin senelik bir milleti, ikiyüzbin kilometre karelik vatanından çıkararak, etnik temizlemeye ve soykırımına uğratan Türk vahşetinin benzerini, dünya tarihinin hiç bir devrinde bulamazsınız.

Ve siz *yavuz hırsız ev sahibini bastırır* zihniyeti ile, bütün gerçekleri inkâr ediyorsunuz.

Ve sonuna kadar da, inkâr edeceksiniz. Ne zamana kadar?

Son zamanlarda, uydurma Türkiye topraklarının etrafında, büyük değişiklikler oluyor.

Sizin güneydoğu hududunuzda, Irak’ın kuzeyinde, büyük bir Kürdistan devleti kuruldu.

Ve bu Kürt devletini kuranlar kimler, bilir misiniz?

Uydurma Türk devletini yaratan, *büyük para babaları teşkilâtı*.

Yani bugüne kadar sizi ayakta tutan ve bütün tehlikelere karşı koruyan teşkilât.

Ve bir müddet sonra, bu yeni kurulan Kürt devleti, sizin Türkiye dediğiniz uydurma devlette yaşayan 30 milyondan fazla Kürtlerle birleşecek.

Ve Türkiye parça parça olacak. Niçin mi?

Çünkü siz hiç değişmediniz.

Siz bugün hâlâ, Viyana kapılarına kadar ilerleyen yağmacı ve barbar Osmanlısınız.

Ve fırsatını bulursanız, Osmanlı tarihinin ilk günlerinden, 1915’e ve 1923’e kadar gerçekleştirdiğiniz soykırımcı emperyalist yayılma siyasetine devam edersiniz.

Çünkü siz, bugüne kadar işlediğiniz suçların cezasını hiç çekmediniz.

Evet, *dünya para babalari teşkilâtı* o uydurma Türk devletini yarattı.

Fakat aynı *para babalari teşkilâtı*, çok büyüyen ve Osmanlı yayılma siyaseti rüyaları gören Türkiye'yi cezalandıracak.

Yani Türkiye denilen uydurma devlet, parça parça olacak...

N 133

Nâiri, 1 Ocak 2007, Özel sayı

**ÜÇ DEVİR VE ÜÇ İSİM**

**“TARİH, TEKERRÜRDEN İBARETTİR” DERLER, HAYIR.  
TARİH, DÜNYAYI İDARE EDEN KUVVETLERİN  
HAKİMİYETLERİNİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN  
YAPTIKLARI HAKSIZLIKLARIN,  
İŞLEDİKLERİ CİNAYETLERİN  
KURDUKLARI KOMPLOLARIN DEVAMIDIR.**

**Sene 1876**

XIX. asırda dünyayı idare eden kuvvet İngiltere idi (düşünün biraz, ufacık bir ada dünyayı nasıl idare eder).

Ve 1850'lerde İngiltere'nin rakibi Rusya idi.

1876'da Ruslar nerde ise İstanbul'u zaptedeceklerdi.

Ve Osmanlı İmparatorluğu yıkılacaktı.

Fakat, İngilizlerin kahbe siyaseti devreye girdi.

Ve Ermenilerin Ruslara ihanetinden de istifade eden İngilizler, Rusları geri çekilmeye mecbur etti.

Ve İngilizler mükâfat olarak Abdülhamit'ten Kıbrıs adasını aldılar.

Ve kim idi İngiltere'nin o zamanki başbakanı?

Benjamin d'Israeli isminde bir yahudi.

**Sene 1918**

Sene 1918. Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş.

İstanbul, İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar tarafından işgal edilmiş.

Ve Osmanlı İmparatorluğu parça parça olmuş, yıkılmış.

Araplar ayrı bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Yunanlılar, Trakya'yı ve Anadolu'nun batısını işgal etmiş.

İstanbul enternasyonal ve açık bir şehir olmuş.

Doğuda Kürdistan kurulmuş.

Doğudaki tarihî Ermenistan topraklarında da Ermenistan devleti.

İstanbul'da Osmanlı Askerî Mahkemesi: Ermeni (soykırımı) suçu ile Talât, Cemal ve Enver'i idama mahkum etmiş.

Bu şekilde adalet yerini bulacak.

Ve Osmanlı İmparatorluğu tarihe geçecek.

Fakat hayır.

Gene İngilizlerin kahbe siyaseti devreye girdi.

İngilizler daha 1917'de **Balfour Deklerasyonu** ile Yahudilere, bir İsrail devleti kurmayı söz vermişlerdi zaten.

Büyük bir Arap devleti, İsrail'in kurulmasına müsaade etmezdi.

Onun için Arabistanda bir devlet yerine, bir çok Arap devleti meydana getirdiler (malum ya : parçala ve hükmet siyaseti).

Anadolu'da da Rusların dostu büyük bir Ermenistan da, İngilizlerin siyasetine aykırı idi.

Ve İngiliz siyaseti yürüdü....

19 Mayıs 1919'da Selânik doğumlu *farmason ve ittihatçı* Mustafa Kemal Anadolu'ya gönderildi.

Ve Anadolu'da Mustafa Kemal çok mükemmel bir *makyavel siyaseti* uyguladı.

Yani bütün ittihatçıları, turancıları, islâmcıları (yani bütün katiller teşkilâtını) bir araya getirdi.

En mühimi, kendisini komünist-Rusların taraftarı olarak tanıttı. Ve Rusların da desteğini kazandı.

Ve önce doğuda Ermenileri temizledi. Sonra batıda Yunanlılara döndü.

Ve 1923'e kadar Anadolu'daki bütün Ermenileri ve Yunanlıları temizleyerek büyük bir Türkiye meydana getirdi.

\* \* \*

Sene 2006

Sene 2006. Bugün, 1683'de Viyana kapılarına kadar ilerliyen vahşî ve çapulcu Osmanlıları ve 1915'te soykırımcı Türkleri kim hatırlar ki?

Bilâkis, o vahşî ve soykırımcı Türkler, sözde bugün medenileşmişler ve insanlaşmışlar.

Ve Avrupa Birliği'ne girmeye lâyık bir devlet olmuşlar.

Ve bu vahşî ve soykırımcı Türkleri, Avrupa Birliği'ne girmesi için uğraşan devlet kim?

Aynı kahbe İngilizler.

Ve İngiltere'nin bugünkü başbakanı Amerika'nın 'fino köpeği' sayılan ve devamlı sahte gülüşlü Tony Blair.

Ve bu Tony Blair, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeliğini şimdilik erteleyen kararına karşı çıkıyor ve "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok faydalıdır" diyor.

Amerika'nın 'fino köpeği', sahibinin sesini (*his master's voice*) tekrar ediyor.

Yani **Dünya Yahudi Kongresi**'nin elinde kukla olan eski alkolik, yeni tarikatçı, fakat Irak milletinin hakikî katili George W. Bush'un emirlerini yerine getiriyor.

\* \* \*

**Üç devir: 1876-1918-2006**

**Üç başbakan: Benjamin d'Israeli- Lloyd George- Tony Blair.**

Üç ayrı devir.

Üç ayrı isim.

Fakat hep aynı kahbe İngiliz siyaseti.

N 134

Nairi, 30 Ocak 2007 (XII. Yıl), № 265

**BU YAZIMIZI, 19 OCAK 2007 TARİHİNDE  
TÜRKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN  
HRANT DINK'İN AZİZ HATIRASINA, İTHAF EDİYORUZ****CEZASIZ KALAN KATİLLER VE  
SOYKIRIMCILAR DEVLETİ:TÜRKİYE**

19 Ocak 2007 Cuma günü, İstanbul'da **Agos** gazetesi başyazarı Hrant Dink, gazete binasının önünde öldürüldü.

48 saat sonra, 17 yaşındaki katil Trabzon'da yakalandı.

Katil: "*Yaptığıma pişman değilim, O, Türklüğe hakaret etti*" demiş.

Halbuki Hrant Dink'in tek kabahati: "*Ermeni Soykırımı olmuştur*" demesidir.

Senelerden beri yazıyoruz: "Türkiye: cezasız kalan katiller ve soykırımcılar devletidir. Türkiye, Ermeni Soykırımı suçu ile cezalandırılmadığı müddetçe, soykırımlar ve katliamlar yapmaya devam edecektir".

Halbuki, *dünya para babaları teşkilâtı* ve onların maşası olan Amerika, soykırımcı Türkiye'yi cezalandırmak yerine, bilâkis, Avrupa'yı içerden yıkmak için, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmaya çalışıyorlar.

Ve yaptıkları çeşitli propagandalarla, faşist, turancı ve yobaz Türkiye'nin, demokratik bir devlet olduğu palavrasını yayıyorlar.

\* \* \*

Türkiye'nin demokratik bir devlet olabileceği yalanına maalesef İstanbul'da yaşayan ve ilerici solcu ideolojisi ile yoğrulan bazı Ermeni aydınları da inanıyorlardı.

Ve bu ilerici solcu Ermeni aydınlarından birisi de **Agos** gazetesi başyazarı Hrant Dink idi 1954'de Batı Ermenistan'ın bugün Türk işgalinde olan Malatya şehrinde doğan Hrant Dink, küçük yaşta ailesi ile Malatya'dan İstanbul'a göç etmişti.

İstanbul'da Üsküdar'daki **Tıbrevank Lisesi**'nde Ermeni kültürü ve aynı zamanda ilerici solcu fikirlerle yoğrulan Hrant Dink, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe eğitimi gördü.

O tarihlerden itibaren Hrant Dink, bütün insanların kardeş olduğuna inanan, hümanist dünya görüşünün temsilcisi idi.

Hrant Dink, milletlerin adil bir dünyada kardeşçe ve sulh içinde yaşayabileceklerine inanıyordu.

Ermeni milletinin 1915'te maruz kaldığı Soykırımı'nı çok iyi bilen Hrant Dink, Ermeni milletinin istikbâlini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine bağlıyordu.

Onun inancına göre, eğer Türkiye, Avrupa Birliği'ne girerse, Türkiye "insanlaşacak" ve Avrupa kanunlarına uyarak adalet, hak ve gerçeklerin hüküm sürdüğü bir devlet olacak

Ve Türkiye, Avrupa kanunlarına uyarak, tarihi hakikatleri kabul edecek, yani Türkiye, 1915'te Ermeni millete karşı işlediği Soykırımı suçunu resmen tanıyacak (ve Almanların Yahudilere yaptığı gibi) Ermenilerin maruz kaldıkları her türlü zararları ödeyecek.

Ve Hrant Dink'in en büyük ümidi de, eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne girerek hakikaten Avrupalılaşır ve "insanlaşırsa", Anatolya'da 1915'te ölüm korkusu ile islâmlığı kabul ederek (sözde) Türkleşen, milyonlarca ve milyonlarca Ermenilerin, kendi haklarını arayacaklarını ve Ermeniliğe döneceklerine inancı idi.

\* \* \*

Hrant Dink'in bu çok insani, fakat saf düşüncelerini **Agos** gazetesinde okuyor ve Diaspora'da yaşayan bir Ermeni olarak, Hrant Dink'in bu çocukça ve hayali fikirlere nasıl inandığına şaşıyorduk.

Üstelik Hrant Dink, bu fikirlerini Diaspora Ermenileri'ne de inandırmak için, Avrupa ve Amerika Ermeni topluluklarına konferanslar veriyordu.

Ve bu konferanslarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin faydalarını uzun uzun anlatıyor ve en mühimi, Diaspora Ermenileri'nden Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşı çıkmamalarını, gösteriler yapmamalarını ve "iş bozmamalarını" istiyordu.

\* \* \*

Hrant Dink'in bu hayali fikirlerine karşı, 15 Mayıs 2005 tarihinde Agos gazetesine bir mektup gönderdik.

Ve bu mektupda dedik ki :

“Eğer Türkiye’de, bugün demokrasi olduğuna inanıyorsanız, 3 Mayıs 2005 tarihinde **Naïri** gazetesindeki yazımızı yayınlayın”...

Hrant Dink'in öldürüldüğü bu günlerde, ona yazdığımız mektubu ve **Naïri**'deki 3 Mayıs 2005 tarihli yazıyı burada yayınlamayış, hakikat namına faydalı buluyoruz.

\* \* \*

Sayın Agos gazetesi başyazarı

İstanbul

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine çok çalıştığınızı biliyoruz.

Demek ki, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmeye lâayık olduğuna inanıyorsunuz.

Size karşı açılan davalara rağmen, siz hâlâ Türkiye’de “hürriyet” mevcut olduğuna inanıyorsanız, **Naïri** gazetesindeki 3 Mayıs 2005 tarihli yazıyı yayımlayınız.

Fakat biz inanıyoruz ki, Türkiye’deki bugünkü “Hürriyet” 1908-1915'teki “Talât Paşa hürriyeti”dir.

\* \* \*

## 24 NİSAN 1915'TE TÜRKLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ERMENİ SOYKIRIMI'NIN 90. YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE

### LÂNETNAME - № 3

Bu yazımızda, Türklerin 1915'te Ermenilere karşı tatbik ettikleri sürgün ve katliamın, soykırımından da daha korkunç, planlanmış bir etnik temizleme olduğunu anlatmaya çalışacağız.



Bu yazımızda, Türklerin 1915'te Ermenilere karşı tatbik ettikleri sürgün ve soykırımdan asıl gayesinin, Ermenilerin beşbin senelik vatanını çalmak olduğunu anlatmaya çalışacağız.

1948'de Cenevre'de kabul edilen **Konvansiyon**'a göre, soykırımının manası şu:

“Bir milletin, bir ırkın veya dini bir topluluğun tamamının veya bir kısmının yok edilmesi, soykırımdır ve insanlık suçudur. Ve bu suç zaman aşımına tabi değildir” Fransızca **Larousse Ansiklopedisi**'nde soykırımı olarak adlandırılan facialar şunlar:

1944 de Almanlar tarafından soykırımına uğratılan Yahudiler ve çingeneler.

1915'te Türkler tarafından soykırımına uğratılan Ermeniler.

XV. asırdan itibaren, sömürgeci Avrupalılar tarafından soykırımına uğratılan Amerikan kıızılderilileri.

Daha sonraları, 1970 de Kamboçya'da ve 1990'da Ruvanda'da yapılan katliamlar, soykırımı kabul edildi.

**Cenevre Konvansiyonu**'nda zikredilen bu altı soykırımını, üç ayrı kısma ayırabiliriz:

### 1. Yahudilere ve çingenelere karşı yapılan soykırımları.

Yahudiler ve çingeneler, kendi öz vatanları olmayan topraklarda, Almanya'da, Polonya'da ve diğer Avrupa devletlerinde yaşarken, nazi Alman devleti tarafından soykırımına uğratıldılar.

Bu soykırımı türünde topluluk kaybı var. Fakat öz vatan kaybı yok.

2. Kamboçya ve Ruvanda soykırımı'nda ise soykırımı, kendi öz vatanlarında, kendi ırkdaşları tarafından gerçekleştirildi.

Bu soykırımı türünde topluluk kaybı var. Fakat öz vatan kaybı yok.

Kamboçyalılar ve Ruvandalılar kendi öz vatanlarından bir santim toprak bile kaybetmediler.

Kamboçya devleti ve Ruvanda devleti aynen duruyor.

3. Amerikan Kızılderilileri ve Ermeni Soykırımı'nda ise Kızılderililer ve Ermeniler hem soykırımına uğratıldılar, aynı zamanda kıızılderililerin ve Ermenilerin tarihin bilindiği zamanlardan beri üzerinde yaşadıkları öz vatanları, sonradan gelen yabancı halklar tarafından çalındı.

Kızılderililer ve Ermeniler vatansız kaldılar.

\* \* \*

Türkler, 1915'te Ermenilere karşı gerçekleştirdikleri soykırımına bahane olarak diyorlar ki "Ermeniler özgürlük istiyor ve isyan ediyorlardı. Onun için Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenileri tehcir ettik."

Türklerin, Ermenilere karşı bu söyledikleri, tamamen yalan ve tarihi gerçeklere aykırı.

XIX. asırda Osmanlı İmparatorluğu'nun *çökme devrinde*, Osmanlıların zulmünden kurtulmak için, bütün esir milletler Yunanlılar, Sırlar, Rumenler, Bulgarlar, Arnavutlar ve Araplar hepsi isyan ettiler.

Bir tek millet isyan etmedi: Ermeniler.

Ve siz Türkler, Ermenileri şu sözlerle takdir ettiniz: "Milleti sâdikay-ı Ermeniye".

Gelelim *kızıl sultan* Abdülhamit'in *istibdat* senelerine.

Abdülhamit'in terörüne karşı, Selânik'te Yahudiler ve dönme Yahudiler gizli Jön-Türk teşkilâtını meydana getirdiler. Ve jön-türkler Cenevre'de Abdülhamit'e karşı olan bütün Osmanlı halklarının temsilcileri ile toplantılar yapıyorlar ve Abdülhamit'ten kurtulma çarelerini araştırıyorlardı.

Bu toplantılara Ermeniler de katıldılar ve Jön Türklerle beraber Abdülhamit'in terör rejimine karşı mücadele etmiye başladılar.

Hatta 1905'de, Yahudiler ve Ermeniler Bulgaristan'da Abdülhamit'e karşı bir suikast hazırladılar ve Ermeni fedailerini, bombalarla yüklü arabayı İstanbul'a götürdüler. Gayeleri bu arabayı Abdülhamit cuma namazına giderken patlatmaktı. Fakat bombalar biraz geç patladı ve Abdülhamit kurtuldu.

Ve Tevfik Fikret'in meşhur şiiri "*Bir lâhza-i teahhur*" bu bombalı arabanın geç patlamasından dolayı, Abdülhamit'in ölümden kurtulmasının üzüntüsü ile yazılmıştır.

Bu hadiseyi zikretmemizin sebebi, Abdülhamit'in terör rejimine karşı mücadelede, Jön Türklerin, Yahudilerin, Ermenilerin ve bütün hürriyet severlerin el-ele, baş-başa çalıştıklarını ispat etmek içindir.

Ve Jön-Türklerin kurduğu İttihat ve Terakki Partisi, 1908'de Abdülhamit rejimini yıkıp, (sözde) Hürriyet ilan ettikleri gün, Türklerle beraber Ermeniler de sevinçten uçuyorlardı. Ve Ermeniler 1908'den 1915'e kadar İttihat ve Terakki Partisi'ni kendilerine hürriyet getiren parti

telakki ettiler ve 1915'e kadar, Türklerle beraber Osmanlı olarak, hürriyet içinde yaşayacaklarına inandılar.

Ve Ermeni liderler, İttihat ve Terakki Partisi'ne ve Talât Paşa'ya o kadar inanmışlardı ki, 24 Nisan 1915'te sürgüne götürüldükleri gün, "Yok canım, bu işte bir yanlışlık var, daha dün Talât Paşa ile yemek yedik, tavlâ oynadık. Şimdi Talât Paşa'ya bir telgraf çekeriz. Ve o bizi kurtarır. Yanlışlık düzelir" diyorlardı.

Bu saf Ermeni liderleri bilmiyorlardı ki, kendilerini tevkif emrini veren bizzat Talât Paşa idi. Ve Talât Paşa, 1908'den beri İstanbul'daki *farmason* localarında Ermeni liderlerini birader olarak öpüyor ve Ermeni halkını da attığı nutuklarla "Hürriyet, Kardeşlik ve Osmanlı olarak hep beraber yaşamak" masalları ile uyutuyordu.

Fakat Talât Paşa, aynı zamanda 1908'den beri kendi hempaları ile gizli toplantılar yapıyor ve Ermeni Soykırımı'nın programını hazırlıyordu.

1915'te Ermeni milleti, son dakikasına kadar Türklere inandı.

Ve Türkler Ermeni milletinin ve Ermeni liderlerinin saflığından istifade ederek, 1915'te Ermeni milletini soykırımına uğrattılar, ve Ermeni milletinin 5000 senelik vatanını çaldılar.

\* \* \*

Ermeni Soykırımı dünyada benzeri olmıyan bir soykırımıdır.

Yalnız Amerikan kızılderililerinin soykırımı, Ermenilerinkine benzer.

Çünkü kızılderililer, hem soykırımına maruz kaldılar, hem de vatanları çalındı.

Fakat kızılderililerin soykırımı programlı değildi. Kızılderililer uzun seneler zarfında temizlendiler. Halbuki Ermeniler, XI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar devamlı katliamlara maruz kaldıktan sonra, 24 Nisan 1915'ten itibaren programlanmış, en ince teferruatı hazırlanmış çok korkunç bir soykırımına maruz kaldılar ve Ermenilerin beşbin senelik vatanı, Ermenilerden tamamen temizlendi. Ve Ermenilerden boşalan topraklar üzerinde, bugünkü Türkiye kuruldu. Ve Talât Paşa'nın planlandığı Ermeni milletini dünya üzerinden silmek planı bu şekilde gerçekleştirildi.

\* \* \*

Maalesef **Agos** gazetesi, **Nairi** gazetesindeki 3 Mayıs 2005 tarihli yazımızı yayımlamadı.

Zaten yayımlayamazdı.

Çünkü bugünkü Türkiye, 1915'teki soykırımcı Talât Paşa'dan daha ırkçı ve faşist bir devlettir. Ve bugünkü Türkiye'de gerçekler söylenemez. Ve gerçekleri söylemeye cesaret eden olursa, Hrant Dink gibi öldürülür.

\* \* \*

Git öl. Gel seveyim!

Bugün 23 Ocak 2007 Salı. Sabahtan beri Türk televizyonu, öldürülen Hrant Dink'in cenaze merasimini yayınlıyor.

On binlerce insan **Agos** gazetesi önünde toplanmış.

Herkesin elinde bir pankart.

"Hepimiz Hrant Dink'iz", "Hepimiz Ermeniyiz" yazılı.

Ve topluluk, ayinin yapılacağı Kumkapı'daki Ermeni Patrikliği'nin *Ana* kilisesine doğru ilerliyor.

Kilisenin içi, resmî şahsiyetler, elçiler ve Türk devletinin ileri gelen idarecileri ile dop dolu.

Ve bilhassa resmî üniformalı yüksek rütbeli Türk subayları göze çarpıyor.

Ermenilerin, hakikat dolu bir ata sözü vardır.

"Git öl, gel seveyim."

\* \* \*

Türk devleti Hrant Dink'i "Ermeni Soykırımını olmuştur" demiye cesaret ettiği için mahkemeye verdi.

Ve Hrant Dink'i hapse mahkum etti.

Fakat Hrant Dink susmadı.

Son zamanlarda Hrant Dink, İstanbul valiliğine çağrıldı.

Ve İstanbul vali muavininin önünde, Hrant Dink'e tehditler savuruldu:

"Hrant Dink, hiç belli olmaz. Sokakta başına bir bela gelebilir."

Fakat Hrant Dink hakikatleri yazmaya devam etti.

Ve nihayet 19 Ocak 2007 Cuma günü, **Agos** gazetesinin önünde Hrant Dink öldürülerek, nihayet susturuldu.

\* \* \*

24 Nisan 1915 tarihinde İstanbul'da bütün Ermeni entelektüelleri tevkif edilerek, Çankırı'ya ve Ayaş'a sürüldü.

Ve orda entelektüellerin büyük çoğunluğu öldürüldü.

Ve ondan sonra Türkler için, başsız kalan Ermeni milletini soykırımına uğratmak çok kolay oldu.

1915'ten 2007'e kadar 92 sene geçti.

Ve bugüne kadar 1915 Ermeni Soykırımı'nı yapan Türkler cezalandırılmadı.

Ve soykırımcı Türkler cezalandırılmadıkları müddetçe, onlar fırsatını bulunca, soykırımı ve katliamlar yapmaya devam edeceklerdir.

Hrant Dink'in öldürülmesi, bugün son örneğidir.

Ey adalet sever milletler! Hürriyet namına, insanlık namına, adalet namına, soykırımcı Türkleri cezalandırın!

Aksi taktirde siz de bir gün, Türkler tarafından soykırımına uğratılabiliyorsunuz.

N 135

Nairi, 13 Şubat 2007 (XII. Yıl), № 266

**TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANI ABDALLAH GÜL  
AMERİKAN PAZARINDA  
PAZARLIK, PAZARLIK, PAZARLIK  
ERMENİ SOYKIRIMI MI?  
IRAK'TAKİ YENİ KÜRT DEVLETİ Mİ?  
TÜRKİYE İÇİN HANGİSİ DAHA ÖNEMLİ?  
SEÇ SEÇEBİLDİĞİNİ ABDULLAH GÜL**

Bugünkü yazımızın amacı 1960'larda İstanbul'da türeyen Amerikan pazarlarından bahsetmek değil.

1960'larda İstanbul'daki Amerikan pazarları, o tarihlerde Türkiye'ye yerleşen Amerikan üslerindeki askerlerin artıklarını satan dükkanlardı.

Halbuki bugünkü Amerikan pazarı Türkiye için hayat-memat meselesi.

Amerika Türkiye'ye şantaj yapıyor: "Eğer Irak'taki Kürt devletini kabul etmezseniz, karşınıza Ermeni Soykırımı'nı çıkarırız".

Doğrusunu isterseniz, iki teklif de aynı kapıya çıkar.

1. Irak'taki Kürt devleti en sonunda Türkiye'deki 30 milyon Kürtle birleşecek ve Türkiye denilen uydurma devlet parçalanacaktır.

2. Ermeni Soykırımı denilen suçu işleyen Türkler ise en sonunda cezalandırılacak ve Türklerin çaldıkları Ermeni vatani, Ermenilere iade edilecektir.

\* \* \*

Fakat Abdullah Gül'ün ümidi, Amerikadaki Yahudi lobisinde.

Çok tuhaf. 7 Şubat 2007'de Abdullah Gül Amerikan Dışişleri bakanı Condoleezza Rice ile sadece yarım saat konuşmuş. Sonra gitmiş Yahudi lobisine. Onlarla bir buçuk saat konuşmuş.

Yani, Amerikada Yahudi lobisi, devlet içinde devlet mi?

Zaten son zamanlarda Amerikan Harvard Üniversitesi'nin yayınladığı kitapta, Amerika'yı idare edenlerin Yahudi Lobisi olduğu açıklanmıştı.

Abdullah Gül akıllı adam.

Hangi kapıyı çalacağını çok iyi biliyor.

... Fakat gel gör ki, Irak'taki Kürt devletinin kurucuları ve en büyük destekçileri *Dünya Yahudi Teşkilâtı*.

*Dünya Siyonist Teşkilâtının* programını tatbik eden Fransa Yahudileri, 1981'lerde Kürtler lehine çalışmalar yapmaya başlamışlardı.

O zamanki Fransa cumhurbaşkanı François Mitterand'ın karısı Mme. Danielle Mitterand, Kürtlerin en büyük destekçisi ve hamisi idi.

Paris'te kurulan Kürt Kültür Merkezi, Danielle Mitterand'ın eseridir. Danielle Mitterand bir kaç kere Kürdistan'a gitti ve Kürtlere çok yardım etti. Bunlar, ileride kurulacak Kürdistan için ilk çalışmalar idi.

1990'da, baba Bush'un Irak savaşında kuzey Irak'ta *de facto* Kürdistan kuruldu.

2003'de ise bugünkü Bush'un Saddam Hüseyin'i devirmek için başlattığı Irak savaşında, Irak Kürdistan'ı hakikî bir devlet halini aldı. Meclisi, ordusu ve herşeyi ile tam bir Kürt devleti kuruldu.

Ve en mühimi Kürt ordusunu eğitenler, Amerikan üniforması giymiş İsrail'li askerî uzmanlar.

Bu durumu haber alan Türkler protesto etti, ama İsrail devleti yalanladı.

Amerikan elbisesi giymiş Yahudi subayların kimliğini, kim arıyabilir?

Ve bugün Irak Kürdistanı, büyük bir gelişme içinde.

Her tarafta inşaat var. Binalar ve bilhassa fabrikalar kuruluyor.

Ve bu çalışmalarını idare edenler, yine kamufle edilmiş İsraililer...

Bu hakikatleri Türkler de biliyor.

Ve Türkler PKK teröristlerini vurmak bahanesi ile Irak'a girmek istiyorlar. Fakat Amerika bırakmıyor.

Ve başlarına gelecek tehlikeyi bilen milliyetçi Türkler, açıkçası bu yeni kurulan Kürdistan'ı yıkmak için Irak'a hücum etmek istiyorlar ve bu arzularını da gazetelerde yazıyorlar.

Ve Türklerin bu arzularına mâni olan Amerikalılara, Türk gazetelelerinde ne sitemler, ne tehditler...

\* \* \*

...ey katil yağmacı soykırımcı Türkler!

Bundan evvel de yazdık. Artık Amerika'nın vazgeçilmez müttefiki değilsiniz...

Geçti o zamanlar...

O zamanlar ki Amerikan Dışişleri bakanı Henry Kissinger'in emri ile sizin başbakanınız Bülent Ecevit Kıbrıs'a saldırır ve Kıbrıs'ı kana bulardı...

Fırsatını bulursanız tekrar yaparsınız. Ama şimdi sizi bırakmazlar.

Siz yalnız masumları, Hrant Dink'i ve benzerlerini öldürebilirsiniz.

Sizin huyunuz bu.

Siz hiç değişmiyen aynı vahşî Türklersiniz.

N 136

Nairi, 27 Şubat 2007 (XII. Yıl), № 267

**TÜRK DEVLETİNİN BAŞ SORUMLULARI  
AMERİKA'YA TAŞINMIŞ  
ABDULLAH GÜL AMERİKA'DA,  
BİR ÇOK ETKİLİ MİLLETVEKİLİ AMERİKA'DA,  
EN MÜHİMİ GENELKURMAY BAŞKANI  
ORGENERAL YAŞAR BÜYÜKANIT AMERİKA'DA,  
NİÇİN Mİ?  
AMERİKAN KONGRESİ'NİN ERMENİ SOYKIRIMI  
TASARISINI KABUL ETMESİNE MÂNİ OLMAK İÇİN**

Geçen yazımızda açıklamaya çalışmıştık: bugün Türkiye'nin en büyük sorunu hangisi? Ermeni Soykırımı mı? Kürt sorunu mu?

Öyle anlaşılıyor ki bugün Türk devleti için en mühim sorun: Ermeni Soykırımı.

Ve Amerikaya giden Abdullah Gül de, Türk milletvekilleri de, ve genel kurmay başkanı Yaşar Büyükanıt da, Amerika'ya şu tehditi savuruyorlar: "Eğer Ermeni Soykırımını kabul ederseniz Irak Kürdistanı'na hücum ederiz".

Ve bu tehditlerinde o kadar ileri gitmişler ki Güneydoğu Anatolya'dakiki Türk ordusunu harekete geçirip, Irak sınırına yığmışlar. Bu askerî hareketin manası şu: "Sakın Ermeni Soykırımı tasarısını kabul etmeyin. Yoksa Irak'a girer, Kürtleri temizler ve Kerkük'ü işgal ederiz."

Malûm ya Irak'taki Kürtler, bugün Irak'ta Amerikalıların tek güvendikleri müttefik.

Hele Kerkük, petrol kuyuları ile Amerikalıların can damarı.

Ve Türklerin bu tehditlerini, çok ciddiye alan Türkiye Kürdistanı'nın başşehri Diyarbakır'ın DT Partisi'nin başkanı Hilmi Aydoğdu, şu açıklamayı yapmış:

"Kerkük'e yapılan saldırı Diyarbakır'a yapılmış olacaktır".



Düşünün, Türkiye Kürdistanı'nın başkanı sayılan DT Partisinin Diyarbakır başkanı Hilmi Aydoğdu ilk defa olarak Türkiye Kürtleri'nin ve Irak Kürtleri'nin birliğini savunuyor.

Bu sözlerinden dolayı Hilmi Aydoğdu "kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla çıkarıldığı sorgu yargıcı tarafından tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiş.

DTP Diyarbakır başkanı Hilmi Aydoğdu, verdiği bu demeç ile *Birleşik Kürdistan*'ın hürriyet bayrağını açmış oluyor.

\* \* \*

Gelelim Türk tehditlerine. Amerika Ermeni Soykırımı'nı kabul ederse, Türkler, Irak Kürdistanı'na hücum eder mi?

Hiç belli olmaz. Türkler fırsatçıdırlar. Tilkiler gibi.

Günler bir çok yeniliklere gebe.

"Amerikalılar ve İsrail: İran'ın nükleer merkezini bonbalamaya hazırlanıyorlar" diye yazıyor gazeteler.

Rivayet mi? Hakikat mi? Bilemeyiz. Fakat bazı belirtiler var.

Malûm ya, para piyasası çok hassasdır.

Büyük *para babaları teşkilâtı*, gelecek olayları çok evvelden haber alır.

Daha doğrusunu söyliyelim mi?

Dünyayı idare edenler, bu büyük *para babaları teşkilâtı*.

Bütün dünya olaylarının arkasında bu büyük *para babaları* var.

Ve dünya siyasi barometresi de: altın fiyatları.

Bu hafta içinde altın fiyatları önce 600 dolardan 700 dolara çıktı.

Altın fiyatlarının birden böyle yükselmesi, hiç iyiye alâmet değil.

Tanrı insanlığı yeni bir harp felaketinden korusun.

N 137

Naîri, 13 Mart 2007 (XII. Yıl), № 268

**“ERMENİ MESELESİYLE BİZİ ANADOLU’DAN ATARLAR”**  
**PROF. DR. ÖMER TURAN (5/03/2007)**  
**(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**TARİH BOLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN)**

**ÇOK HAKLISINIZ SAYIN PROFESÖR,**  
**ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞSİNİZ**  
**“GİDECEKSİNİZ EFENDİLER,**  
**DEFOLUP GİDECEKSİNİZ**  
**GELMİŞ OLDUĞUNUZ ORTA ASYA STEPLERİNE”**  
**NAİRİ, 19.06.2001, H.C.**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Turan tüm Türkiye’yi uyardı ve şöyle dedi:

“Bu bir güç meselesidir. Ne kadar zayıfsak oraya kadar gider. Anadolu’dan atılmamıza kadar gider.”

Ve profesör devam etti:

“Türkler, dedeleri soykırım yapmış bir millet olarak anılma tehlikesiyle karşı karşıya. Böyle bir zilleti neden kabul edelim”. “Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde “Hıristiyan Türkler” olarak tanımlanacak kadar Türkleşmişlerdi. Ve Türkçeyi Ermeniceden daha çok kullanırlardı.”

Sayın profesör burda dur! Ermenilerin Türkleştiklerini söyleyerek, palavracı, yalancı, vahşî Osmanlıların ahfadı olduğunu belli ettin.

Eğer tarih profesörü isen, herhalde bilirsin.

XIII. asrın sonlarına doğru, Orta Asya’dan Oğuz-Kayı aşireti, kuzey Anadolu’ya girdi. Ve bu Oğuz aşireti, Anatolya’da ilerliyerek Eskişehir ve Söğüt civarına yerleşti.

1299’da Ertuğrul’un oğlu Osman, bağımsızlığını ilân etti.

Ve bu şekilde Osmanlı İmparatorluğu’nun temelini attı.

Bu hunhar aşiret reisi Osman, yerli halkları (yani Rumları ve Ermenileri) Türkçe konuşmaya mecbur etti. Ve Türkçe konuşmayanın dilini kestirdi.

Onun için bu hunhar Osman'ın hüküm sürdüğü bölgelerde, Eskişehir, Konya, Kayseri, ve Yozgat'taki Rumlar ve Ermeniler Osmanlı vahşetinin korkusu ile mecburen Türkçe konuştular.

Fakat ne Rumlar, ne de Ermeniler Türkçe konuşmalarına rağmen dinlerini ve milliyetlerini kaybetmediler.

Sayın profesör:

“Türkler, dedeleri soykırım yapmış bir millet olarak anılma tehlikesiyle karşı karşıya, böyle bir zilleti neden kabul edelim” diyorsunuz.

Hiç düşündünüz mü?

1071 tarihindeki Bizans'la, **Malazgirt Savaşı**'ndan sonra, ilk defa olarak Türk aşiretleri ayak bastı Anadolu topraklarına.

1071 **Malazgirt Savaşı**'na kadar, Anadolu topraklarında bir tek Türk yoktu.

Tarihin bilindiği devirlerden beri, Rumlar ve Ermeniler idi Anadolunun yerli halkları.

Bugün Anadolu'da yaşayan halkın yüzde yüzü müslüman.

Ne oldu, tarihin bilindiği devirlerden beri Anadolu'nun yerli halkları olan Rumlara ve Ermenilere?

Sayın profesör (sözde) bilmiyorsanız söyleyelim:

Anadolu'ya girdiğiniz 1071 tarihinden itibaren yerli halklar olan Rumlar ve Ermenileri Türklüğe has vahşetinizle çoğunu öldürdünüz. Birçokları ölümden kurtulmak için müslüman oldu. Bir kısmı da sizin vahşetinizden kurtulmak için, daha güvenli yerlere göç ettiler.

1915'e kadar Anadolu'nun yüzde ellisini müslümanlaştırmıştınız, yüzde ellisi daha Rum ve Ermeni idi.

1915'te de Jön Türk İttihat ve Terakki Partisi'nin Anadolu'yu Hıristiyanlardan temizleme planını tatbik ettiniz.

Ve 1915'te önce Ermenileri soykırımına uğrattınız.

1919'dan 1923'e kadar da sizin ağa babanız, Rumları ve 1915'ten sağ kalan *kılıç artığı* Ermenileri temizledi.

Ve bu vahşetiniz “sayesinde” bugün Anadolu'nun halkı yüzde yüz müslüman oldu.

Sayın profesör: Siz (sözde) bu gerçekleri bilmiyorsunuz.

Fakat siz bu hakikatleri çok iyi biliyorsunuz.

Çok iyi biliyorsunuz ve korkuyorsunuz.

Onun için diyorsunuz ki: “Ermeni meselesiyle bizi Anadolu’dan atarlar”.

Evet sayın profesör:

“Gideceksiniz efendiler. Defolup gideceksiniz. Gelmiş olduğunuz Orta Asya steplerine.”

N 138

Nairi, 27 Mart 2007 (XIII. Yıl), № 269

**“DAĞDAN GELDİ, BAĞDAKİNİ KOVDU”**

**“YAVUZ HIRSIZ, EV SAHİBİNİ BASTIRIR”**

**“MİNAREYİ ÇALAN, KILIFINI HAZIRLAR.”**

Sayın Osmanlı çapulcularının ahfadı Türkler,

Sayın soykırımcı İttihatçıların torunları Türkler.

Bugünkü yazımızda, sizin atasözlerinizin yardımı ile, sizin ne olduğunuzu anlatmaya çalışacağız.

Son zamanlarda sizin devlet adamlarınızın baş vazifesi, Ermeni Soykırımı’nı inkâr etmek için yalanlar uydurmak. “Yok efendim, Ermeniler Ruslara yardım ediyormuş. Yok efendim, Ermeniler de çok Türk kesmiş.”

Bu palavralara kimse inanmaz. Fakat mesele şu ki, Türkler Ermeni Soykırımı meselesinde köşeye sıkışmış durumda. Ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini bilmiyorlar.

Türkler, Almanlar gibi Yahudilerden özür dileyerek, Yahudilere tazminat vererek kurtulamazlar.

Almanlar, Yahudileri öldürdüler ama, Almanlar, Yahudilerin vatanını çalmadılar. O vatan, Almanların idi.

Halbuki siz, Ermenilerin vatanını çaldınız.

Ve Ermenilerin vatanını çalabilmek için de, Ermenileri soykırımına uğrattınız.

Yani sizin atasözünüzün çok iyi ifade ettiği gibi:

“Dağdan geldiniz. Bağdakini kovdunuz” siz. Birkaç yüzyıl önce Orta Asya steplerinden Anadolu’ya geldiniz ve Anadolu bağlarının, binlerce seneden beri yerli halkı olan Ermenileri bir kaç yüz yıl sonra, soykırımına uğrattınız.

Onun için, Almanların yaptığı gibi özür dileyerek, tazminat vererek kurtulamazsınız.

Çaldığınız Ermeni vatanını, Ermenilere iade edeceksiniz.

Şubat ayında, en ileri gelen Türk devlet adamları Amerika’da idi.

Dışişleri bakanı Abdulla Gül, tanınmış milletvekilleri ve bilhassa Genelkurmay başkanı orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın Amerika’da olması dikkati çekiyordu.

Genelkurmay başkanı, Amerika’da Irak’taki harbi, Irak’taki Kürt devleti meselesini ve PKK’ci Kürtlerin durumunu konuşacak zannederdik.

Halbuki Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Amerika’da, Ermeni Soykırımı’nın Amerikan Temsilciler Meclisi’nde kabul edilme tehlikesiyle çok ilgilenmiş.

Ve orgeneral Amerika’da yaşayan Türklerle uzun uzun konuşmalar yapmış ve bu konuşmalar esnasında Amerikalı Türklere şu tavsiyede bulunmuş:

“Amerika’da ve Avrupa’da büyük sayıda Türkler var.

Ermenilerin, soykırımını kabul ettirmek için yaptıkları çalışmalarına karşı, sizin mücadele etmeniz lâzım.”

Biz, generallerin yalnız askerî meselelerle uğraştığını zannederdik.

Fakat bu söylediğimiz, yalnız Batı devletlerinin generalleri için geçerli, Avrupa’da generaller, yalnız askerî meseleler ile uğraşır.

Fakat çoğu bilir ki, Türkiye’yi idare eden kuvvet, (Meclis’in ve Hükümet’in de üstünde) yüksek rütbeli generallerden oluşan **Milli Güvenlik Kurulu**’dur.

Bu söylediğimizin yüzde yüz gerçek olduğu, son zamanlarda Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de *Dünya Türk Diasporasının* temsilcilerinin ilk kongrelerini yapmaları ile ortaya çıktı.

Bakü'de toplanan ve 48 ülkeden gelen Türkler bu kongrede şu kararı aldılar:

“Yurt dışındaki Türk ve Azeri dernekleri, Ermeni lobilerinin faaliyetlerine karşı ortak mücadele edeceklerdir.”

Bu demektir ki, Avrupa'daki ve Amerika'daki Türkler ve Azeriler, Ermenilerin derneklerine, toplantılarına hücum edecek ve Ermenileri sindirmeye, korkutmaya çalışacaklar.

Buna derler, (sizin atasözlerinizi tekrar edelim):

“Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır”,

“Minareyi çalan, kılıfını hazırlar”.

...Türkler, size bir şey söyleyelim mi?

Sizin bu şirretliğiniz, Türkiye'de geçer ama, Avrupa'da, hele Amerika'da geçmez.

Onun için diyoruz ki:

Türkler! Çapulcu-yağmacı Osmanlı devri geçti. Ne yaparsanız boşuna. İşlediğiniz soykırımının cezasını çekeceksiniz!

**N 139**

**Naîri, 24 Nisan 2007 (XIII. Yıl), № 270**

## **24 NİSAN 1915 DE TÜRKLER TARAFINDAN ERMENİ MİLLETİNE KARŞI BAŞLATILAN SOYKIRIMIN 92. YILDÖNÜMÜ DOLAYISI İLE**

### **LÂNETNAME № 1**

18 Nisan 2007 tarihinde Malatya'da Hıristiyanlık propagandası yaptıkları için, bir Alman ve iki Türk, boğazları kesilerek öldürüldü...

... Senelerden beri yazıyoruz:

Türkler, Ermeni Soykırımı yapma suçu ile cezalandırılmadıkları müddetçe, yeni soykırımlar, yeni katliamlar yapmaya devam edeceklerdir...

Ve gene tekrar ediyoruz.

Ey Avrupalı Hıristiyan milletleri!

1915'te Ermeni milleti, Türkler tarafından soykırımına uğratılırken, kılınızı bile kıpırdatmadınız.

Bunun cezasını çekeceksiniz. Ve Avrupa Birliği'ne girmesini istediğiniz Türkler, ilk fırsatta Avrupa'daki Hıristiyanları soykırımına uğratacaklardır.

Son Malatya katliamı için, Türk devlet adamları şimdi timsah göz-yaşları döküyorlar. Başbakan Erdoğan, "olay bir vahşet" demiş.

Halbuki bir müddet evvel, başbakan Erdoğan'ın hükümet sözcüleri "büyük çoğunlukla müslümanlardan oluşan Türkiye'de misyonerlerin çalışmalarını tenkit etmişlerdi."

Ayrıca bir müddet evvel Trabzon'da öldürülen rahip Santoro'nun ve İstanbul'da öldürülen Ermeni gazete yazarı Hrant Dink'in katillerinin mahkemesi de yılan hikâyesine döndü.

Bugün artık herkes biliyor ki, bütün bu cinayetlerin arkasında Türkiye'yi idare eden gizli kuvvetlerin eli var....

Fakat Türkiye'de, eskiden beri bu böyle idi.

Daha doğrusu 1908'de Jön Türk İttihatçılarının iktidarı ele aldıkları günden beri, Türkiye'nin dizginleri gizli kuvvetlerin elinde idi.

1923'de cumhuriyetin ilânından, bu güne kadar da, Türkiye'yi idare edenler, yine aynı gizli kuvvetler.

Ve bu gizli kuvvetler cezalandırılmadıkları müddetçe, Türkiye, katliamcılar ve soykırımcılar devleti olmaya devam edecektir.

N 140

Naïri, 15 Mayıs 2007 (XIII. Yıl), № 271

**YENİ FRANSA CUMHURBAŞKANI NICOLAS SARKOZY:  
ERMENİLER İÇİN MELEK. TÜRKLER İÇİN ŞEYTAN.  
NİÇİN Mİ?**

**ÇÜNKÜ NICOLAS SARKOZY 2 MAYIS 2007' DE  
RAKİBİ SÉGOLÈNE ROYAL İLE TELEVİZYONDA  
YAPILAN TARTIŞMADA 20 MİLYON FRANSTZ  
SEYİRCİNİN ÖNÜNDE AÇIKÇA SÖYLEDDİ:**

**“TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞ'İNE GİREMEZ, ÇÜNKÜ  
TÜRKİYE TOPRAKLARI KÜÇÜK ASYA'DADIR.”**

Fransız cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dört gün önce, 2 Mayıs 2007'de Fransız televizyonlarında de Gaulle'ün UMP Partisi adayı Nicolas Sarkozy ile Sosyalist Parti adayı Segolene Royal yirmi milyon Fransız seyircinin gözünün önünde tartıştılar.

Segolen Royal, enternasyonalistlerin fikirlerini tekrar etti ve dedi ki:

“Türkiye ile görüşelim. Türkiye eğer Avrupalı olma şartlarını uygularsa, Avrupa Birliği'ne girebilir.”

Fakat Nicolas Sarkozy, açıkça ve kesin olarak konuştu:

“Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez, çünkü Türkiye toprakları Avrupa'da değildir, Küçük Asya'dadır.

Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmak isteyenler, Avrupa'yı içerden yıkmak isteyenlerdir. Onlar Avrupa'nın düşmanlarıdır.

Ben okulda öğrencilere: Avrupa'nın sınırları: Suriye'den, İran'dan başlar diyemem, Türkiye “Cappadoce'dur”.

Sayın Türkiye'li öğrenciler Cappadoce'un nerede olduğunu bilir misiniz?

Cappadoce, sizin bugün Kayseri dediğiniz mıntıkanın tarihi ismidir. Cappadoce, kayalar içine oyulmuş harika kiliseler diyarıdır.

“Cappadoce” Hıristiyanlığın merkezi idi.



Fakat bugün Cappadoce'da bir tek Hıristiyan yok.

Düşünebiliyor musunuz, sizin onbirinci asrın sonlarında, Orta Asya'dan gelen Osmanlı denilen ahfadınızın, bir kaç asır zarfında gerçekleştirdikleri soykırımının dehşetini?

Fakat sizin idarecilerinizin zihniyetinde, bugüne kadar hiç bir değişiklik yok.

19 Ocak 2007'de İstanbul'da Hrant Dink'i öldürten idarecileriniz, 18 Nisan 2007'de Malatya'da 3 genç insanı, "Hıristiyanlık propagandası yapıyorlar" bahanesi ile koyunlar gibi boğazlarını keserek öldürdüler.

\* \* \*

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy: "Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez, çünkü Türkiye Asyalı'dır" dediği zaman, o çok iyi biliyordu, bugünkü Türkiye'nin, yalnız toprak olarak Asyalı değil, zihniyet olarak da aynı vahşî, gaddar ve yağmacı, Orta Asya'dan gelen Osmancı aşiretinin mirasçısı olduğunu.

Çünkü Sarkozy'nin babası aslen Macardı.

Ve Sarkozy'nin ataları, XVII. asrın başlarında Macaristan'ı kana bulayan Osmanlılara karşı savaşmışlardı. Ve gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı, Macaristan kralı Ferdinand II., Sarkozyler'e asalet ünvanı vermiş, şövalyelik arması ve bir şato ile ödüllendirmişti.

Bu bilgileri veren, 11 Nisan 2007 tarihli **Hürriyet** gazetesinin başlığını aynen yayımlıyoruz:

Ümit ederiz ki, Nicolas Sarkozy, atalarının Osmanlılar'dan gördüğü zulmü unutmaz ve cumhurbaşkanı olmadan verdiği sözde durur.

Çünkü, Amerika'da, Reagan, Clinton, Bush gibi başkanlar, seçim öncesi Ermenilerin oyunu almak için, Ermeni Soykırımı'nı kabul edeceklerini söylemişlerdi.

Fakat cumhurbaşkan olduktan sonra, sözlerinden döndüler. Fakat biz inanıyoruz ki, Nicolas Sarkozy sözünün eri bir cumhurbaşkanıdır.

"TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE GİREMEZ."

N 141

Nairi, 29 Mayıs 2007 (XIII. Yıl), № 272

**TÜRKLER İÇİN 19 MAYIS 1919 TARİHİ  
MUSTAFA KEMAL'İN SAMSUN'A  
AYAK BASTIĞI TARİHTİR.  
VE TÜRKLER İÇİN "19 MAYIS" BAYRAM GÜNÜDÜR.  
FAKAT BİLİR MİSİNİZ Kİ, 19 MAYIS  
TARİHİ YUNANİSTAN'DA RESMEN YAS GÜNÜDÜR.**

1994'te Yunanistan cumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis 19 Mayıs 1919 tarihini Pontus Rumlarının 1916-1923 tarihlerinde Türkler tarafından soykırımına uğratılmalarının hatırasına *Yas Günü* ilân eden kanunu imzaladı.

Yani Yunanlılar için *Yas Günü* olan 19 Mayıs, Türkler *Bayram Günü* olarak kutlarlar.

Düşünebiliyor musunuz acaba?

Musevilerin 1943 Soykırımını Yas Günü'nü, Almanlar Bayram Günü olarak kutlasınlar. İşte siz Türkler, gerçekleştirdiğiniz soykırımlarını kutlayan vahşî bir milletsiniz.

1914 tarihine kadar, Karadeniz sahil mıntıkasında en azından bir milyondan fazla Pontus'lu Rum yaşıyordu.

Bu Pontuslu Rumlar 4000 seneden beri Karadenizin yerli ahalisi idi.

XI. asrın sonlarında, Türklerin Anatolya'ya ayak basmasından bir kaç asır sonra, Pontus denilen Karadeniz sahilleri Osmanlıların eline geçti.

Ve Osmanlıların meşhur zulüm siyaseti olan müslümanlaştırma sebebi ile Pontus'lu Rumların bir kısmı din değiştirdi ve islâmlığı kabul etti.

Lâz dediğimiz Karadeniz ahalisi, aslında müslümanlığı kabul eden Pontuslu Rumlardır.

Bu lâzlar müslümanlığı kabul ettiler ama, lisanlarını, yani Rumcayı sonuna kadar muhafaza ettiler.

Ve bugün hâlâ Lâzların, kendi aralarında konuştukları lisan, aslında Rumca'dır; aynı Hemşinliler gibi.

Hemşinliler, Karadenizin dağlık mıntıkasında, binlerce seneden beri yaşayan bir halktır. Hemşinliler Ermeni'dir.

Ve Hemşin'in Ermenice adı: "Hamaşen"dir.

Ermenistan'da Hemşinlilerin tarihini belirten bir çok kitap yayımlanmıştır.

Hemşinliler de Pontus'lu Rumlar gibi, bir kısmı müslüman olmuş, bir kısmı da müslümanlığı kabul etmediklerinden dolayı öldürülmüş.

Ve bir kısmı da, göç etmiye muvaffak olmuş ve Kafkasya'nın kuzey kısmına yerleşmişlerdir.

Karadenizin dağlık mıntıkasında bugün hâlâ, müslüman olmuş Hemşinliler yaşıyor.

Ve bu Hemşinliler de, Lâzlar gibi kendi atalarının dilini konuşuyorlar.

Yani, bugün hâlâ Karadeniz dağlık bölgesinde yaşayan Hemşinliler, kendi aralarında Ermenice konuşurlar.

\* \* \*

Aslen Samsun'lu olanlar bilir.

Samsun'da, **Kara Samsun** denilen bir bölge var.

Bu bölgeye niçin **Kara Samsun** denilmiş, bilir misiniz?

Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsuna ayak bastığı gün, Samsun'da yaşayan bütün Rumlar bu mıntıkaya toplanmış. Ve orda bütün Rumlar öldürülmüş.

İşte, onun için bu bölgenin adı: **Kara Samsun**.

Mustafa Kemal'in Samsuna ayak basması ile Rumlara karşı gerçekleştirilen katliam, bütün Karadeniz bölgesinde yaşayan Pontuslu Rumlar'a da uygulanmış.

Ve bu şekilde, bir milyondan fazla olan Pontus'lu Rumların büyük bir kısmı soykırımına uğratılmış.

Ve bütün Karadeniz bölgesi, tamamen Hıristiyanlardan temizlenmiş.

İşte siz vahşî Türkler, 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiğiniz Pontus'lu Rumların Soykırımı'nı, bayram günü olarak kutluyorsunuz.

Ve Yunanlılar da, Yunanistan'da ve dünyanın her tarafında bulunan Yunanlılar, 19 Mayıs gününde Türk vahşetinin kurbanı, yüzbinlerce Pontus'lu Yunanlının hatırasına hürmeten dua ediyorlar.

... İşte Orta Asya'dan gelen vahşî Türklerin ve Avrupa medeniyetini yaratan Yunanlıların farkı.

N 142

Naîri, 12 Haziran 2007 (XIII. Yıl), № 273

**GÜNEYDOĞU ANATOLYA'DA NELER OLUYOR?  
 DAHA DOĞRUSU KÜRDİSTAN'DA NELER OLUYOR?  
 AMA HANGİ KÜRDİSTAN'DA?  
 GÜNEYDOĞU ANATOLYA'DAKİ KÜRDİSTANDA MI?  
 YOKSA IRAK'IN KUZEYİNDE 1990'DA  
 AMERİKALILAR (PARDON) YAHUDİLER  
 TARAFINDAN KURULAN KÜRDİSTAN'DA MI?  
 BİZİM ANLADIĞIMIZA GÖRE, TÜRKİYE,  
 AMERİKALILARIN IRAK'TA  
 KARŞILAŞTIKLARI ZOR DURUMDAN İSTİFADE  
 EDEREK, SÖZDE PKK TERÖRİSTLERİNİ  
 TEMİZLEMELERİNİN BAHANESİ İLE KUZEY IRAK'TAKİ  
 KÜRDİSTAN DEVLETİNİ YIKMAK İSTİYOR.**

Türkiye uzun zamandan beri Irak Kürdistanı'nı temizlemek için hazırlanıyor ve bir fırsat bekliyordu.

Türk Genelkurmay'ı, Amerikalıların Irak'taki sonu olmayan savaş çıkmazından faydalanarak, Irak Kürdistanı'na hücum planları hazırlamıştı.

Fakat Tayyip Erdoğan hükümeti böyle bir saldırı için kararsız idi.

Ayrıca Amerikalılar, Türklerin, Irak Kürdistanı'na karşı her hangi bir hareketine kat'iyen müsaade etmiyorlardı.

Bu arada köprünün altından çok sular geçti.

Türkiye yeni seçimlere gitmeye karar verdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt arasındaki pazarlık sonunda Tayyip Erdoğan, Genelkurmay'ın Irak Kürdistanı'na saldırı programını kabul etmiye mecbur oldu.

Ve ondan sonra olaylar birbirini kovaladı.

Haziran'ın ilk günlerinde Dersim'de jandarma karakolunu basan PKK-Kürt gerillaları 8 jandarmayı öldürdüler.

Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak hududunda yığınak yapmaya hız verdi.

Ve 7 Haziran 2007 tarihinde Amerikan **Associated Press** haber ajansı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'a girdiği haberini yayınladı.

Bu haber, dünyada yeni bir savaşın başlangıcı olarak, büyük heyecan yarattı.

Petrol fiyatları borsalarda yükseldi.

Fakat sonra anlaşıldı ki haber abartılmıştı.

Türk kuvvetleri bombardıman etmişti ama, büyük çapta askerî bir hareket yapılmamıştı.

Öyle anlaşılıyor ki Türklerin yaptığı bir prova, bir ihtar hareketi idi.

Esas saldırı duruma göre, daha sonra yapılacaktı.

Fakat şu muhakkak ki, Türk Silahlı Kuvvetleri Irak hududunda alarm halinde idiler. Ve fırsat kollıyacaktı.

Ve bu vaziyette Irak'taki Kürdistan devletinin başında *demoklesin kılıcı* devamlı asılı duruyordu.

Fakat bu askerî hareketin neticesi, Türkler için çok faydalı olmadı.

1. Irak devleti, Irak topraklarını bombardıman ettikleri için, Türkiye'ye protesto notası gönderdi.

2. Avrupa Birliği Türkiye hükümeti ile müzakereyi durdurdu.

3. NATO Genel sekreteri Ankara'ya geldi.

Bu gelişin manası şu :

“NATO'nun verdiği silahları, Türkiye başka gayelerle kullanamaz.”

\* \* \*

Öyle anlaşılıyor ki Kürt problemi dolayısı ile Türkiye'nin başı çok büyük dert içinde.

Bu Kürt problemini çok iyi yansıtan 10.06.2007 tarihli **Hürriyet** gazetesinin haberini aynen yayımlıyoruz:

‘TERÖR BİR AYDA 42 CAN ALDI’.

“Türkiye terör saldırılarında son bir ayda 42 kurban verdi.

9 Mayıs ve 9 Haziran arasında, terörist saldırılar nedeniyle 26 güvenlik görevlisi şehit olurken, yaralı sayısı 60 oldu. 16 sivil vatandaş da terör nedeniyle hayatını kaybetti.

Sınır operasyon tartışmaları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın teröre karşı toplumsal refleks çağrısının yankıları sürerken, Güçlükonak'ta,

uzaktan kumandalı tuzakların patlamasıyla, 1 yarbay 1 binbaşı ve bir onbaşı hayatını kaybetti.

Belirlemelere göre, 9 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında 25 asker ve 1 korucu şehit oldu. İzmir'de Pazaryeri'nde bomba patlaması ve Ankara Ulus'taki intihar saldırısının da yaşandığı bu ay içerisinde, terör nedeniyle hayatını kaybeden sivil vatandaş sayısı ise 16 oldu.

Düzenlenen operasyonlarda çıkan çatışmalar ve mayınlı tuzaklar sonucu, 60 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Bir ay içinde terörün malolduğu can kaybı 42'ye yükseldi."

**Hürriyet**, 10.06.2007

\* \* \*

24 Nisan 1915'te başlattığınız Ermeni Soykırımı'nda zavallı silahsız Ermenileri Edirne'den Van'a kadar hiç bir mukavemet göstermeden topladınız ve soykırımına uğrattınız.

Fakat bugün, Kürtlere karşı ne yapabileceksiniz acaba?

Bugün Kürtlerin milyonlarcası sizin içinizde, kimin Kürt, kimin Türk olduğu belli değil.

Ve Ermenilerden çalınan Doğu Anadolu topraklarında Kürtler, en modern silah ve araçlarla size karşı gerilla harbi yapıyor.

Darbenin nereden geleceğini bilmiyorsunuz.

Ve çoğu zaman, Kürtlerin kurduğu tuzakların kurbanı oluyorsunuz.

10 Haziran 2007 tarihinde **Hürriyet** gazetesinde yayımlanan yazı, bu durumu çok iyi belirtiyor.

... Bundan evvel de söylemiştik, gene tekrar edelim: "Alma mazlun ahını, çıkar aheste, aheste."

N 143

Naîri, 26 Haziran 2007 (XIII. Yıl), № 274

YAZIK OLDU ERMENİ MİLLETİNE.  
ERMENİ MİLLETİNİN GERÇEK HİKÂYESİ.  
YIKILAN OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN  
SON KURBANI ERMENİLER OLDULAR.  
ÇÜNKÜ OSMANLILARIN İŞGAL ETTİKLERİ  
TOPRAKLARDA YAŞIYAN BÜTÜN YERLİ MİLLETLER,  
HÜRRİYETLERİNE KAVUŞTULAR.  
SIRPLAR, ARNAVUTLAR, BULGARLAR MACARLAR,  
ROMENLER, YUNANLILAR VE BÜTÜN ARAP  
MİLLETLERİ BİRER DEVLET OLDULAR.  
YALNIZ ERMENİLERİN VATANI, OSMANLILAR  
TARAFINDAN ÇALINDI.  
VE ERMENİ MİLLETİ OSMANLILAR TARAFINDAN  
SOYKIRIMINA UĞRATILDI.  
VE 4000 SENELİK ERMENİSTAN TOPRAKLARI  
ÜZERİNDE, YENİ VE UYDURMA BİR TÜRKİYE  
DEVLETİ KURULDU.  
İŞTE BİR KAÇ CÜMLE İLE ERMENİLERİN  
VE OSMANLILARIN GERÇEK HİKÂYESİ.

1908'de Selânik'li Yahudilerin ve *dönme* Yahudilerin kurdukları İttihat ve Terakki Partisi, Abdülhamit'i devirerek İstanbul'da iktidarı ele geçirdi.

Yahudi ve *dönme* Yahudi olmalarına rağmen bu İttihatçılar, aşırı Türkçü ve Turancı idiler.

Ve Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına engel olmak için planlar kurdular.

Bu planlara göre İttihatçılar, bütün kuvvetlerini Anatolya'da toplayacaklar ve Anatolya'da yalnız müslümanlardan oluşan yeni bir devlet yaratacaklardı.

*Dönme* Yahudilerin idaresinde Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan bütün müslüman halkları, Arnavut, Pomak, Bosnak, Çerkez, Lâz, Kürt ve Tatarlar bu yeni devletin temelini teşkil edeceklerdi.

İşte Ermeni Soykırımı: Selânik’li *dönmeler* tarafından kurulan İttihat ve Terakki Partisi’nin Anatolya’da yalnız müslümanlardan oluşan bir devlet yaratma planının, olağan neticesidir.

Ve bu plan, 1914 Dünya Savaşı’nın kargaşalığından istifade ederek, 1915’te İttihatçılar tarafından korkunç bir şekilde gerçekleştirildi. Ve Anatolya’daki bütün Ermeniler, 4000 senelik vatanlarından sürüldüler ve soykırımına uğratıldılar.

Ve Ermeni Soykırımı sayesinde Anatolya’da yalnız müslümanlardan oluşan ve Türkiye denilen, ne olduğu bugün bile hâlâ belirsiz bir devlet yaratıldı.

\* \* \*

Ve bugün, Türkiye’nin (sözde) Türk denilen devlet idarecileri bu gerçekleri inkâr ediyor ve “Ermeni Soykırımı olmamıştır” diyorlar.

Çünkü Türkler, Ermeni Soykırımı’nı kabul ettikleri taktirde, sonra neler olabileceğini onlar, çok iyi biliyorlar. Çünkü Türkler, Ermeni Soykırımı’nı tanırса Anatolya’nın ellerinden gideceğini, Türkiye denilen uydurma devletin, iskambil kağıdından kaleler gibi, içerden yıkılacağını çok iyi biliyorlar.

Bu kaçınılmaz gerçeği, artık yalnız Türk devlet idarecileri değil, aydın, Türkçü, Turancılar da biliyor.

Onun için son zamanlarda bu aydın Türkçü-turancıların etekleri tutuşmuş, tehlike işareti veriyorlar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarih profesörü Ömer Turan bakın ne diyor: “Bu bir güç meselesidir. Ne kadar zayıfsak, Ermeni meselesiyle bizi Anadolu’dan atarlar.”

Bu sayın profesörün- “Bu bir güç meselesidir” dediği:

“Sakın ha, vicdana gelip Ermeni Soykırımını kabul etmeyin. Sakın ha gerçekler ortaya çıkmasın. O zaman bizi Anatolya’dan atarlar. İnkâr edin, inkâr edin. Devamlı inkâr edin. Yani güçlü durun” demek istiyor.

\* \* \*

Son zamanlarda Türkler arasında, Ermeni Soykırımı hakkında bir fikir değişikliği var.



Eskiden Türkler, Ermeni Soykırımı için: “Türkler Ermenileri kesmediler. Ermeniler Türkleri kesti” - gibi Türklerin kendilerinin de inanmadığı safsatlar ileri sürerlerdi.

Şimdi ise vaziyet değişti. Dünyada bugün 18 ülke, Ermeni Soykırımını resmen kabul etmiş durumda.

Rusya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Belçika, Kanada gibi 18 devlet.

Ve üstelik de, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için bir çok Avrupalı devletler, Türklerin Ermeni Soykırımını kabul etmesini şart koşuyorlar.

Avrupa'lı devletlerin Ermeni Soykırımı'nı tanımalarında çok mühim bir durum var.

Avrupa devletlerinden dokuzu: Türklerin Avrupa Birliği'ne üye olma başvurusundan sonra, Ermeni Soykırımı'nı kabul etmişler.

Bunun manası şu: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması meselesi masaya gelirse, Türkiye'nin üyeliğine karşı olan bu devletler, Türklerden Ermeni Soykırımı'nı tanımalarını isteyecekler.

İşte Türkiye için zorluk burda başlıyor.

Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyor ama, Ermeni Soykırımı'nı kabul etmek istemiyor, çünkü Türkiye Ermeni Soykırımı'nı kabul ederse, çok büyük tehlikeler doğabilir.

Avrupa devletleri de bu durumu biliyorlar. Ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almamak için, Ermeni Soykırımı'nı kabul etme şartını öne sürüyorlar....

Türkiye'de de bir çok aydınlar, Türkiye'nin gerici-yobaz tehlikesinden kurtularak, Avrupa'lı bir Türkiye olmasını istiyorlar.

Bunun için de bir çok aydınlar, Türkiye'nin artık gerçekleri kabul ederek, Ermeni Soykırımı'nı tanımalarını istiyorlar.

Fakat bir kısım *Türkçü-Turancı* aydınlar da, “vatan elden gider, bizi Anadolu'dan kovarlar” diyerek Ermeni Soykırımı'nın tanınmasını istemiyorlar....

Bizim inancımız da şöyle: Türkiye eninde sonunda gerçekleri kabul etmiye mecbur olacaktır.

N 144

Nairi, 24 Temmuz 2007 (XIII. Yıl), № 275

**BUGÜN 22 TEMMUZ 2007 PAZAR  
TÜRKİYE SAATI İLE 21:00'DEN İTİBAREN  
TELEVİZYONLAR TÜRKİYE SEÇİMLERİNİN  
İLK NETİCELERİNİ VERMİYE BAŞLADILAR.  
BAŞBAKAN TAYYİP ERDOĞAN'IN AK PARTİSİ  
YÜZDE 46 İLE SEÇİMLERİ KAZANMIŞ  
FAKAT BİZİM İÇİN EN MÜHİMİ,  
MHP DENİLEN TURANCI-FAŞİST-KATİLLER  
PARTİSİNİN ALDIĞI OYLARIN İKİ MİSLİ ÇOĞALARAK  
YÜZDE 14'E YÜKSELMESİ.**

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın partisi olan AKP'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) seçimleri kazanması zaten bekleniyordu. Bunun için AK Parti'nin kazanması sürpriz değil. AKP, oyların yüzde 46'sını almış. Yani 16 milyon oyla birinci parti olmuş. Ve yalnız başına hükümet kurabilir.

İkinci parti olarak CHP geliyor. Mustafa Kemal'in kurduğu sözde Halk Partisi. CHP, gerçekte 1923'ten 1949'a kadar Türkiye'yi diktatörlükle idare eden İsmet İnönü'nün Türkçü partisidir.

Ve bütün solcu geçinenler de CHP ile birleşmişler.

Fakat aldığı oylar yüzde 20'ye kadar. Yani 7 milyon oy almış. (Bu CHP utanmadan Enternasyonal Sosyalist Birliği'ne aza olmuş. Fakat, son zamanlarda Enternasyonal Sosyalistler Birliği, CHP'yi dışarı atmak için karar almış.)

22.07.2007 Türkiye seçimlerinde, en büyük sürprizi yapan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi).

2002 seçimlerine kıyasen aldığı oylar bugün iki misline çıkmış. Yani yüzde 14 oy almış. 5 milyon kişi MHP denilen *bozkurtçu* turancı partiye oy vermiş ve Türkiye'nin üçüncü partisi olmuş.

Kimdir, nedir MHP.

Alpaslan Türkeş'in kurduğu turancı, ırkçı, faşist bir partidir.

Bu partiye mensup olanlara *Bozkurtlar* denir.

Zaten *bozkurt* ismi çok şey ifade ediyor.

\* \* \*

60 sene evvel **Tan** gazetesinin önünde bu *bozkurtların* binlercesi toplanmışlardı ve hep bir ağızdan bağıryorlardı:

“Komünistlere ölüm! Komünistlere ölüm!”

Ve bir müddet sonra bu uluyan *bozkurtlar* **Tan** gazete binasına hücum ettiler. Bütün baskı makinelerini kırıp döktüler ve binayı harabeye çevirdiler.

Gayeleri solcu **Tan** gazetesinin sesini susturmaktı. *Bozkurtlar* muvaffak oldular. **Tan** gazetesi ondan sonra hiç yayımlanmadı.

\* \* \*

Yine İstanbul'da 6-7 Eylül 1955 akşam saatleri idi. Birden telefonla haber verdiler: “Sakın dışarı çıkmayın. Talancılar geliyor, Rumların, Ermenilerin dükkanlarını yakıp yıkıyorlar. Kiliseleri ateşe veriyorlar.”

Hakikaten de biraz sonra, binlerce çapulcu bizim evimizin bulunduğu sokağa geldi. Ve gâvur dükkanlarına hucüm ederek, her tarafı kırıp döktüler.

Bu çapulcular bir taraftan da bağıryorlardı:

“Kıbrıs Türktür, Kıbrıs bizimdir bayrak asın! Rumlara ölüm!”

Ve bu talan ve çapul gece yarısına kadar devam etti.

Ve ertesi sabah gözlerimizle gördük yapılan fecaati.

Hıristiyan İstanbul'u, bu çapulcular bir kaç saat içinde harabeye çevirmişlerdi .....

Bugün çok şükür bu Türk vahşetinden, Türk denilen yabanilerden uzak yaşıyoruz....

Fakat haberler geliyor ve Türkler “Türklüklerini” göstermeye devam ediyorlar.

Hrant Dink'i öldürenler bu *bozkurt* Türkler.

Trabzon'da İtalyan rahibini öldürenler bu *bozkurt* Türkler.

Malatya'da üç Türkü, Hıristiyan propagandası yapıyor diyerek, boğazlarını keserek öldürenler de bu *bozkurt* Türkler.

Ve dün akşam Amerikan CNN televizyonunda, seçimle alâkalı yaptığı yayında, MHP'nin (Milliyetçi Hareket Partisi) İstanbul'da yaptığı bir mitingi seyrettik.

Ve MHP'nin mitinginde, ellerinde kanlı Türk bayrakları tutmuş, binlerce *bozkurt* gördük.

Gırtlakları patlarcasına hep bir ağızdan bağıryorlardı, daha doğrusu *bozkurtlar* gibi uluyorlardı.

Ve biz 1947'de **Tan** gazetesinin önünde "komünistlere ölüm!" diye haykırarak *bozkurtları*, daha sonra 6-7 Eylül 1955 gecesi "Kıbrıs Türktür!" diye bağırarak gâvur dükkanlarını yağma eden *bozkurtları* görür gibi olduk...

\* \* \*

Ve bu *bozkurtlardı*: 1915 Ermeni Soykırımı'ndan *kılıç artığı* kalan İstanbul Ermenilerine, İstanbul Ermeni Patriği'ne, İstanbul'un Ermeni okullarına ve İstanbul'un tanınmış Ermeni zenginlerine "sizi keseceğiz!" diyerek tehdit mektupları gönderenler.

Tekrar ediyoruz :

1915 Ermeni Soykırımı suçu ile Türk devleti cezalandırılmadığı müddetçe, Türk *bozkurtları* yeni soykırımlar yapmaya devam edeceklerdir.

N 145

Naîri, 7 Ağustos 2007 (XIII. Yıl), № 276

**VİCDANLI (EĞER VARSA) TÜRKLERİN  
DİKKATİNE SUNUYORUZ**

**2 AĞUSTOS 2007 TARİHİNDE KUZEY KUTBUNDA  
4261 METRE OKYANUSUN DERİNLİKLERİNE İNEREK,  
RUS BAYRAĞINI DENİZİN TABANINA DİKEN  
RUS EKİPLERİNİN YÖNETİCİSİ  
ARTÜR ÇİLİNGAROV'UN  
KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?**

2 Ağustos 2007 tarihinde bütün dünya televizyonlarında ve gazetelerinde çok mühim bir haber yayınlandı.

Dünya tarihinde ilk defa olarak Rus ekiplerinin, 2 mini denizaltıyla Kuzey kutbundan 4261 metre okyanusun derinliğine inerek, Rus bayrağını okyanusun tabanına dikmiş oldukları haberini veriyorlardı.

Bu olağanüstü başarıyı sağlayan Rus ekiplerinin yöneticisi, Artür Çilingarov isminde bir okyanus araştırmacısı idi.

Ey vicdanlı Türkler!

1985'te 'Sovyetler Birliği Kahramanı' madalyasını alan ve bugün Rus Milli Meclisi **Duma**'nın başkan yardımcısı olan Artür Çilingarov'un asıl kimliğini bilmek istermisiniz.

Belki inanmıyacaksınız ama söyleyelim. Artur Çilingarov tam manasıyla bir Ermeni'dir.

İsterseniz size Çilingarov'un 4 sene evvel, Yerevan'da 1915 Soykırımı Anıtı'nda saygı duruşunda bulunduğu resmi göstereyim.

Veya bütün dünya Ermenilerinin Baş Patriği Karekin II. ile beraber çekilen, hatıra resmine bakın.

Daha da isterseniz, Çilingarov'un Ermeni olduğu yazılan doğum kaydını gösterebiliriz.

Fakat bütün bunlara hiç lüzum yok. Artür Çilingarov Ermeni olduğunu saklamıyor ki.

Ve bütün Rusya halkı, Artür Çilingarov'un Ermeni olduğunu biliyor.

Yalnız, sizin Türkiye denilen faşist ve barbar devletinizde Ermeniler, Ermeni olduklarını mümkün olduğu kadar saklamaya çalışırlar.

Bilhassa Anatolya'da 1915 Soykırımı'ndan sağ kalan *kılıç artığı* Ermeniler, yaşadıkları Doğu Anatolya illerinde, vahşî Türkler tarafından öldürülmek korkusu ile isimlerini Türkleştirmişlerdi.

Doğu Anatolya'daki *kılıç artığı* Ermenilerin büyük çoğunluğu, bugün vatanlarını terkederek İstanbul'a yerleştiler veya dış ülkelere sığındılar.

Gidin bakın İstanbul'a yerleşen Doğu Anatolya'lı Ermenilere.

Çoğunun ismi Türk ismi. Düşünebiliyor musunuz acaba? 4000 senelik vatanlarında, soykırımına uğratılan Ermenilerden sağ kalan birkaç kişinin de, Ermeni olarak yaşamaya hakları yok. Ya Türkleşecekler, ya da öldürülecekler.

İşte budur Türk zihniyeti.

Ve siz bu zihniyetle, Anatolya'nın yerli Hıristiyan halkını, bir kaç yüzyıl zarfında Türkleştirdiniz.

Siz buna ne isim verirsiniz verin: Osmanlı, barbar, çapulcu, yağmacı, veya faşist, turancı deyin. Hepsi de bir kelimedede sembolleşir: Türk zihniyeti.

Çünkü Türk zihniyeti, bütün hunharlıkların sembolüdür.

Ve bu Türk zihniyeti, Türk hunharlığı, 1071 senesinden beri işledikleri cinayetlerin cezasını, bugüne kadar çekmedi.

Onun için tekrar ediyoruz:

Türk devletinin bugünkü sorumluları, Türklerin bugüne kadar gerçekleştirdikleri soykırımı suçlarından, bilhassa 1915 Ermeni Soykırımı suçu ile cezalandırılmadıkları müddetçe, Türk zihniyeti, yeni soykırımlar yeni cinayetler işlemeye devam edecektir.

N 146

Nairi, 28 Ağustos 2007 (XIII. Yıl), № 277

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI  
YUSUF HALAÇOĞLU  
SON GÜNLERDE KAYSERİ'DE YAPILAN  
BİR KURULTAYDA ŞU BEYANATTA BULUNMUŞ :  
“KÜRTLERİN ATALARI TÜRKMENLERDİR  
ALEVÎ KÜRTLER DE ERMENİ ASILLIDIR.”

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANININ  
SÖYLEDİKLERİNİN YARISI YALAN.  
YARISI DA DOĞRU.  
YANI KÜRTLERİN ASILLARININ TÜRKMENLER OLDUĞU  
SÖZLERİ, KUYRUKLU BİR YALAN.

BÜTÜN DÜNYA BİLİR Kİ  
KÜRTLER, İRANLILARIN BİR KOLUDUR.  
VE KÜRTLER, İRANLILAR GİBİ  
HİNT-AVRUPA İRKİNDAN TÜREMİŞLERDİR  
ALEVÎ KÜRTLERİNİN ERMENİ ASILLI OLDUĞU İSE  
TARİHÎ BİR GERÇEK.

ERMENİLER XI. ASIRDAN İTİBAREN  
TÜRKLERİN KATLIAMINA MARUZ KALDILAR.  
VE ERMENİLERİN BİR KISMI  
KATLIAMDAN KURTULMAK İÇİN  
ALEVİLİĞİ KABUL ETTİLER.

Son zamanlarda Türkler, kapılarına dayanan Kürt tehlikesine karşı ne yapacaklarını şaşırılmış durumda.

Türkler bir taraftan, Irak hududuna 150.000 kişilik ordu yığmışlar; “ha bugün, ha yarın” diyerek, kuzey Irak'ta kurulan Kürt bağımsız devletini yıkmak için, PKK bahanesi ile Irak'a girme tehditleri savuruyorlar.

Fakat Amerikalılar Türklerin bu saldırısına “hayır” diyorlar.

Ayrıca Türk saldırısının, Kürtler tarafından geri püskürtülmesi de mümkün. Çünkü Kürtler de, senelerden beri Türklerin bu saldırısına karşı hazırlanıyorlar.

Hem de yep yeni Amerikan silahları ile kuvvetlenmişler. Malûm ya Amerikalıların Irak'ta en güvenilir müttefiki Kürtler.

Bu bakımdan diyoruz ki, Türkler ne yapacaklarını bilmiyorlar.

Bu arada Türkler, Kürtlere karşı propaganda yayını da yapıyorlar.

Bilhassa son zamanlarda Türkler “Ermeni” kozunu Kürtlere karşı kullanıyorlar.

Doğu Anadolu'da (yani Türkler tarafından çalınan Batı Ermenistan topraklarında) harabe halinde olan, tarihi Ermeni kiliselerini restore etmeleri de, Kürtlere karşı propaganda yayınıdır.

Türkler demek istiyor ki, Kürtlerin bugün Kürdistan olarak ilân ettikleri Doğu Anadolu toprakları aslında Ermenilere aittir.

Ve Türk Tarih Kurumu başkanı Yusuf Halaçoğlu da, ilk defa olarak tarihi gerçekleri itiraf ediyor ve diyor ki :

“Bugün Doğu Anadolu'da yaşayan Türk veya Kürt denilen Alevî veya Kızılbaş olan, daha doğrusu orada yaşayan tüm ahalinin aslı, Türklerin katliamlarından kurtulmak için mecburen müslüman olan Ermenilerdir”.

Ve bunu söyleyen adam: Türkiye'nin en yüksek tarihi bilim merkezi olan Türk Tarih Kurumu başkanı Yusuf Halaçoğlu.

Ve Yusuf Halaçoğlu bu gerçekleri itiraf ederken diyor ki:

“Bu sözlerimi, 1500 yılından beri devlet arşivlerinde bulunan dökümanlarla ispat edebilirim.”

Türkiye'de ilk defa olarak gerçekler, bu kadar yüksek bir makam tarafından resmen bildiriliyor.

Ve bu itiraf neden bu kadar geç yapıldı?

Neden bu kadar sene sonra ve bugün yapıldı?

Çünkü Kürt tehlikesi çok büyük ve çok yakın.

Ey Türkler! Siz Ermenileri soykırımına uğrattığınıza pişman olacaksınız, ama artık faydası yok.

Ermeni Soykırımını, Kürtlere yaradı.



Ermenileri soykırımına uğrattınız, ve bugünkü Doğu Anatolya'dan Kürdistan'ı siz yarattınız.

N 147

Nairi, 18 Eylül 2007 (XIII. Yıl), № 278

## **SOYKIRIMCILAR, KATİLLER, HIRSIZLAR, YALANCILAR DEVLETİ: TÜRKİYE**

**9 EYLÜL 2007'DE  
BUGÜNKÜ TÜRKİYE'NİN İDARECİLERİ,  
XIII. ASRIN SONLARINDA ORTA ASYA'DAN  
ANATOLYA'YA GELEN KAYI AŞİRETİNİN BAŞI  
ERTUĞRUL'UN SÖĞÜT'TEKİ TÜRBESİNDE  
VERDİKLERİ DEMEÇLERLE, OSMANLILAR DENİLEN  
BARBAR VE ÇAPULCU DEVLETİN GERÇEK  
VARİSLERİ OLDUKLARINI İSPAT ETTİLER.**

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ertuğrul'un türbesinde yapılan merasimde yaptığı konuşmanın en mühim kısımlarını vermeye çalışacağız.

Gayemiz, Erdoğan'ın ne kadar koyu islâmci, turancı ve kan dökücü, yağmacı Osmanlı zihniyetinin temsilcisi olduğunu ispat etmek.

İşte Erdoğan'ın Söğüt'teki sözleri:

“Bu topraklarda 726 yıl önce dünyanın gördüğü en muhteşem bir devletin yanısıra muhteşem medeniyetlerden birinin temeli atıldı.

Osmanlı'nın diğer medeniyetlerden en önemli farkı “diğer medeniyetleri yok ederek değil, onları da içine alacak şekilde kurmuş olmasıdır.”

Bu köklü medeniyet dipdiri arkamızda durdukça, biz bu kutlu mirasa sadakatle sahip çıktıkça, bu milletin sırtı yere gelmeyecektir. İşte bugün kutlu bir Ramazan ayının eşiğinde, hilâli beklerken buradayız ve ecdadımızın huzurundayız. 726 yıl önce bu topraklarda ihtilâfa düşmüş küçük beyliklerin, ittifak edip bir cihan devletine dönüşmesinden, bugün dahi almamız gereken dersler var...

Türkiye’de Saraybosna’nın, Mostar’ın, Manastır’ın, Kırcalı’nın, Dobruca’nın, Sancak’ın, Priştine’nin emaneti var.

Türkiye İskeçe’nin, Girne’nin, Gazi Magusa’nın, Kerkük’ün, Kırım’ın, Bağdat’ın, Yemen’in, Trablus’un da emanetini yüreğinde hisseder.

Burada Bakü’nün kardeşliğini de hissederiz. Karabağ’ın acısını yüreğimizde hissederiz.

Herkes sorumluluk düşüncesiyle düşünmeye mecburdur.

Bu vesileyle diyorum ki:

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.”

\* \* \*

Başbakan Erdoğan’ın daha 1996’da attığı seçim nutuklarında Avrupalılara ateş püskürerek:

“*Camilerimiz kalkan.*

*Minarelerimiz süngü”*

diyene aşırı bir yobaz olduğunu bilirdik.

Fakat 9 Eylül 2007’de Söğüt’te Ertuğrul’un türbesinde yapılan merasimde yaptığı konuşmada, başbakan Erdoğan’ın yalnız aşırı bir yobaz değil, aynı zamanda yüreği, Osmanlı yağmacı, ganimetçi harplerinin hasreti ile tutuşan bir cengâver ve Nihal Atsız’dan ve Alpaslan Türkeş’ten de daha azılı bir *Turanlı* olduğunu gördük.

Fakat T. Erdoğan için bizim teşhisimiz şu!

T. Erdoğan çok tehlikeli bir *mythomane* ve *megalomanedir*.

T. Erdoğan, Söğüt’teki konuşmasında, Osmanlılar’ın kurduğu devlet için “başka medeniyetleri de içine alan muhteşem bir medeniyet” diyor...

...fakat bütün dünya bilir ki Osmanlılar, ganimet toplamak için harp eden, barbar, gaddar ve kan dökücü bir kuruluş idi.

Geçtikleri yerlerde taş üstünde taş bırakmayan Osmanlılara: “muhteşem bir medeniyet” yarattılar diyebilmek için, yalancı ve vicdansız olmak lâzım.

Yani Türk olmak lâzım.

\* \* \*

Başbakan Tayyip Erdoğan ve kafadarları, 9 Eylül 2007'de Söğüt'teki Ertuğrul'un türbesinde tören yapmışlar. Niçin Ertuğrul'un türbesine geliyorlar? Ertuğrul, Osmanlı devletinin kurucusu değil ki. Osmanlı devletinin kurucusu, Ertuğrul'un oğlu olan Osman isminde bir aşiret beyi.

Ertuğrul'un hayat hikâyesi mi bilinmiyor. Türk ansiklopedileri bile "Ertuğrul hakkında fazla bir bilgimiz yok" diyorlar.

Ertuğrul hakkında söylenen şunlar:

Ertuğrul XIII. asrın sonlarında, Orta Asya'dan Oğuzların Kayı aşiretinin başında Anatolya'ya girmiş ve Selçuk sultanlarının izni ile Bilecik civarında Söğüt kalesi yakınlarına yerleşmiş.

Ve Söğüt civarının derebeyisi olmuş. O kadar.

T. Erdoğan, Söğüt'te yaptığı konuşmada: "Ertuğrul, 726 yıl önce bu topraklarda ihtilâfa düşmüş beylikleri ittifak edip, bir cihan devletine dönüşmesine yol açtı" diyor. Bu sözler tamamen gerçeklere aykırı ve yanlış. Ertuğrul, Söğüt'te küçük bir aşiret beyi idi.

726 yıl öncesi: 1281 tarihidir.

Ve 1281'de Ertuğrul ölür ve aşiretin başına oğlu Osman geçer.

Türk resmî tarihine göre Osman: Söğüt kalesini, Eskişehir, İnegöl, Bilecik, Karacahisar'ı, Bizanslılar'a karşı yaptığı savaşlarla, ele geçirir ve 1299'da bağımsızlığını ilân eder. Ve 1299 tarihinden başlar, Osmanlı hanedanının korkunç hunharlıklarla dolu tarihi.

\* \* \*

T. Erdoğan acaba, niçin Osmanlı devletinin kurucusu Osman'ın türbesine gitmiyor da, Ertuğrul'un türbesine gidiyor.

Acaba Osmanlılar'ın gerçekleştirdikleri soykırımların, bilhassa Ermeni Soykırımı'nın sorumlusu görünmemek için mi? Olabilir...

\* \* \*

Fakat T. Erdoğan Söğüt'te yaptığı konuşmada, Osmanlı hunhar ordularının kanlı izlerinin bulunduğu, bazı şehirlerin ve bölgelerin isimlerini hasretle anıyor.

Mesela Saraybosna, Mostar, Manastır, Kırcalı, Dobruca, Piriştine, İskeçe'nin isimlerini veriyor.

T. Erdoğan'ın verdiği bu isimlerin hiç biri, Türklerin öz vatanı değil. Bilâkis, Osmanlı denilen ganimetçi ve çapulcu ordularının zulmüne uğramış Hristiyan şehir ve bölge isimleri.

Ve Osmanlı barbar zihniyeti ile 'Ya Müslüman olursun, ya da kellen uçar' tehditlerinin kurbanı olarak, bir kısmı ölen, bir kısmı da ölmek için Müslüman olan, Hristiyanların vatanı olan, şehir ve bölge isimleri.

İşte, T. Erdoğan'ın bu şehirlerden emanetimiz var dediği, bu ölüm tehditleriyle, zorla Müslüman olan halklar için.

Ve Osmanlı zihniyetinin hortlamış temsilcisi olan T. Erdoğan ve benzerleri, fırsatını bulurlarsa, aynı Osmanlı vahşeti ile, bu Hristiyan şehirlerini yeniden zaptederler.

Onun için tekrar, tekrar diyoruz:

Türk devletinin bugünkü sorumluları, Türklerin bu güne kadar gerçekleştirdikleri soykırımı suçlarından, bilhassa 1915 Ermeni Soykırımı Suçu ile cezalandırılmadıkları müddetçe, Türk zihniyeti yeni soykırımlar, yeni cinayetler işlemeye devam edecektir.

N 148

Naîri, 9 Ekim 2007 (XIII. Yıl), № 279

**TÜRK KARA KUVVETLERİ KOMUTANI  
ORGENERAL İLKER BAŞBUĞ 23 EYLÜL 2007'DE  
KARA HARP OKULU ÖĞRETİM YILININ  
AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMADA DEMİŞ Kİ:**

***TÜRKİYE'NİN ASIL SORUNU  
KUZEY IRAK'TAKİ KÜRTLERDİR.***

**ORGENERAL BAŞBUĞ ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ.  
GERÇEKLERİ GÖREN BİR  
KURMAY SUBAY OLDUĞU BELLİ.**

**FAKAT ÖYLE ZANNEDİYORUZ Kİ GENERAL BAŞBUĞ  
KUZEY IRAK'TAKİ KÜRT TEHLİKESİNİ GÖRMEKTE  
BİRAZ GEÇ KALMIŞ.**

**BİRAZ DİYORUZ AMA, "BİRAZ" LAFIN GELİŞİ.  
GERÇEKTE 16 SENE GEÇ KALMIŞ.**

**ÇÜNKÜ 1991'DE BABA BUSH'UN İLK IRAK  
SAVAŞINDAN BERİ KUZEY IRAK'TA BİR KÜRT  
SERBEST BÖLGESİ KURULMUŞTU ZATEN.**

Senelerce Kürt sorununu bilmemezlikten geldiniz. "Kürt yok. Onlar dağ Türküdür" dediniz.

Doğu Anadolu'da, Kürtlerin hürriyeti için savaşan Kürt vatanseverlerine "teröristler" dediniz.

Ve PKK problemini bitirmek için, meşhur Türk vahşetini tatbik ettiniz, bütün Kürt köylerini yaktınız... Fakat PKK'nın sonu gelmedi, bilâkis daha da kuvvetlendi.

1991 senesi, Türk -Kürt savaşında yeni bir devrin başlangıcıdır.

1991'de Amerikalılar, Saddam Hüseyin'i yıkmak için Irak'a saldırdılar.

Ve bu savaşın sonunda Amerikalılar, kuzey Irak'ta serbest bir Kürt bölgesi meydana getirdiler.

Böylece Kürtlere hürriyet yolu açıldı... 1991'den bugüne kadar 16 sene geçti. Ve Kürtler kuzey Irak'ta gerçek bir Kürt devleti kurdular.

Ve siz bu Kürt devletini yıkmak için çok çalıştınız. Fakat Amerikalılar bırakmadı. Ve bırakmazlar da hiç bir zaman.

Çünkü Amerikalılar çok iyi bilir, Türklerin kim olduğunu.

Çünkü siz Türkler fırsatını bulursanız, yalnız kuzey Irak'ı değil "eskiden burası bizimdi" diyerek bütün Arap topraklarını zapteder ve petrol zenginliklerine el koyarsınız.

Çünkü siz Türkler, hunhar, yağmacı, istilâcı Osmanlılar'ın devamı, bir çapulcular aşiretisiniz.

Siz hiç değişmezsiniz.

Çünkü siz hiç cezalandırılmadınız.

\* \* \*

Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan 28.09.2007'de Washington'da yaptığı konuşmada demiş ki:

"PKK kamplarında top, tank ve buna benzer Amerika'ya ait, maalesef ağır silahlar çıktı."

Öyle zannediyoruz ki, Tayyip Erdoğan ya gerçekleri bilmiyor, ya da bilmemezlikten geliyor.

Kuzey Irak'ta Amerikalılar, gerçek bir Kürt devleti yarattılar.

Bugün bu Kürt devletinin Meclisi var, Hükümeti var ve en mühimi Ordusu var.

Ve Kürt ordusunu, Amerikan üniforması giymiş İsrail subayları eğitiyor.

Ne zannettiniz Türkler? Kuzey Irak'a girip, (1974'de Kıbrıs'ta, bir kaç günde Kıbrıs'lı Yunanlıları temizleyip, Kıbrıs'ın yarısını zaptettiğiniz gibi) Kürtleri de temizleyeceğinizi mi zannediyordunuz?

Veya 1915'te silahsız, müdafaasız zavallı Ermenileri kadın, çocuk, genç, ihtiyar demeden 4000 senelik vatanlarında, öldürdüğünüz gibi, Kürtleri de öldürebileceğinizi mi zannediyordunuz ?

Evet Erdoğan bey, Kuzey Irak'taki Kürt devletinin, tankı da var, topu da var. Ve bilhassa vatanlarını korumaya yemin etmiş bir Kürt ordusu var.

Ve size bir şey söyleyelim mi Erdoğan bey. Siz, Kuzey Irak'a girip Kürt devletini yıkmak sevdasından vazgeçin.

Çünkü Kürtler sizin ordularınızı perişan ederler.

Siz Irak'taki Kürtleri bırakın da, Türkiye denilen uydurma devlette bulunan otuz milyondan fazla Kürtleri ne yapacağınızı düşünün.

Çünkü Irak'taki Kürt devletinden sonra sıra, Anatolya'daki Kürtlere gelecek.

Ve Türklerin, Ermeni milletini soykırımına uğratmalarının cezasını Kürtler verecek.

Ve Kürtler, Türkiye denilen uydurma devleti parça parça edecekler.

N 149

Nairi, 30 Ekim 2007 (XIII. Yıl), № 280

**TÜRKLERİN EN BÜYÜK SİLAHI  
ŞANTAJ-ŞANTAJ-ŞANTAJ -  
“YA MÜSLÜMAN OLUR SUN, YA DA KELLEN UÇAR”**

**BU ŞANTAJLARLA BAŞARDINIZ, HIRİSTİYAN  
ANATOLYA’YI BİR KAÇ ASİR ZARFINDA  
TÜRKLEŞTİRMEYE.... BUGÜN DE  
AMERİKALILARA ŞANTAJ YAPIYORSUNUZ  
“ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ETMEYİN.  
YOKSA İRAK KÜRDİSTANI’NA HÜCUM EDERİZ”**

**BU ŞANTAJINIZDA DA MUVAFFAK OLDUNUZ.  
VE AMERİKALILAR 12 KASIM 2007’DE  
ERMENİ TASARISINI ERTELEDİLER.  
BU BAŞARINIZDAN KUVVET ALARAK  
ŞANTAJLARINIZA DEVAM ETTİNİZ.  
“KUZEY İRAK’TA PKK’YI TEMİZLEMEMİZE  
ENGEL OLMAYIN.  
YOKSA ANATOLYA’DAKİ AMERİKAN  
ÜSLERİNİ KAPATIRIZ”**

**TÜRKLERİN YAPTIĞI BU ŞANTAJ  
AMERİKALILARI İRAK’TA  
ÇOK TEHLİKELİ DURUMA SOKAR.  
ÇÜNKÜ İRAK’TA ZATEN ZOR DURUMDA OLAN  
AMERİKAN ORDULARININ BÜTÜN İHTİYAÇLARI,  
ADANA’DAKİ İNCİRLİK GİBİ TÜRKİYE’DEKİ  
AMERİKAN ÜSLERİNDEN GELEN  
UÇAKLARLA KARŞILANIYOR.**

Türkler, dünyada çok tanınmışlardır şantajci ve fırsatçı olarak.



1915'te Ermeni milletini, Birinci Dünya Savaşı'ndan istifade ederek, soykırımına uğrattılar.

1974'de Kıbrıs'ta Makarios'a karşı yapılan suikasti bahane ederek, Kıbrıs'ın yarısını işgal ettiler. Şimdi de Amerikalılara şantaj yapıyorlar:

“Ermeni Soykırımını kabul etmeyin. Yoksa Kuzey Irak'a gireriz” ve Amerikalılar bu şantaja boyun eğdiler ve Ermeni Soykırımını Tasarısı'nı ertelediler.

Fakat Türk şantajının sonu gelmez.

Şimdi gene Amerikalılara şantaj yapıyorlar ve diyorlar ki, PKK'ya karşı “artık sabrımız tükendi; PKK-teröristlerini temizlemek için Kuzey Irak'a girmemize mâni olmayın. Yoksa İncirlik'teki ve Anatolya'daki diğer Amerikan üslerini kullanamazsınız.”

Amerikalılar, 1945'ten beri en güvendikleri müttefikleri olan Türklerin bu şantajlarından dolayı çok şaşırılmış durumda.

Amerikan Dışişleri bakanı Condoleezza Rice, Ortadoğu'da ve Türkiye'de temaslar yapıyor.

Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan Amerika'ya yeni gitmişti, haftaya gene Amerika'ya gidecek ve pazarlık, pazarlık, pazarlık yapılacak.

Irak Dışişleri bakanı iki gün evvel Ankarada idi.

Bu arada Türk Dışişleri bakanı Ali Babacan Tahran'a gitmiş...

Tahran'da görüşmeler yapıyor.

İran cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Türk Dışişleri bakanını kabul ediyor. Ali Babacan'ın söylediğine göre, İran Türklere, PKK ile mücadelelerinde destek sözü vermiş.

Ve İran Dışişleri bakanı da yarın Suriye'ye gidecek.

Bütün bu gidiş-gelişlerde Türkiye'nin gayesi şu: Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de bulunan Kürtlere karşı birleşik bir siyaset yürütme kararı almak.

Irak'ta 7 milyon Kürt var. İran'da 4 milyon. Suriyede 3 milyon ve Türkiye'de 20 milyondan fazla Kürt var (bazıları bu sayıyı 30 milyona çıkarıyor. Daha doğrusu gerçek sayıyı kimse bilmiyor. Çünkü Kürtler o kadar Türklere karışmış ki, kimin Kürt kimin Türk olduğu belli değil.)

\* \* \*

Bu 4 devletten yalnız Türkiye'de, Kürtler Kürt olarak tanınmıyor. Ve Kürt olarak yaşama hakları yok. Düşünün, Türkiye'de 20 milyondan

fazla olan Kürtlerin, XXI. asırda bile kimlikleri, Türk devleti tarafından inkâr ediliyor.

1990'da Amerikalılar birinci Irak savaşında, Ortadoğu'da kendi hâkimiyetlerini devam ettirmek için Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt mıntıkası yarattılar ve bu mıntika bugün, bağımsız Kürt devletine dönüştü.

Ve Kürtler, Irak'ta Amerikalıların en güvendiği millet.

Ve bu durumdan en fazla korkanlar da Türkler. Çünkü Irak'taki Kürt devletinden sonra sıranın Türkiye'deki Kürtlere geleceğini çok iyi biliyorlar.

Ve Türkler 2003'te ikinci Irak savaşının birinci gününden beri PKK'yı ezmek bahanesi ile Kuzey Irak'a girerek bu yeni kurulan Kürt devletini yıkmak istediler, fakat bugüne kadar Amerikalılar engel oldu.

Son günlerde Türkler, Amerikalıların Irak'taki zor ve zayıf durumundan istifade ederek gene şantajlara başladılar.

Ordularını Kuzey Irak'a yığdılar; Türk Meclisi de Türk Hükümeti'ne (Irak'taki PKK'ları temizlemek bahanesi ile) Irak'a girme yetkisi verdi.

Tabii Türklerin asıl gayesi, Türkler için hayat-memat meselesi olan Kuzey Irak'taki Kürt devletini ve Kürtleri temizlemek.

Bu arada Türklerin iştahlarının sonu yok.

Türklerin bir gayeleri de Kerkük petrollerini ele geçirmek.

Biz de diyoruz ki :

“Dikkat edin Türkler! “Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaksınız.”

Zaten son günlerde, Türk gazetelerinde bir çok yazar, Irak'a girmenin tehlikelerini belirtiyor. Ve sonuç olarak diyorlar ki:

“Aman generaller, bu maceraya girmeyin. Irak'taki Amerikalılar gibi olabilirsiniz, ayrıca karşınızda Amerikalıları bulacaksınız.

Çünkü Amerikalılar sizi petrol mıntıklarına yaklaştırmazlar.

Ayrıca Türkiye'deki Kürtleri de unutmayın.

Bu bizi kardeş savaşına kadar götürür.”

N 150

Naîri, 1 Ocak 2008, Özel sayı

**DÜNYANIN SEKİZİNCİ HARİKASI:  
TÜRKİYE**

1915'e kadar Anatolya halkının çoğunluğu Hıristiyan idi. Sekiz sene sonra, 1923'de Anatolya'da birtek Hıristiyan kalmadı ve 1923'te Türkiye denilen ucube yaratıldı.

Antik devirlerde gerçekleştirilen 7 harikalar dünyaca tanınmıştır.

1. Mısır'da piramitler.
2. Babylone (Irak'ta) Semiramis'in asma bahçeleri.
3. Yunanistan'da Olympie'de heykeltraş Phidias tarafından yapılan altın ve fildişinden Zeus'un heykeli.
4. Ephese'de Artemis'in mabedi.
5. Halicarnasse'da (Bodrum) Mausolee (Anıt kabir).
6. Rodos'ta Colosse'un heykeli.
7. İskenderiye'nin (Mısır) Phare'ı (İskenderiye Feneri).

Dünyanın bu yedi harikasının beş tanesi, Antik devirlerde Yunanlılar tarafından yapılmıştır.

Ve Yunanlıların gerçekleştirdikleri bu beş harikanın iki tanesi bugün Türkiye denilen yağmacı ve katiller devletinin işgalinde olan Anatolya'da bulunmaktadır.

1. Ephese'de (bugün Selçuk-İzmir) Artemis'in mabedi.
2. Halicarnasse'da (bugün Bodrum) Mausolee (Anıt kabir).

\* \* \*

Bugün bizim gayemiz, bu Dünya harikaları hakkında konuşmak değildir. Bilâkis, amacımız, insan dehasının yarattığı bu harikaların yanında, insanlığın yüz karası olan Türk aşiretlerinin, XI. asrın sonlarında Orta Asya'dan gelerek Anatolya'nın yerli Hıristiyan halklarını birkaç asır süresince devamlı katliamlarla zayıflattıktan sonra, 1915 den 1923 e kadar 8 sene zarfında korkunç soykırımlara uğratarak, Anatolya'yı tamamen Türkleştirme "mucize"sini anlatmaya çalışmaktır.

Düşünün bir kere. Anatolya'nın yüz ölçümü Fransa'nın yüz ölçümüne yakındır. Beşyüzellibin kilometre karelik Fransa'nın yerli ahalisi 8 sene zarfında tamamen yok edilsin...

İnsanın akli hafsalası almıyacak kadar korkunç olan bu soykırımını, insan kılığına bürünmüş bu *bozkurtlar* güruhu bu "mucizeyi" nasıl gerçekleştirebildiler?

\* \* \*

Hersey 1789 Fransız İhtilâli ile başladı ve Fransa'da *farmasonlar* iktidarı ele geçirdiler.

Ve *farmasonlar* yeni bir dünya yaratma planlarını tatbik etmeye başladılar.

O senelerde Osmanlı İmparatorluğu, Rusların ilerlemesi dolayısı ile yıkılmaya başlanmıştır.

*Farmasonlar* Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına engel oldular.

Fransız ihtilâlcileri İstanbul'a subaylar gönderdiler. Ve bu subaylar II. Mahmut'a destek oldular.

Ve II. Mahmut **Yeniçerileri** ortadan kaldırdı. Ve Fransız subayları İstanbul'da "**Nizam-ı Cedit**" isminde yeni bir askeri sistem yarattılar.

Osmanlı İmparatorluğunda Türk milliyetçiliği Fransız *farmasonları* tarafından II. Mahmut devrinde ilk adımlarını attı. Osmanlı İmparatorluğu'nda yenileşme devri başlamıştı. Aslında *farmasonların* gayesi, Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırarak Rusların Akdeniz'e inmelerine mâni olmaktı.

Ve *farmasonlar* 1878 de **Berlin Anlaşması** ile Rusların İstanbul'u işgaline mâni oldular. Bu birinci devre idi.

Bu tarihten sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nda *Türkçülük* hareketi başladı. Bu da ikinci devredir.

1870'de Budapeşte'de Yahudi Armin Vambery ilk *Türkçülük* prensiplerinin kurucusudur. *Turancılık* denilen aşırı ırkçı doktrini, Vambery'nin devamlı çalışmaları ile Osmanlılar arasında yayılmaya başladı.

Ziya Gökalp, Vambery'nin talebesi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda *Turancılık* doktrinini önderidir. Ziya Gökalp Diyarbakir'li

olduğundan Kürt asıllı olduğu zannedilir. Aslında Selânik’li *dönme* bir memurun oğludur. Yani Yahudidir.

Üçüncü devre 1900’larda Selânik’te *dönme* Yahudiler ve Yahudiler tarafından kurulan gizli “Genç Türkler” teşkilâtının kurulması ile başlar.

O senelerde İsviçre’nin Basel şehrinde Theodor Herzl *Sionizm* denilen bütün dünya Yahudilerinin gayelerini gerçekleştirme birliğini kurdu.

*Sionizmin* başlıca gayelerinden biri, Yahudilerin tarihî anavatanı olan Filistin’de bir İsrail devleti kurmaktı. Fakat o devirde Filistin Osmanlıların işgalinde idi.

O zaman, *sionistler* karar verdiler. İsrail devletini kurmak için, Osmanlı devletini ele geçirmek şart idi...

Selânikte “Jön Türkler” teşkilâtının kurulması ve daha sonra yine Selânik’te Yahudiler ve *dönme* Yahudiler tarafından İttihat ve Terakki partisinin kurulması, tamamen *siyonistlerin* Filistin’de bir İsrail devleti kurma planının neticesidir.

Ondan sonra *siyonistlerin* programı, harfi harfine yerine getirildi.

1908’de İttihat ve Terakki partisi İstanbul’da iktidarı ele geçirdi.

Fakat Filistin’de, Araplarla çevrili bir İsrail devleti kurmak çok zordu. Onun için Arapların sırtında, kuvvetli bir Osmanlı devleti olması lâzımdı ki, Araplar İsrail’e zarar vermesinler.

Fakat Osmanlı devletinin, bilhassa Anatolya’da yerli halkın ekseriyeti, büyük kısmı doğuda Ermeniler ve batıda da Yunanlılar idi.

Ve Anatolya’nın çoğunluğu Ermeni ve Yunanlılar olduğu müddetçe, eninde sonunda Ruslar Anatolya’yı işgal ederler ve Akdeniz’e inebilirlerdi. Bu da, Osmanlı devletinin sonu demektir.

O halde tek çare, Ermenileri ve Yunanlıları temizlemek lazımdı.

Ve plan gerçekleştirildi :

İttihat ve Terakki hükümetinin sadrazamı, *farmasonların* reisi Talât Paşa’nın emri ile Birinci Dünya Savaşının kargaşalığından istifade ederek, 1915’de Edirne’den Van’a kadar bütün Ermenileri, sözde sürgüne göndermek bahanesi ile Ermeni milletini soykırımına uğrattılar.

1919’dan 1923’e kadar da, Anatolya’da yeni kurulan Türk hükümetinin önderi Selânik’li, *farmason*, (milliyetinin ne olduğu bilinmiyen) Mustafa Kemal tarafından, Anatolya’da 1915’ten kalan *kılıç artığı* bütün Ermeniler öldürüldü. Ve Anatolya’daki Yunanlılar da aynen Ermeniler

gibi, etnik temizlemeye uğratıldı. Ve 1923'de Anatolya'da Ermeniler ve Yunanlılar tamamen temizlenerek, 1923'de yalnız müslümanlardan kurulu bir Türkiye yaratıldı.

Dünyanın hiç bir devrinde ve hiç bir yerinde bu kadar korkunç vahşet görülmemiştir.

Onun için diyoruz ki, Türk denilenlerin gerçekleştirdikleri bu soykırımları, insanlığın yüz karası olarak... Türk vahşetinin en hunhar örneği olarak... Ve Türk canavarlığının en korkunç "harikası" olarak "dünyanın yedi harikaları" gibi ebediyen hatırlanacaktır.

**N 151**

**Naïri, 29 Ocak 2008 (XIII. Yıl), № 281**

**BUGÜN HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLMESİNİN  
BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ**

**İSTANBUL'DA HRANT DİNK'İN HATIRASINA  
HÜRMETEN ON BİN KİŞİ GÖSTERİ YAPMIŞ  
VE HEP BİR AĞIZDAN YİNE BAĞIRMIŞLAR:  
'HEPİMİZ HRANT DİNK'İZ, HEPİMİZ ERMENİYİZ'**

**ZAVALLI HRANT DİNK, ZAVALLI ERMENİLER  
SİZİN KARŞINIZDA KİM VAR BİLİYOR MUSUNUZ?  
'HEPİMİZ TALÂT PAŞA'YIZ, HEPİMİZ TÜRKÜZ'  
DİYA HAYKIRAN KATİLLER GÜRUHU VAR**

Talât Paşa denilen, 1915 Ermeni Soykırımı'nın baş suçlusunu, 1921'de Berlin'de Ermeni Soğomon Tehliryan tarafından öldürüldü. Fakat neye yarar? Çünkü Talât Paşa'nın Türkiye'deki soykırımcı zihniyeti cezalandırılmadı. Ve Türk denilen katiller topluluğu, 1915'ten sonra da soykırımlar yapmaya devam etti. Mustafa Kemal, İsmet İnönü denilen Talât Paşa'nın hortlakları en korkunç soykırımların suçlularıdır.

Ve 1915'ten bugüne kadar, Türkiye denilen katiller ve hırsızlar devletinde değişen bir şey yok....

....Hrant Dink'in katillerinin davası bir seneden beri devam ediyor.

Öte yanda, Malatya'da da Hıristiyanları koyunlar gibi boğazlıyarak öldürenlerin davası da sürüyor.

Bize kalırsa bu davalar, göstermelik davalardır.

Yani tiyatro oynanıyor. Çünkü herkes biliyor ki bu cinayetleri işlemler, devlet içinde devlet olan Türkiye MİT teşkilâtıdır.

...bu arada yeni cinayetler işlenmeye devam ediyor.

Samsun'da, Trabzon'da, İzmir'de katolik rahipler bıçaklanıyor ve öldürülüyor....

Bu Osmalı vahşeti yalnız Türkiye'de uygulanmakla kalmıyor. Bugün Türkler Avrupa'da da dehşet saçıyorlar.

...1950 senelerinden beri Türkler, bir çok Avrupa devletine göç ettiler. Bugün Avrupa devletlerinde on milyona yakın Türk var.

Bu göçler, Avrupa'yı içerden yıkma programının neticesidir.

Ve bugün Avrupa'da Türk MİT teşkilâtının sağ kolu olan faşist ırkçı MHP'nin *bozkurt* sürüleri Avrupa'da yaşayan Ermeni, Süryanî ve Kürt topluluklarına karşı her gün sindirme, korkutma ve terör hareketleri uyguluyorlar.

Ve Türklerin bu terör hareketlerine karşı, Avrupa devletleri, insan hakları palavrası sebebi ile, Türklere karşı hiç bir engelleme tedbiri alamıyorlar...

Bu arada İstanbul'da yaşayan, 1915 Soykırımı'nın *kılıç artığı*, sağ kalan elli bin kadar Ermeni, Hrant Dink'in öldürülmesinden, Malatya'daki misyoner katliamından sonra, tatlı rüyalarından uyandılar ve anladılar ki, Türklerin söyledikleri "siz bizim kardeşimizsiniz, siz Türk vatandaşısınız. Sizin kılınıza kimse dokunamaz" sözleri Türk yalanıdır, Türk masalıdır.

Ve bugün İstanbul Ermenileri, korku psikozu içinde yaşıyorlar. Çünkü Ermenilere devamlı tehditler yapılıyor "sizi keseceğiz", "sizi öldüreceğiz" tehditlerinden dolayı İstanbul Ermenileri çok tedirgin vaziyette.

Ve Ermeniler, Türklerin vahşetinden kurtulmak için İstanbul'dan kaçmaya hazırlanıyorlar.

Türkler 6-7 Eylül 1955'de İstanbul'dan Rumları kovmak için gerçekleştirdikleri planın benzerini, şimdi de Ermenileri kovmak için tatbik ediyorlar.

6-7 Eylül 1955'de Türkler, Selânik'te 'Yunanlılar Atatürk'ün evini bombaladılar' palavrası ile, bir gece içinde, 1955'e kadar hâlâ Rum olan İstanbul'u yıktılar ve İstanbul'u Türkleştirdiler.

Ve 6-7 Eylül 1955'den sonra, yüz elli bin kadar olan İstanbul Rumları kaçımaya başladılar, çoğu Yunanistan'a yerleşti.

Bugün, Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan Constantinopolis'te (yani namı diğer İstanbul'da) bir kaç yüz Rum kaldı.

Ve Ermeniler de Türk tehditlerinden dolayı bir müddet sonra, Rumlar gibi İstanbul'dan kaçacaklar ve Ermenilerin sayıları da bir kaç yüze inecektir.

Bu şekilde **Hürriyet** gazetesinin başlığı olan "Türkiye Türklerindir" ırkçı sloganı gerçekleşecek ve 1915'e kadar Hıristiyanların ekseriyette olduğu, medeniyetlerin ve Hıristiyanlığın beşiği Constantinopolis ve Anatolya'da, bu toprakların 5000 seneden beri yerli halkları olan Rumlardan ve Ermenilerden hiç bir iz kalmıyacaktır.

N 152

Nairi, 12 Şubat 2008 (XIII. Yıl), № 282

**KIRŞEHİRLİ LİSE ÖĞRENCİSİ 20 GENÇ  
KENDİ KANLARI İLE BOYAYARAK  
BİR TÜRK BAYRAĞI HAZIRLAMISLAR  
VE BU KANLI BAYRAĞI HEDİYE OLARAK  
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL  
YAŞAR BUYÜKANIT'A GÖNDERMİŞLER.  
VE ORGENERAL BÜYÜKANIT DA BU KANLI  
HEDİYEDEN ÇOK MEMNUN KALMIŞ.**

Acaba bu kanlı bayrağı hazırlayan gençler, yaşadıkları Kırşehir'in eski bir Bizans şehri olduğunu ve Bizans imparatoru Justinianus



tarafından 536 senesinde Justinianopolis olarak adlandırıldığını biliyorlar mı?

Acaba bu gençler, Justinianopolis'in namı diğer Kırşehir'in, 1076 senesinde Orta Asya'dan gelerek Anadolu'yu işgal eden Selçuklar tarafından harabeye çevrildiğini, onun için Kırşehir'de eski Bizans şehrinde hiç bir iz kalmadığını biliyorlar mı?

En mühimi, bu gençler, Türk bayrağının eskiden yeşil renkli olduğunu, fakat Anadolu'nun yerli halklarının Türk istilacılar tarafından devamlı katliama uğratıldığından dolayı yeşil renkli bayrağın, Hıristiyan halklarının kanları ile kan-kırmızıya döndüğünü biliyorlar mı?

Acaba bu gençler, asırlar boyunca katliamlara uğramalarına rağmen, 1915 senesine kadar Anadolu halkının yine de çoğunluğunun Hıristiyan olduğunu, fakat 1915'ten 1923'e kadar Talât paşa, Mustafa Kemal paşa, İsmet paşa, Kâzım Karabekir paşa ve hampalarının önderliğinde, Türk denilen müslümanlar tarafından, Anadolu'nun yerli halkları olan Ermeni, Rum ve Süryanîlerin soykırımına uğratıldıklarını, ve bir kısım yerli halkın da, ölümden kurtulmak için müslümanlığı kabul etmeye mecbur olduğunu biliyorlar mı ?

Fakat, kendi kanları ile boyayarak, Türk bayrağı hazıyan bu gençler, kendi kanlarının hakiki Türk kanı olduğuna eminler mi?

Onun için, bu gençlere tavsiye ediyoruz:

Gidin, kanınıza DNA Kontrolü yaptırın ve hakikî Türk olup olmadığınızı tespit edin. Fakat kontrolde kanınız, Ermeni kanı çıkarsa ne yapacaksınız ?

Çünkü Türk Tarih Kurumu başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun da resmen söylediğine göre, Anadolu'daki Alevî ve Kürtlerin çoğu Ermeni asıllı.

Fakat bilhassa, eğer kanınız Ermeni kanı çıkarsa, kendi kanınızla boyadığınız ve Genelkurmay başkanı orgeneral Yaşar Büyükanıt'a hediye ettiğiniz ve onun yazıhanesini süsleyen Ermeni kanlı bayrak ne olacak?

N 153

Naîri, 4 Mart 2008 (XIII. Yıl), № 283

## MİRAS KAVGASI TÜRK - KÜRT SAVAŞI

Türk kuvvetleri, 22 Şubat 2008'de onbin asker, tank, uçak, helikopterlerle Irak'a girdiler.

Resmî gayeleri (sözde) PKK Kürt kamplarını vurmak... Fakat asıl hedefleri Irak Kürdistanı'nı yıkmak...

Türklerin Irak-Kürdistanı'na girmeleri her tarafta büyük endişe yarattı. Ortadoğu'da yeni bir savaşın başlangıcı olur diye...

28 Şubat 2008'de ise, başbakan Tayyip Erdoğan'ın bile haberi olmadan, Türk kuvvetleri Irak'tan geri çekildiler.

Ne oldu Türk kuvvetlerine?

Genelkurmay başkanı orgeneral Yaşar Büyükanıt diyor ki:

“Türk kuvvetleri kendilerine verilen programı gerçekleştirdiler.”

Ama ilave ediyor general:

“Türk kuvvetlerinin Irak'ta daha fazla kalmaları tehlikeli olurdu.”

Niye acaba? Tehlike neydi?

Bu arada Amerikan Savunma bakanı Paul Gates Ankara'ya gelmiş ve Genelkurmay'da yapılan toplantıda Türklere çok sert çıkmış ve “derhal Irak'tan çekilin” demiş. Aynı gün G. W. Bush ta ihtar etmiş ve “bir an evvel çekilin” demiş (malûm ya Irak'ta Amerikalıların yegâne müttefiki Kürtler. Onun için Türkler Irak'ta çok ileri gidemezler).

Orgeneral Büyükanıt, Amerikalıların zoru ile Irak'tan çekildiklerini kabul etmiyor ve “biz zaten çekilmeye başlamıştık” diyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu son gelişmelerden haberi yok. Türk kuvvetleri Irak'tan çekildiği gün beyanat vermiş ve demiş ki: “Türk kuvvetleri Irak'ta harekâtlarına muvaffakiyetle devam ediyorlar”. Zavallı başbakan Tayyip Erdoğan.

Bir Türk gazetecisi Erdoğan'la alay ediyor ve Atatürk'ün meşhur sözünü değiştirerek şöyle diyor:

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.”

Bu söz kuyruklu bir yalan. Size doğrusunu söyleyelim:

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız ordunundur.”

...PKK Kürt kuvvetleri komutanı ise zafer beyanatları veriyor:

“Türklerin “Güneş Harekâtı” güneşi görmeden sona erdi. Yüz yirmiye yakın Türk askeri öldürüldü.

Türkler, Irak Kürdistanı’nda daha fazla kalsalardı, hepsini öldürürdük.”

Bu arada, Van’da, Diyarbakir’de, Hakkari’de, İstanbul’da ve Kürtlerin çoğunluk olduğu şehirlerde Kürtler, Irak Kürdistanı’na yapılan Türk saldırısına karşı gösteriler yapıyorlar ve Türk polisleri ile çatışıyorlar...

...bir çok şehirde otomobiller ateşe veriliyor...

Bugün: 2 Mart 2008 Pazar, son haberler:

Küçükçekmece’de, Fatih’te ve daha bir çok yerde bonbalar patlamış.

İstanbul’da yaşayan bir akrabamız bize telefon ediyor ve diyor ki:

“İstanbul’da vaziyet çok berbat. İyi yapmışsınız ve bu tehlikeli memleketten çıkmışsınız.”

Avrupa’nın bir çok şehirlerinde Kürtler, Türklerin Irak Kürdistanı’na girmelerine karşı protesto gösterileri yapıyorlar...

Biz de diyoruz ki “This is the beginning!” bu daha başlangıç.

Daha neler olacak, neler, neler.

Siz Türkler, 1915’te Ermeni milletini soykırımına uğratarak mirasına konduğunuz Batı Ermenistan topraklarında rahat edemiyacaksınız.

Çünkü Batı Ermenistan topraklarına bugün yerleşmiş olan Kürtler, bu toprakları sizden alacaklardır.

Nasıl mı? Size karşı savaşarak.

Kürtler, Ermenilerden miras kalan (daha doğrusu çalınan) bu toprakları size bırakmıyacaklardır.

Buna derler: “Miras kavgası”. Daha doğrusu Batı Ermenistan topraklarına sahip olmak için patlıyacak plan “Türk-Kürt savaşı”.

Bu arada bu toprakların gerçek sahipleri olan Ermeniler ne yapacak?

XXI. yüzyıl, sonu belli olmayan, birçok olaylara gebe.

N 154

Naïri, 18 Mart 2008 (XIII. Yıl), № 284

**YİNE FIRSATÇI TÜRKLER**

Siz Türklerin, insanlık dışı karakterinizi bütün dünya tanır.

Türk denince akla ilk gelen isimler: gaddar, zalim, hunhar gibi sıfatlardır.

Fakat bugün, sizin bu “yüksek kabiliyetlerinizden” başka, bizim için çok mühim olan bir kabiliyetinizden yine bahsedeceğiz.

Tilki gibi kurnaz, fırsatçı Türkler: En son marifetinizi anlatmaya çalışalım:

Siyonist Amerikalıların, Kafkasya’yı ele geçirerek Rusları içinden vurmak planının bir halkası, Rusları Ermenistan’dan kovmaktır.

Bugün, bütün yurtsever Ermeniler bilir ki, Ruslar Ermenistan’dan çekilirse Türkler bir müddet sonra bir bahane bularak Ermenistan’ı işgal ederler.

Bu da Ermenistan’ın sonu demektir.

Siyonist Amerikalılar, son senelerde Ukrayna’da, Gürcistan’da yaptıkları gibi, Ermenistan’da da halkı ayaklandırarak, bugünkü Rus dostu Ermeni hükümetini yıkma planını uygulamaya başladılar.

Ve bunun için de Amerikan yordakçısı ve Türk dostu, Ermenistan’ın eski başkanı Levon Der Bedrosyan’ı vazifelendirdiler.

Ve bu amacı gerçekleştirmek için Levon Der Bedrosyan’a milyonlarca dolar ödediler.

Ve Levon Der Bedrosyan, Şubat 2008’deki Ermenistan başkanlık seçimlerinde haksızlık var bahanesi ile, kafasız Ermeni halkını ayaklandırdı.

Ve bu ayaklanma bir müddet sonra, Yerevan şehrinde yakıp yıkmaya ve polis kuvvetleri ile çarpışmaya dönüştü.

Çok sayıda ölü ve yaralı ile Ermenistan’da iç harp kargaşalığı yaşandı.

Çok şükür ki Ermenistan Hükümeti sıkıyönetim ilân etti.

Ve Ermenistan (bugün için) kurtuldu.

Fakat Ermenistan'ın bu iç savaş günlerinden, Azeriler frsattan istifade etmek istediler. Ve Azeri kuvvetleri tanklarla Ermenilere hücum ettiler.

Çok şükür ki Ermeni kuvvetleri, Azerilerin fırsattan istifade ederek hücum edebileceklerini tahmin etmişlerdi.

Ve Ermeni askerleri karşı hücumu geçerek Azerileri geri püskürttü. ... Fakat tilki Türkler sabırla başka fırsatlar bekliyeceklerdir.

\* \* \*

Tarih sayfaları, Türklerin bu fırsatçı zihniyetlerinin kanlı olayları ile doludur.

Bu sayfalarda, Türklerin yalnız XX. asırda, fırsattan istifade ederek, gerçekleştirdikleri facialardan bir kaçını zikretmeye çalışacağız.

1914-1918 Birinci Dünya Harbi'nin kargaşalığından istifade ederek Türkler, 1915'te Ermeni milletini soykırımına uğrattılar.

1920'de Kâzım Karabekir Paşa, fırsattan istifade ederek, son kalan Ermenileri de soykırımına uğratacağı, fakat çok şükür Sovyet Kuvvetleri Türklere mâni oldu...

1941'de Türkler İkinci Dünya Savaşı'ndan istifade ederek, İstanbul'daki 20 yaşından 45 yaşına kadar bütün gayrimüslimleri Anatolya'ya sürgün ettiler, eğer Almanlar 1943'te Stalingrad'da galip gelselerdi, bütün bu sürülen gayrimüslimler öldürülecekti.

Ve Türk kuvvetleri de fırsattan istifade ederek, Ermenistan'a hücum edeceklerdi.

Çok şükür Stalingrad'da Almanlar mağlûp oldu...

1955'te Selânik'te Atatürk'ün evi bonbalandı yalanı ile Türkler, o zamana kadar hâlâ Hıristiyan karakterini muhafaza eden İstanbul'daki Hıristiyanların dükkânlarını ve evlerini yıktılar, ve İstanbul'u Türkleştirdiler...

1974'te Türklerin en büyük düşmanı Makarios'a karşı suikast yapılmasından istifade ederek Kıbrıs'ın yarısını işgal ettiler.

35 seneden beri Türkler, bugüne kadar hâlâ Kıbrıs'ın yarısını ellerinde tutuyorlar..

Ve Türkler, fırsatını bulurlarsa bütün Avrupa'yı işgal ederler.

Ve Avrupa devletleri, Türkleri Avrupa Birliği'ne alalım mı, almıyalım mı diyerek birbirleriyle münakaşa ediyorlar.

Avrupalı idareciler, boşuna çene yormayın, Türkleri Avrupa Birliği'ne almanıza lüzum yok.

Çünkü, sizin bu korkak zihniyetinizle, Türkler bir müddet sonra bütün Avrupa'yı ele geçireceklerdir.

## N 155

Nairi, 8 Nisan 2008 (XIII. Yıl), № 285

**TÜRKİYE LAİK Mİ? YOBAZ MI?  
NE BUDUR, NE ÖTEKİDİR.  
TÜRKİYE DENİLEN NESNE, NE OLDUĞU BELİRSİZ,  
ÇOK BAŞLI BİR UCUBEDİR.**

Ne zannettiniz Türkler?

O kadar kolay mı olacaktı başkasının vatanını çalmanız?

Anatolya'nın beşbin senelik yerli halklarını bir kaç senede soykırımına uğrattın, sonra da 1933'te Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü'nde "on yılda onbeş milyon genç yarattık" diye böbürlenin.

Mustafa Kemal'in ve İsmet İnönü'nün diktatorya devirlerinde, bu yalanları herkese yutturdunuz.

Fakat 1950'den sonra "keliniz" yavaş yavaş görünmeye başladı. Ve 2000 senelerinde ise gerçekler tamamen ortaya çıktı.

Lâik misiniz? Yoksa yobaz mısınız?

Ne lâiksiniz, ne de yobaz. Başkasının vatanını yuttuğunuzdan dolayı hazımsızlık geçiren çok başlı bir ucubesiniz.

\* \* \*

1915'ten 1923'e kadar siz müslüman Türkler, müslüman Kürtlerle birleşerek Anatolya'nın yerli Hıristiyan halklarını soykırımına uğrattınız. Fakat 1923'te, sizin ağababanız Mustafa Kemal, Kürtlerin sayesinde iktidara geldiği halde, Kürtlere hiç bir hak tanımadı. Bilâkis hak isteyen Kürtleri de temizledi. Ve yalnız başına, yerli Hıristiyan halklarının mirasının üzerine oturdu.

İşte Türkiye’de 1950’lerde başlayan ve bugüne kadar da devan eden çalkantıların asıl sebebi, Türk denilenlerin, Kürt denilenlerle, yerli Hıristiyan halklarının mirasını paylaşma mücadelesidir.

\* \* \*

Ve Türkiye’de bu Türk ve Kürt miras kavgası, isim verilmeden, fakat her gün ve her yerde ve her sahada amansız devam ediyor.

Bazen ismine, sol-sağ kavgası deniliyor. Bazen de lâiklik ve yobazlık mücadelesi ismi veriliyor.

Fakat ismi ne olursa olsun, hepsinin konusu, Türk-Kürt miras savaşıdır...

Son günlerde, *Mustafa Kemalciler* büyük bir darbe hazırladılar.

Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ettiler ve bugün iktidarda olan Tayyip Erdoğan’ın ve Abdullah Gül’ün partisi olan AK Parti’nin yobazlar partisi olduğundan, kapatılmasını istediler. Bu davaya sebep te şu:

Son aylarda AK Parti Meclis’ten bir karar çıkartmış ve kız öğrencilerin başörtüsü ile üniversiteye girmelerine izin vermişti.

Halbuki bu karar, Mustafa Kemal’in lâikliğin senbolü olan kıyafet kanununa karşı gelmek demektir.

Ve AK Parti için, bu daha bir deneme idi. Daha sonra yavaş yavaş Mustafa Kemal’in bütün lâiklik kanunlarını (müslümanlığa aykırı) diyerek değiştireceklerdi.

Bu tehlikeyi gören *Mustafa Kemalciler*, **Anayasa Mahkemesi’nden** AK Parti’nin daha ileri gitmesine engel olmak için, AK Parti’nin kapatılmasını istediler.

Düşünebiliyor musunuz? Bu gün Türkiye’de iktidarda olan AK Partisi kapatılsın.

Bu kitabına uydurulmuş hükümet darbesi demektir.

Ve buna karşı Tayyip Erdoğan’ın partisi “biz halkın oyları ile iktidara geldik” diyor.

Bunun sonu iç savaş demektir.

Eski devirlerde olsaydı, ordu sokaklara tanklar çıkarır. Ve hükümeti aşağı alırdı.

1950’den, son senelere kadar Türkiye’de tanklarla bir çok kere hükümetler aşağı alındı.

Fakat bugün iş, o kadar kolay ve basit değil.

Eskiden Türkiye’de bütün hükümet darbeleri Amerika’nın emri ile yapılırdı.

Fakat bugün Amerika, Tayyip Erdoğan’ın hükümetinin aşağı alınmasını istemiyor.

Çünkü aslında, Tayyip Erdoğan hükümetini iktidara getiren Amerikalılar.

Bunun için diyoruz ki, *Mustafa Kemal*cilerin işi çok zor.

Çünkü Amerikalılar Irak’ta bir Kürt devleti kurdular.

Çünkü Amerikalılar bu Kürt devletinin Türkler tarafından yutulmasını istemiyorlar.

Bilâkis, Türkiye’nin daha fazla büyüyerek, Ortadoğu’da Amerikalılar’ın başına bela olmasını istemiyorlar.

Onun için Amerikalılar Kürtleri destekliyor.

Onun için diyoruz ki:

Ey Türkler! Anatolya’da Rumları ve Ermenileri temizliyerek çaldığınız Rum ve Ermeni vatanlarını, kolay kolay hazmedemeyeceksiniz.

Ve Kürtler, çaldığınız Rum ve Ermeni topraklarını size bırakmayacaklardır.



N 156

Naîri, 22 Nisan 2008 (XIV. yıl), № 286

**BUGÜN 24 NİSAN 2008.**

**TÜRKLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN  
ERMENİ SOYKIRIMI'NIN 93. YILDÖNÜMÜ.  
VE ERMENİLER 93 SENEDEN BERİ SOYKIRIMI  
YILDÖNÜMLERİNDE MEYDANLARDA TOPLANIRLAR  
VE AĞLIYARAK ADALET İSTERLER.  
VE ZAVALLI ERMENİLER BİLMEZLER Kİ  
AĞLIYARAK ADALET ELDE EDİLEMEZ.  
BU MENFAAT DÜNYASINDA ADALET DAİMA  
KUVVETLİ OLANIN YANINDADIR.**

Türkler için derler ki:

“Türkler şanslıdır... 1800’lerde Türklerin ismi: *hasta adam* idi.  
Nerde ise öleceklerdi....

Fakat sonra şansları yardım etti...

...ve bugün Türkler, yetmiş milyon nüfuslu, Yakındoğu’nun en  
kuvvetli devleti oldular.”

... Biz de diyoruz ki: Siyaset dünyasında şansın hiç bir rolü yoktur.

Türklerin *hasta adam* olmaktan kurtulması, *siyonistlerin* dünya  
hakimiyeti planlarının neticesidir.

Siyonistler, Türkiye’yi diriltiler, Ruslar’a karşı kalkan olsunlar diye.

Bu mevzuları kimse konuşmaz. Çünkü tabudur. Fakat her şey güneş  
ışığı gibi ortada :

XIX. yüzyılın sonlarında Selânik’li *farmason* Yahudiler ve *farma-  
son dönme* Yahudiler **Jeune Turc** teşkilâtını kurdular; 1900 senelerinde  
de yine Selânik’te *farmason* Yahudiler ve *farmason dönme* Yahudiler  
İttihat ve Terakki Partisi’ni kurdular.

1908 senesinde de İttihat ve Terakki Partisi, İstanbul’da iktidarı ele  
geçirdi. Ve 1915’te Birinci Dünya Savaşı’nın kargaşalığından istifade  
ederek, Dahiliye nazırı Talât Paşa’nın emri ile Ermeniler soykırımına  
uğratıldı.

Kim idi Talât Paşa? Edirne’de doğmuş, sonra Selânik’te posta memuru vazifesinde bulunmuş. Daha sonra İttihat ve Terakki Partisi’nin idarecilerden biri olmuş. En mühimi de, Osmanlı farmasonlarının başkanı olması (üstad-ı azam=*grand maitre*).

Biz Talât Paşa’nın çingene asıllı olduğunu zannediyorduk.

Fakat son günlerde, Yalçın Küçük’ün **Gizli Tarih** kitabını okuduk.

Bu kitapta, Yalçın Küçük delillerle ispat ediyor ve diyor ki:

“Talât Paşa, *dönme* yahudidir.“

...Olabilir. Hem *dönme* yahudi, hem de Osmanlı *farmason*larının başkanı.

Bu iki kuvvet birleşirse, ne harikalar yaratabilir?

Hakikaten de, Talât Paşa, Ermeni Soykırımı’nı gerçekleştirebildiği için böbürlenir ve şöyle dermiş... “Osmanlı sultanları, yüzyıllar boyunca Ermeni meselesini halledemediler. Halbuki ben Ermeni meselesini bir kaç ayda hallettim.”

...1919’da da, yine başka bir Selânik’li ve *farmason* olan Mustafa Kemal, Osmanlılar’ın başına geçiyor.

Ve o da Rumları, ve soykırımdan sağ kalan Ermenileri temizliyor. Ve boşalan Anatolya topraklarında Türkiye denilen yeni bir devlet yaratıyor .....

Dikkat ettiniz mi?

**Jeune Turc**’leri kuranlar: Selânik’li *farmason* Yahudiler; “İttihat ve Terakki”yi kuranlar: Selânik’li *farmason* Yahudiler.

Talât Paşa: Selânik’li *farmason dönme* yahudi .

Mustafa Kemal: Selânik’li *farmason dönme* yahudi.

Onun için diyoruz ki: siyasette şansın bir rolü yoktur.

Her şey *siyonist* hegemonyası için planlanmıştı. Ve bu plan tatbik edildi. Ve bugünkü Türkiye yaratıldı....

... Fakat 85 sene sonra, bugün bu büyümüş ve daha da büyümek isteyen Türkiye, *siyonist* hegemonyasına tehlikeli olmaya başladı.

Onun için de, tam tersine, bu sefer *farmason* Yahudiler, Türkiye’yi küçültmeye çalışacaklar...

Son senelere kadar dünya *farmasonları*, Türkiye’nin tarafını tutarlar ve Ermeni Soykırımı’nı bilmemezlikten gelirlerdi.... Fakat son zamanlarda durum değişti.

Son haber şu:

“Fransa’nın **Grand Orient farmasonlarının** büyük üstadı (*grand maitre*) Jean-Michel Quillard, 24 Nisan 2008’de Paris’te Ermeni Soykırımı Anıtı olarak bilinen **Komitas anıtı** önünde, 1915 Ermeni Soykırımı kurbanlarının hatırasına bir konuşma yapacak.”

Bundan evel de büyük ustad Jean-Michel Quillard bir Türk gazetesine demeç vermiş ve Türklerin Ermeni Soykırımı’nı tanımamasını istemişti...

Bugün 24 Nisan 2008.

Ermeni Soykırımı’nin 93. yıldönümü gününde Türklere hitap ediyor ve diyoruz ki, ey Türkler! Etrafınızdaki çember giderek daralıyor. En sonunda sizi, Ermeni Soykırımı’nı tanımaya mecbur edecekler.

Ve siz Ermeni milletini soykırımına uğratmanın cezasını çekeceksiniz..

N 157

Nairi, 13 Mayıs 2008 (XIV. yıl), № 287

**GEÇMİŞ OLSUN TÜRKLER.**

**BİR SENE DAHA KAZANDINIZ.**

**ERMENİ SOYKIRIMININ 93. SENESİ DE**

**SOYKIRIMCI TÜRKLER CEZALANDIRILMADAN**

**GEÇTİ, GİTTİ.**

Düşünebiliyor musunuz Türkler?

93 senelerden beri işlediğiniz Ermeni soykırımından dolayı, hiç bir ceza görmeden rahat- rahat yaşıyorsunuz bugüne kadar.

Ve zaman sizin lehinize çalışıyor. Ve geçen her bir sene, Ermeni Soykırımı biraz daha unutulur, tarihin sayfalarına gömülüyor.

1915’te Türklerin gerçekleştirdikleri etnik temizlemeden sonra, sağ kalan Ermeniler dünyanın her tarafına göç ettiler.

Ve dünyanın her köşesinde yaşayan Ermeniler, bu sene de 24 Nisan 1915’in yas gününde toplandılar.

Ve kiliselerde ayinler yaptılar.

Ve her sene yaptıkları gibi ağladılar, sızlandılar: Türkler bir buçuk milyon Ermeni kesti diye, feryat ettiler.

Fakat her sene olduğu gibi, bu sene de kaybettikleri vatanlarından, Türkler tarafından çalınan Batı Ermenistan'dan hiç bahsetmediler.

Bu zavallı Ermeniler bilmiyorlardı ki, soykırımına uğrayanların yerine yeni nesiller gelebilir, fakat kaybedilen vatan geri gelmez bir daha.

\* \* \*

24 Nisan 2008'de Fransa'da yapılan Ermeni Soykırımı'nın 93. yıldönümü yas törenlerine bu sene soykırımına uğrayan milletlerin temsilcisi olarak Yahudiler ve Ruandalılar da katılmış.

Doğrusunu söylemek gerekirse, Ermenilerin Soykırımı, ne Ruandalıların, ne de Yahudilerin soykırımına benzer.

Ruandalılar soykırımına uğradılar ama, bugün Ruanda devleti, topraklarından bir santim kaybetmeden olduğu gibi duruyor.

Yahudiler, Avrupa'da Almanlar tarafından soykırımına uğratıldılar.

Fakat Yahudiler vatan kaybetmediler. Bilâkis Almanlar tarafından soykırımına uğratılmalarının karşılığı olarak, yepyeni bir vatan kazandılar. 1948'de Palestintliler'in topraklarında İsrail devletini kurdular.

\* \* \*

Geçen yazımızda "Ey Türkler! Etrafınızdaki çenber giderek daralıyor. En sonunda sizi, Ermeni Soykırımı'nı tanımaya mecbur edecekler" demiştik.

Bu tehlikeyi çok önceden sezen faşist Türkler, buna engel olmak için çalışmaya başladılar.

Geçen sene Amerika'ya giden Türk Genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt Amerika'daki Türklerle toplantılar yapmış ve onlardan *Ermeni diasporasına* karşı mücadele etmelerini istemişti.

Orgeneral Büyükanıt'n bu çalışmaları neticelerini vermiye daha o zaman başlamıştı.

Türkiye'de ve dış ülkelerde Ermenilere karşı yapılan tedhiş hareketlerinin suçluları, *Ermeni diasporasına* karşı mücadele teşkilâtının mensuplarıdır.

Türkiye’de Ergenekon denilen terör teşkilâtı da, orgeneral Büyükanıt’ın projesinin meyvalarından bir tanesidir.

Son zamanlarda bu terör teşkilâtı çalışmalarını o kadar genişletti ki, Fransa’da dahi Ermeniler arasında dehşet saçmaya baladı.

Bu faşist güruhu, Ermenice yayın yapan radyolara telefonla tehditler yağıdırıyor ve radyo yayınlarında Ermeni Soykırımı’ndan bahsedenleri ölümle tehdit ediyorlar.

Bu faşistlere engel olmanın çaresi, tekrar ve tekrar diyoruz:

Türk devleti, Ermeni Soykırımı suçu ile bir an evvel cezalandırılmalıdır.

Aksi takdirde, bu faşist devlet, yeni soykırımlar işlemeye devam edecektir.

N 158

Naîri, 10 Haziran 2008 (XIV. yıl), № 288

**“YÜZ, RUHUN AYNASIDIR”  
(DÜNYACA MEŞHUR ATASÖZÜ)  
KATİL YÜZLÜ TÜRKLER.  
SOKAKTA BİR TÜRK GÖRÜNCE, HEMEN TÜRK  
OLDUĞUNU ANLIYORUZ.  
NASIL MI?  
ÇÜNKÜ KATİLLİK SİMGESİ,  
TÜRKLERİN YÜZÜNE KAZINMIŞTIR.**

Meşhur kriminoloji bilgini İtalyan Cesare Lombroso’ya göre :

“Katiller, katil doğar”.

Yani, katillerin, insan öldürmesinin sebebi, atalarından kanlarına geçmiş bir “miras” tır.

Ve katillerin yüzlerinde, morfolojik katillik simgesi vardır”.

Lombroso’nun katiller için belirttiği bu teşhis, en fazla Türk denilen insan tipinde görülebilir.

Çünkü asırlar boyunca, çapulculuğu ve insan öldürmeyi kendilerine meslek edinerek Viyana kapılarına kadar ilerliyen vahşî güruhların ahfadı olan Türkler, 1915'te dünyada benzeri olmayan ve korkunç bir vahşetle, müdafaasız Ermeni milletini soykırımına uğrattılar.

İşte Türklerin yüzlerinde, asırlardan beri ve bugüne kadar devam eden Türk barbarlığının simgesi kazınmıştır.

\* \* \*

Biz, 1976 senesinde, yeniden Türklerin kurbanı olmamak için ve katil Türklerin yüzlerini görmemek için bir daha dönmek üzere, İstanbul'dan ayrıldık ve Fransa'ya yerleştik...

...ve bir kaç gün önce, kızlarımızı görmek için Cenevre'ye geldik.

Fakat bugün (7 Haziran 2008'de) Cenevre'ye geldiğimize pişman olduk.

Çünkü bugün Cenevre şehri, 07.06.2008 gecesi oynanacak Portekiz-Türkiye futbol maçını seyretmek için gelen, binlerce Türkle dolmuştu.

Cenevre şehrinin merkez meydanında toplanan, hepsinin elinde büyük ve kanlı Türk bayrakları bulunan Türkler gırtlakları patlayacak kadar "Türkiye! Türkiye!" diye haykırıyorlardı.

Ve biz bugün gözlerimize inanamadık.

Bu Türkler, futbol maçını mı seyretmeye gelmişlerdi?

Yoksa Cenevre şehrini işgale mi?

... Ve biz bu Türk bayraklı ve "Türkiye, Türkiye!" diye uluyan *bozkurtlar* İstanbul'da çok iyi tanımiştık.

1945 senesinde İstanbul'da sosyalist **Tan Matbaası**'nı yıkan, bu *bozkurtlar* idi.

1955'de, 6-7 Eylül gecesi Hıristiyan İstanbul'u yıkan ve Rum kiliselerini ateşe verenler de bu *bozkurtlar* güruhu idi.

Ve bugün Cenevre'nin merkez meydanında ellerinde büyük bayraklarla "Türkiye, Türkiye!" diye haykıranlar da aynı *bozkurtların* ahfadı idiler.

Ve bu *bozkurtların* yüzlerinde, çapulcu ve katil atalarının simgesi kazınmıştı.

N 159

Naîri, 1 Temmuz 2008 (XIV. yıl), № 289

“VİYANA DÜŞTÜ”

“ADRIYATİK'TEN ÇİN SEDDİ'NE”

“MAÇ DEĞİL SAVAŞ”

Bu üç başlık da bizim yazımız değil.

“Viyana düştü” ve “Adriyatik'ten Çin Seddi'ne” İstanbul'daki Türk gazetelerinin başlıkları. “Maç değil, savaş” ise Kürtler tarafından Avrupa'da yayımlanan, **Özgür Politika** gazetesinin başlığı.

1. İstanbul'da yayımlanan bir gazete, birinci sahifesinin yarısını kaplıyan büyüklükte puntolarla yazmış: “Viyana düştü”.

20 Haziran 2008 Cuma günü Viyana'da oynanan ve Türklerin penaltılarla galip geldikleri Hırvatistan-Türkiye maçının, Viyana'nın düşmesiyle ne alâkası var?

Fakat bugün hâlâ soykırımcı *İttihat ve Terakkicilerin* iktidarda olduğu Türkiye'de, en küçük fırsatta 1683'de Viyanay'ı kuşatan çapulcu ve katliamcı Osmanlı zihniyeti hortlar ve Viyana'da oynanan futbol maçının galibiyetini, Viyana'nın düşmesine benzetirler.

2. İstanbul'da yayımlanan **Zaman** gazetesi başlık atmış:

“Adriyatik'ten, Çin Seddi'ne”

Çünkü Bosna'dan... Azerbeycan'a kadar Osmanlı işgalinde zorla müslüman olan halklar, bir kaç nesil sonra propagandaların sonucu, Türkten fazla Türk olmuşlar... İşte bu *psödo-Türkler* Bosna'da, Üsküp'te, Bakü'da, Viyana'daki futbol maçında Türklerin Hırvatistan'ı yenmesini kutlamışlar.

Fakat **Zaman** gazetesinin “Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar” başlık atmasının başka bir sebebi var.

Çünkü 1993'de cumhurbaşkanı olan *farmason* Süleyman Demirel, Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra, iştahı açılmış ve İttihatçılar'dan da ileri giderek, *faşist-turancı* zihniyetle Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan “**Büyük Türkiye**” rüyaları görmeye başlamıştı.

İşte **Zaman** gazetesinin böyle bir başlık atmasının sebebi Süleyman Demirel'in "**Büyük Türkiye**" zihniyetinin faşist-Türklerin beyinlerinde (20 Haziran 2008'de Viyana'daki maçta Türklerin Hırvatistan'ı yenmesinden sonra) hortlamasının neticesidir.

3. Avrupa'da yayımlanan Kürtlerin **Özgür Politika** gazetesinde ise, çok gerçekçi bir başlık yazılmıştı: "Maç değil, savaş"

10 Haziran 2008'tarihli **Naîri** gazetesinde şöyle yazmıştık:

"Bu Türkler, futbol maçını mı seyretmeye gelmişlerdi?

Yoksa Cenevre şehrini işgale mi?"

**Özgür Politika** gazetesinin yazdığına göre, Türkler Viyana'da da aynı işgalci zihniyetle davranmışlar ve Viyana'da Türklerin çoğunlukta olduğu kısımlarda taşkınlıklar yapmışlar, polisler müdahale etmiş. Yaralananlar olmuş. Ve polisler onbir kişiyi göz altına almış.

Fakat Türkler Viyana'da yasak olmasına rağmen, korna çalarak otomobille Viyana sokaklarında kanlı bayraklarla sabaha kadar gösteriler yapmışlar .....

Ve bu gösterilerde, bizi en çok etkileyen Türklerin şu sözleri:

"Avrupa, Avrupa! Duy sesimizi! Biz geliyoruz!"

\* \* \*

Ve biz de diyoruz ki:

"Uyan Avrupa'lı uyan! Türkler 1683'de Viyana'yı zaptedemediler.

Ama bugün Türkler Viyana'nın göbeğinde Türk mahalleleri kurmuşlar; Berlin'in yarısı ise Türklerle dolu.

Ve yarın... Türkler bütün Avrupa'yı ele geçirecekler.



N 160

Naîri, 22 Temmuz 2008 (XIV. yıl), № 290

**1999 YILINDAN BERİ MARMARA’NIN İMRALI ADASI’NDA HAPİS OLAN ESKİ PKK LİDERİ ABDULLAH ÖCALAN, AVUKATLARI YOLU İLE AVRUPA’DA YAYINLANAN KÜRTLERİN “ÖZGÜR POLİTİKA” GAZETESİNE ÇOK MÜHİM AÇIKLAMALAR YAPMIŞ. 5 TEMMUZ 2008 TARİHİNDE “ÖZGÜR POLİTİKA” GAZETESİNDE YAYINLANAN ABDULLAH ÖCALAN’IN SÖZLERİ, DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE’Yİ TANIMAK İSTİYENLER İÇİN ÇOK FAYDALI BİR KAYNAKTIR.**

1999 yılında, Kenya’da tutuklanan Abdullah Öcalan için, Türkiye’nin o zamanki başbakanı olan Bülent Ecevit gazetelere yaptığı açıklamada şunları söylemiş idi:

“Ermeni ASALA örgütünü temizliyen İsrail timleri, Öcalan’ı tuzağa düşürdüler ve Türklere teslim ettiler.”

Türkler Öcalan’ı (sözde) yargıladılar ve Öcalan’ı idama mahkum ettiler.

Fakat Batılı devletler, Öcalan’ın idam edilmesine engel oldular. Ve Öcalan’ın idam cezası, hayat boyu hapse çevrildi.

1999 senesinden beri İmralı Adası’nda hapis olan Abdullah Öcalan, avukatları vasıtası ile bazen gazetelere demeçler gönderiyordu.

5 Temmuz 2008 tarihinde **Özgür Politika** gazetesinde yayımlanan Abdullah Öcalan’ın son açıklaması, hakikaten de Türklerin çoğunun bilmediği gerçekler ...

Bu yazımızda Abdullah Öcalan’ın açıklamasının en mühim kısımlarını vermiye çalışacağız :

“*Ergenekoncular* (nasionalistler) ve başbakan Tayyip Erdoğan’ın partisi AKP arasında yaşananlar hegemonik savaştır. Dışardan kontrol ediliyor.

Ulusalçılar da, AKP de aynı güç tarafından çatıştırılıyor; bu güç USA, İngiltere ve İsrail'dir”.

“Yahudilerin rolü çok büyük. Türkiye kurulduğundan beri Yahudilerin kontrolü altındadır. Sadece 1960'larda Adnan Menderes Ruslara yaklaştırmaya çalıştı, onu da astılar”....

...USA-İngiltere-İsrail, Türkiye'yle artık bu şekilde yürüyemeyeceğini biliyorlar, Ortadoğu'ya tam hakimiyetleri için ılımlı islâm ile birleştirilen bir sistem tasarlamışlar.

Ortadoğu için bunu gerekli görüyorlar. Türkiye'ye yeni bir şekil veriyorlar... Çünkü İsrail, Türkiye'nin böyle çatışmalı kalmasını istiyor.

Irak, İran, Suriye'den sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini belirtiyorum. Türkiye, Filistin, Irak, Lübnan gibi olur. Türkiye Iraklaşırsa, Lübnanlaşırsa bu çok vahim sonuçlar doğurur. Kaldı ki o zaman Ermeniler'in, Pontusluların ve başkalarının, bir çok şeyin hesabını Türkiye'den sorarlar”....

Abdullah Öcalan

\* \* \*

Şimdi biz de bundan evvel **Naîri** gazetesinde yazdıklarımızı tekrar edelim:

1923'de Türkiye'yi Yahudiler yarattı.

Fakat bugün Türkiye çok büyüdü.

Ve *siyonistler* için tehlikeli olmaya başladı.

Onun için *siyonistler*, emperyalistlerin en büyük silahı olan “parçala ve hükmet” stratejisini Türkiye'ye uygulamaya başladılar.

Önce Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurdular, ki ilerde Türkiye'nin doğusunda bulunan Kürtlerle birleşsin.

Şimdi de dincileri ve nasionalistleri birbirlerine vurduruyorlar ki Türkiye baş kaldıramasın.

Ve *siyonistler* Türkiye'yi devamlı kontrol altında tutabilsinler.

N 161

Na'iri, 14 Ağustos 2008 (XIV. yıl), № 291

**TÜRKİYE'NİN YOBAZ BAŞBAKANI  
TAYYİP ERDOĞAN'A AÇIK MEKTUP  
SEN, ERMENİLERİ O KADAR APTAL  
VE KÖR MÜ ZANNEDİYORSUN?**

Son günlerde acele Moskova'ya gitmiştin. Gürcistan'ı silahlandırarak son Osetia katliamının baş kışkırtıcısı olduğundan, Rusların tepkisinden korktun. Ve Medvedev'i yatıştırmak için Moskova'ya gittin.

... Ve dönüşünde 15 Ağustos 2008'de Bodrum'da bir basın toplantısı yaptın.

Ve bu basın toplantısına yeni bir Türk planı ileri sürdün.

Daha doğrusu plan değil, yeni bir Türk tuzağı.

Sözde sulh içinde yaşamak için, Türklerle diplomatik münasebetleri olmayan Ermenileri, Gürcüler'den, Azerbaycan ve Türkiye'den oluşan bir Birliğin içine almayı öne sürdün.

Sen Ermenileri o kadar aptal ve kör mü zannediyorsun?

1918'de Ermenileri Ruslardan ayırmak için, özgür bir Ermenistan yarattınız.

Ve 1920'de de fırsattan istifade ederek, Kâzım Karabekir Paşa denilen celladın askerleri Ruslardan ayrılarak yalnız kalan, Ermenilerin son vatan parçası olan Ermenistan'a hücum ettiler. Ve Ermeniler 1915'te olduğu gibi, Kâzım Karabekir'in eşkiyaları tarafından kılıçtan geçirilecekti.

Çok şükür ki, Sovyet orduları Ermenilerin imdadına yetişti.

Ve Türk soykırımcılar geri çekilmeye mecbur oldu.

“Tarih tekerrürden ibarettir” derler.

Tayyip Erdoğan, 1918'deki Türk tuzağını, bugün yine Ermenilere yutturmak istiyorsun.

Tabu, son zamanlarda Ermenistan başkanı Serj Sarkisyan'ın, Abdullah Gül'ü Ermenistan'a futbol maçı seyretmeye davet etmesinden ve Türklerle şartsız konuşmak teklifinden istifade ettin, Ermenilere yeni Türk planını teklif etmek için.

Bugünkü Ermeni liderleri, komşu devlet olarak Türklerle barış içinde yaşamak için size bu teklifleri yapıyorlar.

Fakat Ermeniler, hiç bir zaman Ruslardan ayrılarak, Gürcülerden, Azerilerden ve Türklerden oluşan bir birliğe girmezler.

Ermeniler çok iyi bilir ki:

“Sürüden ayrılan koyunu, kurtlar kapar.”

1920 Kâzım Karabekir faciasını Ermeniler hiç bir zaman unutamazlar.

16 Ağustos 2008’de Ermenistan başkanı Serj Sarkisyan, Gürcistan krizi ile alâkalı olarak verdiği demeçte, Ermenistan’ın durumunu açıkça belirtti:

“Rusya bizim stratejik müttefikimizdir”...

Ve Ermeniler, düşmanlarla çevrili bu çok tehlikeli durumdan kurtulmak için, Ermenistan devleti olarak bir an evvel Rusya Federasyonu’na girmeye mecburdurlar.

N 162

Naîri, 9 Eylül 2008 (XIV. yıl), № 292

**TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL,**

**YEREVAN’DA ASIRLARDAN BERİ DEVAM EDEN  
SOYKIRIMLARIN KURBANI OLAN ERMENİ  
MİLLETİNİN BİR MENSUBU OLARAK,  
BARIŞA SUSAMIŞ BİR ERMENİ OLARAK  
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL’Ü,  
BU DOSTLUK ZİYARETİNDEN DOLAYI  
TEBRİK EDERİZ.**

Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın, komşu bir devlet olarak Türkiye ile barış içinde yaşamak için, Abdullah Gül’ü Yerevan’a, Ermenistan-Türkiye futbol maçını seyretmeye davet etmesi, çok ileri görüşlü bir karardır.

... Fakat Serj Sarkisyan, bugünkü Ermenistan'ın başkanı, asıl Ermenistan'ın ancak yüzde yirmisinin başkanı.

1915'e kadar bütün dünya haritalarında Ermenistan olarak gösterilen toprakların yüzde sekseni bugün Türklerin işgalinde.

Türkler bu topraklara "Doğu Anadolu" diyorlar.

Kürtler de 1915'te Ermenilerin soykırımına uğratılmasından dolayı boşalan topraklara Kürtler yerleştiğinden "Kürdistan" diyorlar.

Ermeniler de, tarihin bilindiği devirlerden 1915'e kadar, Ermenilerin vatanı olduğundan "Batı Ermenistan" diyorlar.

Ermenistan'ın yalnız yüzde yirmisinin başkanı olan Serj Sarkisyan'ın Türklerle barış içinde yaşamak için dostluk gösterisi yapmasını çok iyi anlıyoruz.

Fakat bu, Batı Ermenistan'da 1915'te Soykırımı'na uğrayarak bütün dünyaya yayılan Ermenilerin ahfadı olan *Diaspora Ermenilerinin* hiç bir problemini halletmez.

Ne "1915 Soykırımı" ne "çalınan vatan" ne de "çalınan vatanın zenginlikleri" problemleri Serj Sarkisyan'ın dostluk gösterileri ile hallolunmaz.

Bilâkis, bir diaspora Ermenisi olarak bizim endişemiz: Türklerle bu yeni dostluk gösterinde "Soykırımı ve Batı Ermenistan meselesi" pazarlık konusu olur.

... Bugünkü Ermenistan'ın bir Karabağ problemi var Azeriler ile.

Yirmi seneden beri devam ediyor...

Türklerin de Ermenilerle 1915 Soykırımı ve Batı Ermenistan meselesi var.

Yüzyıldan beri kanayıp duruyor.

... Bugünkü Ermenistan başkanı Serj Sarkisyan Karabağ'lı.

Yani 1915 Soykırımına uğrayan Ermenilerin ahfadı değil.

Ve Serj Sarkisyan *diaspora Ermenilerinin* problemlerini yaşamamıştır. Derisinin üzerinde hissetmemiştir.

Bizim korkumuz şu :

Abdullah Gül, Karabağ probleminin hallolması için Azerileri ikna eder....

Ve karşılığında da Ermeniler, 1915 Soykırımını ve Batı Ermenistanı unuturlar....

\* \* \*

1915'ten bugüne kadar *diaspora Ermenileri* "Birleşik bir Diaspora Hükümeti" kuramadılar.

Bundan dolayı dünyada benzeri olmıyan, korkunç 1915 Ermeni Soykırımı'nı gerçekleştiren Türkler bugüne kadar cezalandırılmadılar.

*Diasporada* "Birleşik bir Ermeni Birliği"nin kurulmasına engel olan, *siyonistlere* satılmış, sözde milliyetçi geçinen Ermeni liderlerine:  
Lânet, lânet!

N 163

Naîri, 7 Ekim 2008 (XIV. yıl), № 293

**"MİRAS KAVGASI: TÜRK - KÜRT SAVAŞI"**

№ 2

**4 MART 2008 TARİHLİ "NAİRİ"****GAZETESİNDEKİ YAZIMIZDA****"THIS IS THE BEGINNING" - BU DAHA BAŞLANGIÇ.****DAHA NELER OLACAK, "NELER, NELER" DEMİŞTİK.****BU GÜN SİZE, O "NELER, NELER" DEN BİRİNİ****YAYINLIYORUZ.**

Türk resmî makamları bildiriyor:

PKK teröristleri 3 Ekim 2008 Cuma günü öğlenden sonra, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'ne saldırdılar. 15 Türk askerini öldürdüler. 21 Türk askerini de yaraladılar. 2 Türk uzman erbaşını da esir aldılar.

Türk askerî kumandanlığının söylediğine göre; saldırıya 350 PKK'ci terörist katıldı. PKK'cılar bu saldırıda uçak savarlar, makineli tüfekler, ve taşınabilir havan topları kullandılar...

Türklerin dediğine göre bu savaşta, 23 PKK'ci terörist öldürülmüş.

\* \* \*

Tabii bu Kürt saldırısı, Türk ordusunun 22 Şubat 2008'den itibaren Irak Kürdistanı'na yaptığı saldırıların, uçak bombardımanlarının karşılığı olarak yapıldı.

Türklerin bu hücumlarda öldürdükleri Kürtlerin intikamını almak için yapıldı...

Şimdi Türkler de, bu son Kürt saldırısında ölen Türk askerlerinin intikamı için, yine Irak Kürdistanı'na saldıracaklar...

Ve sonra aynı hücumları, tekrar Kürtler yapacak Türklere karşı.

... Ve bu böyle devam edecek.

Ve daha sonra neler, neler olacak.

... Yiyin birbirinizi, Ermeni milletinin soykırımcıları olan Türkler ve Kürtler... Sonuna kadar... Kökünüz kuruyuncaya kadar öldürün birbirinizi....

Siz Türkler, Kürtlerle beraber, asırlardan beri ve 1915'e kadar Ermeni milletinin vatanı olan Anatolya'da bir tek Ermeni kalmayuncaya kadar hepsini kestiniz....

Bu gün, bu Ermeni vatanının kanlı mirasçıları olarak, bu Ermeni vatanına sahip olmak için miras kavgası yapıyor ve birbirinizi öldürüyorsunuz.... Ve biz Ermeniler, bu duruma "ilâhi adaletin sizlere verdiği cezadır" diyoruz.

N 164

Naïri, 11 Kasım 2008 (XIV. yıl), № 294

**TÜRK - KÜRT SAVASI**

№ 3

**1915'TE TÜRKLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN  
ERMENİ SOYKIRIMININ VE BATI ERMENİSTAN'IN  
YOK EDİLMESİNİN SONUÇLARI...****1923'DEN BUGÜNE KADAR DEVAM EDEN,  
TÜRKLERİN VE KÜRTLERİN ERMENİ MİRASINI  
PAYLAŞMA KAVGASI...****YİYİN BİRBİRİNİZİ, ERMENİ MİLLETİNİN  
SOYKIRIMCILARI TÜRKLER VE  
KÜRTLER... SONUNA KADAR...****KOKÜNÜZ KURUYUNCAYA KADAR...****...ÖLDÜRÜN BİRBİRİNİZİ...****DAHA NELER OLACAK... NELER... NELER****1 KASIM 2008'DE VAN VE HAKKARI'DE  
BAŞBAKAN ERDOĞAN'A KARŞI GÖSTERİLER YAPILDI.  
VAN, HAKKARI VE BÜTÜN DOĞU ANATOLYA  
SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ.**

Aşağıda, 2 Kasım 2008'de **Taraf** gazetesinden Van'da Erdoğan'a karşı yapılan gösterilerin resimlerini yayınlıyoruz.

**Taraf** gazetesi, 2.11.2008:

1 Kasım'da Van'a giden Erdoğan seçim nutukları atmak istemiş. Fakat Van'da göstericilerin hücumuna uğrayarak canını zor kurtarmış. Ve güvenlik kuvvetlerinin himayesinde hükümet binasına sığınmış.

\* \* \*

Daha sonra güvenlik kuvvetlerinin çok sıkı kontrolü altında bir konuşma yapmış.



Fakat Erdoğan'ı dinliyenler, yalnız ırkçı Türkler ve devlet memurları ve subaylar.

Yani sizin anlayacağınız Erdoğan, halktan uzak kendi kendine konuşmuş..

Yaşasın burası Van....

Sözde Türkiye...

Erdoğan'ın Van'daki bu konuşmasında da bir çok yenilikler var.

Malûm ya... Türkiye'de bu güne kadar yalnız "Türkler" vardı.

Mustafa Kemal: "Ne mutlu Türküm diyene" demişti.

**Hürriyet** gazetesinin bugüne kadar başlığında da şunlar yazılı:

Kanlı (şanlı değil) Türk bayrağının altında:

"Türkiye, Türklerindir"

Yani Türkiye'de herşey Türk.

Kürt denilen bir şey yok. "Onlar dağ Türkleridir"....

....Erdoğan Van'da bu safsataları unutmuş. Başka şeyler söylüyor:

İşte Erdoğan'ın söyledikleri:

"Türküyle, Kürdüyle, Lâzı, Çerkeziyle, Boşnağı, Arnavuduyla tüm insanımız kardeştir, gönüldaştır".

Çok yaşa Erdoğan....

Erdoğan "Yeni Osmanlılık" fikrini canlandırıyor.

Erdoğan... Geri dön... Mars... Mars... Fakat Erdoğan "yarım Osmanlı" zihniyetini canlandırıyor.

Niçin mi "yarım Osmanlı"?

Çünkü 1908'de Talât-Enver-Cemal denilen İttihatçılar *triumvirası*-nın getirdiği "sözde" hürriyet devrinde "Yeni Osmanlılık" fikri ortaya atılmıştı.

Yani müslim olsun, Hıristiyan olsun Osmanlı Devleti'nde yaşayan herkes "Osmanlı" idi.

Ve 1915'e kadar Osmanlı Devleti'nde yaşayan halkın yüzde ellisinden fazlası Hıristiyan Osmanlısı idi.

Fakat 1923'te kurulan Türkiye denilen uydurma devlette, yüzde ellisinden fazlasını teşkil eden Hıristiyan Osmanlılardan kimse kalmadı. Ne oldu bu Hıristiyan Osmanlılara?

Çünkü 1915'ten 1923'e kadar müslim Osmanlılar, Hıristiyan Osmanlıları soykırımına uğrattılar ve 1923'te Türkiye denilen hokkabaz devleti de, yalnız yarım Osmanlılar yani müslim Osmanlılar kaldı...

İşte 1 Kasım 2008'de Erdoğan'ın ziyareti dolayısı ile Van'ı savaş meydanına çeviren kargaşalıkların asıl sebebi: müslim Osmanlılar arasında, soykırımına uğratılan Hıristiyan Osmanlıların mirasını paylaşma savaşıdır.

**N 165**

**Naîri, 1 Ocak 2009, Özel sayı**

**SON ZAMANLARDA**

**AHMET İNSEL, BASKIN ORAN, ALİ BAYRAMOĞLU**

**ÖNDERLİĞİNDE ENTELEKTÜEL**

**TÜRKLER ERMENİLERDEN ÖZÜR**

**DİLEME KAMPANYASINI BAŞLATTILAR**

Bizim fikrimize göre (sözde) Türkiye'de böyle bir kampanyaya başlamak çok ileri bir adımdır.

Bu çok insanî hareketin önderlerini ve özür dilemeyi imzalayanları bütün kalbimizle tebrik ederiz.

Bugüne kadar, onbirbin kişi bu özür dileme kampanyasını imzalamışlar.

Onbirbin imza, 70 milyon insan yaşayan (sözde) Türkiye için çok ufak bir rakam, ama düşünün ki düne kadar Ermeni meselesinden söz etmek bile suç idi.

Bugün gibi hatırlarız, 1973'de Los Angeles'te 2 Türk diplomatını öldüren ihtiyar Yanıkyan olayı sebebi ile, İstanbul Ermenilerinin ileri gelenleri televizyona çıkarıldılar.

Televizyonda konuşan Ermeniler, Türkten fazla Türk olduklarını ispat etmek için birbirleriyle yarış ettiler.

Bu Ermenilerden yalnız **İstanbul Esayan Kız Lisesi** müdürü Hermine Kalustyan, o da diğer Ermeniler gibi konuştuğundan sonra yalnız bir cümle ilâve etti:

«1915 olaylarını unutmamızdır.»

Kalustyan'ın 1915 senesini ağzına alması bile suç telâkki edildi ki, püften bir bahane bularak, Kalustyan, **Esayan Lisesi** müdürlüğünden çıkarıldı....

O senelerde Türklerin Ermeni meselesi için genç nesillere öğrettikleri...

«Ermeniler Türkleri kesti» palavrası idi.

Bir kaç nesil Türk gençleri, bu Türk masalları ile büyüdüler....

Bugün ise durum çok farklı.

Bugün artık 1915 Ermeni faciası açıkça konuşuluyor.

Türk yazarlar, 1915 de Ermenilerin maruz kaldıkları korkunç trajediye anlatan, kitaplar yayınlıyorlar.

İstanbul kitabevlerinde Ermeni Soykırımı'nı en gerçek belgelerle anlatan, Prof. Dr. Vahakn Dadıryan, Prof. Dr. Taner Akçam, Ragıp Zarakolu gibi tarihçilerin kitapları serbestçe satılıyor....

Yalnız bir şey dikkatimizi çekti.

**Özür Dileme Kampanyası**'nın tekstinde, 1915'te Ermenilerin uğradığı 'Büyük Felaket' denilmiş; 'soykırımı' sözü kullanılmamış.

Biz bunu normal buluyoruz. Düşünün ki Türk devleti, bugün hala Ermeni Soykırımı'nı inkâr ediyor.

**Özür Dileme Kampanyası**'nı başlatanlar, çok dikkatli davranmışlar. Şimşekleri üzerlerine çekmemek için ve kampanyanın birinci günden başarısızlığa uğramaması için «soykırımı» sözünü kullanmamışlar....

Fakat zamanla çok şey değişecek.

Ve Türkler, Ermenilerin kıymetini anlayacaklar....

Ermeniler bir zamanlar Osmanlı devletinin, «Millet-i sâdıkeyi Ermeniye» yani Ermeniler Osmanlıların sâdıq milleti idi.

Ve Ermeniler bu sadakati o kadar ileri götürdüler ki, Zohrab gibi Ermeni yazarlar, Taşnak Partisi'nin başkanı Agnuni gibi Ermeni liderler, 1908'de Türklerle kardeşlik ilân ettiler. Ve Ermeni vatanını kendi elleri ile Türklere hediye ettiler...

... Ve bir gün gelecek, Türkler bugünkü (sözde) Türkiye'nin asıl kurucuları olarak Zohrab ve Agnuni gibi Ermeni liderlerinin heykellerini dikecekler...

Zavallı aptal ve dik kafa Ermeniler.

N 166

Nairi, 27 Ocak 2009 (XIV. yıl), № 295

**TALÂT PAŞA'NIN  
"EVRAK-I METRUKESİ"**

Murat Bardakçı 1915'te bizzat Talât Paşa'nın Ermeni Soykırımı'nı gerçekleştirdiği günlerde tuttuğu notları daha evvel **Milliyet** gazetesinde yayımlamıştı.

Son günlerde ise Murat Bardakçı, Talât Paşa'nın bu soykırım notlarını, bu sefer kitap olarak yayımladı.

Talât Paşa, bir muhasebeci gibi Anatolya ve Trakya şehir ve kasabalarında, 1915'te kaç Ermeni yaşadığını ve bu şehir ve kasabalardan kaç Ermeniye Suriye çöllerine *tehcire* (yani ölüme) gönderdiğini not etmiş.

Murat Bardakçı'nın yayımladığı kitapta Talât Paşa'nın notlarına göre Suriye çöllerine *tehcire* gönderilen Ermenilerin sayısı:

974 bin 246.

\* \* \*

Bugün bizim gayemiz bu sayıların doğruluğu üzerinde durmak değil.

Bizim burda belirtmek istediğimiz gerçek şu:

Talât Paşa'nın kendi eliye yazdığına göre, (binlerce seneden beri) Anatolya, Trakya'da yaşayan Ermeniler 1915'te hepsi sürgüne gönderilmiş...

Yani Ermeni milleti, toplu etnik temizlemeye maruz bırakılmış.

Yani Ermenilerin kökleri kazınmış.

\* \* \*

...Murat Bardakçı'nın kitap olarak yayımladığı Talât Paşa'nın *Ermeni tehciri* notları, bugüne kadar Ermeni Soykırımını inkâr eden Türk devletine, Talât Paşa'nın çıkarları olan, Hrant Dink'i öldüren *Ergenekonculara* ve milliyetçi geçinen şirret Türklere çok ağır bir darbedir.

N 167

Naîri, 17 Şubat 2009 (XIV. yıl), № 296

**İSTER İNAN-İSTER İNANMA YALANCI DÜNYA  
«ÖLDÜRMEYE GELİNCE SİZ ÇOK İYİ BİLİRSİNİZ»  
YUKARDAKI CÜMLE, GELMİŞ GEÇMİŞ TARİHTE,  
DÜN VE BUGÜN İNSAN ÖLDÜRMEKTE DÜNYA  
ŞAMPİYONU OLAN TÜRKLER İÇİN SÖYLENMİŞ  
BİR SÖZ DEĞİL.**

Bilâkis, Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından, 29 Ocak 2009'da Davos (İsviçre'de) İsrail cumhurbaşkanı Shimon Peres'e karşı söylendi.

Ne oldu Türklere? Herşeylerini Yahudilere borçlu olan, hatta bugünkü Türkiye'nin kuruluşunu bile Yahudilere medyun olan Türkler, neden İsrail'e düşman kesildiler?

Malûm ya, 'siyasette devamlı dostluklar yoktur', 'yalnız devamlı menfaatler vardır'.

Türklerde, son zamanlarda görünen İsrail aleyhtarlığını da, bu açıdan değerlendirmek gerektir.

Bir kaç seneden beri, Türkiye ve İsrail arasında (sebebi resmen açıklanmıyan) bir gerginlik olduğu, her vesile ile ortaya çıkıyordu.

Ve son zamanlarda da, Türkiye resmen Hamas'ı desteklemeye başladı ve abluka altında olan Gazze'ye kamyonlarla yardım gönderdi.

Ve Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan, bir müddet evvel bizzat Gazze'ye gitti, durumu gördü ve dönüşünde Gazzelilerin fecî durumunu anlatan demeçler verdi.

...Ve 29 Ocak 2009'da da Davos'ta ekonomik sorunlar için toplanan **Forum**'da Gazze meselesini ortaya attı ve bilhassa Filistinlileri ve Filistin taraftarlarını çok sevindiren çok gerçekçi bir konuşma yaptı.

Biz burda, bu konuşmanın en mühim kısımlarını vermiye çalışacağız.

*"Gazze adeta bir açık hava hapishanesidir."*

*'Olmert'e sordum, Hamas'ın attığı füzelerden ölen var mı? Olmert «ölen yok» dedi.'*

*'Daha sonra bombaların Gazze'ye indiğini gördük. Ne oldu, 1200 sivil öldü.'*

*'İsrail'in elindeki silah gücü, kitle imha silahları dahil, acaba zerresi Filistin'in elinde var mı? Bir şey biliyorsam kesinlikle yok.'* *'BM toplanıp karar aldı. İsrail tanımıyorum dedi. BM binaları, okulları bile vuruldu.'*

*'Bütün bunlar yapılırken insanlık ne yaptı, seyretti.'*

*'Öldürmeye gelince siz çok iyi bilirsiniz' 'Tevrat'ın altıncı maddesinde der ki, öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. Avi Chalom Guardina bunu söylüyor: «İsrail haydut devlet haline gelmiştir».'*

\* \* \*

Tayyip Erdoğan'ın bu inanılmıyacak kadar 'doğru' sözlerini kalpten alkışlarız.

Fakat dikkat edin. Acaba Tayyip Erdoğan nasıl olur da bu kadar gerçekçi olabiliyor?

Çünkü Tayyip Erdoğan'ın derdi büyük.

Çünkü İsrail Irak'ta, Türk hududunun üzerinde büyük bir Kürt devleti kurdu.

Ve bu Kürt devleti, yarın, Türkiye'de yaşayan en azından 30 milyon Kürdün, Doğu Anadolu'da bir Kürt devleti kurulmasına yol açacak.

Onun için Tayyip Erdoğan, İsrail'in Kürtlere yardımına karşı misilleme olarak, Filistinlilere yardım etmeye çalışıyor.

Yoksa, Tayyip Erdoğan'ın adaletle, insaniyetle alâkası yok. Filistin sorununda adalet sever görünen Türkiye, Kürtlere hiç bir hak tanımıyor. Üstelik hak arayan Kürtleri, terorist diyerek uçaklarla devamlı bombardıman ederek öldürüyor.

...1915'te Ermenilere yaptığını, bugün Kürtlere karşı uyguluyor... Ve insaniyetçi geçinen Türkiye, Ermenileri temizleyip Batı Ermenistan'ı yuttuktan sonra, hâlâ Ermeni Soykırımını kabul etmiyor.

...Bilâkis devamlı propagandalarla, ta okullara kadar giren film-video ve kitaplarla gerçekleri tamamen değiştirerek, Ermenilerin Türkleri öldürdüğü masalını yayıyor.

Defalarca söyledik. Yine tekrar edelim.

Katliamcı, soykırımcı Osmanlıların aynen devamı olan bugünkü faşist Türk devleti: Ermeni milletini soykırımına uğratmak suçu ile cezalandırılmadığı müddetçe, yeni soykırımlar yapmaya devam edecektir.

N 168

Naîri, 10 Mart 2009 (XIV. yıl), № 297

### «AŞİRETEN DEVLETE»

7 Mart 2009 tarihli **Milliyet** gazetesinde, fıkra yazarı Taha Akyol'un yazısında şöyle bir başlık var: «AŞİRETEN DEVLETE».

Taha Akyol bu yazısında netice olarak Osmanlı idaresini methediyor ve demek istiyor ki:

*'Osmanlılar sayesinde aşiretten devlet olduk.'*

Taha Akyol'un söyledikleri çok doğrudur. Ve bir nevi, gerçeklerin itirafıdır.

*'Yani bir aşiret idiniz, bir kaç asır sonra devlet oldunuz.'*

Fakat Taha Akyol'dan 150 seneler önce bir Osmanlı şairi, hem de çok meşhur bir şair, bu sözleri çok daha belirli olarak söylemişti.

Kim idi bu şair?....

Bilirsiniz canım....

Kendisi Türk asıllı değildi.

Yani sizin çoğunuzun olduğu gibi (sözde) Türk idi... Yani Orta Asya'dan gelme Tatar asıllı değildi.

Osmanlı idi. Kılıç zoru ile müslümanlaşmış 'Osmanlı' idi...

... Evet (sözde) Türklerden idi, fakat Türkten fazla Türk oldu. Ve sizlere vatanseverliği öğretti.

İsmini söyliyelim artık:

Namık Kemal.

İşte bu Namık Kemal, sizin tarihinizin gerçek hikayesini bir cümle içinde bütün açıklığı ile belirtti: *"Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten."*

\* \* \*

Biz de diyörüz ki; 11. Asırda Orta Asya'dan gelme gaddar ve cengaver bir aşiret olarak girdiniz Anatolya topraklarına, fakat bugüne kadar yine aynı gaddar ve cengaver aşiret olarak kaldınız.

Hiç bir zaman gerçek bir devlet olamadınız. Ve olamazsınız...

Çünkü bugün (sözde) Türkiye dediğiniz topraklar; sizin anavatanınız değil. Siz o topraklarda “yabancısınız”.

Cihangirane bir aşiret olarak ta, Viyana kapılarına kadar ilerlediniz. Ve bir kaç asır o topraklara sahip oldunuz.

Ve Viyana'ya kadar o toprakların adı, Osmanlı İmparatorluğu idi. Yani (sözde) Türkiye idi...

... Fakat bir kaç asır sonra, başladınız gerilemeye...

Ve elinizde, kala kala bir Anatolya kaldı...

Ve 1915'te Anatolya'nın asıl yerli halkları olan Ermenileri ve Rumları temizlemeye başladınız....

1920'de de İttihatçıların devamı olan, Kuva-yı Milliyeci Mustafa Kemal aşireti *enternasyonal gizli kuvvetlerin* desteği ile, bu çalınan Anatolya topraklarında (sözde) Türkiye'yi kurdu....

Ve bugüne kadar, yine *enternasyonal gizli kuvvetler* sayesinde, Mustafa Kemalci aşiret bu (sözde) Türkiye'yi devam ettiriyor...

\* \* \*

Bu korkunç gerçeği, çok değil birkaç ay önce, sizin Savunma bakanınız da açıkça söyledi:

“*Ermenileri ve Rumları temizlemeseydik, bugünkü Türkiye kurulamazdı*”.



N 169

Nairi, 24 Mart 2009 (XIV. yıl), № 298

**24 MART 2009 SALI AKŞAMI SAAT 23:00'TE  
FRANSIZLARIN «ARTE»TELEVİZYON  
KANALINDAN  
«'HRANT DİNK'İN ÖLDÜRÜLMESİ»  
KONULU 55 DAKİKALIK  
DOKÜMANTER BİR FİLM YAYINLANDI.  
VE ADALETE SUSAMIŞ DİASPORADAKİ ZAVALLI  
ERMENİLERİN ÇOĞU BU YAYINI İZLEDİ.**

Bu zavallı Ermenilerden biri olarak, biz de bu televizyon filmini seyrettik; acaba 1915 için nihayet gerçekleri söylerler mi diye.

Malûm ya son zamanlarda Avrupa'da Ermeni soykırımını ile alâkalı bir çok yayın yapılıyor.

Fakat daha filmin başlığını görünce, ümitlerimizin boş olduğunu anladık.

Fransız ARTE kanalı aynı zamanda hem Fransızca ve Almanca yayın yapıyor.

Filmin Fransızca başlığı: «Les Armeniens en Turquie» filmin Almanca başlığı da «Die Armenier in der Türkei».

Bu cümlelerin tercümesi şu: “Türkiye’de Ermeniler”.

.... Tamamen yalan

Bu başlığın doğrusu şöyle olmalıydı: “Türkler Ermenistan’da”; çünkü Türkler XI. asırda Orta Asya’dan gelerek Ermenistan topraklarına ayak bastılar.

Ve çapulcu Osmanlılar olarak Viyana kapılarına kadar ilerlediler.

Ve bütün bu topraklar, Osmanlı İmparatorluğu’nun işgalinde idi.

Fakat her işgal edilmiş memleketin bir adı vardır:

Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan, Ermenistan gibi.

Ve yukarıda adlarını verdiğimiz Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan 1912’ye kadar hürriyetlerine kavuştular. Birer devlet oldular.

Bunlardan yalnız Ermenistan, 1876 **Ayastefanos** (bugünkü sözde Yeşilköy) **Rus-Osmanlı Anlaşması**'na göre otonom olacaktı.

Fakat kahbe İngilizlerin oyunu ile, 1878 **Berlin Kongresi**'nde Ermenistan'ın otonomisi, Avrupa devletlerinin (sözde) kontrolüne devredildi.

Ve 1914'e kadar, Ermeniler Avrupa devletleri tarafından, bugün yarın diyerek uyutuldu.

Nihayet 1914'de Avrupa'dan Norveçli ve İsveçli kontrolörler geldi; Ermenistan vilayetlerinin durumunu kontrol etmek için.

Fakat 1914 Savaşı patladığından, Avrupalı kontrolörler hiç bir şey yapmadan geri döndüler...

1915'te de Birinci Dünya Savaşının kargaşalığından istifade ederek, Talat Paşa'nın önderliğinde Osmanlılar (nam-ı diğer Türkler), Ermenistan ve Anatolya topraklarında tarihin bilindiği devirlerden beri yerli halkı olan Ermenileri, tehcir ve katliamlarla tamamen temizlediler.

Ve Türkler, boşalan Ermenistan topraklarının '*de facto*' sahibi oldular.

İşte bir kaç cümle ile, Ermeni trajedisinin gerçek hikayesi budur.

Bugüne kadar Avrupa'da Ermeniler için söylenen ve yazılanlar, hepsi de Avrupalıların menfaatlerine göre uydurulmuş (tamamen gerçeklere aykırı) masallardır.

\* \* \*

Ermeniler uzun senelerden beri uğraşırlar. Maruz kaldıkları trajedinin ismi '*Jenosid*' olsun diye. Niçin? Çünkü isterler ki, Yahudilerin jenosidine benzeterek kendi trajedilerinin ismi de onlarınki gibi olsun. Malum ya, Yahudi Jenosidi'ni bütün dünya biliyor.

Her gün, her yerde Yahudi Jenosidi konuşuluyor.

Zavallı Ermeniler bilmezler ki Ermeni trajedisi: ne Yahudilerin jenosidine, ne Kimerlerin, ne de Ruandalıların jenosidine benzer.

Çünkü Yahudi jenosidi sayesinde, bir İsrail devleti kuruldu.

Kamboçyalılar ve Ruandalılar jenosidden sonra topraklarından bir santim bile kaybetmediler.

Fakat Ermeni trajedesinde: Ermeni milleti yok edildi ve Ermenistan denilen memleket Türkler tarafından çalındı.

\* \* \*

Ermeniler bu gerçekleri bilmezler mi? Çok azı bilir...  
.... Bilirler. Ve söylerler de. Fakat seslerini kimse işitmez.  
Çünkü sesleri işitilen Ermeniler, Avrupalılara satılmış hainlerdir...

N 170

Nairi, 21 Nisan 2009 (XV. yıl), № 299

«AŞİRETTEN DEVLETE»

№ 2

10 Mart 2009 tarihli Nairi gazetesindeki Türkçe yazımızda, Namık Kemal'in meşhur sözünü yayınladık: "*Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten*".

Ve Namık Kemal'in bu sözüne karşı fikrimizi söyledik:

*'XI. asırda Orta Asya'dan gelme gaddar ve cengaver bir aşiret olarak girdiniz Anatolya topraklarına.... Fakat bugüne kadar yine aynı gaddar ve cengaver aşiret olarak kaldınız.*

*Hiç bir zaman, gerçek bir devlet olamadınız ve olamazsınız.*

*Çünkü bugün (sözde) Türkiye dediğiniz topraklar, sizin anavatanınız değil. Siz bu topraklarda işgalci yabancılarsınız"....*

Bugün de sizin hâlâ bir aşiret olarak kaldığınızı: Türk kaynaklarından aldığımız gerçek olayları anlatarak ispat etmeye çalışacağız:

1. 1920'de Mustafa Kemal, Ankara'da soykırımcı İttihatçılardan ve Ermeni milletini katleden ve mal ve mülklerini çalan haydutlardan oluşan, **Kuva-yı Milliye** denilen bir hükümet kurmuştu.

Ve buna karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'da bulunan meşru hükümeti, Mustafa Kemal'in kurduğu hükümet için, şu çok gerçekçi açıklamayı yapmıştı: *'Eşkîyalar ve çeteler hükümeti'*.

Gerçekten de Mustafa Kemal, bu eşkıyalara ve haydutlara dayanarak *astığı astık, kestiği kestik* bir diktatör olarak senelerce hükmetti.

2. Son zamanlarda Türkiye'de **Ergenekoncular** denilen, *devlet içinde devlet* olan kuruluşun elebaşılığını tutuklandı.

Ve hükümeti devirmek için, halkı isyana teşvik suçu ile yargılanıyorlar.

Yargılamalar aylardan beri devam ediyor.

Mahkemede açıklanan gerçekler çok korkunç.

Türkiye'yi idare edenler: Bu **Ergenekoncular**. **Ergenekoncular** kim?

Eski İttihatçıların devamı olan bir kuruluş

Biz bu **Ergenekoncular** davasında bir netice alınacağını hiç zannetmiyoruz.

Çünkü Ergenekoncuları kimse mahkûm edemez.

Bu fikrimizi ispat için geçenlerde, **Ergenekoncu** olarak yargılanan avukat Kemal Kerinçsiz'in mahkemede yaptığı savunmada, söylediklerini vermeye çalışacağız; işte **Ergenekoncu** avukatın söyledikleri:

*"Sayın savcılar, olmıya ki diyebilirsiniz 'biz savcıyız, bizim arkamızda hükümet var. Kimse bize dokunamaz', bir gün sizin arkanızda olan o kuvvet sona erebilir."*

**Ergenekoncu** sanık avukatın bu söyledikleri: savunma değil. Resmen savcılarını tehdit ediyor. Eğer bu avukat aynı sözleri Fransa'da savcıya karşı söylemiş olsa idi, derhal savcıyı tehdit suçu ile yargılanır ve çok ağır cezaya mahkum edilirdi.

Fakat Türkiye'de bu **Ergenekoncu** avukatın tehditlerine karşı savcılar hiç bir cevap vermemişler. Anlıyacağınız, tehditlerden korkmuşlar....

Onun için tekrar diyoruz:

*'Bugün yine Ergenekondan gelme aynı gaddar ve cengaver aşiretsiniz.*

*Hiç bir zaman gerçek bir devlet olamadınız ve olamazsınız'...*

N 171

Nairi, 23 Haziran 2009, № 301

**VAH ZAVALLI MANKAFA, DİKKAFA ERMENİLER**

1915'te Ermeniler Türklerin gerçekleştirdiği Soykırımına maruz kalan Ermenilerin ahfadı «Türkler bizi kesti» diyerek devamlı ağlarlar.

Bre mankafa Ermeniler, Türk denilen kurtlar sürüsü vahşi kurtluğunu yapacak, sizi öldürecekti.

Nasıl ki 1076 senesinde Anatolya'ya giren Türkler Anatolya'nın yerli halkları olan Rumları ve Ermenileri devamlı kestiler.

O tarihten beri niye gözünüzü açmadınız, kuzu postu üzerine alan vahşi Türklerin zaman zaman söylediği tatlı sözlere inandınız.

19. asırda bu vahşi Türkler: Önce **Hatt-ı Hümâyûn**, daha sonra **Tanzimât** denilen afyon şurubu ile sizi uyuttular....

...Fakat Türkler size en büyük numarayı 1908'de *Hürriyet* denilen Osmanlılık, kardeşlik palavrası ile yaptılar.

Akıllı geçinen Ermeniler....Siz *Hürriyet* ilân eden İttihatçıların kurucularının Selanik'li Yahudiler olduğunu bilmiyor muydunuz?

Selanik'li Yahudiler bir tarafta sizi *Hürriyet-Kardeşlik* masalları ile aldatıyorlar, diğer taraftan da Macaristan'daki Yahudiler, Türkler arasında *Turancılık, Irkçılık* fikirlerini yayıyorlardı....

Ve siz Ermeniler *Hürriyet* palavralarını çok iyi yuttunuz.

Ve İstanbul'u Ermenilerin merkezi yaptınız.

Düşünün, bütün Ermeni partilerinin (Taşnak, Hınçak) hepsinin mekezi İstanbul'da idi.

Ve en mühimi: 1909'da Türkler Adana'daki Ermenileri kestiler. 50 bin Ermeni öldürüldü, 1909'da o kardeşlik numarası yapan Türkler tarafından...

Fakat siz mankafa Ermeniler yine uyanmadınız....

Ve Birinci Dünya Savaşı, Türkler için çok faydalı oldu.

Vahşi kurtlar sürüsü Türkler, dumanlı savaş havasından istifade ettiler ve Ermeni milletini Soykırımına uğrattılar....

...Birkaç hafta önce 24 Nisan 2009'da Bütün Dünya Ermenileri İstanbul'da Ermeni entellektüellerinin Anatolya içlerine sürgün edilerek öldürülmeleri ile başlayan Ermeni Soykırımının 94. Senesinin yasını tuttular...

İki gün önce de 15 Haziran 2009'da **Hınçak** Partisinin 20 liderinin İstanbul Beyazıt Meydanında asılarak öldürülmelerinin 94. Senesinin kara günü idi.

\*\*\*

Türklerin Ermenilere karşı işlediği korkunç Soykırımdan sonra, artık Ermenilerin bu facialardan ders almaları, ve Türklerin «kim» olduğunu anlamaları lazım idi. Normal insan mantığı bunu icab eder.

Fakat üzülerek söyleyelim ki mankafa, dikkafe Ermeniler bu trajedilerden hiç ders almadılar.

1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlık ilân eden Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı Der-Bedrosyan, Türklerle dostluk siyaseti güttü.

...Çok şükür ki Türkler, Der-Bedrosyan'a fazla yüz vermediler.

1997'de yeni cumhurbaşkanı Koçaryan, daha ileri gitti ve "Türklerle müttefik bile olabiliriz" dedi.

2008'de cumhurbaşkanı olan Sarkisyan ise daha başka bir diplomasi ile Türklerle dostluk kurmaya çalıştı.

Bu diplomasının adı: *Futbol Diplomasisi* idi.

Sarkisyan, 2008'de Yerevan'da oynanan Ermenistan-Türkiye maçına Türkiye cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü davet etti. Karabağ'lı olan Sarkisyan'ın *ince diplomasi* ile Türklerden, 1915 Soykırımını unutmaya karşılığında, Azerileri Karabağ'ı Ermenilere bırakmalarını ikna etmesini isteyecekti.

Kurnaz Türkler, Sarkisyan'ın Yerevan'da maça davetini kabul ettiler. Ve Abdullah Gül, Yerevan'a maça gitti...

Ve netice ne oldu? (Sözde) Türklerin Azerilerle araları açıldı. Ve Amerika başta olmak üzere bütün Batı dünyası: «Bakın Ermeniler Türklerle anlaştı» dediler.

Ve bütün Batı Dünyası Ermeni Soykırımını unuttu...

Ve Türklere (sözde) sulhçü devlet olarak, hemen Avrupa Birliği'ne girmek için müzakere kapıları açıldı...

Bugün Karabağ meselesi olduğu gibi duruyor.

Ermeni Soykırımını ise unutulma yolunda 100. senesine ilerliyor...

Zavallı mankafa, dikkafa Ermeniler.

N 172

Nairi, 28 Temmuz 2009, № 302

**İSTANBUL'DA SON GÜNLERİN EN KORKUNÇ OLAYI  
BEYOĞLU'NDA KATOLİK SAINT ANTOINE  
KİLİSESİ CİVARINDA  
İBRAHİM AKYOL İSMİNDE BİR TÜRK,  
KİLİSEDEN ÇIKAN BİR ALMANI  
BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜR  
22-7-2009 TARİHLİ «HÜRRİYET» GAZETESİNİN  
BU OLAY İLE İLGİLİ BAŞLIĞINI YAYINLIYORUZ:  
«ALMAN TURİSTİN KATİLİNDEN DEHŞET  
VEREN İFADELER»**

İstanbul'da adam öldürmek çok olağan bir olaydır.

Niçin bu öldürme olayı için Hürriyet "Korkunç ve dehşet verici" başlığını koymuş?

Çünkü katilin verdiği ifade gerçekten çok dehşet verici.

Dinleyin katilin söylediklerini:

*"O gün bir Hıristiyan öldürmek istiyordum. Kiliseleri geziyordum. Bu kişiyi gördüm. Öldürdüm. "*

Çok yaşa katil İbrahim Akyol. Sen, içi dışı bir adammışsın.

Özü, sözü bir Türkmüşsün.

*"Bugün bir Hıristiyan öldürmek istiyordum. Kiliseleri geziyordum. Bu kişiyi gördüm. Öldürdüm. "* demişsin.

Senin ırkdaşların da senin gibi düşünür. Onlar de senin gibi ahfadlarından gelen bir alışkanlık olarak, Hıristiyan öldürmek isterler ve öldürürler de...

Fakat son zamanlarda açıkça söyleyemezler.

Çünkü sizin hükmetiniz (sözde) Avrupa'lı olacak artık.

Eskidan *gâvur* (Hıristiyan) öldürmek siz Türkler için, tavuk kesmek gibi basit bir şeydi.

Zaten başka türlü nasıl izah edebilirsiniz? 11. asırda bir aşiret olarak girdiniz, medeniyetler ve Hıristiyanlığın beşiği Anatolya topraklarına... ve... 20.asrın başlarında Anatolya topraklarında bir tek Hıristiyan bırakmadınız, hepsini kestiniz.

Çünkü eskiden de, dün de bugün de sizin eşkıya devletinizi için Hıristiyan öldürmek suç değildi. Bilakis sevap idi. Cenetin kapılarını açardı.

\* \* \*

Osmanlı Devleti'nde Hıristiyan öldürmenin suç olmadığını ispat etmek için, Osmanlı Meclisi'nin bir mebusununun 1910'da İstanbul'da yaptığı seçim konuşmasında, bu suçsuzluk mevzuunda söylediklerini vermiye çalışacağız:

İttihat ve Terakki Partisi mebuslarından, Hukuk Fakültesi profesörü, yazar ve *farmason* ve Farmason Locasında büyük üstat (Grand maître) Talât Paşa'nın farmason kardeşi olan Krikor Zohrab, 1909'da Adana Katliamında Türklerin kestiği kırk bin (40 bin) Ermeninin ölümünden mesul olan İttihat ve Terakki Partisi'nin suçunu affettirmek için, İstanbul'da Ermeni halkına attığı seçim nutkunda şöyle der:

*"Osmanlı Devleti'nin tarihinde ne zaman görülmüştür ki Adana'da Ermenileri öldürdüler diye (birkaç tane-H.Ç.) Türk darağacına çıkarılsın."*

\* \* \*

Büyük üstat, büyük profesör, büyük yazar ve büyük deha-fakat büyük aptal Krikor Zohrab Türklerin «kim» olduğunu anlamadı. Ve (budala) Osmanlılaşmak siyaseti yüzünden Ermeni milletini 1915 Soykırımına sürükledi.



Krikor Zohrab da, Büyük üstat *farmason* kardeşi Talât Paşa tarafından 1915'te Diyarbakir'e sürgüne gönderildi ve bir müddet sonra Krikor Zohrab Adana civarında Çerkez Ahmet tarafından, başına taşla vura-vura öldürüldü.

N 173

Nairi, 25 Ağustos 2009, № 303

**SON GÜNLERDE BOMBA GİBİ PATLAYAN HABER:  
IRKÇI-TURANCI, MİLLİYETÇİ HAREKET  
PARTİSİNİN (M.H.P.)  
LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN BÜYÜK  
ANNESİ ERMENİ İMİŞ**

Son zamanlarda başbakan Tayyip Erdoğan tarafından Ermeniler ve Kürtlere karşı başlatılan insaniyetçi davranışlara karşı M.H.Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli ateş püskürmüş ve "**Vatan elden gidiyor**" diyerek nutuk atmıştı...

23 Ağustos 2009'da bomba gibi bir haber patladı.

«Ergenekon» zanlılarından Özel Harekat Bşk. vekili İbrahim Şahin'in kendi not defterinde yazdığına göre; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin büyük annesi Ermeni imiş.

...Bu güne kadar M.H. Partisinden bu iddiaya cevap verilmedi.

Ne diyebilirler ki zaten?...

...Son zamanlarda Avrupalı bilginlerin, muhtelif milletlerin «Gen»leri üzerinde yaptıkları araştırmalara göre, genleri en seçkin olan millet Ruslar.

Türkler ise bu araştırmaların neticesine göre en karışık genlere sahip.

Tesbit edimiş ki; Türklerin genlerinin yapısı sekiz değişik ırkların genlerini kapsıyor.

\* \* \*

Senelerden beri yazıyoruz....

Anatolya'da Türk denilen bir ırk yok.

Türkler 11. asırda onbin kişilik bir aşiret olarak girdiler Anatolya topraklarına....

Ve birkaç asır zarfında, korkunç bir vahşetle Anatolya'nın yerli halkları olan Rumları ve Ermenileri kılıç zoru ile İslamlaştırdılar ve Türkleştirdiler....Ve bu Türkleştirmenin neticesi olarak, bugün Anatolya'da sözde Türk denilenlerin çoğunluğu Rum ve Ermeni asıllıdır....

Avrupa'lı bilginlerin son zamanlarda Türk denilenlerin genleri üzerinde yaptıkları buluşlar, bizim senelerden beri yazdığımızı teyit ediyor:

Anatolya'da Türk denilenlerin çoğunluğu: Rum ve Ermeni'dir.

\*\*\*

Burada **Naïri** gazetesinde çıkan bu mevzu ile alakalı iki yazımızı tekrar yayınlamayı faydalı buluyoruz:

**Naïri**, 1 Ocak 2001, Özel sayı

**TÜRKOMANI**

Abdullah Öcalan için

Ermeni piçi demişsiniz,

Öcalan'ın Ermeni piçi

olduğunu bilemeyiz.

Fakat bizim bildiğimiz birşey var,

Siz çoğunlukla

Rum ve Ermeni piçlerisiniz.

\* \* \*

**Naïri**, 22 Mayıs 2001

**YALANLAR ÜZERİNE KURULMUŞ BİR DEVLET:**

**«SÖZDE TÜRKİYE»**

...Osmanlı Devleti'nin tabutundan, Türkiye denilen ucube çıktı.

Ve **Makedonya Locasında**, *farmason* olan Selanik doğumlu Atababanız Türklüğün havarisiolarak ortaya çıktı.

Artık ne nutular...ne nutuklar.  
Türk de Türk, Türkiye de Türkiye.  
Kim bu Türk? Herkes Türk.  
İster Arap ol ister Kürt.  
İster Ermeni ol, ister Rum.  
«Ne mutlu Türküm diyene».  
Çünkü Türk denilen bir nesne yok ki.  
Ondan sonra şişir de şişir.  
Damarlara kuvvet şurubu.  
Atababa damarlardaki asıl kandan bahsetmiş. Bu hangi kan acaba?  
Pomak mı ? Boşnak mı ? Çerkez mi ? Arnavut mu ?  
Sakın Ermeni kanı olmasın ?

N 174

Naîri, 29 Eylül 2009, № 304

### **FIRILDAK GİBİ BİR BAŞBAKAN DAHA DOĞRUSU FIRILDAK GİBİ BİR TÜRKİYE TÜRKİYE'NİN BAŞBAKANI ERDOĞAN**

FIRILDAK ERDOĞAN- № 1

17 Şubat 2009 tarihli Naîrideki yazımızda başbakan Erdoğan için şöyle demiştik:

«29 Ocak 2009 tarihinde Davos-İsviçre'de yapılan toplantıda başbakan Erdoğan, İsrail cumhurbaşkanı Shimon Peres'in yüzüne karşı, Gazze'de İsrail'in öldürdüğü Filistinliler için "Öldürmeye gelince, Siz çok iyi bilirsiniz" demiş.

Ne oldu Türklere?

Herşeylerini Yahudilere borçlu olan Türkler, neden İsrail'e düşman kesildiler?

Çünkü Erdoğan'ın derdi büyük.

Çünkü İsrail Irak'ta, Türk hududunun üzerinde büyük bir Kürt devleti kurdurdu.

Onun için Erdoğan, İsrail'in Kürtlere yardımına karşı misilleme olarak , Filistinlilere yardım etmeye çalışıyor.

Yoksa, Erdoğan'ın adaletle, insaniyetle alâkası yok.

Filistin sorununda adalet sever görünen Türkiye, Kürtlere hiç bir hak tanımıyor.»

\* \* \*

#### FIRILDAK ERDOĞAN- № 2

Başbakan Erdoğan 23 Eylül 2009 tarihinde New York'ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak için Amerika'ya gitmişti.

Fakat New York'a vardığı daha ilk saatlerde başbakan Erdoğan, kaldığı tarihi Plaza Oteli'nde ilk iş olarak 50 kadar Yahudi kuruluşun temsilcilerini kabul etmiş...Ve bu toplantıda Amerikan-Yahudi Lobisinin önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve Ermeni Soykırımının Amerika'da şimdiye kadar kabul edilmemesinde büyük rolü olan ADL (Anti-Defamation League) Yahudi Birliğinin Direktörü Abraham Foxman ile görüşmüş.

Malûm ya, Türkiye bu Yahudi birliğine her sene milyonlarca dolar veriyor: Ermeni Soykırımı Amerikan Meclisinde kabul edilmesin diye.

Başbakan Erdoğan'ın Abraham Foxman ile bu görüşmesinin sebebi, Türkiye'nin bu sene bu Yahudi birliğine, kaç milyon dolar ödeyeceği hakkında pazarlık olacak herhalde.

Tabii bu toplantıda Erdoğan'ın, Davos'ta Shimon Peres'e söyledikleri unutulmuştur.

\* \* \*

#### FIRILDAK ERDOĞAN- № 3

Fakat Erdoğan bir müddet sonra Birleşmiş Milletler'in toplantısına katılmış ve Birleşmiş Milletler kürsüsünden Türkiye başbakanı olarak yaptığı konuşmada, Filistin mevzuunda İsrail'e karşı tekrar atıp tutmuş, ölen Filistinlilerden, ıstırap çeken Filistinli çocuk ve kadınlardan bahsetmiş ve Filistinliler için *insaniyet havarisi* rolüne bürünmüş...

Fakat Türkiye'ye döndükten sonra, Türk Ordusu'nun Irak Kürtlerini bonbardıman etmesi için Meclis kararını bir sene daha uzatmış.

Ve bu şekilde Irak'taki Kürtleri yeniden öldürme emri vermiş.

\* \* \*

## FIRILDAK ERDOĞAN- № 4

Türkiye başbakanı Ermeni Soykırımını kabul etmiyor ve Amerika'nın da kabul etmemesi için, Amerikan Yahudi Lobisine her sene milyonlarca dolar ödüyor.

Fakat diğer taraftan da, Ermenistan'la dostluk kurmaya çalışıyor.

Bu bizim için en mühimi.

Bir taraftan da Türk işgalindeki Batı Ermenistan'daki(yani bugünkü Doğu Anatolya'daki) Ermeni tarihi anıtlarını, kiliselerini onarıyor.

Van'daki Ahtamar Kilisesi restore edildi. *Binbir kiliseler şehri Ani*'nin baş katedrali onarılıyor.

Diyarbakır'deki, İskenderun'dakive birçok yerlerde Ermeni anıtlarının restorasyonu planlanıyor...

Bizim kanımız göre bu da firıldak, Erdoğan'ın planlarının bir kısmı.

Ermeni tarihi anıtlarını restore ederek Erdoğan; Doğu Anatolya'ya sahip çıkan Kürtlere demek istiyor ki:

*"Doğu Anatolya Ermenilerin idi. Bu topraklar üzerinde Kürtlerin hiçbir hakkı yok."*

Ve bu şekilde, Irak'ta Kürt devleti kuran Kürtlerin, daha sonra Doğu Anatolya'da da bir Kürt devleti kurmasına engel olmak istiyor.

\* \* \*

Vah zavallı dikkafa ve mankafa Ermeniler.

11.yüzyılda Malazgirt Savaşından beri Ermeniler, Türklerin kurbanı ve kölesi oldular...

Türklerin katliamından sağ kalan Ermeniler, 20. yüzyıla kadar Türkler için sadıkane çalıştılar.

1915'te Türkler bu sadık milleti Soykırımına uğrattı.

Ve bugün Ermenilerin elinde, Rusların kurtardığı ufak bir Ermenistan kaldı.

Ve bu ufacık Ermenistan'da, bugün büyük çoğunluğu 1915 Soykırımından kurtulan Ermenilerin ahfatı olan üç milyon kadar Ermeni yaşıyor.

Fakat bu dikkafa ve mankafa Ermeniler de tarihten hiç ders almamışlar ve Türklerin «ne olduğunu» hâlâ anlamamışlar.

Ve bu Ermeniler bugün, Türklerle iyi komşuluk yapma rüyaları görüyorlar.

Zavallı dikkafa ve mankafa Ermeniler.

N 175

Nairi, 3 Kasım 2009, № 305

**«BİR MİLLET-İKİ DEVLET»  
SON ZAMANLARDA IRKÇI-TURANCI  
TÜRKLERİN AĞIZLARINA  
SAKIZ YAPTIKLAR DEYİM:  
«BİR MİLLET-İKİ DEVLET»  
TURANCI TÜRKLER DEMEK İSTİYOR Kİ:  
«TÜRKLER VE AZERİLER AYNI MİLLETTİR.  
İKİ AYRI DEVLET OLMAMASI LÂZİM.  
TÜRİYE VE AZERBAYCAN BİRLEŞSİN,  
BİR DEVLET OLSUN»**

İrkçi-Turancı Türkler, sizin gerçeklerle alakanız yok ama, size gerçekleri söylemeye çalışalım:

Ne Anatolya'daki bugün Türk denilenler, ne de Azerbaycan'da bugün Türk denilenler aslında Türk değil.

Anatolya toprakları da, Azerbaycan toprakları da 11. yüzyılda vahşi Türk ve Tatar aşiretleri tarafından, yerli halkları ezerek işgal edildi.

Azerbaycan'ın yerli halkları: Ağvanlar, İranlılar ve Ermeniler idi.

Anatolya'nın yerli halkları ise, tarihin bilindiği devirlerinden beri: Rumlar ve Ermeniler idi.

11. yüzyıla kadar Azerbaycan ve Anatolya'da bir tek Türk ve Tatar yoktu.

Onun için diyoruz ki: Siz bugün Türkiye ve Azerbaycan denilen devletlerde aynı millet değilsiniz.

Siz Vahşi Türk ve Tatar grupları: Azerbaycan ve Anatolya'nın yerli halklarının katilleri ve soykırımcıları ve işgalci yabancılarsınız.

\* \* \*

Siz «psödo» Türklere, Turancılığı öğreten de Türk değil.

1870'te Budapeşte'de Macar Yahudisi **Ármin Vámbéry**'dir, Turancılık teorisini ortaya çıkaran. (Tabii Ármin Vámbéry'nin gayesi Turancılık yolu ile Siyonizme hizmet etmek idi).

Daha sonra **Ziya Gökalp** denilen başka bir Yahudi dönmesi, sizin beyinlerinize Turancılığı işlemeye başladı.

Fakat asıl Turancılık: Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı senelerinde, Almanlar tarafından ırkçılık propagandası olarak başladı....

Sizin *Milli şefiniz İsmet İnönü*'nün devrinde...

Sizin Turancılığınız: Alman Germanizm-ırkçılığının devamıdır.

Yani siz Turancılar, Hitlerizmin bir nevi piçlerisiniz...

Germanizmin, bütün gayri insani kuruluşuna rağmen, gerçek bir tarafı vardı. Çünkü bugün Avrupa halklarının çoğunluğu Germen asıllıdır.

Fakat Turan ırkçılığı, Germanizmin tamamen aksi.

Çünkü siz Turancı-ırkçılar: Türklükle alakası olmayan, başka ırklara mensup halkları, kılıç zoru ile müslümanlaştırıp, Türkleştirerek bu halkları sizin ırkçı palavralarının kurbanı yapmaya çalışıyorsunuz.

Gelelim son zamanlarda Ermeniler ve Türkler arasında oynanan «Futbol Politikası»na.

Türkler bir taraftan Azerilerle birleşme programları yapıyorlar. Bir taraftan da Ermenilerle İyi Komşuluk Protokolü imzalıyorlar.

...Ermeniler de, bir taraftan «1915 Ermeni Soykırımını unutmuyoruz» diyorlar, sonra da Türklerle kayıtsız, şartsız Dostluk Protokolü imzalıyorlar.

Bu ne biçim oyun? ...Doğru. Bu bir oyun. Daha doğrusu Tiyatro.

İki perdelik tiyatro.

Birinci perde:

Türkler, 1915 Soykırımını unutturmak ve yuttukları Batı Ermenistanı hazmetmek için zaman kazanmak istiyorlar.

İkinci perde:

Ermenistan'da bugün iktidarda olanlar: Hepsi Karabağ'lı.

Karabağlılar için: 1915 Ermeni Soykırımını, Batı Ermenistan'ın kaybı, çok mühim değil.

Onlar için en mühim mesele: Karabağ.

Ermenilerin ümidi, Türklerle anlaşarak, Türklerin Azerileri, Karabağ'ı Ermenistan'a bırakmalarını ikna etmelerini sağlamak.

Yani uzun lafın kısası: Batı Ermenistan'a karşı, Karabağ.

N 176

Naïri, 1 Ocak 2010, Özel sayı

**OSMANLI CENGÂVERİ TAYYİP ERDOĞAN'IN  
AVRUPA'YI ZAPTETMEK YOLUNDA  
YENİ SALDIRILARI:  
TAYYİP ERDOĞAN 2 ARALIK 2009'DA  
İSVİÇRE HAKININ  
ÇOĞULUĞUNUN YAPILAN REFERANDUMDA  
«MİNARELERE HAYIR»  
DEMESİNE KARŞI ÇIKTI VE İSVİÇRELİLERİ  
IRKÇI VE İSLAMA KARŞI OLMAKLA İTHAM ETTİ**

Bu sözleri ile Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan son zamanlarda oynadığı tiyatrodaki «demokrat» maskesini attı ve hakiki yüzünü, zalim ve saldırgan Osmanlı cengâveri olduğunu gösterdi.

İşte Tayyip Erdoğan'ın hakiki yüzü. Birkaç sene evvel Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri:

Minarelerimiz bizim süngülerimiz,  
Kubbelerimiz bizim kalkanlarımız,  
Camilerimiz bizim kışlalarımız  
Ve mümilerimiz bizim askerlerimiz  
1996-Tayyip Erdoğan

\* \* \*

Bugün Avrupa halkının % 5'i Türk ve Müslüman.  
Fakat 2050 senesinde, Avrupa halkının çoğunluğu Türk ve Müslüman olacak.

Bunu söyleyen biz değiliz.



Yahudi Türksever profesör Bernard Lewis, 10 sene önce söyledi bu sözleri.

Çünkü Yahudi profesör çok iyi biliyor Siyonistlerin programını.

Çünkü Siyonistlerin programı:

Beyaz ırkı ve Hıristiyanlığı yok etmek. Bunun için Türkleri ve Müslümanları alet olarak kullanıyorlar. İsviçre halkının minarelere hayır demesi, Avrupa Hıristiyan halkını uyandırabilir ve Siyonistlerin programı bozulur.

Onun için Siyonistlerin elinde olan Dünya yayın ve propaganda şebekesi İsviçre'ye karşı saldırıya geçti.

Artık İsviçre'ye karşı ne hakaretler, ne iftiralar ve bilhassa ne tehditler.

Bu yayılım ateşine Fransız Dışişleri Bakanı Yahudi Bernard Kouchner de katıldı ve "*İsviçre halkının minarelere karşı çıkması, utanç verici bir karardır*" dedi.

Avrupa'lı Yeşil başların (Yeşiller) önderi Alman Yahidisi ve piç olmakla iftihar eden, eski Kızıl Dany, şimdiki *Yeşilbaş* Dany (Daniel Cohn-Bendit) daha ileri gitti ve "*Avrupa Birliği İsviçre'yi cezalandırmalıdır*" dedi.

Fakat en orjinal ve tesirli teklifi Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı:

*"Türkler bundan sonra İsviçre bankaları ile çalışmasın. Ve Türkler İsviçre bankalarındaki paralarını çeksinler."* dedi.

Ve bu da yetmiyormuş gibi, Ankara'daki İsviçre Büyükelçiliği önünde (tabii Türk Hükümetinin emri ile) Türkler protesto gösterileri yaptı.

Ve bütün bunlar niçin yapılıyor? İsviçre halkı minarelere «Hayır!» demiş diye.

Düşünün bir kere: O Türkiye'deki Hıristiyan din adamları bıçaklanarak öldürülüyor. Hıristiyan din kitapları okuyor diyerek insanlar koyun keser gibi boğazlanıyor.

Ve bin senelik Van'daki Ahtamar Ermeni Kilisesine haç konmasına bile müsaade edilmiyor.

Ve düşünün. Bugün daha Avrupa'da halkın %5'i Türk ve Müslüman. 2050 senesinde onlar çoğunluk olursa, neler ve neler olacak.

Hıristiyanların bugünkü kardeşlik ve hoşgörme inançları, onları tamamen yok olmaya götürüyor.

1915'te Türklerin katlettikleri Ermeni şair ve yazar **Rupen Sevag**'ın söylediği gibi:

*"Kılıç daha adildir haçtan".*

Eğer Avrupalılar bu gamsız «Hıristiyan» zihniyeti ile devam ederlerse, İslamlar ve Türkler 1915'te Ermenilere yaptıkları gibi Avrupa'lıları da soykırımına uğratacaklar.

Fakat Avrupalılar bunu "hak ediyor"...

1915'te Türklerin Ermenileri Soykırımına uğratmasına Avrupalılar engel olmadılar.

Bunun cezasını çekecekler.

N 177

Nairi, 2 Şubat 2010, № 306

**ERMENİSTAN'DAN NİHAYET AKILLI BİR  
SES YÜKSELDİ:  
ERMENİSTAN ANAYASA HUKUKU BİRLİĞİ  
PATİSİ BAŞKANI  
HAYG BABUGHANYAN ŞU GERÇEKÇİ  
SÖZLERİ SÖYLEDİ:  
«ERMENİLER 20. YÜZYILDA TAM ÜÇ KEZ  
TÜRK KÖKENLİ ETNİK  
GRUPLAR TARAFINDAN SOYKIRIMINA  
MARUZ BIRAKILDILAR...  
ERMENİSTAN'IN ETRAFINI ÇEVRELEYEN  
100 MİLYON  
TÜRK VE AZERİ, ERMENİSTAN'IN GÜVENLİĞİ İÇİN  
BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR.  
ERMENİLERİN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRME  
ZAMANI GELDİ...  
ABD, RUSYA VE AVRUPA'NIN ERMENİSTAN'IN  
GÜVENLİĞİNİ  
GARANTİ ALTINA ALACAK ADIMLAR ATMALARI  
GEREKİR»...**

Bugün iftiharla söyleyelim ki, biz Ermenistan'da parti başkanı Hayg Babukhanyan'ın şimdi söylediği bu sözleri, tam 21 yıl önce, 1989'da Paris'te yayınladığımız «Şehit Şair Rupen Sevag'ın İnançları» başlıklı kitabımızda adeta aynı kelimelerle yazmıştık zaten...

İşte 1989'da bizim söylediğimiz gerçekler:

*"Bugün, Büyük Soykırımdan 75 seneler sonra, Küçük Ermenistan'ımız, Ermenilerin son ümidi, sahte Ermeni liderler tarafından tehlikeye maruz bırakılıyor.*

*Unutmayalım ki bugün Ermenistan, bir timsahın korkunç dişleri arasındadır. Bakın bugünkü Ermenistan haritasına: Üç taraftan Türkler*

*tarafından sarılmıştır. Batıdan Soykırımcı Türklerle, Doğudan Azeri Türklerle, Güneyden İran'daki Azeri Türklerle.*

*Ve timsahın korkunç dişli ağzı bir gün kapanabilir, ve ezer bütün Ermenileri....eğer (Allah saklasın) Rus Ordusu çekilecek olursa...."*

H.Ç., 1989-Paris

Evet biz bu gerçekleri 21 yıl önce yazmıştık...Fakat dinleyen olmadı...

Ve maalesef 1991'de mankafa, dikkafa Ermeniler bindikleri dalı kestiler...

Gelişmiş ve emin ellerde bulunan Sovyet Ermenistanı'nı yıktılar. Ve Rusları kovdular...

Ve Sovyet Ermenistanı'nı yıkan, emperyalistlerin uçağı Levon Der-Bedrosyan cumhurbaşkanı oldu.

Ve ilk işi Türklerle kardeşlik kurmaya çalışmak oldu.

Çok şükür ki Türkler, Karabağ meselesi dolayısı ile Azerilerin sözlerini dinlediler. Ve Levon Der-Bedrosyan'a yüz vermediler.

Ve Karabağ için Ermenistan'a savaş ilân eden Azeriler, Bakü Sumgait'te, her yerde Ermenileri Soykırımına uğratmaya başladılar.

... Ve nihayet gerçekleri gören **Vazgen Sarkisyan** gibi yurtsever Ermeniler, Rusların yardımını istediler. Ve Ruslar bütün tarih boyunca olduğu gibi geldiler ve Ermenileri kurtardılar...

Bugün Ermenistan (sözde) bağımsız bir devlet.

Fakat çok şükür ki, Türklere karşı, Rus Ordusu'nun koruması altında.

Ve Allah korusun Rusları...

Eğer Rusya zayıflar ve tehlikeye düşerse, (1917 Rus İhtilalinde olduğu gibi) Türkler Ermenistan'a hücum ederler. (O zaman gene Rus *Kızıl Ordusu* Ermenilerin yardımına gelmişti)...

Başka yazılarımda söylemiştim. Yine tekrar edelim.

Ermenistan'ın bir an evel Rusya Federasyonu'na girmesi lazımdır.

Yoksa...Üç taraftan Türklerle çevrili ve bugün timsahın korkunç dişleri arasında bulunan Ermenistan, timsahın kurbanı olur...

N 178

Nâiri, 2 Mart 2010, № 307

**13 ŞUBAT 2010 TARİHLİ İSTANBUL'DAKİ  
«TARAF» GAZETESİ 1915 ERMENİ SOYKIRIMININ BAŞ  
SORUMLULARINDAN  
İTTİHATÇI VE SELANİK'Lİ DOKTOR NAZIM'IN  
GİZLİ OTURUMDA  
SÖYLEDİĞİ İNSANLIK DIŞ SÖZLERİNİ YAYINLADI.  
İŞTE SELANİK'Lİ DOKTOR NAZIM'IN  
1915 BAŞLARINDA ERMENİLER İÇİN SÖYLEDİĞİ  
KORUNÇ SÖZLER:  
«ERMENİLER ÖLÜMCÜL BİR YARAYA BENZER,  
ZAMANINDA DOKTOR MUAMELESİ GÖRMEZSE  
MUHAKKAK ÖLDÜRÜR. ERMENİ HALKINI  
TOPRAKLARIMIZDAN  
KÖKTEN TEMİZLEMELİYİZ. BİR KİŞİ BİLE  
KURTULMAMALI  
VE ERMENİ İSMİ UNUTULMALIDIR»**

13 Şubat 2010 tarihinde, İstanbul'da **Taraf** gazetesinde, insan hakları savunucusu ve avukat Eren Keskin, bugüne kadar Türkiye'de Ermeni Soykırımı için yayınlanan en korkunç gerçekleri açıkladı...

Ve İttihat ve Terakki Partisinin kurucularından Selanik'li Dr. Nazım'ın İstanbul'da 1915 başlarında gizli oturumda söylediği ve «Ermeniler için ölüm kararı olan» şu sözlerini yayınladı: «Ermeniler ölümcül bir yaraya benzer. Zamanında doktor muamelesi görmezse muhakkak ödürür. Ermeni halkını topraklarımızdan kökten temizlemeliyiz. Bir kişi bile kurtulmamalı ve Ermeni ismi unutulmalıdır»...

\* \* \*

İnsan hakları savunucusu ve avukat Eren Keskin'i, Dr. Nazım'ın Ermeniler için söylediği bu korkunç sözlerini İstanbul'da **Taraf** gazetesinde yayınlayabildiği için kalpten tebrik ederiz. ...

...Fakat Dr. Nazım'ın Ermeni milletinin Soykırımının suçlusu olduğunu bütün Dünya...ve Diaspora Ermenileri de bilirdi zaten...

Çünkü 5 Temmuz 1919'da İstanbul'da Osmanlı Askeri Mahkemesi, Ermeni milletinin Soykırımının suçluları olarak: Talât Paşa'yı, Enver Paşa'yı, Cemal Paşa'yı...ve Osmanlı Milli Eğitim Bakanı Selanik'li Dr. Nazım'ı gıyaben ölüme mahkum etmişti. Çünkü bunlar Almanya'ya ve yurt dışına kaçmışlardı...

Yalnız Türkiye halkı için bu gerçekler "*Tabu*" idi.

Türkiye'de Ermeni meselesi ve Ermeni Soykırımı hakkında konuşmak yasaktı. Konuşanları Türklüğe hakaret suçu ile cezalandırılırdı.

...Fakat bugün nasıl oluyor da, bu mevzuyu konuşmaya cesaret edenler oluyor?

Türkiye'ye demokrasi mi geldi?...

Yok canım...Türk devleti dün ne ise, bugün de aynı soykırımcı devlet...

\* \* \*

Gerçekleri açıklamaya çalışalım...

Bundan evvel de yazmıştık...

Bugün Türkiye'de vuku bulan olayların asıl sebebi...

1915 Ermeni Soykırımı sayesinde, Batı Ermenistan'ı yutan bugünkü uydurma devlet Türkiye'nin geçirdiği hazımsızlık krizleridir...

1915 Ermeni Soykırımını: Jön Türk denilen Selanik'li *dönmelerden* oluşan **İttihat ve Terakki** Partisi güruhu planladı ve gerçekleştirdi....

...Fakat İttihatçılar, Ermeni Soykırımını gerçekleştirme için Kürtleri cellat olarak kullandılar...

...Ve Mustafa Kemal, 1923'te Kürtler sayesinde iktidara geldi....

Fakat Mustafa Kemal ve hempaları, Kürtlere hiçbir hak tanımadılar.

Bilakis Kürtler, 1923'ten bugüne kadar Kürtleri, Ermenilere yaptıkları gibi soykırımına uğratmaya çalıştılar.

Fakat Kürtler, Ermeniler gibi kurban olmaya hazır "kuzu" bir millet değiller...

Ve 1923'ten bugüne kadar Kürtler, Türklere karşı savaştılar....

Ve 1990 senesinde İsrail sayesinde Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurdular.

...Ve sıra şimdi 1915'te Ermeni Soykırımından sonra boşalan Batı Ermenistan'a (Doğu Anatolya'ya) yerleşen Kürtlerin bağımsızlık ilân etmelerine geldi.

Şimdi Kürtlerin hedefi: Büyük ve bağımsız Kürt devletini kurmak.

...Netice olarak söyleyelim:

1923'ten bugüne kadar, Türkiye denilen uydurma devlette vuku bulan bütün kargaşalıkların kanlı olayların asıl sebebi...

1915'te Türkler ve Kürtler tarafından, Soykırımına uğratılan Ermeni milletinin mirasını paylaşmak için Türkler ve Kürtler arasındaki miras kavgasıdır.

N 179

Nairi, 30 Mart 2010, № 308

**HASTA ADAM=BAŞBAKAN ERDOĞAN  
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN,  
16 MART 2010'DA BBC MUHABİRİNE  
VERDİĞİ DEMEÇTE:**

**«AMERİKA ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL EDERSE,  
TÜRKİYE'DEKİ YÜZBİN ERMENİYİ SINIR  
DIŞI EDERİZ» TEHDİDİNİ SAVURMUŞ.**

**BAŞBAKAN ERDOĞAN, BU SÖZLERİYLE  
1915 ERMENİ SOYKIRIMCISI TALÂT PAŞA'DAN FARKI  
OMADIĞINI, AYNİ VAHŞİ, KATLIAMCI VE SOYKIRIMCI  
OSMANLI TÜRKÜNÜN TEMSİLCİSİ OLDUĞUNU  
BÜTÜN DÜNYA BASINI ÖNÜNDE İSPAT ETTİ**

Biz, bundan evvelki yazılarımızda Erdoğan'ın tehlikeli bir adam olduğunu söylemiştik. 26 Mart 2006 tarihinde Nairide şunları yazmıştık.

*«Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan mantığı olmayan bir adam. Bu mantıksız adam Türkiye'nin de, Dünyanın da başını belaya sokabilir. Dikkat edin bu adama.»*

Onun için diyoruz ki:

Tayyip Edoğan hastadır.

\* \* \*

Fakat hasta olan yalnız başbakan Erdoğan değil. Bütün Türkiye hastadır ve hastalık yeni değil.

Asırlardan beri devam ediyor....

...19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun adı «Hasta adam» idi.

Çünkü Osmanlı İmparatorluğu çatırdamaya, yıkılmaya başlamıştı.

Ve son senelerini yaşıyordu....

...13. asrın sonlarında Orta Asya'dan gelerek, Anadolu'ya giren Osmanlı aşireti, saman alevi gibi parlamış, ve hunharlıkla, ve tilki gibi kurnaz bir strateji ile, ta Viyana kapılarına kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştu.

Fakat saman alevi çabuk söner.

Ve Osmanlılar geldikleri Orta Asya steplerine sürülecekti.

Fakat Avrupalılar ve Ruslar arasında, Osmanlı mirasını paylaşma kavgası başladı.

Ve Avrupalılar, Osmanlıların Anadolu'da kalmasına karar verdiler. Rusların Akdeniz'e inmesine mani olmak için.

Ve yine Avrupalıların kararı ile Osmanlıların Anadolu'da kalabilmesi için, tarihin bilindiği tarihlerden beri Anadolu'nun sahibi olan Ermeniler ve Rumlar 1915'ten 1923'e kadar Soykırımına uğratıldılar.

Ve Ermenilerin ve Rumların vatanlarının üzerinde, uydurma bir Türk devleti kurdular....

...İşte Türkiye denilen bu ucube devlette 1923'ten bugüne kadar vuku bulan bütün trajik olayların asıl sebebi, Ermenilerin ve Rumların vatanını yutan Türklerin geçirdiği hazımsızlık krizleridir.

Siz Türkler, Ermenilerin ve Rumların vatanını yutmayı, o kadar çabuk hazmedeceğinizi mi zannediyorsunuz?

Türkiye hastadır ve ağır hastadır.

Ve Türkler bugüne kadar gerçekleştirdikleri soykırımlarının cezasını çekecektir.



N 180

Naîri, 20 Nisan 2010, № 309

**ÇALINAN VATAN  
1915 ERMENİ SOYKIRIMININ 95. YILI  
TÜRKLER 1915'TE ERMENİ MİLLETİNİ  
SOYKIRIMINA UĞRATARAK,  
5000 SENEDEN BERİ ERMENİLERİN VATANI OLAN  
BATI ERMENİSTAN'I ÇALDILAR VE ÇALINAN  
ERMENİSTAN  
ÜZERİNDE BUGÜNKÜ UYDURMA, UCUBE  
TÜRKİYE'Yİ KURDULAR.  
ERMENİ MİLLETİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KİMDİR  
BİLİR MİSİNİZ?  
TÜRKLER Mİ? EVET TÜRKLER  
TÜRKLERİN CANAVAR VE KATLIAMCI OLDUĞUNU  
BÜTÜN DÜNYA BİLİR  
BU SEBEPLE TÜRKLER HUNHARLIKLARINI DAİMA  
GÖSTERDİLER**

Ermeni milletinin en büyük düşmanları Ermeni liderleridir. **Taşnak** denilen bu liderler 1908 *Hürriyet* senelerinde İttihatçı liderlerle *farmason* kardeşliği kurdular. Ve bu liderler 1915'e kadar Türklerin kardeşlik sözlerine inandılar.

Ve bu Ermeni liderlerinin Türklerin kardeşlik sözlerine aptalca inanmalarından dolayı, Türkler 1915'te Birinci Dünya Savaşının kargaşalığından istifade ederek, Ermeni milletini Soykırımına uğrattılar ve boşalan Batı Ermenistan'ın sahibi oldular...

Bu günlerde Türkiye denilen safsata devlette, Ermeniler hakkında çok konuşuluyor.

Ve bazı vicdanlı Türkler, Ermenilerin 1915'te maruz kaldığı Soykırımı için, çok insancıl yazılar yayınlıyorlar...Kendilerine teşekkür ederiz.

\* \* \*

Fakat kimse gerçeği söylemiyor.

Kimse demiyor ki, Osmanlı denilen aşiret, 13. asırda Orta Asya'dan gelerek, korkunç vahşetle önce Anatolya'yı zaptetmiş, ve birkaç yüzyıl zarfında Viyana kapılarına kadar ilerlemişlerdi.

...Fakat bir müddet sonra, Balkan milletleri Rusların desteğiyle Osmanlıları kovmuşlar ve 1912'de de Bulgarlar İstanbul kapılarına kadar (Bugünkü Çatalca'ya kadar) yaklaşmışlardı....

Ve İstanbul'u zaptetmek Bulgarlar için çok kolaydı.

İşte burada emperyalist devletler müdahale ettile. Ve Osmanlıların geldikleri Orta Asya'ya geri dönmeler, ne mani oldula.

Osmanlıların yerine Ruslar gelmesin diye.

İşte Ermenilerin ölüm hükmünü emperyalistler, bu kararla vermiş oldular.

Osmanlı İmparatorluğu'nda esir milletler; Macarlar, Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar, Arnavutlar ve Araplar, bütün bu milletler hürriyetlerine kavuştular ve kendi toprakları üzerinde birer devlet kurdular.

Ve yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'nda yalnız bir tek millet kurban oldu.

Ermeniler Emperyalistlerin kurbanı oldular.

Ruslar Akdeniz'e inmesin diye, emperyalistler, Türklerin eliyle 1915'te Ermenileri Soykırımına uğrattılar.

Ve boşalan Ermenilerin topraklarında, ne biçim bir piç olduğu belli olmıyan bugünkü Türkiye'yi kurdular.

\* \* \*

Ermeni milletinin düşmanı Ermeni (Taşnak) liderleridir demiştik.

Evet çok doğru....

95 seneden beri bu liderlerin emri ile her 24 Nisan'da, Ermeniler 1915'te, bir buçuk milyon Ermeni Türkler tarafından Soykırımına uğrattıldı diyerek ağlarlar.

Fakat Türkler Ermeni milletini niçin Soykırımına uğrattılar?

Batı Ermenistan'a sahip olmak için.

Osmanlılar Sırbistan'dan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Arabistan'dan kovuldukları gibi, Ermenistan'dan da kovulacaklar ve Osmanlı İmparatorluğu tamamıyla yıkılacaktı.

Emperyalistler 1915'te Ermenileri Soykırımına uğratarak, boşalan Ermenistan topraklarında Osmanlılara yeni bir vatan hediye ettiler.

İşte Ermeniler her 24 Nisan'da, satılmış Ermeni liderlerin emri ile yalnız «Bir buçuk milyon Ermeni öldürüldü» diye ağlarlar...

Ölenlerin yerine yeni nesiller gelir.

Fakat çalınan vatan geri gelmez.

Onun için, Ermeniler «Bir buçuk milyon Ermeni öldü» diye ağlayacaklarına, daha ziyade çalınan Batı Ermenistan için ağlamaları lazımdır.

N 181

Nairi, 25 Mayıs 2010, № 310

## ERMENİLERİN VATANINI ÇALAN SOYKIRIMCI TÜRKLERİN, ERMENİLERE KARŞI EN BÜYÜK STRATEJİSİ ZAMAN KAZANMAK

Ermeniler 1915'ten bu güne kadar «Dünya Ermeni Soykırımını tanısin» diye uğraşıyorlar.

Soykırımını, dünya tanısa ne olacak sanki?

Türkler çaldıkları Ermeni vatanını Ermenilere geri mi verecek?

1915'ten bu güne kadar 95 sene geçti.

Türkler hâlâ Batı Ermenistan'ın sahibi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl marşını gene hatırlatalım.

(1923-1933)-10. Yıldönümü Marşının sözleri şöyle başlıyor:

*«On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan».*

Türkler Ermeniler ve Rumları Soykırımına uğratarak, boşalan Anadoluya topraklarına, Balkanlar'dan getirdikleri (sözde İslam) aslında dönme Hıristiyan olan Pomak, Boşnak ve Arnavutları yerleştirdiler.

Bunlara, 14. yüzyıldan 1915 Soykırımına kadar kılıçtan geçmemek için müslüman olan dönme Ermeniye ilave edin.

İşte böylece yaratıldı 15 milyon Türk.

1915'e kadar Osmanlılar, zorla İslamlaştırmak isyaseti güdüyorlardı.

1923'ten sonra Mustafa Kemal ise aşırı ırkçı-faşist bir siyasetle, bütün Türkiye'de Türkleştirme siyaseti uyguladı.

«*Ne mutlu Türküm diyene*» sloganı, Mustafa Kemal'in ırkçı siyasetinin en büyük kanıtıdır.

\* \* \*

Türklerin en büyük stratejisi «Zaman kazanmaktır» demiştik.

Türkler bu stratejilerinde muaffak oldular.

Çünkü 1923'ten bu güne kadar (bütün demokrasi yalanlarına rağmen) korkunç Türkleştirme siyaseti, en büyük şiddetiyle hâlâ devam ediyor.

Ve Türkler 1923'ten bu güne kadar bu Türkleştirme programı ile 1933'teki 15 milyon Türk'ten, bugün 70 milyonluk Türkiye yarattılar

Bu 70 milyon (sözde) Türk, ırkçı Mustafa Kemal rejiminin okullarda öğrettikleri, tamamıyla yalan öğretimle yetiştiler.

Ve bunların beyinleri yıkandı.

Ve bu öğretimle «Atatürk Gençliği» denilen tamamen robotlaşmış (Hitler Jugend)e benzer çok fanatik bir «Türk insanı» türü yaratıldı.

Ve bu yeni «Türk insanı»nın aslı, ne kadar da Ermeni, Rum, Pomak, Boşnak, Arnavut da olsa, bu insanlar 1923'ten bu güne kadar çoktan asıllarını unuttular...

Ve 1923'ten 2010'a kadar en azından 3 yeni nesil geldi, geçti.

Ve bugünkü nesil aslını tamamen unutmuş, tamamen Türkleşmiş bir nesildir.

Osmanlı devrinde **Yeniçeriler**, aslında Hıristiyan çocukları idi. Fakat bunlar çok sıkı bir eğitimle, birkaç sene zarfında korkunç Osmanlı cengâveri olarak yetiştirildiler.

Ve İngiliz tarihçisi **Arnold Toybee**'nin yazdığına göre:

«Bu yeniçeriler o derece Osmanlılaşmışlardı ki, ana ve babalarını bile kılıçtan geçiriyorlardı».

Zaman ve eğitim çok şeyi değiştirir.

Ve ırkçı Mustafa Kemal rejimi çok şeyi değiştirdi.

Ve bugün bu ırkçı Mustafa Kemal rejimi aynen devam ediyor.

Çünkü Soykırımcı Türkler bu güne kadar cezalandırılmadılar.

Türkler bir taraftan Ermenilerle iyi münasebetler kurmak için protokol imzalıyorlar.

Diğer taraftan da Nisan 2010'da Bakü'de «Turancılık» Kongresinde yeni ve büyük bir *Türk İmparatorluğu* kurmaya çalışıyorlar.

Ve Nisan 2010'da Bakü'deki Kongreye katılan Turancılar, şu kararı alıyorlar:

**«Bir millet, yedi devlet».**

Yani Türkçe konuşan yedi devlet birleşsin ve bir devlet yaratılsın.

\* \* \*

Bizim Ermeniler hâlâ Türklerin «ne» olduğunu anlamadılar.

1915'te Türkler Ermenileri kardeşlik yalanları ile uyuttular.

Ve bir taraftan Ermeni Soykırımını hazırladılar.

Bugünkü Türkler Ermenilerle «Protokol» imzalıyorlar. Bir taraftan da Bakü'de *Turan İmparatorluğu* kurmaya hazırlanıyorlar.

Uyanın Ermeniler!

1915'ten bu güne kadar hâlâ Türklerin ne olduğunu anlamadınız.

Türkler sizi tamamen yok etmeye hazırlanıyorlar.

Yeter artık! Bugüne kadar aldatıldınız.

Artık gözünüzü iyi açın.

Ve gerçekleri görün!

N 182

Naïri, 22 Haziran 2010, № 311

**ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI DERNEĞİNİN  
İSTANBUL ŞUBESİ  
24 NİSAN ERMENİ SOYKIRIMININ  
KURBANLARI HATIRASINA  
24 NİSAN 2010'DA TAKSİM'DE VE HAYDAR  
PAŞA GARI'NIN  
ÖNÜNDE GÖSTERİLER YAPTI**

Taksim Meydanı'nda ve Haydar Paşa Gari'nin önünde toplanan 30-40 kadar insaniyetli Ermeni, Kürt ve Türk, ellerinde 24 Nisan 1915 kurbanı Ermeni entelektüellerinin resimleri ile fotoğrafcılara boy-boy poz verdiler.

Ve bu resimler yıldırım çabukluğu ile bütün dünya gazetelerinde ve televizyonlarında gösterildi.

Ve bütün dünya Türkiye'nin artık demokratlaştığına ve adaletli bir devlet olduğuna inandı...

Bilhassa Hillary Clinton ve Barack Obama bile Türkiye'deki bu insancıl gelişmeyi candan tebrik ettiler.

Hatta Diaspora'daki Ermeni basını bile, İstanbul'daki bu 24 Nisan gösterisini, Türkiye'de pozitif bir gelişme olarak yorumladılar...

...Biz de tebrik ederiz...

Kimi?

Uluslararası İnsan Hakları Derneğini....

Çok mükemmel bir mizansenle, başarılı bir tiyatro oynadılar.

...30-40 kişinin ellerine resimler ver. Ve boy boy resimleri bütün dünya basınında ve televizyonlarında göster.

Ve Türkiye'nin artık çok değiştiğini ve insan haklarına saygı gösteren bir devlet olduğuna bütün dünyayı inandır.

Böyle bir başarıyı, yalnız *Dünya Para Babaları Teşkilatı*nın bir kolu olan İnsan Hakları Derneği gerçekleştirebilir.

\* \* \*

Gerçekte Türkiye denilen faşist devletin zihniyetinde hiçbir değişiklik yok.

Bugünkü Türkiye, 1908-1915 İttihatçı Talât Paşa Hükümetinden daha aşırı ırkçı, Turancı, faşist bir devlet.

...Talât Paşa'nın Ermenilere karşı oynadığı iki yüzlü, tilki siyasetini bugünkü Erdoğan Hükümeti aynen uyguluyor.

1915'e kadar İstanbul'da Ermeni liderler Talât Paşa'nın oynadığı iki yüzlü tiyatro oyununu anlamadılar.

Düşünün bir kere, 1915'e kadar Ermeniler Talât Paşa'nın *farmason* kardeşliği palavralarına inandılar.

Ve Taşnak Partisi'nin ve Hınçak Partisi'nin diğer birkaç teşkilatın merkezleri ve liderleri 1915'e kadar İstanbul'daydı.

Biz bugüne kadar hâlâ, özellikle Taşnak Partisi liderlerinin nasıl olur da bu kadar aptalca, Türklere inandıklarını anlayamıyoruz.

Netice ne oldu?

Bu Ermeni liderler, bu aptallıklarının cezasını hayatları ile ödediler.

Ve Türkler 24 Nisan 1915'te bütün Ermeni liderlerini 'armut toplar gibi' topladılar ve ölüme götürdüler.

\* \* \*

Bugün İstanbul'da yaşayan Ermeniler için bir hususu belirtmek isteriz.

1915'den evvel ve 1915'ten sonra.

1915'ten evvel Osmanlı İmparatorluğu'nda, Doğu Anadolu vilayetlerinin ismi Batı Ermenistan idi.

24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımının sonucu olarak, bugün artık Batı Ermenistan yok.

Ve bugün İstanbul'da kılıç artığı 50 bin kadar Ermeni var.

İstanbul Ermenileri bugün Türklerin elinde esir.

İstanbul'daki Ermeniler, esir bir zihniyet ile, Türklerin dikte ettiği bütün masalları tekrar etmeye mecburdurlar.

...İstanbul Ermenileri içinde, Ermeni ruhunu kaybetmemiş insanlar da var.

Bunlardan biri Hrant Dink idi. Hrant Dink, Malatya'lı bir Ermeni yurtseveri idi.

Ve bütün Ermeni gerçeklerini, Türklerin yüzüne karşı açıkça söylemek cesaretini gösterdi.

Fakat Hrant Dink, *farmason* Krikor Zohrab gibi, Ermenilerin Türklerle beraber kardeşçe yaşayabileceğine inanan çok saf bir Ermeni idi.

Ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine girebilmesi için çok çalıştı.  
Buna rağmen Türkler, Hrant Dink'i öldürdü.

\* \* \*

Türklerin yeni Talât Paşası, başbakan Tayyip Erdoğan 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımının 95. Yıldönümünden önce (26 Mart 2010'da) Ankara'da Başbakanlık binasında, İstanbul **Yedikule Ermeni Hastahanesi** Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul ediyor.

Niçin? Bedros Şirinoğlu'nun başbakanla ne işi var?

Durun....Şimdi ilân etmeye çalışacağız. «İstanbul Ermenileri Türklerin dikte ettiği bütün masalları tekrar etmeye mecburdur» demiştik.

**Bedros Şirinoğlu**, başbakan Erdoğan ile görüşmesinden sonra şu beyanatı veriyor:

*«1915'te olan olaylar iki çok samimi arkadaş, birbirini çok seven ortağın arasına nifak sokulmuştur. Bu nifak neticesinde, birbirini çok seven arkadaşların kavgası maalesef kötü bitmiştir.*

*Kavgaydı bu, güvensizlik doğdu.*

*Bu kavga 100 sene önce olmuştur. Bunu unutmak lazım. İleriye bakmak lazım. Türkiye'nin geleceği için çalışmak lazım...»*

Şimdi anladınız mı başbakan Erdoğan'ın, Bedros Şirinoğlu'nu niçin kabul ettiğini?

Biz Bedros Şirinoğlu'na şu cevabı vereceğiz:

Ermeni milletinin en büyük düşmanı, bir grup satılmış Ermeni 'liderleridir'.



N 183

Nâiri, 27 Temmuz 2010, № 312

**BÜYÜK TÜRK TİYATROSU**

Bu yazımızın başlığında 31 Mayıs 2010 tarihinde Gaza açıklarındaki kanlı olaylar için «Büyük Türk Tiyatrosu» dedik.

Çünkü Türkiye başbakanı Erdoğan, ilerici Türk gençlerini Gaza açıklarına ölüme göndererek, Türk planlarını gerçekleştirmek için çok büyük bir tiyatro sahneledi. Erdoğan bu tiyatroyu oynamaya, geçen sene İsviçre'nin Davos şehrindeki Kongrede başlamıştı.

İsrail cumhurbaşkanı Shimon Peres'e "One moment" diyerek Filistin halkının haklarını savunmuş ve adalet havarisi rolüne bürünmüştü.

...31 Mayıs 2010'da da «Mavi Marmara» gemisini Filistin halkının (sözde) yardımına göndererek, İslam halklarının sempatisini kazandı.

Yobaz başbakan Erdoğan'ın niyeti 1924'te son Osmanlı sultanı ile tarihe karşı, İslam peygamberinin yeryüzü temsilcisi olan «Halife» ünvanını yeniden kazanmak.

Erdoğan'ın asıl amacı «Halife» ünvanı ile İslam devletlerinin lideri olmak. (İslam devletleri, bilhassa Arap devletleri, Türklerin asırlar boyunca Osmanlı işgalinde Arap halkına yaptıkları mezalimi unutabilirler mi acaba?).

Türkiye başbakanı Erdoğan'ın hayali çok geniş.

Erdoğan'ın niyetlerinden biri de, Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden yaratmak.

Bunun için Balkanlar'daki (sözde) İslam halklarını (ki Osmanlı mezalimi yüzünden ölüm korkusu ile, aslında Hıristiyan olan Boşniak Sırp, Albanya'lı Arnavutlar) Erdoğan bu *dönme* müslümanları devamlı kışkırtıyor.

Erdoğan'ın bir başka rüyası da «Turan» rüyası. Asya'daki Turan ırkına ait devletler ile büyük bir birlik kurmak.

\* \* \*

Tabii Erdoğan'ın bu 'Büyüklik rüyaları' bugün dünyaya hakim olan Emperyalistleri çok rahatsız ediyor, hatta korkutuyor.

Ve Erdoğan'ın başka bir 'gayesi' olan Avrupa Birliğine girmeyi kolaylaştırmak için Emperyalistler devamlı çalışmalar yapıyor.

Ve Türklerin, İslam devletleri ile birleşerek, büyük bir kuvvet olma 'öçüsü' ile Türklerin Avrupa Birliğine girmesine karşı olan devletleri korkutuyorlar.

Onun için biz diyoruz ki: Emperyalistlerin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokma çalışmaları eninde sonunda gerçekleşecektir.

N 184

Nairi, 31 Ağustos 2010, № 313

**VAN AHTAMAR ADASINDAKİ TARİHİ  
ERMENİ KİLİSESİNDE  
BÜYÜK TÜRK TİYATROSU  
19 EYLÜL 2010'DA VAN AHTAMAR  
ADASINDAKİ TARİHİ  
SURP HAÇ KİLİSESİNDE TÜRK HÜKÜMETİNİN  
EMRİ İLE  
SURP HAÇ YORTUSU İÇİN ERMENİCE AYIN  
YAPILACAK  
BİR TAŞLA DOKUZ KUŞ  
BİR TAŞLA DOKUZ KUŞ VURULUR MU?  
TİLKİ GİBİ KURNAZ TÜRKLER VURUR**

**Ahtamar** Ermeni Kilisesindeki ayinin Türklere faydaları:

1. Türkiye'de demokrasi var denecek.
2. Türkiye'de Ermeniler kendi tarihi kiliselerinde serbestçe ayin yapıyorlar.
3. «Türkiye artık insansever bir devlettir.»
4. Türkiye insan haklarına saygılıdır.
5. Ahtamar'daki bu ayine büyük sayıda Ermeni turist gelecek.

6.Bu Ermeni turistler Türkiye'ye ve bilhassa Van'daki Türk halkına her bakımdan çok faydalı olacak.

7.Avrupa da anlayacak ki, Türkiye eski vahşi Türkiye değil.

8.Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesine yardımcı olacak.

9.Acaba dokuzuncusu ne?

\* \* \*

Yukarda andığımız şekilde, **Ahtamar** Kilisesindeki 19 Eylül 2010 tarihinde yapılacak Ermenice ayın, Türkiye'ye birçok bakımlardan çok faydalı olacak....

Fakat **Ahtamar** adasında sergilenen Türk tiyatrosunda oynanan piyeste, Türklerin güttüğü asıl amaçtan kimse bahsetmiyor.

Türklerin bugün en büyük sorunu Ermeniler değil.

Türkler 1915'te Ermeni milletini Soykırımına uğrattılar ve Ermeni milletinin vatanını, Batı Ermenistan'ı çaldılar.

Ermeni milletini Soykırımına uğratarak Türkler, Ermeni problemi- ne son verdiler...

...Ve Batı Ermenistan'a sahip oldular.İşte zorluk burada başlıyor...

Türkler Batı Ermenistan'a sahip oldular ama, bu topraklara 1915 Soykırımından sonra, 1915'te Türklerin kiralık celladı ve suç ortağı Kürtler yerleşti.

Bugün Batı Ermenistan'da Ermeniler yok, fakat bu topraklarda Kars'tan Van'a kadar tamamen Kürtler var.

Ve kürtler bugün *de facto* Batı Ermenistan'a yerleşmiş bir millet olarak, Türklere karşı 1923'ten beri bağımsızlık için savaşıyorlar. Ve Türkler bu savaşçı Kürtlere «haksız olarak» **PKK** teröristleri diyorlar...

Ve bu savaşın sonu Türkler için çok karanlık.

Çünkü Türkler Kürtleri, 1915'te Ermenilere yaptıkları gibi Soykırımına uğratamazlar.

Çünkü Kürtler, Ermeniler gibi kurban olmaya hazır bir millet değil, bilakis Türkler gibi cengâver ve vahşi bir millet.

Ve bundan evvel de yazdığımız gibi, bu Türk-Kürt Savaşı, aslında Ermeni vatanını paylaşmak için, Türkler ve Kürtler arasında 1923'ten beri devam eden, Ermenilerin mirasını ele geçirme savaşıdır.

Ve bizim kanımız bu.

En sonunda, Ermeni vatanına bugün yerleşmiş olan Kürtler galip gelecektir.

Çünkü bugün o «topraklarda» oturan Kürtler, o toprakların sahibidir...

\* \* \*

Ve Türkler **Ahtamar** Kilisesinde oynadıkları tiyatro ile ve Kars civarındaki Ermeni *Binbir kilise şehri Ani* harabelerindeki Baş Katedrali restore etmekle, Kürtlere demek istiyorlar ki:

«Kürtler Kars'tan Van'a kadar bu topraklar Ermenilerin vatanı... Sizin bu topraklar üzerinde hiçbir hakkınız yok.»

\* \* \*

Bundan 4 sene evvel, 3 Haziran 2006'da Nairideki yazımızda, bu konu ile ilgili şunları yazmıştık. Özetle vermeye çalışalım:

### «TÜRKLERİN BUGÜN EN BÜYÜK SORUNU OLAN KÜRT PROBLEMİNE KARŞI GÜTTÜKLERİ YENİ TILKI SİYASETİ

İnkâr edilmez bir gerçektir ki, 1915 Ermeni Soykırımında Türkler Kürtlere cellat vazifesini gördürdüler.

Yani 1915 Ermen Soykırımının kararını veren, Osmanlı Devletinde iktidarda olan **İttihat ve Terakki Partisi** Hükümetinin Dahiliye vekili Talât Paşa idi.

Fakat Anatolya şehir ve kasabalarında ve sürgüne gitmek için yola çıkarılan zavallı Ermeni kabilelerinin üzerine hücum ederek, Ermenileri öldürenler, büyük çoğunlukla Kürtler idi.

Anatolya topraklarında 1915'te öldürülen Ermenilerin mallarına, mülklerine el koyanlar büyük çoğunlukla Kürtler idi.

Batı Ermenistan denilen Doğu Anatolya illerinde 1915'te öldürülen Ermenilerin yerine yerleşenler tamamen Kürtler idi.

Bu gerçeği bilen bugünkü Türk devletinin idarecileri, çok tehlikeli olmaya başlayan Kürtlere karşı, Ermeni kozunu oynamaya çalışıyor.

Ve bir müddeten beri Türkler, Ermenilere karşı dostça denilebilen bir siyaset, uygulamaya başladılar.

Diaspora Ermenileri'nin, kendi öz vatanları olan Doğu Anadolu'ya ziyaret etmelerini, Türkler muhtelif şekilde teşvik ediyorlar. *Binbir kilise şehri*, Ermenilerin tarihi başkenti Ani harabelerini Türkler (sözüm ona) onarıyorlar.

Van Gölü **Ahtamar** Adası'ndaki Ermeni kilisesini, İstanbul'lu Ermeni mimarlar restore etmeye başladılar.

Türkiye başbakanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan başkanı Koçaryan'a resmi bir mektup göndererek, anlaşma görüşmeleri yapmayı öneriyor.

Bir müddeten beri de, Türk ve Ermeni hükümetleri arasında gizli görüşmeler yapıldığı söylentileri dolaşıyor.

Türklerin Ermenilere karşı son dostluk gösterisi de; 2006 **Eurovision** şarkı yarışmasında Ermenistan'ı temsil eden Ermeni şarkıcı Andre'ye, Türklerin on puan vermeler.

Türklerin, Ermenilere karşı uyguladığı bu dostluk politikasının asıl sebebi, Kürtlere karşı Ermenileri devreye sokmak.

Yani, Doğu Anadolu Ermeni topraklarında, bir Kürdistan devleti kurmak isteyen Kürtlere karşı Ermenileri kışkırtmak.

Ve Türk-Kürt mücadelesini, Kürt-Ermeni mücadelesine çevirmek.

Türklerin bu sinsî siyaseti yürür mü acaba?

Bilemeyiz, tabiatıyla Türkler, Kürtlerin Doğu Anadolu'da bir Kürt devleti kurmalarına engel olmak için, her çareye başvuracaklar.

Fakat en sonunda Kürtler galip gelecektir.

Çünkü Batı Ermenistan denilen Doğu Anadolu topraklarında yaşayan halkın, bugün büyük çoğunluğu Kürtler.

Ve bugünkü dünya gerçeklerine göre; bir memleketin sahibi, o memlekette yaşayan halktır.

Onun için diyoruz ki, Doğu Anadolu'da yaşayan Kürtler, en sonunda orada bir Kürt devleti kuracaklardır.

Ey soykırımcı Türkler! Eğer 1915'te Ermenileri Soykırımına uğratmasaydınız, Doğu Anadolu'da Ermeniler sayesinde, Osmanlı Devleti devam edebilirdi.

Fakat siz Ermenileri Soykırımına uğrattınız. Ve bu suçunuzun cezasını çekeceksiniz.

Onun için diyoruz ki: "Rahmet olsun Türkiye Cumhuriyetine. Yaşasın Yeni Birleşik Kürt Devleti!"».

N 185

Naïri, 19 Ekim 2010, № 314

## TÜRKLERİN YENİ BİR TİYATROSU ERMENİ SOYKIRIMI ALMAN PLANI İMİŞ

Son günlerde Türkler, Ermeni Soykırımının sorumluluğunu üzerlerinden atmak için, yeni bir senaryo ortaya çıkardılar.

Bernard Lewis gibi Türk uşağı bir tarihçi olan Prof. Dr. Feroz Ahmad demiş ki:

"Ermeni Tehciri (namı diğer Ermeni Soykırımı) büyük olasılıkla bir Alman planıdır".

Prof. Dr. Feroz Ahmad, verdiği uzun bir demeçte diyor ki:

*"Birinci Dünya Savaşında, Osmanlı Ordusu tamamen Almanların kontrolü altında idi. Her şeye Berlin'de karar veriliyordu, İstanbul'da değil. Osmanlı askerleri Alman kontrolü altındaydı. Hatta Osmanlı maliyesi bile.*

*Donanmayı Almanlar kontrol ediyordu. Her Osmanlı Ordusunun, bir Alman kurmay başkanı vardı."*

Prof. Dr. Feroz Ahmad'ın söyledikleri, biz Ermeniler için yenilik değil.

Fakat yenilik olan, Almanların suçlu olduğunun Türkler tarafından söylenmesi....

Çünkü bu güne kadar Türkler, Ermeni Soykırımını inkâr ediyorlardı.

Fakat son zamanlarda, Amerika dahil birçok devlet, Ermeni Soykırımının Türkler tarafından yapıldığını kabul etme yoluna girince, Türkler «Bizim kabahatimiz yok. Asıl suçlular Almanlardır» demiye başladılar. Hukukçular, suçluların, suçlarını inkâr refleksini çok iyi bilir.

*«Ben yapmadım, o yaptı».*

Türkler bu tiyatroyu, 1975'lerde ASALA fedailerinin, soykırımcı Türkiye'nin diplomatlarını cezalandırdığı zaman da, aynen oynamışlardı.

Ve Türk gazeteleri: «*Ermeni Soykırımının asıl sorumluları Almanlardır*» diye yazdılar....

Türkler daima zor durumda kalınca Alman suçluluğunu ortaya atarlar.

Ve muvaffak ta olurlar...

..Ve bir müddet Türklere karşı soykırım ithamları durur....

Çünkü Almanya'nın suçu ortaya çıkarsa, o zaman asıl suçluların, Dünya Para Babalarının ve Selanik'li *dönmelerin* yaptıkları da gün ışığına çıkar, ve....

«Çok karıştırma altından 'şokola' çıkar misali» gerçekler aydınlanır.

Zaten Ermeni Soykırımında, Almanların suçluluğu hakkında daha 1915'te de Avrupa'da yazarlar kitaplar yayınlamışlardı. **Arnold Toynbee**, **Viscount Bryce** ve bilhassa Fransa'da **René Pinon**'un yazdığı kitabın ismini verelim:

«Méthode Allemande, Travail Turc».

1915 Ermeni Soykırımının baş suçlusu Talât Paşa'ya, 1919'da İstanbul'da Türk Örfi İdare Askeri Mahkemesinin verdiği idam kararını yerine getiren Soghomon Tehliryan'ın 3.06.1921'de Berlin'deki mahkemesinde, Tehliryan'ın avukatı **Dr. Niemeyer**'in söyledikleri çok önemlidir.

«...Türkler Ermeni Tehciri için şöyle der: "Almanların müsaadesi olmadan Ermeni tehcirinin yapılması imkansızdır. Çünkü Almanlar çok kuvvetlidir" »

Bu bakımdan Ermeni mezalimi için, Almanları suçlu bulurlar.

Ve çok büyük sayıda yayınlar var. Amerika'da, Fransa'da ve Doğu'da. Almanlar için derler ki: «Türkiye'de asıl Talâtlar: Almanlardır».

\* \* \*

1921'de, eğer biz Ermeniler birlik olup, bu gerçeklerin aydınlanması için mücadele etseydik, 1923'te bugünkü Türkiye kurulmazdı.

Ve Ermeniler de bugünkü zavallı duruma düşmezlerdi.

N 186

Naïri, 1 Ocak 2011, Özel Sayı

## TÜRKLER, TARİHLERİNİ YENİ-YENİ ÖĞRENMEYE BAŞLIYOR

Son günlerde İstanbul'da Ermeni mimarlarının inşa ettiği yapıtlar hakkında bir sergi düzenlendi.

Ve bazı insaniyetli Türk yazarlar **Mimar Sinan**'dan ve Mimarlar ailesi **Balyanlar**'dan kadirşinaslıkla bahsettiler ve Mimar Sinan'ın ve Balyanlar'ın inşa ettiği cami, saray ve diğer tarihi yapıtları hayranlıkla zikrettiler.

Biz 3 Temmuz 2001 tarihli **Naïri** gazetesindeki yazımızda şöyle demiştik.

«Kaldırın İstanbul'un üzerinden, Bizans'tan kalan tarihi binaları ve Mimar Sinan'ın ve Mimarlar ailesi Balyanlar'ın inşa ettiği camileri ve sarayları ve diğer binaları, geriye ne kalır?»

Kala kala, yalnız eğri büğü beton apartmanlar ve bilhassa gecekondular kalır.»

\* \* \*

Ermeniler sadece mimarlık alanında mı faydalı oldular?...Bu günlerde insancıl Türk yazarlar, mimarlık alanında faydalı olan Ermenilerden bahsediyorlar...

...Türkler geçmişlerini yeni-yeni öğrenecekler...

Ve öğrenecekler ki, bütün sahalarda; ticaret, sanayi, öğrenim, bilgi, sanat, tarih...evet bütün sahalarda Osmanlı Devletini modernleştirenler Ermeniler olmuştur.

Çünkü Ermeniler 1830'dan sonra Osmanlıların **Hatt-ı Hümayûn**, **Tanzimât** gibi zaman kazanmak için ilân ettikleri fermanlara inandılar, Osmanlı'dan fazla Osmanlı oldular.

...1908'de de **Jön Türk** denilen *dönmelerin* başlattığı *Hürriyet* devriminde ise Ermeniler Jön Türk'lerle birleştiler. Ve her şeylerini,



Ermeni köylülerin silahlarına varıncaya kadar herşeylerini, Jön Türk İttihatçılarına teslim ettiler.

Ermenilerin körü körüne İttihatçılara inanmalarının sonucunu (sözde) herkes bilir.

1914 Dünya Savaşından istifade eden İttihatçılar "kardeş" Ermeni milletini Soykırımına uğrattılar.

\* \* \*

Bugün Türkiye'de bu gerçekler açıkça yazılıyor.

Son aylarda meydana çıkan bir gerçek, bizce çok düşündürücü.

Selanik'li Mustafa Kemal'in kurduğu Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı köşkünün sahibi, Ankara'lı Ermeni **Kasapyan Ailesi** imiş.

Yani Türkiye'nin sembolü, Ankara'daki Çankaya köşkünün sahibi Ermeniler.

...Birkaç hafta evvel Amerika'da bir Ermeni, Adana'daki Amerikalıların büyük askeri üssü İncirlik Hava alanının topraklarının tamamının kendi ailesine ait olduğunu ispat etti....

İstanbul civarındaki Yeşilköy Hava alanının, bugünkü adı ile Atatürk Hava alanının bütün topraklarının sahibi **Dadyan Ailesi** olduğunu İstanbul Ermenilerinin çoğu bilir.

Çünkü 1830'larda Türkiye'de ilk barut fabrikasını kuran Dadyan Ailesine, Osmanlı sultanı sevincinden Bakırköy'den Küçükçekmece Gölü'ne kadar uzanan uçsuz bucaksız bütün arazileri, padişahlık fermanı ile Dadyanlar'a hediye etmişti.

1950'den sonra Türkiye'de kurulan (sözde) demokrasi rejimi senelerinde Yeşilköy Havalanı topraklarının sahipleri, Dadyan Ailesi'nin Mısır'da yaşayan varisleri İstanbul'a gelmişler ve tazminat davası açmışlardı.

Kim bilir bu Mısır'lı Ermenileri kim aldatmıştı ki, Mısır'dan İstanbul'a gelmişler ve tazminat davası açmışlardı.

Her halde Mısır ve İstanbul'daki kurnaz avukatlar. Bu avukatlar, Türkiye'de her şeyin «kanun»lara uygun olarak yapıldığını bilmiyorlar mıydı?

Ve Türkiye'de «**Emval-i Metruke**» denilen bir kanun var...

Ve bu güne kadar bu kanun geçerli....

Ne demektir «**Emval-i Metruke**»?

Arapça kelimelerde oluşan bir deyim. **Emval-i Metruke**'nin anlamı: "Sahipsiz mülk" demektir...

Ve kanun, 1915 Ermeni Soykırımından sonra çıkarıldı...

Hakikat çok inanılmaz ve korkunçtur...

Türkler 1915'te Ermenileri Soykırımına uğrattılar ve sürgüne gönderdiler.

Yani mecburi sürgün ve Soykırımı.

Ve boşalan Ermeni toprakları ve mülklerini ele geçirdiler.

Ve her şey kanuna uygun olsun diye de **Emval-i Metruke Kanunu**'nu çıkardılar. Düşünün bir kere...Sen yerli ahaliyi öldür, sonra da **Emval-i Metruke** de, sahipleri olmayan mülk de...Bu kadar yalanı yalnız Türkler söyler.

\* \* \*

Sonra sürgün edilenlerden sağ kalanların Türkiye'ye dönmesini yasak ettiler.

Biz şahidiz.

1945'e kadar İstanbul'da yaşayan Ermeniler ve Rumlar'ın, İstanbul'dan Anadolu'ya ve Trakya'ya gitmeleri yasaktı. İstanbul'un Batısında, Küçük Çekmece'de, Trakya'ya giden yolun başında asker kontrolü vardı, ve Ermeniler ve Rumların geçmesi yasaktı.

Aynı şekilde İstanbul'un doğusunda, Kartal'dan öteye gavurlar gidemezdi.

Bu kontrollerin sebebi, Anadolu'da Trakya'da mülkleri olan Ermeni ve Rumların mülklerine sahip çıkmalarına engel olmaktı.

\* \* \*

Bu gün Türkiye'de (sözde) demokrasi var, hürriyet var....

Gerçekler konuşuluyor (sözde).

...50 sene İstanbul'da yaşamış bir Ermeni olarak söyleyelim:

Türkiye'de bugün demokrasi, hürriyet denilen devir, aynen 1908'de Jön Türk İttihatçıları'nın getirdiği «*Hürriyet*» senelerinin tekrarıdır.

Ve Türkler hiç değişmezler...Türkler bugün de aynı 1915'te Ermeni Soykırımını yapan Türklerdir.

Ve Türkler fırsatını bulursa 1915'te yaptıkları gibi, *kılıç artığı* Ermenilerden oluşan bugünkü küçük Ermenistan'daki Ermenileri de soykırımına uğratırlar...

Tekrar tekrar söyleyelim...

İnsanlık için, adalet için, 1915'te Ermeni Soykırımını yapan Türklerin mirasına sahip çıkan bugünkü Türkiye'yi cezalandırmazsanız, soykırımcı Türkiye yine soykırımlar yapmaya devam edecektir.

N 187

Naïri, 8 Şubat 2011, № 315

**KUYRUKLU YALAN  
«TÜRKİYE TARİHİNDE SOYKIRIMI  
YAPILMAMIŞTIR»**

*(Sözde) Türkiye'nin Cumhurbaşkanı*

**ABDULLAH GÜL**

*25 Ocak 2011, Strasbourg-Fransa*

Bu kuyruklu yalanı söyleyebilen, (sözde) Türkiye'nin cumhurbaşkanı Abdullah Gül...üstelik Abdullah Gül Ermeni asıllı...Bundan bir müddet evvel, bir Türk araştırmacı, Abdulah Gül'ün büyük annesinin Ermeni olduğunu delillerle açıkladı...

Abdullah Gül'ün Ermeni asıllı olması hiçbir şeyi değiştirmez.

Bir insanın kanına, Türklük denen canavarlık mikrobu girdikten sonra, şaraptan dönme sirke gibi, o insan Türkten fazla Türk olur.

İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee yazdığı tarih kitabında, Hıristiyan çocuklarının, **Devşirme Ocaklarında** Türkleştirilerek, «**Yeniçeri**» olduktan sonra, kendi öz Hıristiyan ana babalarını bile kılıçtan geçirdiklerini anlatır...

1 Ocak 2001 tarihli Naïrideki yazımızda şöyle demiştik:

Abdullah Öcalan için

Ermeni piçi demişsiniz,

Öcalan'ın Ermeni piçi  
olduğunu bilemeyiz.  
Fakat bizim bildiğimiz birşey var,  
Siz çoğunlukla  
Rum ve Ermeni piçlerisiniz.

\*\*\*

Gelelim Ermeni Soykırımına....

11. yüzyılda Orta Asya'dan gelen bir vahşiler güruhu olarak  
Anatolya'ya girdiniz. Ve daha sonra Balkan milletlerini kılıçtan geçirerek  
(yani Soykırımına uğratarak)1683'te Viyana kapılarına kadar ilerlediniz...

1683'e kadar bütün bu toprakların adı, Osmanlı İmparatorluğu (yani  
Türkiye) idi....

Fakat 1683'ten 1914'e kadar, bütün zapt ettiğiniz bu topraklardan  
çekilmeye mecbur oldunuz.

\*\*\*

Ve 1914'ten sonra bütün kuvvetlerinizi Anatolya'da topladınız....

Ve Anatolya'dan da kovulmamak için, o toprakların asıl sahipleri  
olan Ermeni milletini 1915'te Soykırımına uğrattınız....

...Osmanlı işgalinde olan bütün milletler, Osmanlılar tarafından  
Soykırımına uğratılmalarına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıl-  
masından sonra tekrar vatanlarına kavuştular...

Ve yalnız Ermeniler....

Hem Soykırımına uğratıldılar....

Hem de vatanları çalındı....

\* \* \*

Abdullah Gül istediği kadar kuyruklu yalanlar söylesin, Soykırımı  
olmadı desin...

Bu günkü (sözde) Türkiye'nin tarihi, şu 3 cümle ile anlatılabilir:

1.Türkler 1915'te Ermeni milletini Soykırımına uğrattılar.

2.Ve Ermenilerin vatanını çaldılar.

3.Ve Ermeni vatanının üzerinde bugünkü Türkiye'yi kurdular.

N 188

Na'iri, 15 Mart 2011, № 316

**EY SOYKIRIMCI, BOZKURTÇU TÜRKLER!  
1915 ERMENİ SOYKIRIMININ  
ÜZERİNDEN 500 SENE DE GEÇSE,  
SİZ ERMENİLERİN ELİNDEN  
ASLA KURTULAMAZSINIZ**

İstanbul'daki **Radikal** gaztesinde Gökçe Aytulu: "Kurtulamadık şu Ermenilerin elinden" başlıklı yazısından «Bayburt kentinin Ermenilerden kurtuluşunun» yıldönümünde, kurtulma törenlerini anlatıyor ve Türk devletinin (sözde) barışçı siyasetinin arkasında oynanan, Ermenilere karşı halkta kin ve düşmanlık duygularını körükleyen sahneleri belirtiyor.

...Ey Soykırımcı, Bozkurtçu sözde Türkler!

1915 Ermeni Soykırımının üzerinden 500 sene geçse de, siz Ermenilerin elinden, hiçbir zaman kurtulamazsınız...

Gelelim «Bayburt şehrinin kurtuluşuna».

Bayburt nasıl Ermenilerden kurtulmuş oluyor ki?

Bayburt'un ismi bile Ermenice...Binlerce seneden beri bu şehrin ismi: «PAPERT».

Ermenice «pert» kale demektir.

\* \* \*

Soykırımcı, Bozkurtçu Türkler...

70 milyonluk bir devlet olduk diye böbürlenmeyin.

Çünkü sizin devletiniz, *İskambil Kağıtlarından* kurulu bir kuledir.

Bu *İskambil Kulesi* püf deyince yıkılır. Neden? Bilir misiniz? Çünkü Uluslararası ADN uzmanları kontrol etmiş...

Ve ADN kontroü neticelerine göre;Türkiye'de Turan asıllı Türklerin oranı % 5'ten fazla değil.

Yani Türk denilen 70 milyon ahalinin 67 milyonu Türk asıllı değil.

...Bu 67 milyon ahalinin büyük çoğunluğu Anatolya'nın yerli halkları olan Rum ve Ermeni asıllı...Ondan sonra Kürtler geliyor. Daha sonra da Süryaniler, Araplar, Pomaklar, Boşnaklar, Gürcüler, Yahudiler, Çerkezler, Çingeneler...ve daha başka ırklara mensup halklar.

...Ve Türkler bu mozaik halkları, İttihat ve Terakki denilen *Türkçü* Parti ile başlayan ve *Atatürkçülük* denilen ırkçı ve faşist partinin diktatoryası ile devam eden terör senelerinde soykırımlar, katliamlar ve baskılarla Türkleştirmeye çalıştılar...

...Fakat artık devir ve şartlar değişti...

Bu uydurma Türk devletini yaratan ve bu güne kadar yaşatanlar: Uluslararası Para Babaları Teşkilatı, açıkçası Yahudiler idi.

Fakat Türkiye denilen bu ucube devlet son senelerde Osmanlı İmparatorluğu'nu yaratma rüyaları görmeye başladı...Ve Dünya Para Babaları için zararlı ve tehlikeli olmaya başladı....

Onun için diyoruz ki: Yahudilerin desteğini kaybeden uydurma Türkiye Devleti, İskambil Kağıtlarından kurulu kule gibi eğer «Yahudiler karar verirse» püf deyince yıkılacaktır....

N 189

Naîri, 19 Nisan 2011, № 317

**İSTANBUL'UN EN ESKİ GAZETELERİNDEN  
«AKŞAM»DA, ORAY EĞİN İSİMLİ YAZAR,  
8 NİSAN 2011 TARİHLİ YAZISINDA,  
CEMAL PAŞA'NIN TORUNU HASAN CEMAL'İ  
LOS ANGELES'TAKİ ERMENİ KULÜBÜNDE  
YAPTIĞI KONUŞMADA,  
DÖRT KERE «SOYKIRIM» DEDIĞİ İÇİN  
TENKİT EDİYOR**

Ve *Akşam* yazarı artık kabak tadı veren Türk propagandasını tekrar ediyor: "*Soykırım olmamıştır. Prof. Dr. Stanford Shaw ve Prof. Dr. Bernard Lewis'in kitaplarını okuyun*"....

Fakat bugün Türkler dahi biliyor ki Stanford Shaw ve Bernard Lewis, Türk Hükümetinin nemalandırdığı yazarlardır....

\* \* \*

...Tabii ki 1915 Ermeni Soykırımının suçlularından Cemal Paşa'nın torunu Hasan Cemal'in Ermenilerden özür dilemesi ve Yerevan'daki 1915 Soykırımını Abidesine giderek çiçek koyması ve saygı duruşunda bulunması Ermenileri memnun eder...

...Fakat neye yarar?...

Hasan Cemal'in tatlı sözleri Ermenileri sevindirir...uyuşturur...ve uyutur...

Ve Türkiye başbakanı Erdoğan'ın söylediklerini işitmez, bilmez ve anlamaz.

...Türkiye'nin Don Kişot başbakanı, 25 Ocak 2011'de Strasbourg'da yaptığı konuşmada «Türkiye tarihinde Soykırımı yapılmamıştır» demişti....

Bu yetmiyormuş sanki, aynı büyüklük hastası başbakan Erdoğan, iki gün önce 13 Nisan 2011'de Strasbourg'da Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, yalnız Osmanlı zihniyetli değil, Turancı ve faşist olduğunu da ispat etti.

«Biz dost, kadeş Azerbaycan halkının hakkını ve hukukunu Ermenistan'a yediremeyiz».

Erdoğan demek istiyor ki:

«Artsakh'ın (Karabağ'ın) Ermenilere verilmesine engel olacağız».

Yani açıkçası "Azerilerin 1988'de Bakü ve Sumgait'te yaptıkları gibi, ilk fırsatta Karabağ Ermenilerini temizlemesine yardım edeceğiz" diyor.

\* \* \*

Erdoğan Bey, Azeriler nereden kardeşiniz oluyormuş?

Anatolya halkının % 95'i (son ADN kontrollerine göre) Türk-Turan asıllı değil.

Osmanlılar bile son zamanlara kadar Kafkasya'dan gelenleri "kendilerinden" olduklarını kabul etmez, ve onlara Tatar derlerdi.

Erdoğan Bey, sana bir şey söyleyelim mi?

Sen burnunun önünü bile görmeyen hakiki bir Don Kişot'sun.....

Anatolya halkı, artık ırkçı ve faşist sloganlar olan ve her sabah okullarda öğrencilere yutturduğunuz:

«*Türküm, Doğruyum....*» palavralarına inanmıyor.

Anatolya'da, bütün zorla Türkleştirilmiş halklar: Kürtler, Lazlar, Ermeniler, Süryaniler kendi benliklerine dönmek istiyor.

Zaten ilk adım atıldı bile: Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kuruldu.

Şimdi sıra Anatolya'daki ve İstanbul civarındaki 30 milyon Kürde gelecek...

Erdoğan Bey, Anatolya çatırdıyor.

Ve sen «Büyü Turan» rüyaları görüyorsun...

Dikkat edin! Çatırdayan Anatolya'nın harabelerinin altında Ezileceksiniz.

**N 190**

Nairi, 10 Mayıs 2011, № 318

**YAŞASIN DİYARBAKIR'IN KÜRT BELEDİYE BAŞKANI**

**«1915'TE KATLEDİLEN ERMENİ KARDEŞLERİMİN HATIRASINA**

**DİYARBAKIR'DA BİR ABİDE DİKİCEM VE DİYARBAKIR'DA**

**HARAP VAZİYETTE OLAN BÜYÜK ERMENİ KİLİSESİNİ**

**RESTORE EDEREK İBADETE AÇACAĞIM»**

*Diyarbakır Belediye Başkanı, Mayıs 2011*

Çok yaşa Diyarbakır Belediye Başkanı!

...1915'te katledilen Ermenilerin hatırasına bir abide dikme ve Büyük Ermeni Kilisesini restore ederek ibadete açma kararına candan teşekkürler...



\* \* \*

Bu arada Diyarbakır şehri için bazı açıklamalar yapmayı faydalı buluyoruz....

Diyarbakır'ın ismi 1930'lara kadar Diyar-ı Bekir idi.

Yani bir Arap sülalesinin ismi olan «Bekir'in şehri».

Mustafa Kemal'in (sözde) cumhuriyet, gerçekte ırkçı, faşist devrinde Diyarbakır'ın ismi sözde Türkleştirildi ve Diyarbakır'a çevrildi.

Herhalde civarda bulunan Ergani Bakır Madenlerine atfen...

Ermeniler Diyarbekir'e «Dikranagert» derler...

M.E. 70 yıllarında Ermeni Kralı **Büyük Dikran**, Ermeni İmparatorluğunun baş şehri olarak yeni bir şehir inşa ettirmiş ve ismini «Dikranagert» koymuş.

Aslında Dikranagert bugünkü Diyarbekir'den epeyce uzakta bir kale şehri, bugünkü Diyarbekir'le alakası yok....

1517 senesinde Osmanlı sultanı Yavuz Selim Diyarbekir'i zaptetti...O zamana kadar Diyarbekir'in ahalisinin büyük çoğunluğu Ermeni ve Süryani idi...

Ve Yavuz Selim, Güneyden Kürt aşiretleri getirerek, Diyarbakır'daki Ermenileri ve Süryanileri, Kürtlerin idaresi altına aldırdı...

1915'e kadar Diyarbekir'de 150.000 (yüzelli bin) Ermeni yaşıyordu...

Bugün Diyarbakır'daki Ermenilerin sayısı bir kaç yüz civarında.

Ve bugün Diyarbakır ahalisinin büyük çoğunluğu Kürtler...ve Kürtler Diyarbakır'ı gelecekteki büyük Kürdistan'ın baş şehri yapmak istiyorlar.

\* \* \*

İşte 1915'e kadar bir Ermeni memleketi olan Diyarbekir'in ve Ermeni ahalisinin trajedisinin hikayesi...

Bu trajedi sebebi ile, Ermeni başşehri olan Dikranagert, bugün Kürt başşehrine çevrildi.

N 191

Naïri, 28 Hazian 2011, № 319

**TÜRK İNTİKAM TUGAYI (T.İ. T.)  
ERMENİLER İÇİN GERÇEKLERİ YAZAN  
BASKIN ORAN'I  
ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ.  
KİMDİR BASKIN ORAN?**

Baskin Oran için Naïri gazetesinde birkaç kere yazmıştık.

1 Ocak 2009 tarihli Naïride Baskın Oran ve entelektüel arkadaşlarının Ermenilerden özür dileme kampanyasını başlattıklarını yazmıştık...

28 Temmuz 2009 tarihli Naïride, Baskın Oran'ın Fransa'da Avignon civarındaki Ermeni Festivaline katıldığını ve orda tanıdığı Doktor Rupen Sevag'ın kızı 95 yaşındaki Şamiram için yazdıklarını belirtmiş idik....

Bundan sonra Baskın Oran, Ermeniler için gerçekleri yazmaya devam etti....

Fakat Türkiye denilen ucube devlette gerçekler konuşulmaz.

....Bugün Türkiye'de gerçekler (sözde) konuşuluyor

Çünkü Türk devletinin bugünkü siyaseti, Türkiye'nin demokratik bir devlet olduğunu Avrupalılara yutturmak istiyor.

Fakat gerçekte, Türk zihniyeti 1915'de ne ise, bugün de aynı cengaver, çapulcu, Osmanlı İttihat ve Terakki zihniyeti devam ediyor.

Bakın «Türk İntikam Tugayı» (TİT) Baskın Oran'a ne tehditler savuruyor:

«Baskın Oran, senin bütün hayatın Ermenilere "yağcılık" yapmakla geçti...

*Türklere kim kafa tutabildi ki,şimdi sen tutacaksın...*

*Eğer sen ve senin gibi köpekler Ermenistan'a gitmezseniz, ölüm siziniçin kaçınılmaz bir sonuç olacak...*

*Senin gibi Ermen kanı taşıyanların yeri: Mezar taşıdır...*

*Senin ölüm saatin geldi.*

*17 Haziran'da Baskın Oran isimli köpeği ortadan kaldırarak Türkün kuvvetini göstereceğiz...»*

\* \* \*

Yukarda belirttiğimiz «**Türk İntikam Tugayı**»nın tehditleri, karakteristik Osmanlı cengaver ve çapulcu zihniyetinin aynasıdır....

Osmanlılar bu zihniyetle Viyana kapılarına kadar ilerlediler.

«Ya müslüman olursun, yoksa kellen uçar».

Polonya Kralı **Jean Sobieski**, Osmanlıların bu zihniyetini durdurdu....ve 1683'te Viyana'da Osmanlıları mağlup etti....

Ve Osmanlılar başladılar gerilemeye...1915'e kadar ellerinde yalnız İstanbul ve Anatolya kalmıştı....

Ve Osmanlıların sonu gelmişti ve Osmanlılar geldikleri Orta Asya çöllerine geri sürüleceklerdi...

Fakat Emperyalistler bu «Hasta adamı», Osmanlıları dirilttiler..

Ve Osmanlılar 1915'ten 1923'e kadar Ermenileri ve Rumları Soykırımına uğratarak, Anatolya'da yeni bir Türkiye yarattılar.

... **Türk İntikam Tugayı**, Baskın Oran'ı Ermenistan'a kovuyor.

...Fakat bilmiyor ki Baskın Oran zaten Ermenistan'da...

Bugün Türkiye dediğiniz toprakların büyük kısmı, Ermenilerin topraklarıdır, Ermenilerin vatanıdır, Ermenistan'dır....

Ve Osmanlı cengaver ve çapulcu zihniyetli **Türk İntikam Tugayı** mensupları, siz kovulacaksınız geldiğiniz Orta Asya çöllerine....

N 192

Nairi, 9 Ağustos 2011, № 320

## OSLO-NORVEÇ'TEN TÜRK SOYKIRIMCILARINA MESAJ

22 Temmuz 2011'de Norveç Oslo yakınında bir adada, Norveç'li milliyetçi bir tedhişçi 76 kişi öldürdü, bir o kadarını da yaraladı...

Norveç'li sosyalistler, bu adada çoğu müslüman olan yabancı işçileri teşkilatlandırmak için toplantı yapıyorlardı...

Sosyalistlerin bu gibi toplantıların sonucunun, Norveç yerli halkının benliğini kaybettirerek, yabancıların ve müslümanların eline düşüreceğini çok iyi anlayan Norveç’li milliyetçi genç, adada toplanan yabancıların üzerine ateş açtı ve birçoğunu öldürdü.

\* \* \*

Tabii ki vicdanlı bir insan olarak, ölenlere acıyoruz...

Fakat unutmayalım ki, İkinci Dünya Savaşından sonra, dünya hakimiyetini ele geçiren *Enternasyonal Para Babaları Teşkilatının*, hakimiyetlerini deam ettirmek için başlattıkları savaşlarda milyonlarca insan öldü.

Daha bugün Irak’ta, Afganistan’da, Pakistan’da ve şimdi Libya’da Emperyalistlerin sürdürdükleri savaşlarda milyonlarca insan öldü.

Bu ölenler insan değil mi?

\* \* \*

Norveç’li milliyetçi gencin tedhiş hareketi, *Dünya Para Babaları Teşkilatı’nın*, Avrupa’yı müslümanlaştırma programına karşı, bir isyan reaksiyonudur.

Ve Avrupa’yı müslümanlaştırmak programına karşı bu isyanlar, Avrupa’nın başka şehirlerinde, başka şekillede devam edecektir...

\* \* \*

Norveç’li milliyetçi genç, tedhiş hareketine başlamadan önce, «Müslümanlaşma» tehlikesine karşı fikirlerini Internet’te yayınladı.

Bu yazılarda, Müslümanlaştırma hareketinin baş sorumlusunun Türkler olduğunu, ve Türklerin birkaç yüzyılda Anatolya ve Balkan halklarını nasıl müslümanlaştırdığını ilân ediyor...

Norveç’li milliyetçi gencin Internet’te yayınlanan yazısında, Türklerin Ermenilere yaptıkları etnik temizleme trajedisini, bu güne kadar hiçbir Batılı yazar, bu kadar doğrulukla anlatmamıştır.

Aşağıda Norveç’li milliyetçi gencin, Ermeni trajedisi için Internet’te yazdıklarını yayınlıyoruz:

«Osmanlı İmparatorluğu’nun son senelerinde, önce Sultan Abdülhamit zamanında, daha sonra 1915’te Talât, Cemal ve Enver’in

*uyguladıkları Soykırım ve mecburi tehcir neticesinde, Ermeni milleti tarihi vatanını, Batı Ermenistan'ı kaybetti.*

*Türkler Anatolya'yı ve Balkanlar'ı zaptettikten sonra milyonlarca Hıristiyanı öldürdüler, milyonlarcasını da İslamlaştırdılar...*

*Türkler Dünyanın en büyük Soykırımcılarıdır...*

*Türkler yalnız Ermenileri değil, Anatolya'da Yunanlıları ve Süryanileri de soykırımına uğrattılar...*

*Bugün, Türkiye'deki yobaz başbakan Recep Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu'nu diriltmek istiyor.*

*Ve Avrupa'yı müslümanlaştırmak için, Avrupa'da bulunan Türk işçi kitlelerini, İslam yobazlığı ve Türkçülükle kışkırtarak, onları silah olarak kullanıyor...*

*...Ve Avrupa'yı bu strateji ile içerden çökertmek istiyor.»*

\* \* \*

*Her millet, yok olma tehlikesine karşı kendini savunur.*

*Norveç'li milliyetçi gencin yaptığı tedhiş, bu savunmanın başlangıcıdır...*

## HAYATIMIN HİKÂYESİ

*Ben, 1924 senesinde, İstanbul'un en güzel plaj-köyü Florya'da, Türkiye'nin ilk barut fabrikasını kuran **Dadyan** ailesine ait bir çiftlikte dünyaya geldim.*

*Eniştem ve babam 1922'de Silivri'den ayrılmaya mecbur olduktan sonra, Florya'daki bu çiftliği, **Dadyanlar**'ın akrabalarından kiralamışlardı.*

*Fakat bir müddet sonra, **Mustafa Kemal** bizi bu çiftlikten kovdu.*

*Ve Florya'da kendisine, deniz üzerinde bir saray inşa ettirdi.*

*Çiftliği de kendi adamlarına tahsis etti.*

*Biz de Bakırköy civarında, **Dadyanlar**ın başka bir çiftliğini kiraladık.*

*O zamanlar; civardaki toprakların çoğu **Dadyan** ailesine ait idi.*

*Çünkü padişah, barut fabrikası kurdu diye mükâfat olarak, Bakırköy civarının bütün arazilerini **Dadyanlar**'a hediye etmişti.*

*Benim çocukluğum bu çiftliklerde geçti. Tabiatın güzelliklerini bu çiftliklerde görmeye başladım.*

*Fakat aynı zamanda, ziraat işçilerinin, yazın güneşte kavru olarak, kışın da soğukta titreyerek sürdürdükleri çalışmaların zorluğunu da bu çiftliklerde öğrendim.*

*Bendeki tabiat sevgisini ve işçilere karşı hayranlığı, bu çiftlik hayatıma borçluyum.*

*İlk ve orta okul tahsilimi, Bakırköy'deki **Bezazyan Ermeni Okulu**'nda yaptım.*

*Bu Ermeni okuluna gelen bir Türk müfettiş bize, Ermenilerin Türk olduğunu öğretti.*

*“Er, cesur demektir. Men, insan demektir. Ermeni demek, Türkçe cesur insan demektir. Yani Ermeniler Türktür” dedi.*

*Biz bu palavralara, o zamanlar inanırdık. Hatta **Mustafa Kemal**'in ölüm gününde hüüngür hüüngür ağlamıştık bile.*

*Türk öğretmenler; Ermeni okullarında bilhassa, talebeleri bir Türk gibi yetiştirirlerdi.*

*Sonra, yavaş yavaş gözüm açılmaya başladı.*

*Yaşım ilerledikçe, Ermeni milletinin maruz kaldığı soykırımını daha iyi öğreniyordum.*

*Lise tahsilini, İstanbul'daki **Avusturya Koleji**'nde yaptım. Ve oradan 1944'de mezun oldum.*

*Ve Tıp fakültesine kaydoldum. Doktor olmak istiyordum, çünkü amcam doktor olmuştu ve amcam hayrandım.*

*Fakat istek başka şeydir, kabiliyet ise başka bir şey. Ben kan görünce, fenalık geçirirdim. Bu vaziyette nasıl doktor olabilirdim?*

*Mecburen tıp fakültesinden ayrıldım ve bir tüccarın yanında yazıcı olarak çalışmaya başladım.*

*1946'da, harbin sonralarında. Türklerin vahşetinden kurtulmak için İstanbul Ermenileri, Ermenistan'a göç etmek istediler.*

*Zengin ve fakir birçok Ermeni, **İstanbul Sovyet Konsoloslugu**'nda, kaydolmak için sıraya girdiler.*

*Ben de Ermenistan'a gitmeye karar verdim ve Sovyet Konsoloslugu'na kaydolmaya gittim.*

*Eve dönüş yolunda, farkına vardım ki, biri devamlı arkamdan geliyor. Eve girinceye kadar bir adam beni takip etti.*

*Sonra, mahalle muhtarından öğrendim ki, beni takip eden adam polis imiş. Ve muhtardan benim hakkında malûmat almış.*

*O günden sonra, Türk polisinden korku hissi, içime daha fazla işledi... Maalesef, İstanbul Ermenileri, Ermenistan'a göç edemediler, ben de gidemedim.*

*Ve mecburen iş hayatına atıldım...*

*Ve seneler geçti, 1955'te İstanbul'da 6-7 Eylül felâketini yaşadım. O güne kadar Türklerin ne olduğunu ailemden işitmiş ve kitaplarda okumuştum. Fakat 6-7 Eylül gecesi, Türklerin ne kadar hunhar ve vahşî olduğunu, gözlerimle gördüm.*

*Ve o gün yemin ettim, artık bu memlekette durmayacağım diye. Ve nihayet bir gün, bir daha dönmek üzere ayrıldım İstanbul'dan. O İstanbul ki, Hıristiyanlığın merkezi idi. O İstanbul ki, Türklerin işgali altında Hıristiyanlığın mezarı oldu.*

*Bugün, 30 seneden beri, Avrupa'da Türk korkusu olmadan, hür yaşıyorum.*

*Bazen, bana kaç yaşında olduğumu sorarlar. Ben de 30 yaşındayım derim. Karşımdaki şaşırır. Ne demek istediğimi anlamaz. Evet derim, 30 yaşındayım...*

*Çünkü, 30 sene evvel, türkleşmiş bir Ermeni olarak İstanbul'dan ayrıldım...*

*Ve Avrupa'da hür ve hakikî bir Ermeni olarak yeniden dünyaya geldim.*

**HOVHANNES ÇİLİNGİRİYAN**

**(Vrej Rupenyan)**



## ՌՌԻԲԵՆ ՍԵՎԱԿԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՏԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. «Հաւաքածոյ արեւմտահայ գրողներու»- չորս հատոր: ՎԵՐԺԻՆ ՏԵՕՇԷՄԷՐՆԵԱՆ. Պոլիս, 1971:
2. «Հայ ժողովուրդի ողբերգական անցեալը եւ խրախուսիչ ներկան»:  
ԿԱՐՈ ՄԵՀԵԱՆ. Ս. Ղազար, Վենետիկ, 1982:
3. «Որպէս երազ անկրկնելի», Բ հատոր, «Պատմութեան ժողովուրդներ»:  
ԿԱՐՈ ՄԵՀԵԱՆ, Անթիլաս, 1984:
4. «Ռուբէն Սեւակ եւ փրցուելիք ուղեղներ»:  
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ, Փարիզ, 1986:
5. «Ռուբէն Սեւակի վերջին օրերը», Թատերախաղ 5 պատկերով:  
ԳԷՈՐԳ ԳԱՍՊԱՌԱՐՆԵԱՆ, Պէյրութ, 1986:
6. «Ս.-Դ. Հնչակեան կուսակցութեան հարիւրամեակը»:  
ԺԻՐԱՅՐ ՆԱՅԻՐԻ, Պէյրութ, 1987:
7. «Մատենագիտութիւն հայատառ օտար լեզուներով տպագիր  
գիրքերու»:  
ԱՐՏԱՇԵՍ Հ. ԳԱՐՏԱՇԵԱՆ, Փարիզ, 1987:
8. «Ովքեր են ի վերջոյ արիացիները»:  
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՎԱՐՊԵՏԵԱՆ, Մարտէլ, 1988:
9. «Ռուբէն Սեւակի անուան յիշատակի տուն», «Ռուբէն Սեւակի  
գաղափարականը». «Ռուբէն Սեւակի անուան գրական մրցանակ»:  
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ, Փարիզ, 1989:
10. «Թրքական համաթուրանականութիւնը վարագոյրով չի ծածկուիր»:  
ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ, Պէյրութ, 1990:
11. «Ռուբէն Սեւակ», Երկեր, հատոր երկրորդ:  
ԱԼԵՔՍԱՆՏՐ ԹՈՓՉԵԱՆ, Երեւան, 1996:
12. «Էնվեր փաշայի վերջը»:  
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, Պէյրութ, 1996:
13. «Ռուբէն Սեւակ», Երկեր: Բ հրատարակութիւն, Մայր Աթոռ Ս.  
Էջմիածին, 1997:
14. «Արարատը պետք է մնայ Երեւանի կողմը»:  
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, Բեյրութ, 2001:

15. «Ռուբեն Սևակը և մեր ժամանակը»: ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Երևան, 2003:

16. «Թուրքերու իբր թէ չգիտցած իրականությունները»: Ա հատոր, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն: ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ, Երևան, 2004:

17. «ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՎԱԿ. Բանաստեղծություններ, թարգմանություններ: Ռուսերեն, Երևան, 2004:

18. «Սուտերու եւ երազներու գոհ «էջի նահատակ» եղած ազգ մը՝ «հայերը»: Ա հատոր, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ, Պեյրուք, 2004:

19. «Իմ Ռուբեն Սեւակը»: ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ, Հալեպ, 2004:

20. «Մենագրույց նահատակ բանաստեղծի հետ»: ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ, Երևան, 2005:

21. «Թուրքերուն (իբր թէ) չգիտցած իրականությունները»: Բ հատոր, հայերեն, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ, Երևան, 2005:

22. «Թուրքերուն (իբր թէ) չգիտցած իրականությունները»: Բ հատոր, անգլերեն, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ, Երևան, 2005:

23. «Թուրքերուն (իբր թէ) չգիտցած իրականությունները: Բ հատոր, ֆրանսերեն, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ, Երևան, 2005:

24. «Թուրքերուն (իբր թէ) չգիտցած իրականությունները»: Բ հատոր, թուրքերեն, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ, Երևան, 2005:

26. ՌՈՒԲԵՆ ՍԵՎԱԿ. «Հատընտիր»: Ֆրանսերեն, Երևան. 2007:

27. «Ժամանակի հրամայականը»: ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Երևան, 2008:

28. Թուրքերուն [իբր թէ] չգիտցած իրականությունները (Լրացված վերահրատարակություն), Բ հատոր, հայերեն, Երևան, 2009:

29. Թուրքերուն [իբր թէ] չգիտցած իրականությունները (Լրացված վերահրատարակություն), Բ հատոր, թուրքերեն, Երևան, 2009:

30. Վերադարձ Հայաստան, Յովհաննես Չիլինկիրեան, Երևան, 2011

31. Սուտեր է սխալներ ազատուած Ռուբեն Սեւակի հերոսական կեանքի եւ գաղափարականի պատմութիւնը, Յովհաննես Չիլինկիրեան, Երևան, 2012

32. Թուրքերուն [իբր թէ] չգիտցած իրականությունները (Լրացված վերահրատարակություն), Գ հատոր, թուրքերեն, Երևան, 2013:

**HOVHANNES ILINGIRYAN**

**TÜRKLERİN (SÖZDE)  
BİLMEDİKLERİ GERÇEKLER**

**Gözden geçirilmiş III. baskı**